

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το βιβλίο είναι πνευματική ιδιοκτησία του Μπέντζαμιν Κρεμ. Παρ' όλα αυτά, προκειμένου η πληροφόρηση για την επερχόμενη εμφάνιση του Μαϊτρέγια, του Παγκόσμιου Διδάσκαλου να γίνει ακόμα πιο πλατιά διαθέσιμη, το παρόν βιβλίο προσφέρεται δωρεάν στον παρακάτω σύνδεσμο. Μπορεί να διαβασθεί αναρτημένο στο διαδίκτυο, να το κατεβάσει κάποιος στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, να το μοιρασθεί με άλλους ως σύνδεσμο του διαδικτύου, ως συνημμένο σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ή αν οι περιστάσεις το καλούν, ως εκτυπωμένο αντίγραφο μόνο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε εμπορικούς ή άλλους σχετικούς με τέτοια φύση σκοπούς, να εκδοθεί ξανά, να τροποποιηθεί, ή να εμφανισθεί σε οποιοδήποτε Ιστότοπο χωρίς την ρητή γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου.

Τα βιβλία του Μπέντζαμιν Κρεμ έχουν μεταφρασθεί σε πολλές γλώσσες κι είναι διαθέσιμα για πώληση μέσω διαδικτυακών βιβλιοπωλείων, κλασικών βιβλιοπωλείων και μέσω του εκδότη. Ο κ. Κρεμ δεν αποδέχεται συγγραφικά δικαιώματα ή δικαιώματα εκμετάλλευσης από την πώληση των βιβλίων του.

Η παρούσα μεταφρασμένη στα Ελληνικά έκδοση διατίθεται δωρεάν από τον ιστότοπο του Ελληνικού Share International σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.share-gr.org/TheAwakeningHumanityGR.pdf>

Παρακαλώ χρησιμοποιείτε την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.share-international.org/books?d=AOH>

για κάνετε γνωστό σε άλλους το πού μπορούνε να βρουνε το παρόν βιβλίο στην Αγγλική γλώσσα.

Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΚΡΕΜ

**Έδρα Share International
Άμστερνταμ • Λονδίνο**

Copyright © 2007 Μπέντζαμιν Κρεμ, Λονδίνο
Εκδόσεις Ίδρυμα Share International
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων
ISBN/EAN: 978-90-71484-41-4

Πρώτη Έκδοση, Ιούνιος 2008

Πρώτη Έκδοση στα Ελληνικά, Ιούλιος 2010

Το παρόν βιβλίο είναι αφιερωμένο
στον αξιосέβαστο Δάσκαλό μου
Του Οποίου η έμπνευση το έκανε εφικτό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<u>ΠΡΟΛΟΓΟΣ</u>	1
<u>Η Ημέρα της Αναγγελίας</u>	2
<u>ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚ ΝΕΟΥ</u>	5
<u>Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ</u>	8
<u>Κάλι Γιούγκα</u>	8
<u>Ο Σκοπός και η σημασία</u>	14
<u>Χαρά</u>	15
<u>Αυτοσεβασμός</u>	18
<u>Πνεύμα Ιερότητας</u>	21
<u>Αποκατάσταση</u>	22
<u>Σεμνή αξιοπρέπεια</u>	28
<u>ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ</u>	29
<u>Η Ανάδυση του Μαϊτρέγια</u>	29
<u>Πώς εργάζονται ο Μαϊτρέγια και οι Δάσκαλοι;</u>	47
<u>Τί πρέπει να κάνουμε;</u>	64
<u>Μελέτη και πρακτική εφαρμογή των διδασκαλιών</u>	80
<u>Τα γεγονότα που αναμένονται - παρόν και εγγύς μέλλον</u>	88
<u>ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ</u> (από τον Δάσκαλο).....	96
<u>Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ</u> (από τον Δάσκαλο).....	98
<u>Σχέδια από φως</u> (φωτογραφίες).....	100
<u>Το 'Χέρι' του Μαϊτρέγια</u> (φωτογραφία).....	102
<u>Διαλογισμός Διαβίβασης</u> — μια σύντομη επεξήγηση.....	104
<u>Η Μεγάλη Επίκληση</u>	105
<u>Η Προσευχή Για Την Νέα Εποχή</u>	106
<u>Λεξιλόγιο Όρων Εσωτερισμού</u>	107
<u>Βιβλία του Μπέντζαμιν Κρεμ</u>	117
<u>Το περιοδικό Share International</u>	126
<u>Λίγα λόγια για τον Συγγραφέα</u>	127

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο *Η Αφύπνιση της Ανθρωπότητας* έχει στόχο να αποτελέσει συνοδό έργο του βιβλίου *Ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος για Όλη την Ανθρωπότητα*, το οποίο εκδόθηκε το 2007 και εστιάζεται στον Μαϊτρέγια, τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο: στην εξαιρετική Του δυνατότητα να εκφράζει τις ποιότητες της σοφίας και της αγάπης ως ένας σπουδαίος Πνευματικός Αβατάρ, καθώς και ως φίλος και αδερφός όλων μας.

Η Αφύπνιση της Ανθρωπότητας εστιάζεται στην ημέρα όπου ο Μαϊτρέγια θα διακηρύξει δημόσια τον εαυτό Του ως Παγκόσμιος Διδάσκαλος της εποχής του Υδροχόου. Στο άρθρο 'Να Υπηρετήσεις εκ νέου', που αναδημοσιεύεται σε αυτό το βιβλίο, ο Δάσκαλός Μου περιγράφει συναρπαστικά την αναμενόμενη αντίδραση της ανθρωπότητας εκείνη την ημέρα. Παρόλο που το άρθρο του Δασκάλου και τα δικά μου σχόλια δημοσιεύθηκαν και παλιότερα στο *Η Αποστολή του Μαϊτρέγια, Τρίτος Τόμος*, Κεφάλαιο 3, την αναδημοσιεύουμε εδώ με σκοπό να προσελκύσουμε την προσοχή του αναγνώστη μια φορά ακόμα σε αυτό το χωρίς προηγούμενο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Οι ερωτοαπαντήσεις που ακολουθούν σχετίζονται με την διαδικασία ανάδυσης του Μαϊτρέγια και με την Ημέρα της Αναγγελίας, καθώς και με τις ιδέες που θίγονται στο άρθρο του Δασκάλου. Οι περισσότερες ερωτοαπαντήσεις έχουν δημοσιευθεί σε παλιότερα τεύχη του περιοδικού *Share International* και, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, δεν έχουν ξαναδημοσιευθεί σε παλιότερα βιβλία.

Για μια λεπτομερέστερη παρουσίαση των προτεραιοτήτων που συνηγορεί ο Μαϊτρέγια καθώς και για την εξαιρετική μορφή του έργου Του, προτείνεται στον αναγνώστη να διαβάσει το πρώτο κεφάλαιο «Οι Προτεραιότητες του Μαϊτρέγια» από το βιβλίο *Η Αποστολή του Μαϊτρέγια, Τρίτος Τόμος* (στα Αγγλικά).

Τα σχόλιά μου πάνω στην Ημέρα της Αναγγελίας είναι αποσπάσματα από την ομιλία που έδωσα στο Τόκυο το 2007. Για περεταίρω κατανόηση του υπόβαθρου της ιστορίας αυτής παρακαλώ δείτε το «Μια Επισκόπηση» στην αρχή του βιβλίου *Ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος για όλη την ανθρωπότητα* (μεταφρασμένο και στα Ελληνικά – διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο του Ελληνικού Share International:

<http://www.share-gr.org/WorldTeacherGR.pdf>)

Η Ημέρα της Αναγγελίας

Όταν θα καταρρεύσουν τα παγκόσμια χρηματιστήρια – μόλις θα είναι προφανές ότι βρίσκονται στην τελευταία τους βουτιά – θα αναδυθεί ο Μαϊτρέγια. Θα δεχτεί την πρόσκληση να εμφανιστεί σε κάποιο μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσκληση έχει ήδη γίνει, αλλά ο Μαϊτρέγια θα αποφασίσει για τον κατάλληλο χρόνο της συνέντευξης¹. Έπειτα από την αρχική συνέντευξη, όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα θα θέλουν να Του πάρουν συνέντευξη. Πάντως, δεν θα παρουσιαστεί ως ο Μαϊτρέγια ή ο Χριστός, αλλά απλά ως ένας άνθρωπος εξαιρετικής σοφίας και αγάπης.

Ο Μαϊτρέγια δεν έρχεται ως ένας θρησκευτικός διδάσκαλος, αλλά σαν ένας πνευματικός διδάσκαλος. Πρέπει να διευρύνουμε την άποψή μας για το τι είναι «πνευματικό». Πρέπει να πνευματικοποιήσουμε κάθε πλευρά της ζωής μας.

Το πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου είναι η εμπορευματοποίηση κάθε πλευράς της ζωής. Την ονομάζουμε με δύο λέξεις – δυνάμεις της αγοράς. Οι δυνάμεις της αγοράς είναι η δικαιολογία για το κάθε τι που κάνουμε. Ο Μαϊτρέγια λέει ότι η εμπορευματοποίηση είναι πιο επικίνδυνη για τον κόσμο από ότι η ατομική βόμβα.

Όταν μοιραστούμε τα προϊόντα του κόσμου με μεγαλύτερη δικαιοσύνη, με μια κίνηση θα κάνουμε τον πόλεμο και την τρομοκρατία να ανήκουν στο παρελθόν. Θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη εμπιστοσύνης. Όταν έχουμε εμπιστοσύνη, μπορούμε να καθίσουμε μαζί και να βρούμε λύση στο κάθε πρόβλημα.

Έτσι θα μιλήσει ο Μαϊτρέγια. Αναζητήσετε έναν τέτοιο άνθρωπο, κάποιον που να εκφράζεται με αυτούς τους όρους, κάποιον με μεγαλύτερη ευγλωττία και περισσότερη απλότητα από εμένα. Αν πιστεύετε ότι Αυτός εκφράζει την αλήθεια, ας κάνετε σκοπό σας να είστε οι πρώτοι από αυτούς που θα αλλάξουν, οι πρώτοι από αυτούς που θα προσφέρουν με αυταπάρνηση.

Όταν ακολουθήσουν αρκετοί άνθρωποι, όχι τον Ίδιο τον Μαϊτρέγια αλλά τις σκέψεις, τις ιδέες, τις συμβουλές του Μαϊτρέγια, θα Τον προσκαλέσουν να μιλήσει σε ολόκληρο τον κόσμο σε αυτό που θα αποκαλεστεί Ημέρα της Αναγγελίας. Εκείνη την ημέρα ο Μαϊτρέγια θα εμφανιστεί ταυτόχρονα σε τηλεοπτικά κανάλια σε ολόκληρη την υφήλιο. Θα απευθυνθεί σε όλο τον

¹ Σημ: Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε ο Μπέντζαμιν Κρεμ την 14η Ιανουαρίου του 2010, η δημόσια παρουσία του Μαϊτρέγια έχει ξεκινήσει. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον ιστοχώρο του Ελληνικού Share International <http://www.share-gr.org/> ή του Αγγλικού <http://www.share-international.org/>

κόσμο αλλά δεν θα μιλήσει κανονικά.

Ο Μαϊτρέγια είναι παντογνώστης και πανταχού παρών, και θα επικοινωνήσει τηλεπαθητικά με κάθε ενήλικα στον κόσμο. Όλοι θα ακούσουν τις σκέψεις του Μαϊτρέγια, τις ιδέες Του, τις ελπίδες Του, τα σχέδια Του για το μέλλον. Θα τις ακούσουν τηλεπαθητικά, μέσα τους, στη δική τους γλώσσα. Οι Γιαπωνέζοι θα Τον ακούσουν στα Γιαπωνέζικα, οι Γάλλοι στα Γαλλικά, οι Γερμανοί στα Γερμανικά, οι Κινέζοι στα Κινέζικα, και τα λοιπά. Θα μιλήσει στην ανθρωπότητα για την ίδια την ανθρωπότητα, για την ηλικία της, για το πόσο χρόνο χρειαστήκαμε για να εξελιχθούμε έως σε αυτό το σημείο που είμαστε (όχι τόσο υψηλό όπως νομίζουμε.) Θα δείξει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, την επιστήμη του μέλλοντος.

Ο Μαϊτρέγια θα επιδείξει το υψηλό επίπεδο από το οποίο έχουμε πέσει στη μετριότητα του σημερινού υλισμού. Και Αυτός θα δείξει τον δρόμο προς το μέλλον, μέσα από την αποδοχή της αρχής του μοιράσματος από κοινού, αναγγέλλοντας την επίγνωσή μας για ενιαία αδελφοσύνη της ανθρωπότητας, δίνοντάς μας την δυνατότητα να ξεκινήσουμε πάλι στο μονοπάτι του πνεύματος, το μονοπάτι που δεν οδηγεί στον ανταγωνισμό αλλά στην ενότητα.

Αυτό είναι το νόημα της Νέας Εποχής, της Εποχής της Σύνθεσης. Η Σύνθεση σημαίνει έλξη για ενοποίηση και δημιουργία ενότητας, ένωση που γίνεται με ανόμοια συστατικά μέρη. Θα δείτε ότι αυτός είναι ο σκοπός της εξελικτικής διαδικασίας: ένωση με διαφορετικότητα, τη μέγιστη διαφορετικότητα μέσα στην πλήρη ένωση.

Ενώ Αυτός θα ομιλεί, η ενέργεια του Μαϊτρέγια θα εκρέει με τεράστια δύναμη στις καρδιές όλης της ανθρωπότητας. Αυτό θα προκαλέσει μια διαισθητική, από καρδιάς ανταπόκριση στο μήνυμα. Στο πυκνό-φυσικό πεδίο, θα συμβούν πηγαία εκατοντάδες χιλιάδων θαυματουργές ιάσεις, θεραπείες παντού στον κόσμο. Με αυτούς τους τρεις τρόπους θα γνωρίσετε ότι Εκείνος είναι ο Ένας και, φυσικά, ο Μοναδικός, ότι Εκείνος είναι ο Μαϊτρέγια Βούδας, ο Χριστός, ο Ιμάμης Μαντί, ο Αβατάρ Κάλκι, ο Κρίσνα, ο Μεσσίας, με ο,τιδήποτε όνομα Αυτός αναζητείται και αναμένεται. Εκείνη η ημέρα θα καθορίσει ολόκληρο το μέλλον της ανθρωπότητας.

*Μπέντζαμιν Κρεμ
Λονδίνο, Μάρτιος 2008*

«Σύντομα παντού στον κόσμο, οι άνθρωποι θα έχουν την εμπειρία του Λαμπρού να βρίσκεται ανάμεσά τους. Σύντομα οι άνθρωποι θα κλαίνε από χαρά με την εμφάνισή Του. Σύντομα επίσης, θα πάρουν στους δικούς τους ώμους το έργο της αρωγής, επανιδρύοντας την αληθινή ενότητα των ανθρώπων. Έτσι θα είναι.»

(Από το άρθρο, 'Ο Μέγας Κύριος αναδύεται' από τον Δάσκαλο)

ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚ ΝΕΟΥ

Από τον Δάσκαλο -, μέσω του Μπέντζαμιν Κρεμ²

Αφού δεν μένει πολύς χρόνος μέχρι που η ανθρωπότητα δει τον Χριστό, θα ήταν ιδιαίτερα συνετό να γίνει μια προσπάθεια να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις αυτού του βαρυσήμαντου γεγονότος. Αρχικά, οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ξαφνικά ότι έχουν μπροστά τους μια καινούργια κατάσταση η οποία θα είναι όχι μόνο παράδοξη αλλά ούτε στο ελάχιστο οικεία: άνθρωπος ζωντανός δεν θα έχει βιώσει κάτι παρόμοιο· κανένας και πουθενά δεν θα έχει ακούσει τις σκέψεις που θα μεταδοθούν εκείνη την ημέρα, την σημαντικότερη απ' όλες όσες έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Ποτέ στο παρελθόν δεν θα έχουν ακούσει οι άνθρωποι το κάλεσμα στην θεϊκή φύση τους, την πρόκληση να αναγνωρίσουν το νόημα της παρουσίας τους εδώ στη Γη. Ο καθένας μόνος με τον εαυτό του, σε ιερή περισυλλογή, εκείνη την μοναδική στιγμή θα γνωρίσει τον σκοπό και την σημασία της ζωής του, θα βιώσει από την αρχή και με τρόπο νέο το θεϊκό δώρο της παιδικής ηλικίας, την αγνότητα της πνευματικής φιλοδοξίας εξαγνισμένης από τον εαυτό. Για όσο κρατήσουν αυτά τα πολύτιμα λεπτά, οι άνθρωποι θα γνωρίσουν ξανά από την αρχή την χαρά της πλήρους συμμετοχής στις αλήθειες της Ζωής, θα αισθανθούν συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλο όπως όταν βιώνουμε την ανάμνηση ενός μακρινού παρελθόντος.

Ξαφνικά, οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή τους ήταν ως τώρα κάτι το ρηχό όπου για τους περισσότερους έλειπαν όλα αυτά που την κάνουν πολύτιμη: αδελφосύνη και δικαιοσύνη, δημιουργικότητα και αγάπη. Πολλοί θα μάθουν για πρώτη φορά ότι η ζωή τους έχει αξία, ότι είναι σημαντικοί στο γενικότερο σχέδιο. Μια ασυνήθιστη αντίληψη αυτοσεβασμού θα αντικαταστήσει την απελπισία στην οποία έχουν τώρα περιέλθει· τα κάθε είδους ναρκωτικά θα πάψουν να κυριαρχούν πάνω στους ανθρώπους πια. Σιωπηλά, τα δάκρυα των ανθρώπων θα κυλήσουν ταπεινά με ευγνωμοσύνη και λαχτάρα για το καλό.

Από εκείνη τη στιγμή κι ύστερα, ένα καινούργιο πνεύμα ιερότητας θα επικρατήσει επάνω στην Γη· για κάποιο καιρό οι άνθρωποι θα είναι σαν να περπατούν στις μύτες των ποδιών τους. Σύντομα πάντως, θα κατανοήσουν ότι οι αλλαγές που χρειάζονται στον κόσμο είναι τεράστιες, πολυδιάστατες, απαιτούν υπομονή και αφοσίωση, φαντασία και εμπιστοσύνη. Δεν θα μεσολαβήσει πολύς καιρός ώσπου οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ασχοληθούν

² Αυτό το άρθρο από τον Δάσκαλο του Μπέντζαμιν Κρεμ δημοσιεύτηκε πρώτα στο περιοδικό Share International και αργότερα δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Ένας Δάσκαλος Ομιλεί (τρίτη εκτεταμένη έκδοση, 2004).

οι ίδιοι με το έργο της ανασυγκρότησης, με την αποκατάσταση του κόσμου. Η αρωγή στους φτωχούς και τους πεινασμένους θα πάρει περίοπτη θέση, κι έτσι λοιπόν θα λήξει για πάντα η βλασφημία που υπάρχει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων: εκατομμύρια θα γνωρίσουν για πρώτη φορά την γαλήνια ευτυχία να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους – οι ετοιμοθάνατες μορφές αυτών που λιμοκτονούν δεν θα ντροπιάζουν πια τις τηλεοπτικές οθόνες των εύπορων, δεν θα παρακολουθούν πια οι άνθρωποι τα αδέρφια τους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια τους. Έτσι θα τελειώσει μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της ανθρώπινης φυλής.

Απαράμιλλες σε εύρος αλλαγές θα απασχολήσουν τον νου και την καρδιά των ανθρώπων· τίποτε άλλο παρά το πλέον εκλεκτό από το παρελθόν θα είναι μόνο εκείνο που θα καταφέρει να παραμείνει στην επιδρομή του καινούργιου. Καθημερινά θα καταγράφονται οι μετασχηματισμοί ώστε οι άνθρωποι να τους συγκρίνουν και να τους θαυμάζουν· ένας νέος κόσμος θα χτιστεί στο αστραφτερό φως της ημέρας. Όλοι θα συμμετάσχουν κατά το μέτρο τους, ο καθένας θα προσθέσει το όραμά του και θα συνεισφέρει στο σύνολο.

Για πολλούς, αυτή η ίδια η παρουσία του Χριστού θα αποτελέσει πρόβλημα – οι από παλιά εδραιωμένες πεποιθήσεις τους θα κλονισθούν συθέμελα. Όσον αφορά αυτούς, θα είναι αναπόφευκτο να περάσουν μια περίοδο αυτοεξέτασης καθώς θα προσπαθούν να καταλάβουν την έννοια της νέας διακυβέρνησης του κόσμου από την θεία Πρόνοια· οι παλιές πεποιθήσεις πεθαίνουν δύσκολα και άλγουν οδυνηρά κατά την διαδικασία. Ωστόσο, εκατομμύρια θα ανταποκριθούν εγκάρδια, υποδεχόμενοι τον Διδάσκαλο ανάμεσά τους με χαρά. Με το πέρασμα του χρόνου, θα είναι ελάχιστοι εκείνοι που θα εναντιώνονται στην κοινή παραδοχή ότι για μια ακόμη φορά ο Χριστός, στο πρόσωπο του Μαϊτρέγια, βαδίζει πάνω στην Γη.

Εκείνοι οι σχετικά ελάχιστοι που πρωτοστάτησαν στην προετοιμασία αυτής της ώρας, θα δουν να τους προσφέρεται ένας άλλος τομέας υπηρεσίας: ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα με απέραντους ορίζοντες. Από παντού θα έρχονται τα ερωτήματα· μια από παλιά γνώριμη δίψα για γνώση, σαν φραγμένος ποταμός θα υπερχειλίσει και θα πλημμυρίσει τις όχθες του. Πολλοί θα επιδιώξουν να μάθουν τις συνθήκες που συντέλεσαν στο γεγονός και το ιστορικό του· για άλλους, το άμεσο μέλλον θα είναι η κύρια ανησυχία τους. Άλλοι πάλι θα αισθανθούν την ανάγκη να αναλύσουν και να αμφισβητήσουν κάθε εξήγηση, ανικανοποίητοι τελικά από όλα εκτός από τις δικές τους πεποιθήσεις. Επομένως πρέπει να υπάρχει λεπτότητα και πειθώ διαρκώς και σταθερά ώστε να αποφευχθούν κατηγορίες για φανατισμένη αδιαλλαξία και αλαζονεία.

Οι οργανώσεις σε παγκόσμια κλίμακα, θα παίξουν τον ρόλο τους, εξασφαλίζοντας την εκτεταμένη διάδοση των απαραίτητων διδασκαλιών. Πολλά υπολείπονται ακόμη να δοθούν αλλά ήδη πολλά παραμένουν στα χέρια των ανθρώπων χωρίς να έχουν ούτε ανοιχτεί, ούτε διαβαστεί. Η συμβουλή είναι να επιδιώκετε με ζήλο να ενσταλάξετε την συνήθεια για πολύ διάβασμα, έτσι να πληροφορήσετε και να κατευθύνετε τους αναζητητές που θα συναντήσετε. Η συστηματική μελέτη των διδασκαλιών και οι ευσυνείδητες προσπάθειες να βιωθούν τα διδάγματα του Μαϊτρέγια, θα αποδώσουν την αναγκαία ισορροπία και το κύρος με τα οποία θα διδάξετε. Με αυτά τα εφόδια ο κάθε ένας μπορεί να επωφεληθεί από την ευκαιρία αυτή για να υπηρετήσει εκ νέου. Η συμβουλή είναι αδράξτε την ευκαιρία αυτή με προθυμία και σεμνή αξιοπρέπεια.

Ένας Δάσκαλος Ομιλεί, σελ.274

Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Το άρθρο που ακολουθεί είναι μια διασκευασμένη έκδοση της ομιλίας του Μπέντζαμιν Κρεμ που δόθηκε κατά την διάρκεια του Συνεδρίου για Διαλογισμό Διαβίβασης τον Ιούλιο 1994 στο Σαν Φρανσίσκο, των ΗΠΑ.

Κάλι Γιούγκα

«Αρχικά, οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ξαφνικά ότι έχουν μπροστά τους μια καινούργια κατάσταση η οποία θα είναι όχι μόνο παράδοξη αλλά ούτε στο ελάχιστο οικεία: άνθρωπος ζωντανός δεν θα έχει βιώσει κάτι παρόμοιο»

Δεν γνωρίζω κατά πόσο το είχατε σκεφτεί, αλλά αυτό είναι μια προφανής αλήθεια. Όταν ο Μαϊτρέγια θα μιλήσει ως ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος για τη νέα εποχή, θα δια φωτίσει την ανθρωπότητα με ορισμένες ιδέες τις οποίες εμείς, ως σπουδαστές της πνευματικής παράδοσης, τις παίρνουμε σαν δεδομένες και με τις οποίες έχουμε εξοικειωθεί προσπαθώντας να κάνουμε γνωστή την παρουσία Του. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όμως, κατά την διάρκεια αυτής της ομιλίας θα ζήσουν μια καταπληκτική αποκάλυψη.

Ο κόσμος στο σύνολό του δεν γνωρίζει για την ύπαρξη της Ιεραρχίας. Έχουν ακούσει ότι ο Χριστός υπάρχει, αλλά πιστεύουν ότι ζει στον παράδεισο ψηλά σε κάποιο απόμακρο μέρος στον ουρανό – περιμένοντας μέχρι το τέλος του κόσμου για να επιστρέψει πάνω σε ένα σύννεφο. Αυτή, όπως ξέρετε, είναι η γενική προσδοκία των παραδοσιακών Χριστιανών. Οι άλλες θρησκείες έχουν τα δικά τους εξίσου απίθανα σενάρια για τον ερχομό του Διδασκάλου ανάμεσά μας. Οι Μουσουλμάνοι περιμένουν τον Ιμάμη Μαντί ο Οποίος, παρόμοια, μπορεί να έλθει μόνο κατά την Δευτέρα Παρουσία, και πάλι στο τέλος του κόσμου, και στη Δαμασκό, στο «κέντρο του κόσμου», το μεσημέρι, οπότε Αυτός θα εμφανιστεί ξαφνικά και θα πει: «Ήλθα. Δώστε Μου ψωμί. Δώστε Μου ρούχα.» Οι Ινδουιστές έχουν την δική τους ερμηνεία, περιμένουν τον Αβατάρ Κάλκι ή την επιστροφή του Κρίσνα, στο τέλος της Κάλι Γιούγκα.

Άκουσα τις προάλλες ότι ο Σάι Μπάμπα³ είχε αναγγείλει πρόσφατα ότι η Κάλι Γιούγκα τελείωσε, βρισκόμαστε τώρα πια στο τέλος της. Σκέφτηκα ότι Αυτός το είχε πει πριν από κάμποσα χρόνια, και το δημοσιεύσαμε μάλιστα στο *Share International*, μα εμείς πάντα είμαστε μπροστά από τα γεγονότα! Ο Δάσκαλός μου το είχε επιβεβαιώσει, όπως είχε κάνει και ο Σουάμι Πρεμανάντα, το ότι η Κάλι Γιούγκα πράγματι τελείωνε και εμείς το

³ Ένας μεγάλος Αβατάρ που έχει τη βάση του στην Νότια Ινδία ο Οποίος συνεργάζεται στενά με τον Μαϊτρέγια.

δημοσιεύσαμε τότε.

Πέρα από αυτό, υπάρχει μια φημολογία, όπως γίνεται πάντα, προερχόμενη από το Πουτταπάρτι⁴, ότι ο Σάι Μπάμπα είπε ότι η Κάλι Γιούγκα έχει τώρα τελειώσει, και ότι αυτή η εβδομάδα, από τη Δευτέρα 18 μέχρι σήμερα την Παρασκευή 22 Ιουλίου 1994, είναι μια πάρα πολύ σπουδαία περίοδος στη ζωή της Γης. Από όσο ξέρω, δεν προχώρησε στο να εξηγήσει γιατί είναι σπουδαία, γιατί είναι τόσο κρίσιμη. Το επιβεβαίωσα, φυσικά, χρησιμοποιώντας τη δική μου πηγή πληροφοριών. Όντως, ο Σάι Μπάμπα φαίνεται να αναφέρεται στο ότι αυτή η εβδομάδα είναι το αποκορύφωμα μιας μεγάλης περιόδου ελέγχου και δοκιμασίας για την Γη, και ότι η Γη την πέρασε – δηλαδή, κατά κύριο λόγο η ανθρωπότητα την πέρασε, αν και ξεπεράστηκε με ασφάλεια όχι μόνον για την ανθρωπότητα.

Για παράδειγμα, μια μεγάλη μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συμπαντικό επίπεδο, ανάμεσα στις δυνάμεις του Φωτός, κάτω από την αρχηγία του Μαϊτρέγια, και ορισμένες σκοτεινές συμπαντικές δυνάμεις. Η μάχη κορυφώθηκε πρόσφατα με θρίαμβο για την Πνευματική Ιεραρχία μας. Ο Μαϊτρέγια βρισκόταν σε αναμονή για να αναδυθεί φανερά ακριβώς σε μια τέτοια εποχή. Όπως γνωρίζετε, το ίδιο συνέβη σε άλλες εποχές, ιδιαίτερα το 1985 όταν ο Μαϊτρέγια ήταν έτοιμος να έλθει στο προσκήνιο μπροστά σε μια ομάδα δημοσιογράφων που συνεδρίαζαν στο Λονδίνο. Τότε δόθηκε μια μεγάλη μάχη, και πάλι σε συμπαντικά επίπεδα, ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις και την δική μας πλανητική Ιεραρχία. Και αυτή η μάχη, επίσης τελείωσε με θρίαμβο για την Ιεραρχία μας, αλλά πληρώνοντας το τίμημα της μη εμφάνισης του Μαϊτρέγια. Χρειάστηκαν όλες οι συνδυασμένες προσπάθειες της Ιεραρχίας για να περιοριστεί η επίθεση που εξαπολύθηκε.

Γνωρίζω τα σημάδια. Ξέρω ότι κατά την διάρκεια μιας τέτοιας περιόδου όταν διεξάγονται συμπαντικές μάχες, για τις οποίες η ανθρωπότητα δεν έχει καμία πληροφορία, ο Δάσκαλός μου γίνεται πραγματικά πολύ απόμακρος. Μπορώ να αισθανθώ την απομάκρυνση Του. Αν και ανταποκρίνεται και απαντά σε ερωτήσεις, είναι σαν οι απαντήσεις Του να περνούν μέσα από μια σειρά από φίλτρα και φράγματα. (Σε τέτοιες περιόδους) όλοι οι Δάσκαλοι βρισκόταν σε απόλυτη αυτοσυγκέντρωση, κάνοντας διαλογισμό. Το ίδιο πράγμα συνέβη στους δύο ή τρεις μήνες πριν τον Ιούλιο του 1977, όταν ο Μαϊτρέγια κατέβηκε από το καταφύγιό Του στα Ιμαλάια.

Έχοντας δεχτεί την πρόσκληση να εμφανιστεί σε ένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ περιμένει την καλύτερη δυνατή στιγμή κατά την οποία να την πραγματοποιήσει. Αυτή η καλύτερη δυνατή στιγμή θα είναι όταν

⁴ Σ.τ.μ.: το μέρος της Ινδίας όπου ευρίσκεται το άσραμ του Σάι Μπάμπα.

οι πνευματικές ενέργειες στον κόσμο θα βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο, όταν θα έχει συσσωρευτεί ένα απόθεμα το οποίο θα χρησιμεύσει ως εγγύηση (όσο μπορεί αυτό ποτέ να αποτελέσει εγγύηση) για την σωστή ανταπόκριση της ανθρωπότητας. Με αυτό τον τρόπο δεν θα σπαταληθεί μια τέτοια τηλεοπτική εκπομπή, ώστε να προκύψει η μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση καλής προαίρεσης, μια θετική ανταπόκριση που θα καλωσορίζει το καινούριο⁵.

Κατά την διάρκεια των Τριών Πνευματικών Φεστιβάλ, τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο (του τρέχοντος έτους), ισχυρότατες ενέργειες ξεχύθηκαν μέσα στον κόσμο – το Πνεύμα της Ειρήνης, ο Βούδας, ο Αβατάρ της Σύνθεσης, οι ενέργειες από τον Υδροχόο εστιασμένες μέσω του Μαϊτρέγια, και τα λοιπά. Όλα αυτά κλιμακώθηκαν με γιγάντια ισχύ. Τον Αβατάρ της Σύνθεσης, ιδιαίτερα, τον αισθάνθηκα όσο ποτέ πριν, να έρχεται επίσης μαζί με την ενέργεια από την Σαμπάλλα, κάτι που είναι ασυνήθιστο. Συνήθως είναι ή το ένα ή το άλλο. Όλα αυτά έχουν χτίσει ένα φράγμα ενάντια στις συμπαντικές δυνάμεις που έχουν παραταχθεί εναντίον μας, σαν αντίσταση, το τελευταίο οχυρό, αν θέλετε, έναντι αυτών των υλιστικών δυνάμεων, που προσπαθούν να εμποδίσουν την εμφάνιση της Πνευματικής Ιεραρχίας μας στο να εκδηλωθεί δημόσια στον κόσμο.

Δεν πέτυχαν, δεν θα επιτύχουν, και ο δρόμος είναι πια ανοιχτός για την αποκάλυπτη εμφάνιση του Μαϊτρέγια και των άλλων Δασκάλων. Πιστεύω ότι αυτό εννοούσε ο Σάι Μπάμπα όταν είπε ότι η περίοδος που αρχίζει από τις 18-22 Ιουλίου θα έχει μέγιστη σπουδαιότητα. Ο τροχός γύρισε. Τώρα είμαστε στην εποχή του Υδροχόου. Γνωρίζω ότι ο Μαϊτρέγια είπε πως όταν η Γη επιβραδύνεται στην περιστροφή της, όταν μετακινηθεί συμβολικά πιο κοντά στον ήλιο, αυτό θα είναι το γύρισμα του τροχού. Αυτή ήταν η αρχή μιας διαδικασίας η οποία τώρα αποκορυφώθηκε. Βρισκόμαστε στο τέλος της Κάλι Γιούγκα, και στο τέλος της Κάλι Γιούγκα ο Αβατάρ Κάλκι μπορεί να έλθει. Ο Μαϊτρέγια είναι, φυσικά, ο Αβατάρ Κάλκι.

Ακόμα και κατά την Ημέρα της Αναγγελίας, πολύ αμφιβάλλω ότι ο Μαϊτρέγια θα πει: «είμαι ο Χριστός.» Είναι πιθανό να πει κάτι σαν: «Πολλά εκατομμύρια Με περιμένουν ως τον Χριστό, και έχω έλθει για να εκπληρώσω τις προσδοκίες τους.» Κάτι σαν αυτό θα πει.

Θα κάνει γνωστό στον κόσμο γενικά το ότι Αυτός ζούσε στα Ιμαλάια, όχι στον «παράδεισο», αυτά τα τελευταία 2000 και παραπάνω χρόνια. Το ότι Αυτός είναι επικεφαλής μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που είναι παρόμοια, αν όχι εξίσου, προηγμένοι με Αυτόν και ότι και Αυτοί επίσης, σε αυξανόμενους αριθμούς, θα έρθουν στον κόσμο. Ήδη ένας μεγάλος αριθμός, 14 μαζί με τον

⁵ Σημ: Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις (14/1/2010) η Ανάδυση του Μαϊτρέγια έχει ήδη ξεκινήσει με αυτή την τηλεοπτική συνέντευξη.

Μαϊτρέγια, είναι ανάμεσά μας.

Θα είναι μια αποκάλυψη για την ανθρωπότητα. Υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο διαφωνώ με τον Δάσκαλο Τζβαλ Κουλ. Το βρίσκω πολύ δύσκολο να συμφωνήσω όταν Αυτός λει ότι η ιδέα της Ιεραρχίας έχει διεισδύσει μέχρι και κάτω στο επίπεδο του καθημερινού ανθρώπου. Θα πίστευα ότι πιθανώς όλοι σήμερα στην Καλιφόρνια έχουν ακούσει για τους Δασκάλους. Αλλά στο Κάνσας Σίτυ; Στο Κλήβελαντ; στο Ντιτρόιτ; Αμφιβάλλω. Στο Μάντσεστερ; Στο Μπέρμιγγαμ; Στη Βρέμη; Στη Γιοκοχάμα; Όχι, νομίζω πως υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο, τα περισσότερα για την ακρίβεια, όπου η ιδέα της Ιεραρχίας ποτέ δεν διείσδυσε τη συνείδηση των ανθρώπων.

Και όμως θα ακούσουν γύρω από αυτή την ιδέα για πρώτη φορά κατά την Ημέρα της Αναγγελίας. Και θα πληροφορηθούν για αυτήν από Εκείνον ο Οποίος είναι ο ηγέτης ολόκληρης της ομάδας των Δασκάλων, και με αυτό τον θαυματοργό τρόπο θα το ακούσουν στο νου τους που θα επι φωτίζεται. Όπως το διατύπωσε ο Δάσκαλος, «Ο καθένας μόνος και με σοβαρότητα» θα ακούσει αυτή την φωνή μέσα στην καρδιά του. Μπορείτε να φανταστείτε τι εμπειρία θα αποτελέσει αυτό για τον κύριο τμήμα της ανθρωπότητας, που ποτέ πριν δεν είχαν ακούσει για Δασκάλους ή για ένα Χριστό ο Οποίος δεν ζει ψηλά στον Παράδεισο, για έναν μεγάλο Διδάσκαλο ο Οποίος είναι εκεί σε μια οθόνη τηλεόρασης και ομιλεί για πρώτη φορά στο σύνολο της ανθρωπότητας με αυτό τον εκπληκτικό τρόπο; Μπορείτε να φανταστείτε τι θα σημαίνει αυτό, πώς θα είναι το σοκ αυτής της επίγνωσης στην μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας, πιθανώς στους περισσότερους από τα 6.3 δισεκατομμύρια που ζουν σήμερα στον κόσμο.

Εγώ δεν έχω ακόμα κατανοήσει την απεραντοσύνη αυτού του γεγονότος. Το έχω πει τόσο πολλές φορές, αλλά ποτέ έως τώρα, και πιθανώς ούτε και τώρα, αυτή την στιγμή, δεν μπορώ να καταλάβω τον τεράστιο αντίκτυπό του, το πόσο σημαντικό είναι, το νεωτερισμό, τη μοναδικότητα αυτού του γεγονός. Για πρώτη φορά στην ιστορία θα γίνει μια παγκόσμια τηλεπαθητική επαφή. Ολόκληρος ο κόσμος θα έρχεται σε επαφή με έναν Άνθρωπο, ακούγοντας τα λόγια Του στην ίδια τους την γλώσσα να μπαίνουν στον νου τους, μιλώντας σε αυτούς απευθείας, «Ο καθένας μόνος με τον εαυτό του σε ιερή περισυλλογή». Κάθε άτομο θα παρακολουθεί την οθόνη. Θα στραφούν ο ένας στον άλλο για να ρωτήσουν: «ακούς αυτό που ακούω εγώ;» Λόγω του τόνου της φωνής, στην ουσία λόγω του τόνου της σκέψης, της σοβαρότητας των ιδεών, του πόσο αχανείς είναι αυτές οι έννοιες, οι άνθρωποι θα βιώσουν ότι δεν έχουν ποτέ ξανά βιώσει στις ζωές τους. Θα είναι εκπληκτικό. Βρισκόμαστε σε μια μοναδική στιγμή της ιστορίας αυτού του πλανήτη.

«Ούτε στο ελάχιστο οικεία.» Εδώ έχουμε το ρεκόρ της χρονιάς για περιγραφή που υπολείπεται της πραγματικότητας. *«όχι μόνο παράδοξη αλλά ούτε στο ελάχιστο οικεία»* Μια νέα κατάσταση. Ξαφνικά, οι άνθρωποι θα ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε να κατέβουν UFO (Α.Τ.Ι.Α.) για να έχουμε πεφωτισμένα Όντα ανάμεσά μας. Θα γνωρίσουμε ότι «εκείνος» ο άνθρωπος είναι το πιο πεφωτισμένο Όν που μπορεί να συναντήσουμε. Και δεν είναι μόνος. Έχει μαζί Του μια μεγάλη ομάδα από παρόμοια πεφωτισμένους ανθρώπους οι Οποίοι θα ζήσουν ανάμεσά μας, οι Οποίοι θα πλησιάζονται εύκολα: για να μάθουμε, για να γνωρίσουμε από αυτούς, για να καθοδηγήσουν και να συμβουλέψουν την ανθρωπότητα. Θα πρέπει να οδηγήσει σε πρωτόγνωρη απαλλαγή από το φορτίο του άγχους και της κατάθλιψης. Μπορείτε να φαντασθείτε τι επίδραση θα έχει αυτό όταν η ανθρωπότητα, που ζει σε μεγάλο βαθμό μέσα στην ένταση και το άγχος, ακούσει τα γεμάτα φροντίδα και ενδιαφέρον λόγια Του.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, είτε λιμοκτονούν είτε είναι πολυεκατομμυριούχοι, ζουν υπό ένταση. Οποιοσδήποτε στοιχειωδώς ευαίσθητος που ζει στην εποχή μας πρέπει να ζει κάτω από συνθήκες έντασης, αγωνίας: βιώνει μια ενδόμυχη προσδοκία λόγω της ευαισθησίας του ως ψυχή αλλά ίσως μην ξέροντας τι συμβαίνει, αντιδρά πιθανόν αρνητικά στις ενέργειες, τις βλέπει απλά σαν μια επιβεβλημένη αγγαρεία, προσπαθεί να τις σπρώξει σε κατευθύνσεις στις οποίες δεν θέλουν αυτές να πάνε. Άλλοι δέχονται πρόθυμα αυτές τις ενέργειες, και χωρίς να ξέρουν ότι αυτές είναι παρούσες, εκφράζουν τις εποικοδομητικές ιδέες οι οποίες θα δώσουν μορφή στην αίσθηση των ενεργειών. Οι άνθρωποι θα έχουν τέτοιες διαφορετικές αντιδράσεις, όχι μόνο στις ενέργειες, αλλά σε Αυτόν ο Οποίος μεταφέρει αυτές τις ενέργειες, στον Υδροχόο⁶. Κατά πόσον Αυτός θα αυτοονομαστεί Υδροχόος εκείνη την ημέρα, δεν το γνωρίζω. Κατά την γνώμη μου Αυτός θα το κάνει.

«Κανένας και πουθενά δεν θα έχει ακούσει τις σκέψεις που θα μεταδοθούν εκείνη την ημέρα, την σημαντικότερη απ' όλες όσες έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Ποτέ στο παρελθόν δεν θα έχουν ακούσει οι άνθρωποι το κάλεσμα στην θεϊκή φύση τους, την πρόκληση να αναγνωρίσουν το νόημα της παρουσίας τους εδώ στη Γη»

Είναι όντως μια πρόκληση. Ο Μαϊτρέγια θα παρουσιάσει στον κόσμο την επιλογή: να συνεχίσουμε όπως είμαστε, με τους παλιούς, άπληστους, εγωιστικούς, πολύ ανθρώπινους τρόπους, και έτσι να αυτοκαταστραφούμε, ή να επιδείξουμε επιτέλους τη θεϊκή δυνατότητα κάθε ανθρώπου με το να αντιληφθούμε τις αλήθειες της ζωής: το γεγονός της ενότητας της ψυχής,

⁶ Σ.τμ...: αυτός που ρίχνει, που βάζει, το ύδωρ της ζωής

επομένως της ενότητας της ανθρωπότητας ως μια ομάδα ψυχών σε ενσάρκωση. Θα είναι μια αποκάλυψη για τους περισσότερους της ανθρωπότητας.

Εκατομμύρια ανθρώπων πιστεύουν ήδη στην ψυχή, πιστεύουν στην ιδέα της ψυχής, αλλά, μου φαίνεται ότι, έχουν πολύ περιορισμένη κατανόηση για το τι πραγματικά είναι η ψυχή. Για τους περισσότερους Χριστιανούς, και όχι μόνο τους Χριστιανούς, η ψυχή είναι ένα εξαιρετικά θαυμάσιο, πανέμορφο, πανίσχυρο θεϊκό ον το οποίο ζει ψηλά στον «παράδεισο» και το οποίο, όταν πεθάνουμε, θα συναντήσουμε και θα γνωρίσουμε για πρώτη φορά. Και αυτό είναι όλο. Έπειτα συνεχίζουμε ως ψυχές με μια άρπα αν αυτό μας αρέσει. Και μια μέρα, όταν είναι το τέλος του κόσμου, ο Χριστός θα κατέβει, και θα υπάρξει μια μεγάλη αρπαγή στον «παράδεισο»⁷.

Είναι όμορφη ιδέα, αλλά είναι μια μυστικιστική ιδέα. Η αλήθεια είναι ακόμα πιο όμορφη, ακόμη πιο θαυμάσια: το ότι η θεότητα μπορεί, είναι προγραμματισμένη, είναι προσχεδιασμένη, να εκδηλωθεί στο υλικό επίπεδο. Αυτό είναι μεγαλύτερο μυστήριο και μεγαλύτερη ομορφιά από οποιαδήποτε αρπαγή στον «παράδεισο». Το να μεταφερθεί η πραγματικότητα της ψυχής, αυτή η θεία φύση, στο υλικό επίπεδο και να εκδηλωθεί ως ένας Δάσκαλος, ή ένας Κρισναμούρτι, ή ένας Λεονάρντο Ντα Βίντσι, φαίνεται σε μένα, ως πολύ μεγαλύτερο μυστήριο και ομορφιά σε σύγκριση με την μυστικιστική ιδέα της ένωσης στον «παράδεισο».

Πρόκειται να είναι μια ξαφνική αποκάλυψη για την ανθρωπότητα. Θα καταλάβουμε ότι είμαστε ψυχές. Θα μας παρουσιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοήσουμε αμέσως την πραγματικότητα της ψυχής και να αισθανθούμε την θεία φύση μέσα μας. Η Χριστική Αρχή, η ενέργεια την οποία ενσωματώνει ο Μαϊτρέγια, θα εκρεύσει, όπως Αυτός έχει πει, με τεράστια δύναμη. Θα είναι, όπως λέει Αυτός, σαν να «αγκαλιάζω το σύνολο της ανθρωπότητας». Θα είναι πρωτοφανής εμπειρία για όλους μας.

⁷ Σ.τ.Μ. Μια από τις πεποιθήσεις των Χριστιανών ακραίων πεποιθήσεων (φονταμενταλιστών): Μόλις πριν την ολική καταστροφή του κόσμου κατά την Δευτέρα Παρουσία / Αποκάλυψη ένα μικρό, επίλεκτο μέρος του πληθυσμού (οι ενάρετοι Χριστιανοί) θα «αρπαγεί» από την επιφάνεια της Γης και θα μεταφερθεί στον παράδεισο.

Ο Σκοπός και η σημασία

«Για όσο κρατήσουν αυτά τα πολύτιμα λεπτά», λέει ο Δάσκαλος, «Ο καθένας μόνος με τον εαυτό του, σε ιερή περισυλλογή, εκείνη την μοναδική στιγμή θα γνωρίσει τον σκοπό και την σημασία της ζωής του.»

Κατά τη διάρκεια αυτής της επιφώτισης για πρώτη φορά θα κατανοήσουμε πλήρως, ακούγοντας τα λόγια του Μαϊτρέγια, το πραγματικό περίγραμμα της πνευματικής μας δομής: ως πνεύμα, με αντανάκλαση ως ψυχές, που εμπλέκονται στο φυσικό επίπεδο ως η ανθρώπινη προσωπικότητα. Για πρώτη φορά αυτό θα γίνει ξεκάθαρο, θα το αντιληφθούν ξαφνικά, αν δεν το κατανοήσουν εντελώς, εκατομμύρια άνθρωποι – θα πρόκειται για ένα τεράστιο γεγονός για τους περισσότερους από αυτούς, να δέχονται ιδέες τις οποίες εκείνοι που ενδιαφέρονται για τις πνευματικές διδασκαλίες έχουν αποδεχθεί σαν πραγματικότητα, ακόμα και αν δεν τις καταλαβαίνουν καθ' ολοκληρία και δεν τις βιώνουν αληθινά.

Ο καθένας ξεχωριστά *«Ο καθένας μόνος με τον εαυτό του, σε ιερή περισυλλογή»* θα το κατανοήσει αυτό για εκείνο το μικρό χρονικό διάστημα όταν ο Μαϊτρέγια θα επιφωτίζει τον κόσμο, ίσως για μισή ώρα, το πολύ 35 λεπτά. Για εκείνο το χρονικό διάστημα ο κόσμος θα μείνει ακίνητος. Τίποτα άλλο δεν θα μπορεί να γίνεται, όλοι θα ακούνε, βιώνοντας τις ιδέες, παρατηρώντας τους εαυτούς τους καθώς Αυτός θα μιλάει από καρδιά σε καρδιά, έτσι ώστε η προσοχή τους να επικεντρωθεί στην δική τους πραγματικότητα, στην Ύπαρξή τους μέσα στην καρδιά, όχι στην ίδια τους την αίσθηση σαν κύριος Παπαδόπουλος ή κύριος Γιώργος ή κάτι τέτοιο. Ξαφνικά, σε εκείνο το χρονικό διάστημα, η ανθρωπότητα θα βιώσει τον εαυτό της ως αυτό που όλοι είμαστε πραγματικά, ψυχές σε ενσάρκωση, θεϊκά όντα.

Έπειτα, αφού μας έχει δώσει την αίσθηση της θείας φύσης μας, θα παρουσιάσει την πρόκληση για αυτήν. Θα μιλήσει για τις ανάγκες του πλανήτη: το γεγονός της λιμοκτονίας εκατομμυρίων, *«η βλασφημία που υπάρχει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων»*, όπως την ονομάζει ο Δάσκαλος. Θα δείξει ότι αυτό το πρόβλημα είναι η υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα που περιμένει την ανανεωμένη και αναγεννημένη ανθρωπότητα. Θα δείξει ότι αν δεν λύσουμε το πρόβλημα της πείνας και λιμοκτονίας που υπάρχει εν μέσω της αφθονίας του κόσμου μας δεν θα προχωρήσουμε ποτέ ούτε ένα βήμα στο να εκδηλώσουμε την θεία φύση για την οποία Αυτός, ίσως για πρώτη φορά, θα δώσει επίγνωση στους ανθρώπους. Θα αισθανθούμε να είμαστε θεϊκοί κατά την διάρκεια της ακρόασης. Θα αποκτήσουμε επίγνωση των εαυτών μας σαν να είμαστε κάτι το πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο εμείς νομίζαμε. Θα

θυμηθούμε τα παιδικά μας συναισθήματα. Ο Δάσκαλος το εκφράζει τόσο όμορφα: *«Ο καθένας μόνος με τον εαυτό του, σε ιερή περισυλλογή, εκείνη την μοναδική στιγμή θα γνωρίσει τον σκοπό και την σημασία της ζωής του, θα βιώσει από την αρχή και με τρόπο νέο το θεϊκό δώρο της παιδικής ηλικίας, την αγνότητα της πνευματικής φιλοδοξίας εξαγνισμένης από τον εαυτό»*

Η ομορφιά του παιδιού έγκειται στο ότι έχει όλη την φιλοδοξία μιας ψυχής σε ενσάρκωση. Δεν είναι ούτε στον ελάχιστο βαθμό αμαυρωμένη με σκεπτικισμό, με κυνισμό. Ξέρει ότι αυτό είναι το καλύτερο για τον κόσμο. Λέει: *«Αν υπάρχει αρρώστια στον κόσμο, πρέπει να εξαφανιστεί «μαγικά». Δεν θα ήταν θαυμάσιο αν μπορούσαμε να εξαφανίσουμε μαγικά όλα τα κακά του κόσμου;»* Κάθε παιδί επιθυμεί και χρησιμοποιεί την ιδέα της μαγείας, για να απαλλαγεί από τα κακώς κείμενα του κόσμου – μια φιλοδοξία χωρίς καθόλου εγωισμό. Όταν μιλήσει η καρδιά, όταν η ενέργεια του Χριστού, όπως θα εκρέει μέσω των καρδιών της ανθρωπότητας, ξυπνήσει μέσα στον καθένα από μας τόσο νωρίς, αγνή φιλοδοξία, τότε ο κόσμος θα στραφεί σε Αυτόν.

Χαρά

«Για όσο κρατήσουν αυτά τα πολύτιμα λεπτά, οι άνθρωποι θα γνωρίσουν ξανά από την αρχή, την χαρά της πλήρους συμμετοχής στις αλήθειες της Ζωής, θα αισθανθούν συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλο όπως όταν βιώνουμε την ανάμνηση ενός μακρινού παρελθόντος.»

Οι άνθρωποι θα καταλάβουν για πρώτη φορά ότι, έως τότε, έχουν μόνο παίξει απρόθυμα με την ζωή τους. Δεν έχουν ποτέ αγγίξει τον πυρήνα του πραγματικού νοήματος της ζωής. Ίσως ως παιδιά μόνο, αλλά ποτέ με εκείνη την απλή, απευθείας, αυθόρμητη εμπειρία της ύπαρξης, τι στην πραγματικότητα είναι η ζωή την παρούσα στιγμή, με τον τρόπο που το παιδί αυτόματα και ενστικτωδώς κάνει. Κάθε τι από εκείνη την πλήρη, εμπλουτισμένη, ολική απορρόφηση, επικέντρωση, στην από στιγμή σε στιγμή εμπειρία της ζωής όπως είναι, είναι κρυμμένο κάτω από τις εντάσεις, από τις «απασχολήσεις», από όλες τις ανησυχίες και τα προβλήματα που περιβάλλουν κάθε ενήλικα στον κόσμο. Λίγοι μπορούν να βιώσουν για πολύ χρόνο την ολική απόλαυση της ομορφιάς της ζωής, την ολική εμπειρία της αφοσίωσης μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα.

Για εκείνο το χρονικό διάστημα, για εκείνη την μισή ώρα ή οσοδήποτε κρατήσει, το σύνολο της ανθρωπότητας θα βιώσει εκείνη την παιδική χαρά του να είσαι αληθινά ζωντανός. Και να είσαι ζωντανός, όχι απλά ως μια αίσθηση ευεξίας και καλής υγείας, αλλά με μια αίσθηση του να είσαι πλήρης,

συνδεδεμένος με την πραγματικότητα της ζωής σε όλα τα διαφορετικά της επίπεδα. Θα πρόκειται για κάτι καινούργιο, και όμως οι άνθρωποι θα αισθανθούν: «Αυτό είναι τελικά, και έχει να κάνει με τον καθένα.» Θα αισθανθούν να έχουν συνδεθεί ο ένας με τον άλλο παρόλο που δεν βλέπει ο ένας τον άλλο επειδή θα γνωρίζουν ότι ο καθένας στον κόσμο περνά την ίδια εμπειρία, κάποιοι, φυσικά σε μεγαλύτερο και κάποιοι σε μικρότερο βαθμό. Μερικοί θα ανησυχήσουν για κάθε τι που ακούσουν. Άλλοι θα ανοίξουν τις καρδιές τους για να το δεχτούν με προθυμία και να βιώσουν την αγαλλίασή που αυτό είναι.

«όπως όταν βιώνουμε την ανάμνηση ενός μακρινού παρελθόντος.» Οι άνθρωποι έχουν, ακριβώς στην έδρα της συνείδησής τους, την αίσθηση παλαιότερων ζών, παρελθουσών εμπειριών, βιώματα της ψυχής, της ζωής έξω από το σώμα, όπως επίσης και της ζωής στο υλικό επίπεδο. Αυτό βρίσκεται στο κέντρο της συνείδησης του κάθε ατόμου. Και εκείνη την στιγμή, θα νοιώσουν να συνδέονται με όλη τους την προηγούμενη εμπειρία ως ένα πρόσωπο, και θα γνωρίσουν ότι αυτή η επαφή είναι πραγματικότητα για τον καθένα. Όλοι είμαστε τμήμα μιας μεγάλης Υπερψυχής. Στο υλικό επίπεδο το γεγονός αυτό δίνει την αίσθηση της αδελφότητας, της αλληλοσύνδεσης. Στην περίπτωση των περισσοτέρων ανθρώπων, σαν την *«ανάμνηση ενός μακρινού παρελθόντος.»*, κάτι από πολύ, πολύ πίσω στο παρελθόν θα καταγραφεί στην συνείδηση τους και θα πουν: «Ναι, αυτή είναι η αλήθεια! Έτσι είναι.» Η αλήθεια αυτού που ο Μαϊτρέγια λέει θα γίνει, με την έννοια της συνείδησης, της ενέργειας και της μνήμης, μια ενιαία εμπειρία. Οι λέξεις, το νόημα των λέξεων, οι πληροφορίες, και η πραγματική εμπειρία της Χριστικής Αρχής θα τα ξυπνήσουν όλα αυτά στον καθένα.

«Ξαφνικά, οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή τους ήταν ως τώρα κάτι το ρηχό όπου για τους περισσότερους έλειπαν όλα αυτά που την κάνουν πολύτιμη: αδελφосύνη και δικαιοσύνη, δημιουργικότητα και αγάπη.»

Λίγοι υπάρχουν που γνωρίζουν τι είναι η αδελφосύνη, και η δικαιοσύνη είναι ένα όνειρο που το ονειρεύτηκαν πολλοί, το πάλεψαν πολλοί, και, έως τώρα, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα. Μερικοί έχουν επιτύχει ένα σχετικό βαθμό δικαιοσύνης: Τα εργατικά συνδικάτα έχουν πολεμήσει για τη δικαιοσύνη μέσα στο εργασιακό χώρο. Άνθρωποι έχουν πολεμήσει για πολιτική δικαιοσύνη, για οικονομική δικαιοσύνη. Κατά τα φαινόμενα, οι περισσότεροι άνθρωποι πάντα αγωνιζόντουσαν για τη δικαιοσύνη γιατί είναι η υπ' αριθμόν ένα έννοια στον ανθρώπινο νου. Σημαίνει ορθές σχέσεις, αυτό είναι το νόημα της δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι ξέρουν από ένστικτο στην διάρκεια της καλύτερης και υψηλότερης στιγμής τους ότι το

νόημα της ζωής είναι να επιδείξεις ορθές σχέσεις. Αλλά πως εμείς να μπορέσουμε όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη;

Μερικοί άνθρωποι αντιδρούν πολύ και κινητοποιούνται από την αδικία. Άλλοι υποφέρουν την αδικία για πολύ χρόνο πριν να αντιδράσουν. Αλλά ο καθένας, στο κέντρο της ύπαρξής του, λαχταρά την δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον που θα του άρεσε η αδικία, έτσι για την αδικία. Μπορεί να συμφωνήσει με αυτήν, μπορεί να την προκαλέσει ουσιαστικά με τις εγωιστικές του πράξεις, αλλά κανένας δεν την προτείνει ως την καλύτερη δυνατή σχέση που θα μπορούσαμε να έχουμε. Δεν θα ήταν κανείς τόσο ηλίθιος, θα ήξερε ότι κανένας δεν θα τον πίστευε. Η δικαιοσύνη είναι αντιληπτή, όπως η αγάπη είναι αντιληπτή, σαν μια έκφραση της φύσης μας ως θεϊκά όντα. Και είναι αδιαίρετη. Υπάρχει μόνο μια δικαιοσύνη, μια αγάπη, μια ελευθερία, και αυτό είναι που ποθούν οι άνθρωποι. Ποθούν δικαιοσύνη, ακόμα και αν πιθανόν πράττουν το αντίθετο. Οι άνθρωποι ποθούν, πολύ συχνά, εκείνο το οποίο αυτοί οι ίδιοι έχουν την μικρότερη ικανότητα να επιδείξουν. Αλλά λόγω αυτού, την ποθούν. Λαχταρούν για κάτι που ξέρουν ότι εκφράζεται άσχημα στην συμπεριφορά τους, στην φύση τους. Είναι η βάση της ενοχής. Μπορεί επίσης να αποτελέσει τη βάση κάποιας μεγάλης επαναστατικής απόπειρας.

«Πολλοί θα μάθουν για πρώτη φορά ότι η ζωή τους έχει αξία, ότι είναι σημαντικό στο γενικότερο σχέδιο.»

Οι περισσότεροι άνθρωποι, παντού, νομίζουν ότι δεν έχουν καθόλου αξία εκτός αν έχουν γεννηθεί σε πλούσια οικογένεια ή σε θέση ισχύος. Αν δεν είναι εξοπλισμένοι με πανίσχυρο εγκέφαλο, με μεγάλη φιλοδοξία, με επιμονή, και ενέργεια, ώστε να φέρουν σε πέρας αυτά που ποθούν, νομίζουν ότι δεν έχουν αξία. Αισθάνονται σαν αποτυχημένοι. Για αιώνες οι άδικες πολιτικές και οικονομικές δομές μας έχουν δημιουργήσει την ψευδαίσθηση που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι: ότι η ζωή τους δεν έχει αξία. Είναι απλά τιποτένιοι, άκληροι αγρότες, χωριάτες, «η εργατιά», άβουλα πιόνια, υπάρχουν απλά προς όφελος άλλων.

Εάν είσαι γεννημένος σε συνθήκες ισχύος, αν ο πατέρας σου είναι πλούσιος, αν έχει τη δυνατότητα να σου αφήσει πολλά χρήματα, ή μια θέση ισχύος, αν μπορείς να ξεκινήσεις από μια τέτοια κατάσταση, θα υπάρχει η τάση, εκτός αν είσαι ένα εξαιρετικά προηγμένο ον, να απολαμβάνεις αυτή την κατάσταση – να εκμεταλλευτείς τις αδικίες που εκείνη δημιουργεί και να τις κάνεις εντονότερες. Η εσωτερική αρχή της επιθυμίας του θυμικού τμήματος της προσωπικότητας χρησιμοποιείται για να αυξήσει τα πλεονεκτήματα τα οποία οι ισχυροί ήδη κατέχουν (δεν εννοώ σε κάθε περίπτωση φυσικά, έχουν υπάρξει και θαυμάσιοι μεταρρυθμιστές). Για αυτό το λόγο ο κόσμος αλλάζει

τόσο αργά. Υπάρχουν πολλοί ισχυροί άνθρωποι στον κόσμο που ξέρουν ποιες αλλαγές χρειάζεται ο κόσμος, αλλά που ποτέ δεν προσπαθούν να τις πραγματοποιήσουν. Αντίθετα, συχνά τείνουν να αυξάνουν τα μειονεκτήματα για τους άλλους, τα οποία προφανώς βλέπουν. Τείνουν να κάνουν τις περιουσίες τους να μεγαλώσουν παραπάνω και να κάνουν τις θέσεις τους ισχυρότερες. Για αυτούς είναι ένα είδος αυτοάμυνας. Διατηρούν, ή προσπαθούν να διατηρήσουν, την καθεστηκυία κατάσταση. Η καθεστηκυία κατάσταση πρόκειται τώρα να αλλάξει σε κάθε πλευρά της ζωής, ήλθε η ώρα να εκδηλωθούν αυτές οι αλλαγές. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και μόνο, πολλά από αυτά που θα πει ο Μαϊτρέγια θα είναι πολύ δυσάρεστα για πάρα πολλά επί του παρόντος ισχυρά και προνομιούχα άτομα.

Αυτοσεβασμός

«Μια ασυνήθιστη αντίληψη αυτοσεβασμού θα αντικαταστήσει την απελπισία στην οποία έχουν περιέλθει τώρα· τα κάθε είδους ναρκωτικά θα πάνουν να κυριαρχούν πάνω στους ανθρώπους πια.»

Οι περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν στα ναρκωτικά επειδή έχουν αίσθημα απόγνωσης. Υποφέρουν, όπως λέει ο Μαϊτρέγια, από «πνευματική λιμοκτονία». Δεν βλέπουν ελπίδα, δεν βλέπουν μέλλον. Τίποτα από ό,τι κάνουν δεν φαίνεται να φέρνει αποτέλεσμα. Βρίσκονται συχνά τόσο χαμηλά στην κοινωνική βαθμίδα ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν αυτά που πιθανώς ποθούν: ισχύ, πλούτη, αγάπη, στοργή, τον θαυμασμό, όλα τα πράγματα που ο καθένας ποθεί αλλά τα οποία λίγοι άνθρωποι πραγματικά επιτυγχάνουν. Χρειάζεται πολλή ενέργεια, πολύ από αυτό που ονομάζεται «τύχη», και πολλή σκληρή δουλειά για να πραγματοποιήσεις τις φιλοδοξίες τις οποίες έχουν πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν ναρκωτικά, αλλά τις οποίες δεν μπορούν καθόλου να φτάσουν. Γνωρίζουν ότι δεν έχουν την ενέργεια, τα πλεονεκτήματα. Αν δεν απεξαρτηθούν από τα ναρκωτικά, δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή ελπίδα. Με το να χρησιμοποιούν ναρκωτικά, δεν έχουν την φιλοδοξία, έχουν μόνο την ιδέα της φιλοδοξίας. Πάνω από όλα δεν έχουν την θέληση να βγουν από αυτή την κατάσταση. Αν δεν εφαρμοστεί η θέληση, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Αλλά όταν η αίσθηση του αυτοσεβασμού αντικαταστήσει την απόγνωση, τότε όλα είναι πιθανά. Και όταν οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές συνοδεύσουν αυτόν τον νεο-αποκτηθέντα αυτο-σεβασμό, και καθιερώσουν ένα πρότυπο μέσα στο οποίο ο καθένας έχει μια θέση, ο καθένας έχει αξία, τότε θα έχουμε μια εντελώς καινούργια κοινωνία.

«Σιωπηλά, τα δάκρυα των ανθρώπων θα κυλήσουν ταπεινά με ευγνωμοσύνη και λαχτάρα για το καλό.»

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, αλλά εσωτερικά δεν είναι κυνικοί στ' αλήθεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων παντού, ποθούν το καλό. Ποθούν το καλό επειδή γνωρίζουν ότι είναι το μόνο πράγμα που αξίζει να έχουν. Ξέρουν ότι αυτό που αποκαλούμε δίκαιη σχέση, ορθές ανθρώπινες σχέσεις, δεν είναι απλά το επόμενο επίτευγμα της ανθρωπότητας που έχει προδιαγραφεί, αλλά ότι είναι καλό, κάτι που περιμένουμε με πόθο, κάτι που είναι αναγκαίο.

Ο καθένας ποθεί την αγάπη, την στοργή, την αρμονία, την καθιέρωση συνθηκών μέσα από τις οποίες μπορεί να εκδηλωθεί η δημιουργικότητά του. Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτό δεν είναι προσιτό. Για τους περισσότερους ανθρώπους η δημιουργικότητα είναι ένα όνειρο, κάτι που πέθανε στην παιδική ηλικία, πριν να έχουν έστω την ευκαιρία να είναι δημιουργικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τους περισσότερο από 6,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Άνθρωποι που έχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες, την εκπαίδευση, και το υπόβαθρο, είτε οικονομικό είτε κάτι άλλο, για να είναι δημιουργικοί υπάρχουν σχετικά λίγοι. Είναι οι τυχεροί άνθρωποι. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή είναι ανώτεροι, αλλά λόγω μιας συγκυρίας διαφορετικών καταστάσεων οι οποίες καθορίζουν το κατά πόσον ορισμένοι άνθρωποι θα έχουν αυτό το είδος «τύχης» ή κατά πόσο θα υποβιβαστούν στον κάλαθο των αχρήστων.

Πρόκειται για είναι κυρίως πολιτικό / οικονομικό πρόβλημα. Είναι μια πνευματική κρίση που η ανθρωπότητα περνά σήμερα: Δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Αυτή η πνευματική κρίση εστιάζεται στους πολιτικούς και οικονομικούς χώρους, και αν δεν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πνευματικούς πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς, δεν θα γνωρίσουμε ειρήνη ή δικαιοσύνη, και η ανθρώπινη εξέλιξη θα σταματήσει σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία της κρίσης: να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε.

Σε αυτά τα λεπτά, σε εκείνη την μισή ώρα, οι άνθρωποι θα κατανοήσουν ποιοι είναι. Κάθε άτομο, καθώς αυτός ή αυτή θα ζει την επιφώτιση από τον Μαϊτρέγια, θα βιώσει την Χριστική Αρχή, και θα αφυπνιστεί σε αυτό που Εκείνος λέει, και στην πραγματικότητα της δικής του πνευματικής φύσης, και θα πει: «Ναι, αυτό είναι! Αυτό θέλω! Το θέλω γιατί αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι που ήθελα πάντα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ή μικρή, ονειρευόμουν αυτό για τον κόσμο. Και το έχω ξεχάσει. Δεν το έχω καν σκεφτεί για όλα αυτά τα 30, 40, 50 χρόνια.» Οι άνθρωποι θα αφυπνιστούν εκ νέου στην νεανική τους φιλοδοξία για σωστές σχέσεις. Οι άνθρωποι επιθυμούν αυτό μεταξύ τους. Το

ποθούν, γνωρίζουν ότι είναι σωστό. Ο καθένας εσωτερικά ποθεί αυτή την αίσθηση δικαιοσύνης, καλοσύνης, ορθών σχέσεων, ελευθερίας για τον καθένα. Και *«τα δάκρυα των ανθρώπων θα κυλήσουν ταπεινά με ευγνωμοσύνη και λαχτάρα για το καλό.»*

«Από εκείνη τη στιγμή κι ύστερα, ένα καινούργιο πνεύμα ιερότητας θα επικρατήσει επάνω στην Γη.»

Από εκείνη τη στιγμή, και για κάποιο χρονικό διάστημα, η αίσθηση αυτή θα συνεχιστεί. Αυτή η ημέρα, αυτή η εμπειρία για μισή ώρα, ή όσο διαρκέσει, θα εξακολουθεί να υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων. Θα αισθανθούν ανανεωμένοι όσο ποτέ στο παρελθόν. Θα αισθανθούν: *«Αχ, θα είναι υπέροχο να είμαι πάντα έτσι. Το θυμάμαι, έτσι αισθανόμουν όταν ήμουν παιδί.»*

Οι άνθρωποι θα αισθανθούν πάλι την φρεσκάδα την ζωντάνια το σφρίγος, το εύθυμο πνεύμα, τα οποία έχουν τα παιδιά αλλά που οι περισσότεροι ενήλικες έχουν χάσει. Επειδή τριγυρίζουν φορτωμένοι με τις ανησυχίες τους: *«Πώς θα πληρώσω το νοίκι, τα δίδακτρα του σχολείου, τους λογαριασμούς των γιατρών;»* Οι άνθρωποι ανησυχούν μέχρι θανάτου. Οι ανησυχίες τους βγάζουν έξω από την ζωή. Αυτό καλείται εμπορευματοποίηση. Η εμπορευματοποίηση έχει αντικαταστήσει την πραγματική ζωή. Για αυτό ο Μαϊτρέγια την αποκαλεί *«πιο επικίνδυνη από ατομική βόμβα»*. Κλέβει την ζωή από τους ανθρώπους. Τους παίρνει την ζωή μέχρι να βγει η κάθε σταγόνα, σαν ένα στυμμένο λεμόνι.

«Για λίγο θα είναι λες και οι άνθρωποι θα περπατούν προσεκτικά, σαν στις μύτες των ποδιών.»

Δεν είναι θαυμάσιο αυτό; *«Οι άνθρωποι θα περπατούν προσεκτικά, σαν στις μύτες των ποδιών»*. Μην κάνετε πάρα πολύ θόρυβο, μπορεί να χαλάσει αυτό το θαύμα. Κρατήστε τις φωνές σας χαμηλά. Μη φωνάζετε. Αφήστε με να το διατηρήσω στην καρδιά μου. Οι άνθρωποι δεν θα ξέρουν τι κατεύθυνση να πάρουν. Θα θέλουν να κρατήσουν αυτό το συναίσθημα, το οποίο, φυσικά, δεν θα διαρκέσει για πάντα. Αλλά θα διαρκέσει για κάποιο χρόνο, και αυτή η αίσθηση ότι έχουν αγγίξει την θεία φύση θα παραμείνει.

Πνεύμα Ιερότητας

«Ένα καινούργιο πνεύμα ιερότητας θα επικρατήσει πάνω στην Γη.»

Όταν δουν τον Μαϊτρέγια, και όταν δεις εσύ τον Μαϊτρέγια, θα ξέρεις τι εννοεί ο Δάσκαλος. Θα έλεγα, ότι πάνω από όλα, η χαρακτηριστική ποιότητα που περιβάλλει τον Μαϊτρέγια είναι η αγιοσύνη, η ιερότητα. Ενσωματώνει, κατά τη γνώμη μου, κάθε τι που μπορείς να φανταστείς για τον Θεό. Δεν είναι Θεός, φυσικά (παρά μόνο με την έννοια ότι όλοι είμαστε Θεοί), αλλά Είναι εμποτισμένος με την αγιοσύνη, την ιερότητα του Θεού. Η αγνή αγάπη, η θέληση και η σοφία Τον περιβάλλουν σαν αύρα. Αυτά είναι που ακτινοβολεί και που θα ακτινοβολήσει στον κόσμο εκείνη την ημέρα. Θα προκαλέσει την ίδια αίσθηση σε όλους τους ανθρώπους, ή στους περισσότερους ανθρώπους, που Τον ακούν και βιώνουν την ενέργειά Του την Ημέρα της Αναγγελίας.

Η αίσθηση ότι η ζωή είναι ιερή θα ανανεωθεί στο νου και στις καρδιές των ανθρώπων. Για κάποιο χρονικό διάστημα, κανένας δεν θα θέλει να ταραξεί την αίσθηση ότι είδαμε την ζωή με ένα καινούργιο τρόπο, ότι είναι ιερή, είναι καθαγιασμένη, και εξαρτάται από εμάς να το επιδείξουμε: να απαλλαγούμε από όλο το μπέρδεμα που μας εμποδίζει να επιδείξουμε αυτή την ιερότητα. Ο Μαϊτρέγια θα συνδέσει τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα με την επίδειξη της ιερότητας της ζωής. Οι άνθρωποι θα το κατανοήσουν, και *«θα περπατούν προσεκτικά, σαν στις μύτες των ποδιών.»* Είναι υπέροχο.

Σύντομα, πάντως, οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι δεν είναι και τόσο εύκολο, τα προβλήματα θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δεν μπορείς να απομακρυνθείς από τα προβλήματα, που είναι πραγματικά, μόνο και μόνο γιατί ο Χριστός βρίσκεται στον κόσμο. Ζούμε στο υλικό επίπεδο και παρόλο που, για λίγο, οι άνθρωποι θα βιώσουν μια θεϊκή ιερότητα και θα γνωρίσουν ότι αυτός είναι ο αληθινός χαρακτήρας της ζωής, θα γνωρίσουν επίσης ότι για να επιδείξουν αυτή την ιερότητα, θα πρέπει να αλλάξει η ζωή στο υλικό επίπεδο. Δεν θα μπορούμε πια να παρακολουθούμε εκατομμύρια ανθρώπων να σφάζουν ο ένας τον άλλο, ή να λιμοκτονούν σε ένα κόσμο αφθονίας.

«Σύντομα πάντως, (οι άνθρωποι) θα κατανοήσουν ότι οι αλλαγές που χρειάζονται στον κόσμο είναι τεράστιες, πολυδιάστατες,», πράγματι πάρα πολλές και πολύ περίπλοκες, *«απαιτούν υπομονή και αφοσίωση, φαντασία και εμπιστοσύνη.»*

Οι άνθρωποι θα πρέπει να πιστέψουν ότι ο Μαϊτρέγια και οι Δάσκαλοι γνωρίζουν τα πράγματα για τα οποία Αυτοί ομιλούν. Θα πρέπει να επιδείξουν εμπιστοσύνη ότι οι αλλαγές αυτές θα μεταμορφώσουν πραγματικά την ζωή τους. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια για την

συνεχή επίδειξη της θεϊκής φύσης την οποία βίωσαν για μισή ώρα, είναι οι παλιές πολιτικές και οικονομικές διαιρέσεις του κόσμου – εκατομμύρια να λιμοκτονούν, πολλοί να ζουν όχι καλύτερα από ζώα. Πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτά τα προβλήματα, αν και είναι πολύ μακριά, στην Αφρική, στην Ινδία, ή στην Νότια Αμερική, και όχι στην διπλανή πόρτα, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και οι άνθρωποι θα αφυπνιστούν μέσα στην πραγματικότητα της ζωής.

Αποκατάσταση

«Δεν θα μεσολαβήσει πολύς καιρός ώσπου οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ασχοληθούν οι ίδιοι με έργο της ανασυγκρότησης, με την αποκατάσταση του κόσμου.»

Οι Δάσκαλοι με την πνευματική ενέργεια που διαθέτουν, θα ενεργοποιήσουν όλους όσους βρίσκονται γύρω τους. Η διορατικότητά τους για τα προβλήματα και για τη λύση τους θα είναι ξεκάθαρη και λογική. Οι μαθητές τους, άντρες και γυναίκες παντού, θα εκλεγούν – με δημοκρατική μέθοδο - σε θέσεις επιρροής και ισχύος και θα βάλουν σε εφαρμογή τις αναγκαίες αλλαγές.

Οι άνθρωποι παντού θα εμπλακούν σε αυτό το έργο. *«Η αρωγή στους φτωχούς και τους πεινασμένους θα πάρει περίοπτη θέση.»* Ο Μαϊτρέγια λέει ότι η υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα είναι να απαλλαγεί για πάντα ο κόσμος από την πείνα και την λιμοκτονία: *«κι έτσι λοιπόν θα λήξει για πάντα η βλασφημία που υπάρχει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων.»* Το τέλος της λιμοκτονίας, η σίτιση των πεινασμένων, η αποκατάσταση των φτωχών, θα είναι η υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα έπειτα από την Ημέρα της Αναγγελίας. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρεία κλίμακα. Για το χειρισμό τους θα ιδρυθεί μια νέα υπηρεσία στα Ηνωμένα Έθνη. Επικεφαλής της θα είναι ένας Δάσκαλος, ή τουλάχιστον ένας μνημένος τρίτου βαθμού, και μέσω της δράσης της, θα αναδομηθεί ο κόσμος. Το μοίρασμα της παγκόσμιας παραγωγής θα προχωρήσει με γοργό ρυθμό.

Η ανθρωπότητα, φυσικά, θα πρέπει να το αποδεχτεί. Η ελεύθερη βούλησή μας δεν θα παραβιαστεί ποτέ. Οι κυβερνήσεις θα στραφούν στον Μαϊτρέγια, και στους άλλους Δασκάλους όταν αυτοί γίνουν γνωστοί, και θα ρωτήσουν: *«Τι κάνουμε τώρα, ποια είναι η συμβουλή σας;»* Επειδή τα προβλήματα θα είναι τεράστια, και λόγω της επιτακτικότητάς τους, όλοι οι πόροι θα ενισχυθούν. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες των υπηρεσιών αρωγής θα είναι σαν σταγόνες στον ωκεανό σε σύγκριση με αυτό που θα επιτευχθεί στους πρώτους μήνες και σε ένα-δύο χρόνια έπειτα από την Ημέρα της Αναγγελίας.

«εκατομμύρια θα γνωρίσουν για πρώτη φορά την γαλήνια ευτυχία να

ικανοποιούνται οι ανάγκες τους».

Όταν πεινάμε αγοράζουμε κάτι για να φάμε. Πηγαίνουμε στο εστιατόριο ή ψάχνουμε στο ψυγείο, χωρίς να μας απασχολεί πολύ. Αλλά αν ζεις στον Αναπτυσσόμενο Κόσμο, αν είσαι ένας από τους 1.300 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην *απόλυτη φτώχεια*, αν είσαι ένας από τα 38 εκατομμύρια που στην κυριολεξία πεθαίνουν από την πείνα, τότε δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.

Έτσι θα λήξει εκείνο που ο Μαϊτρέγια ονομάζει *«μαύρη σελίδα στην ιστορία της ανθρώπινης φυλής»*. *«Οι ετοιμοθάνατες μορφές αυτών που λιμοκτονούν δεν θα ντροπιάζουν πια τις τηλεοπτικές οθόνες των εύπορων, δεν θα παρακολουθούν πια οι άνθρωποι τα αδέρφια τους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια τους.»* Αυτή είναι μια τραγωδία που έχει συνεχιστεί για τόσα πολλά χρόνια, όσο μακριά στο παρελθόν μπορώ να θυμηθώ.

«Απαράμιλλες σε εύρος αλλαγές θα απασχολήσουν τον νου και την καρδιά των ανθρώπων· τίποτε άλλο παρά το πλέον εκλεκτό από το παρελθόν θα είναι μόνο εκείνο που θα καταφέρει να αντέξει την επιδρομή του καινούργιου.»

Οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο μπροστά στις καινούργιες ενέργειες, τις καινούργιες δομές τις οποίες θα δημιουργήσουν αυτές οι ενέργειες – που σχετίζονται με την σύνθεση, το μοίρασμα, την δικαιοσύνη, την ελευθερία για όλους, σε κάθε χώρα χωρίς εξαίρεση – οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο σε αυτήν την επίτευξη, θα καταρρεύσει, δεν θα επικρατήσει.

«τίποτε άλλο παρά το πλέον εκλεκτό από το παρελθόν...» Φυσικά, υπάρχει πάντα κάτι καλό στο τέλος της κάθε εποχής. Οι επιτεύξεις αυτής της εποχής, οι φιλοδοξίες εκατομμυρίων, η ετοιμότητα για να μοιραστούν, οι υπηρεσίες αρωγής, οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη και οι διάφορες ομαδοποιημένες διεθνείς οργανώσεις οι οποίες, παρασκηνιακά, ενώνουν ανθρώπους με ανθρώπους και δίνουν μια αίσθηση διεθνισμού και συνεργασίας, αυτά θα διατηρηθούν και θα αναπτυχθούν. Δεν μπορούν παρά μόνο να ακμάσουν στην καινούργια κατάσταση. Αλλά εκείνα που στέκονται εμπόδιο, εκείνες οι στενόμυαλες, εθνικιστικές δομές που βασίζονται στον ανταγωνισμό, στις δυνάμεις της αγοράς και στην απληστία, θα δουν ότι είναι αδύνατο να σταθούν ενάντια στην *«επιδρομή του καινούργιου»*, στις ιδέες της νέας εποχής.

Τα πρώτα που θα φύγουν θα είναι τα παγκόσμια χρηματιστήρια. Είναι έτοιμα, όπως έχει πει ο Μαϊτρέγια, να καταρρεύσουν. Θα γκρεμιστούν επειδή στέκονται εμπόδιο στις ορθές σχέσεις. Δεν έχουν αληθινά καμία σχέση με τις ανάγκες ή ακόμα και με το εμπόριο μεταξύ των χωρών. Είναι ένας αναχρονισμός, αυτό που ο Μαϊτρέγια αποκαλεί, με μεγάλη ακρίβεια, *«καζίνα του τζόγου»* και δεν έχουν να παίξουν κανένα ρόλο στον μελλοντικό χρόνο, τουλάχιστον με την τωρινή τους μορφή.

«Καθημερινά θα καταγράφονται οι μετασχηματισμοί ώστε οι άνθρωποι να τους συγκρίνουν και να τους θαυμάζουν.»

Αντί να παρακολουθείς όλες αυτές τις σαπουνόπερες και κωμικά σήριαλ, θα ανοίξεις την τηλεόραση και θα βλέπεις τι συμβαίνει στην Ρώμη, στη Μόσχα, στο Τελ Αβίβ, και στο Σιάτλ. Τι καινούργιο αξιοθαύμαστο έχει επιτευχθεί στον κόσμο, ποιο νέο ρεκόρ έχει καταρριφθεί στο να επιτύχουμε ισοτιμία, δικαιοσύνη και ορθές σχέσεις. Αυτά θα καταγράφονται και θα προβάλλονται σε καθημερινή βάση. Οι άνθρωποι θα τα διαπιστώνουν, θα τα συγκρίνουν και θα λένε: «Αυτό δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Εκείνο πρέπει να το κάνουμε.» Πρόκειται για το είδος του ανταγωνισμού και της αντιζηλίας που θα αποτελέσει πολύ θετικό κίνητρο ώστε να εξασφαλιστούν αυτοί οι στόχοι. Οι άνθρωποι θα λένε: «Αν μπορούν αυτοί να το κάνουν, και εμείς μπορούμε.» Έτσι θα είναι τα δελτία με τα αποτελέσματα για την κάθε ημέρα: πραγματοποιήθηκε το τέλος της πείνας στο τάδε μέρος και στο δείνα μέρος. Οι άνθρωποι εκεί και εκεί αποκαταστάθηκαν, επαναστεγάστηκαν, και τα λοιπά. Όλα αυτά θα καταγράφονται, έτσι ώστε ο καθένας να πληροφορείται συνέχεια για τις μεταμορφώσεις που συμβαίνουν. *«Ένας νέος κόσμος θα χτιστεί στο αστραφτερό φως της ημέρας.»*

«Για πολλούς, η ίδια η παρουσία του Χριστού θα αποτελέσει πρόβλημα.» Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μισούν όλη αυτή την ιδέα, που δεν θέλουν την αλλαγή. *«Οι από παλιά εδραιωμένες πεποιθήσεις τους θα κλονισθούν συθέμελα,»* όταν εμφανιστεί ο Χριστός στην τηλεόραση, διαμορφώσει ένα τηλεπαθητικό σύνδεσμο με την ανθρωπότητα και πει: «Εγώ είμαι ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος, εγώ είμαι Αυτός που περιμένετε.» Ίσως πει κάτι σαν αυτό, δεν το γνωρίζω. Κατά κάποιον τρόπο θα κάνει γνωστό ότι είναι Αυτός τον Οποίο προσδοκούν όλοι, ακόμα και αν δεν γνωρίζουν ότι Τον προσδοκούν.

Μερικοί θα περάσουν μια πολύ δύσκολη περίοδο. *«Όσον αφορά αυτούς, θα είναι αναπόφευκτο να περάσουν μια περίοδο αυτοεξέτασης καθώς θα προσπαθούν να καταλάβουν την έννοια της νέας διακυβέρνησης του κόσμου από την θεία Πρόνοια· οι παλιές πεποιθήσεις πεθαίνουν δύσκολα και άλγουν οδυνηρά κατά την διαδικασία.»* Εάν είσαι Χριστιανός ακραίων αρχών (φονταμενταλιστής), ή Ινδουιστής / Βουδιστής / Μουσουλμάνος ακραίων αρχών ή οτιδήποτε (και για αυτούς τους ανθρώπους, για να είμαστε δίκαιοι, η θρησκεία τους είναι κάτι σοβαρό, διατηρούν τα πιστεύω τους με ένα πολύ σοβαρό, αν όχι φανατικό τρόπο), η Ημέρα της Αναγγελίας θα είναι πολύ ανησυχητική. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν, προς το παρόν, ότι ο Μαϊτρέγια είναι ο αντίχριστος. Θα ταρακουνηθούν πραγματικά όταν δουν αυτόν τον οποίο νομίζουν να είναι ο αντίχριστος να τους μιλάει με ένα πανέμορφο,

θαυμάσιο όραμα για το μέλλον. Και δεν θα ξέρουν αν πρέπει να τον πιστέψουν ή όχι.

Θα έχουν την ίδια εμπειρία, θα αισθανθούν την ενέργειά Του, θα γνωρίζουν ότι αυτός ο άνθρωπος ενσαρκώνει την ενέργεια και η αίσθηση δεν είναι άσχημη. Η αίσθηση είναι ωραία, πράγματι, είναι όπως όταν πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά καλύτερη, πιο δυνατή. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν πρόβλημα.

Έπειτα θα δουν όλες τις αλλαγές στον κόσμο. Τελικά, τόσο πολλοί άνθρωποι θα εμπλακούν στις αλλαγές, τόσο αξιοσέβαστη θα γίνει η όλη εμπειρία, που θα βρίσκουν όλο και πιο δύσκολο να στέκονται ενάντια σε αυτήν. Θα είναι μια θλιβερή εποχή για τους ακραία θρησκευόμενους (φονταμενταλιστές) επειδή θα δουν το τέλος των πεποιθήσεών τους. Θα πρέπει να τις αντικαταστήσουν με όλες αυτές τις ιδέες της Νέας Εποχής. Θα πρέπει να δεχθούν ότι εκείνοι οι «Νεοεποχικοί» τύποι έλεγαν την αλήθεια, μιλούσαν λογικά, ότι δεν επρόκειτο για κάποια επίθεση, ή κάποια συνωμοσία, η οποία θα επιβαλλόταν στην ανθρωπότητα από τον αντίχριστο.

«οι παλιές πεποιθήσεις πεθαίνουν δύσκολα» – και έχουν διατηρηθεί για εκατοντάδες χρόνια – «και άλγουν οδυνηρά κατά την διαδικασία. Ωστόσο, εκατομμύρια θα ανταποκριθούν εγκάρδια, υποδεχόμενοι τον Διδάσκαλο ανάμεσά τους με χαρά. Με το πέρασμα του χρόνου, θα είναι ελάχιστοι εκείνοι που θα εναντιώνονται στην κοινή παραδοχή ότι για μια ακόμη φορά ο Χριστός, στο πρόσωπο του Μαϊτρέγια, βαδίζει πάνω στην Γη.»

Τι συνειδητοποίηση θα είναι αυτή για την ανθρωπότητα! Αν είσαι προετοιμασμένος από πριν, δεν θα την βιώσεις. Κατά κάποιο τρόπο, θα μας διαφύγει επειδή ξέρουμε για αυτήν. Έχουμε ήδη νοιώσει αυτή την ιστορία, την έχουμε ζήσει. Θα υπάρξουν φυσικά άφθονες αποκαλύψεις και για εμάς, αλλά εμείς θα χάσουμε την ξαφνική νέα αφύπνιση προς μια πραγματικότητα την οποία θεωρούμε σαν κάτι το δεδομένο – αν και η αληθινή εμπειρία θα είναι τέτοια που δεν μπορείς ούτε καν να αρχίσεις να την φαντάζεσαι. Όταν αισθανθείς την ενέργειά Του να ξεχύνεται μέσω του τσάκρα της καρδιάς σου, όταν ακούσεις τα λόγια Του μέσα στο κεφάλι σου να μιλούν στην ίδια σου την γλώσσα, τότε θα πεις: «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα ήταν έτσι. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να είναι τόσο ισχυρό και να προκαλεί τέτοια μεταμόρφωση.»

«Εκείνοι οι σχετικά ελάχιστοι που πρωτοστάτησαν με την προετοιμασία για αυτή την ώρα, θα δουν να τους προσφέρεται ένας άλλος τομέας υπηρεσίας: ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα με απέραντους ορίζοντες.»

Μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει αυτό; Η τεράστια

πλειοψηφία της ανθρωπότητας δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τον Μαϊτρέγια, και θα θέλει να μάθει. Θα ρωτήσουν: «Ποιος είναι ο Μαϊτρέγια; Από που έρχεται; Ποιο είναι το ιστορικό παρασκήνιο όλης αυτής της ιστορίας; Και, αν ό,τι μας λέει είναι αλήθεια και ο κόσμος πρόκειται να αλλάξει με τόσους πολλούς τρόπους, εγώ τί κάνω; Τι θα συμβεί στα ομόλογα και στις μετοχές μου; Τι γίνεται με τη δουλειά μου;» Θα είναι κάτι το τραυματικό για τους περισσότερους από εμάς.

«ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα με απέραντους ορίζοντες.» Θα γίνουμε κέντρο πληροφοριών. *«Μια από παλιά γνώριμη δίψα για γνώση, σαν φραγμένος ποταμός θα υπερχειλίσει και θα πλημμυρίσει τις όχθες του.»*

Οι άνθρωποι θα διψούν για γνώση. Άνθρωποι που τώρα δεν θα έχουν πολύ χρόνο για αυτές τις πληροφορίες θα ανακαλύψουν ξαφνικά ότι έχουν όρεξη για ενημέρωση σε αυτά τα θέματα τέτοια που ποτέ πριν δεν είχαν. Δεν θα μπορούν να μάθουν σε ικανοποιητικό βαθμό, και δεν θα μπορούν να επεξεργαστούν ότι ακούν, οπότε θα θέλουν όλο και περισσότερα.

«Πολλοί θα επιδιώξουν να μάθουν τις συνθήκες που συντέλεσαν στο γεγονός και το ιστορικό του· για άλλους, το άμεσο μέλλον θα είναι η κύρια ανησυχία τους.»

Με ποιο τρόπο θα επιλυθεί αυτό; Τι έχει να πει για αυτό ο Μαϊτρέγια, ή οι Δάσκαλοι; Τι νομίζετε ότι θα συμβεί; Πώς θα είναι; Τι έργο μπορώ να επιτελέσω εγώ; Τί πρέπει να μάθω; Πώς πρέπει να αξιοποιήσω τον εαυτό μου;

«Οι οργανώσεις σε παγκόσμια κλίμακα, θα παίξουν τον ρόλο τους, εξασφαλίζοντας την εκτεταμένη διάδοση των απαραίτητων διδασκαλιών.»

Δεν είμαστε η μόνη ομάδα στον κόσμο που γνωρίζει τις πνευματικές διδασκαλίες. Μοιραζόμαστε αυτή την γνώση με πολλές οργανώσεις και ομάδες, μερικές πολύ παλαιότερες από την δική μας, οι οποίες εδώ και πολύ καιρό έχουν παίξει το ρόλο τους στην πληροφόρηση της ανθρωπότητας για την πραγματικότητα της Ιεραρχίας, την διαδικασία της εξέλιξης, την πνευματική σύσταση του ανθρώπου, και τα λοιπά.

Η σπουδαιότερη γνώση την οποία, πιστεύω, χρειάζεται ο καθένας, είναι η γνώση της πνευματικής σύστασης της ανθρωπότητας. Ο καθένας χρειάζεται να γνωρίζει ότι είναι η Μονάδα, η Θεϊκή Σπίθα, ο Θεϊκός Εαυτός, κάτι το οποίο αντανakλάται στο επίπεδο της ψυχής ως η εξατομικευμένη ανθρώπινη ψυχή (μέρος μιας μεγάλης Υπερψυχής) η οποία – μέσω του Νόμου της Αναγέννησης σε σχέση με τον Νόμο του Κάρμα- επανενσαρκώνεται ξανά και ξανά έως ότου ολοκληρώσει το εξελικτικό ταξίδι και τελειοποιηθεί. Αυτή είναι η θεμελιώδης πληροφορία που, πιστεύω, πρέπει να γνωρίζει κάθε άνδρας ή γυναίκα ξεχωριστά. Από μόνη της η πληροφορία αυτή θα οδηγήσει σε κάποια

κατανόηση της αληθινής σχέσης μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και του Θεού. Από εκεί και πέρα, το εκπαιδευτικό έργο μπορεί να προχωρήσει. Ο διαλογισμός, ως ο τρόπος για την επανένωση αυτών των διαχωρισμένων μονάδων, θα γίνει ο στόχος πολλών. Αλλά οι άνθρωποι θα πρέπει να μορφωθούν, να μάθουν να κάνουν αυτά τα πράγματα, να δουν την πραγματικότητά τους. Θα είναι μια συνεχής εκπαιδευτική αποστολή.

Πολλές οργανώσεις θα παίξουν τον ρόλο τους, λέει ο Δάσκαλος, *«εξασφαλίζοντας την εκτεταμένη διάδοση των απαραίτητων διδασκαλιών.»* Λέει: *«Πολλά υπολείπονται ακόμη να δοθούν»* Ο Μαϊτρέγια θα διδάξει, πιθανώς σε καθημερινή βάση, δεν το γνωρίζω, αλλά συχνά. Έχει ήδη δώσει έναν κύκλο διδασκαλιών οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό *Share International*. Οι διδασκαλίες θα συνεχιστούν από τον Μαϊτρέγια και επίσης από μερικούς από τους Δασκάλους. Αλλά ο Δάσκαλος λέει: *«ήδη πολλά παραμένουν στα χέρια των ανθρώπων χωρίς να έχουν ούτε ανοιχτεί, ούτε διαβαστεί.»* Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός διδασκαλιών – οι Θεοσοφικές διδασκαλίες, οι διδασκαλίες της Άγκνι Γιόγκα, οι διδασκαλίες της Αλίκης Μπέιλη – οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν έχουν διαβαστεί, ακόμα και από αυτούς που γνωρίζουν για αυτές.

Μένω έκπληκτος με την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους ανθρώπους για τις πληροφορίες οι οποίες είναι στην διάθεσή τους, για παράδειγμα, οι διδασκαλίες της Αλίκης Μπέιλη. Οι άνθρωποι μου κάνουν ερωτήσεις που θα μπορούσαν να απαντηθούν εύκολα αν μόνο κοίταζαν το κατάλληλο βιβλίο. Αλλά οι άνθρωποι τεμπελιάζουν, θέλουν να κάνω εγώ το διάβασμα αντί αυτοί. Με καταπλήσσει το πόσο δεν διαβάζεται το υλικό που υπάρχει. Πρέπει να διαβάσεις για να μάθεις, και πρέπει να αφομοιώσεις αυτό που διαβάζεις. Επομένως οφείλεις να το διαβάσεις προσεκτικά.

Πώς μπορείς να γνωρίσεις οτιδήποτε αν δεν το μελετήσεις; Πρέπει να μάθεις πώς να μελετάς. Οφείλεις να κάνεις αυτό που λέει ο Δάσκαλος: *«Η συστηματική μελέτη των διδασκαλιών και οι ευσυνείδητες προσπάθειες να βιωθούν τα διδάγματα του Μαϊτρέγια, θα αποδώσουν την αναγκαία ισορροπία και το κύρος με τα οποία θα διδάξετε.»* Πώς είναι δυνατόν να διδάξεις άλλους αν δεν το γνωρίζεις εσύ; Πρέπει να μάθεις, για να το μεταβιβάσεις σε άλλους ανθρώπους.

Επίσης, *«οι ευσυνείδητες προσπάθειες να βιωθούν τα διδάγματα του Μαϊτρέγια»*. Τίποτε δεν πείθει τόσο πολύ όσο η αξιοπιστία της εμπειρίας. Αν έχεις ήδη βιώσει κάτι, τότε μπορείς να μιλήσεις για αυτό. Ακόμα και αν έχεις δυσκολία στο να εκφράσεις αυτή την εμπειρία με λέξεις, οι λέξεις που τελικά θα εκφέρεις για να περιγράψεις το βίωμα που προέρχεται από εμπειρία που

έχεις ζήσει, θα μεταβιβαστεί στον ακροατή με τέτοιο τρόπο που τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να το κάνει. Καμία ποσότητα απλής μάθησης μέσω βιβλίων δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ζωή. Οποιοσδήποτε μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο. Αλλά μόνο αν έχεις βιώσει τα διδάγματα, αν έχεις αποπειραθεί, με τις καλύτερές σου προσπάθειες, να βάλεις σε εφαρμογή στη ζωή σου τα διδάγματα του Μαϊτρέγια, θα έχεις την πειστικότητα, την ενέργεια της αληθινής ζω(η)τικότητας την οποία θέλεις να μεταβιβάσεις με την διδασκαλία. Η διδασκαλία θα σημαίνει κάτι για τους ανθρώπους μόνο αν είναι κάτι ζωντανό και θα είναι ζωντανό μόνο αν είναι μέρος της πραγματικής σου εμπειρίας, όχι κάτι από ένα βιβλίο. Αν έχει επηρεάσει και έχει αλλάξει την ζωή σου, τότε μπορείς να μιλήσεις για αυτό, μπορείς να το κάνεις αληθινό και ζωντανό σε άλλους ανθρώπους με ένα τρόπο που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο.

Σεμνή αξιοπρέπεια

«Με αυτά τα εφόδια ο κάθε ένας μπορεί να επωφεληθεί από την ευκαιρία αυτή για να υπηρετήσει εκ νέου», λέει ο Δάσκαλος. «Η συμβουλή είναι αδράξτε την ευκαιρία αυτή με προθυμία και σεμνή αξιοπρέπεια.» Αυτό είναι θαυμάσιο! Σεμνή αξιοπρέπεια. Με αυτό τον τρόπο θα προχωρήσουν μπροστά οι ομάδες. Αν επιθυμείς να υπηρετήσεις με τον καινούργιο τρόπο έπειτα από την Ημέρα της Αναγγελίας, θα ανακαλύψεις ένα κόσμο εκεί έξω που ποθεί διακαώς για πληροφορίες, για εμπειρίες. Θα ποθεί διακαώς να συμμετάσχει, να γνωρίσει τι είναι ο διαλογισμός και πως μπορεί να λάβει μέρος, θα ποθεί διακαώς να γνωρίσει ποιες ήταν οι εμπειρίες των άλλων, πώς ξεκίνησαν να συμμετέχουν, και πως αυτό τους άλλαξε.

Θα θελήσουν να ξέρουν επειδή ο καθένας έπειτα από εκείνη την ημέρα, την Ημέρα της Αναγγελίας, θα καταλάβει ότι ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ πια ο ίδιος. Ένας καινούργιος κόσμος, μια νέα διδαχή, ένας νέος πολιτισμός θα ξημερώσει σταδιακά. Αυτά που έως τώρα παίρναμε σαν δεδομένα θα χαθούν μακριά μας. Δεν εννοώ από την πρώτη ημέρα, αλλά σύντομα. Οι άνθρωποι θα απαιτήσουν να λάβουν καινούργιες διδαχές, καινούργιες αποκαλύψεις, καινούργιες ενοράσεις. Αυτές θα δοθούν, φυσικά, κυρίως από τον Μαϊτρέγια και τους Δασκάλους. Αλλά κάθε ένας ο οποίος έχει οποιαδήποτε σχέση με την ιδιότητα του μαθητή θα έχει να παίζει κάποιο ρόλο, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενέργειά του για να διαδώσει τις διδασκαλίες, εκεί που χρειάζεται, όταν του ζητηθεί.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ

«Την Ημέρα της Αναγγελίας, ο κόσμος θα γνωρίσει ότι Εγώ, ο Μαϊτρέγια, Υιός του Ανθρώπου, κατοικώ τώρα ανάμεσα σας. Έχω έλθει για να σας δείξω τις δυνατότητες που έχετε μπροστά σας, καθώς είστε υιοί τού Θεού. Η καρδιά μου γνωρίζει την ανταπόκρισή σας, με διδάσκει την εκλογή σας, και αφυπνίζει μεγάλη χαρά.»

(Ο Μαϊτρέγια, από το Μήνυμα Αριθ. 137, *Μηνύματα από τον Μαϊτρέγια τον Χριστό.*)

Ερ. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την εμφάνιση του Μαϊτρέγια;

Απ. Οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται ότι τα παγκόσμια γεγονότα (και η έλευση ενός Παγκόσμιου Διδασκάλου είναι σίγουρα ένα παγκόσμιο γεγονός) θα συμβούν σύμφωνα με ακριβείς ημερομηνίες. Φαντάζονται ότι όλες οι Ιεραρχικές αποφάσεις έχουν προσχεδιαστεί να γίνουν σε ημερομηνίες «χαραγμένες στο λίθο». Σας διαβεβαιώ ότι αυτό δεν ισχύει. Οι Δάσκαλοι προβλέπουν ότι ορισμένα περιστατικά θα συμβούν γύρω από έναν ορισμένο χρόνο αλλά Αυτοί γνωρίζουν ότι η ανθρωπότητα έχει ελεύθερη βούληση και επομένως έχει τεράστια επιρροή στον ακριβή υπολογισμό ενός δεδομένου γεγονότος. Οι Δάσκαλοι εργάζονται σε κύκλους 2000 ετών, επομένως για Αυτούς ο πολύ συγκεκριμένος χρονικός υπολογισμός δεν έχει μεγάλη σημασία. Κανένας δεν γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία στην οποία ο Μαϊτρέγια θα αναλάβει την δημόσια εργασία Του, αλλά μπορούμε να κατανοήσουμε ότι θα είναι πολύ σύντομα.

Χρονικό περιθώριο

Όσον αφορά τον Μαϊτρέγια, δεν υπάρχει προκαθορισμένη ημερομηνία, ούτε καν για να εμφανιστεί στην τηλεόραση. Υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Αυτά συνεχώς αλλάζουν, συνέπεια του πως Αυτός κατανοεί τις κοσμικές ενέργειες κατά τη ροή τους, οι οποίες είναι θετικές και αρνητικές και μεταβάλλονται διαρκώς. Αυτή είναι η δυσκολία για τον Μαϊτρέγια. Με όλη Του τη διορατικότητα και σοφία – και δύο επίπεδα κοσμικής συνείδησης – και υποφωτιζόμενος από δύο κολοσσιαίους Αβατάρ (το Πνεύμα της Ειρήνης ή

Ισορροπίας και τον Αβατάρ της Σύνθεσης), με την κοσμική κατανόηση που αυτό του δίνει, βλέπει το παρουσιαζόμενο χρονικό περιθώριο σαν μία απλή δυνατότητα. Μόλις πλησιάσει, κάτι άλλο μπορεί να συμβεί ώστε να αλλάξει πάλι το σκηνικό. Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς.

Αυτός μπορεί να δει ότι θα υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο που ξεπροβάλλει στον ορίζοντα, επειδή ορισμένες κοσμικές ενέργειες θα ρέουν και θα μπορούσαν να παραμείνουν για ένα καθορισμένο χρονικό κύκλο. Αλλά είναι η ανθρωπότητα έτοιμη μέσα σε αυτό το διάστημα; Ανταποκρίνονται τότε τα ΜΜΕ; Τι άλλους παράγοντες που εμείς δεν μπορούμε καν να αρχίζουμε να φανταζόμαστε θα πρέπει Αυτός να υπολογίσει καθώς αυτοί συνιστούν εκείνο το παράθυρο ευκαιρίας; Θα πρέπει να απαλλάξουμε το νου μας από αυτή την αίσθηση ανυπομονησίας. Ποια είναι η ημερομηνία για την Ημέρα της Αναγγελίας; Ο ίδιος ο Μαϊτρέγια δεν ξέρει. Δεν εννοώ ότι δεν έχει ιδέα, αλλά οι Δάσκαλοι δεν σκέπτονται με την έννοια του χρόνου, συνεπώς δεν είναι σε θέση να ορίσουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Εκείνο που Αυτός βλέπει είναι μια σειρά ευκαιριών όπου όλες οι δυνάμεις που απαρτίζουν τα δεδομένα με τα οποία μπορεί να κρίνει μια στιγμή, πρέπει να ληφθούν υπ' όψη – όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα όπως η κατάσταση της ανθρωπότητας, τι κάνουμε για μας τους ίδιους, και ιδιαίτερα η δραστηριότητα των Αρχόντων της Ύψιστικότητας, των δυνάμεων του χάους, που δεν κάθονται να χασομερούν. Είναι δραστήριοι όσο ποτέ άλλοτε, γιατί ξέρουν ότι ο χρόνος τους τελειώνει – μόλις προβάλλει ο Μαϊτρέγια, και η ανθρωπότητα δει τους Δασκάλους και αρχίσει την διαδικασία της αναδόμησης, υψώνοντας την ανθρωπότητα πάνω από το επίπεδο που μπορεί να επηρεαστεί. Αυτό θα γίνει μέσω των αντιπροσώπων τους: άνδρες και γυναίκες του κόσμου, μερικοί από αυτούς πάρα πολύ γνωστοί στα ΜΜΕ και σε άλλους τομείς, οι αρχηγοί ορισμένων χωρών, ορισμένες ομάδες χρηματοδοτών που έχουν τεθεί εναντίον αυτού του συμβάντος (έλευση του Μαϊτρέγια), διάφορες αντιδραστικές ομάδες, πολιτικές και θρησκευτικές, αυτές οι καταστρεπτικές δυνάμεις εργάζονται να αποτρέψουν την ανοικτή εμφάνιση του Χριστού.

Ξέρουν τι συμβαίνει, ξέρουν ότι δεν είναι καλό για αυτούς και το αντιστέκονται για όσο δυνατόν περισσότερο χρόνο μπορούν. Είναι μερικοί πολλοί γνωστοί άνθρωποι που αντιστέκονται όσο μπορούν την εξωτερίκευση της Ιεραρχίας, διότι για αυτούς είναι το τέλος της εξουσίας τους. Είναι άνθρωποι που κυριαρχούνται από τη δύναμη. Το κύριο ενδιαφέρον τους είναι η διατήρηση της εξουσίας επί των υπαλλήλων τους κατά χιλιάδες, και επί του νου των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο κατά εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι «πεινασμένοι» για εξουσία των οποίων το μόνο πραγματικό ενδιαφέρον στη

ζωή, εκτός πιθανόν από την απόκτηση χρήματος, είναι το να εξουσιάζουν τον νου των άλλων και το να ρυθμίζουν τις ιδέες τους με τον τρόπο που αυτοί βλέπουν ως κατάλληλο: τον παλιό, άπληστο, εγωιστικό, χωριστικό τρόπο του παρελθόντος. Υπό κάποια λογική, δεν μπορούν να αυτοσυγκρατηθούν. Κυριαρχούνται από τη δική τους φύση και τις ενέργειες τους, και στήνουν ένα σημαντικό προπύργιο ενάντια σε αυτή την εξωτερίκευση (της Ιεραρχίας). Αυτό δεν πρόκειται να πετύχει: είναι αναπόφευκτο ότι δεν θα πετύχει – είναι μόνο ζήτημα χρόνου.

Ερ. Γιατί παίρνει τόσο πολύ χρόνο στον Μαϊτρέγια να εκδηλωθεί ανοικτά;

Α. Ο Μαϊτρέγια φαίνεται να χρειάζεται πολύ χρόνο. Κατά τη δική μας άποψη είναι πολύς χρόνος. Κατά την άποψη των Δασκάλων, είναι σαν το ανοιγόκλεισμα του ματιού. Αυτό που περιμένει ο Μαϊτρέγια, πάνω απ' όλα, είναι να πραγματοποιηθεί η κατάρρευση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, η δυσλειτουργία των χρηματιστηρίων ανά τον κόσμο. Αυτά αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη αρρώστια της ανθρωπότητας - δηλαδή την κερδοσκοπία. Η ανθρωπότητα κερδοσκοπεί συνεχώς για να γίνει πλουσιότερη – είμαστε επικεντρωμένοι στο να γινόμαστε πλούσιοι. Έχουμε κατηφορίσει σε τέτοιο βάθος υλισμού που είναι πια επικίνδυνο για την συνέχεια της δική μας ύπαρξης, και του πλανήτη. Ο Μαϊτρέγια το αναφέρει ως το να ακολουθείς τυφλά τις δυνάμεις της αγοράς. Αυτός λει ότι οι δυνάμεις της αγοράς έχουν το ρόλο τους, αλλά το να τις ακολουθούμε τυφλά μας οδηγεί μόνο στην καταστροφή. Αποκαλεί τις δυνάμεις αγοράς «δυνάμεις του κακού» - επειδή περιέχουν ενσωματωμένες, ενυπάρχουσες μέσα τους τη διαιρετικότητα, τη χωριστικότητα, την ανισότητα – ωφελούν τους λίγους και πλούσιους με έξοδα των πολλών.

Ερ. Πόσος χρόνος θα περάσει πριν ο Μαϊτρέγια αναλάβει τη θέση του ως παγκόσμιος κυβερνήτης; Υπάρχει κάποια δύναμη που του αντιτίθεται;

Απ. Πρώτα, μια διόρθωση. Ο Μαϊτρέγια δεν θα αναλάβει το πόστο του «παγκόσμιου κυβερνήτη». Δεν έρχεται για να κυβερνήσει. Έρχεται μόνο για να διδάξει και να εμπνεύσει. Η ανθρωπότητα πρέπει να μάθει να κυβερνά τον εαυτό της εμπνεόμενη από τους διδασκάλους. Ο ακριβής χρονικός υπολογισμός της ανάδυσης Του στις παγκόσμιες υποθέσεις δεν έχει καταγραφεί ή γνωστοποιηθεί επακριβώς, ακόμα και από τον Μαϊτρέγια. Εξαρτάται από την ανταπόκριση της ανθρωπότητας στα διδάγματά Του, από την ετοιμότητά μας να αλλάξουμε και από την κατάρρευση των υπαρχόντων οικονομικών δομών, οι οποία και μόνο θα μας κάνει να δούμε τη πραγματικότητα. Όταν αυτά τα πράγματα προχωρήσουν επαρκώς, ο Μαϊτρέγια

έχει πει ότι βεβαίως και θα κάνει γνωστή την παρουσία Του. Δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα Μαϊτρέγια ακόμα όταν αρχικά μιλήσει φανερά στην τηλεόραση, για να δώσει έτσι στην ανθρωπότητα την ευκαιρία να ανταποκριθεί στην έκκληση Του για μοίρασμα από κοινού των αγαθών, δικαιοσύνη και ειρήνη περισσότερο μέσω ταύτισης με τις ιδέες Του, παρά με τη δύναμη του ονόματος και του αξιώματός Του.

Οι δυνάμεις που αντιτίθενται είναι πολλές και τρομερά ισχυρές. Είναι οι παμπάλαιες δυνάμεις της απληστίας, του εγωισμού και του ευδαιμονισμού. Αυτές είναι επίσης οι σκοτεινές δυνάμεις που για χιλιετίες έχουν κρατήσει την ανθρωπότητα υπόδουλη σε αυτά τα κακά. Οπωσδήποτε, δεν έχει ποτέ υπάρξει ξανά ένας Διδάσκαλος, ένας Αβατάρ με τόσο τεράστια δύναμη. Όπως λειο Μαϊτρέγια: «Το τέλος είναι γνωστό από την αρχή». Η επιτυχία της αποστολής Του είναι εξασφαλισμένη.

Ερ. Στο πρώτο βιβλίο του Μπέντζαμιν Κρεμ, **Η Επανεμφάνιση του Χριστού και των Δασκάλων της Σοφίας**, γράφει: « η ημέρα της Αναγγελίας...θα είναι περίπου 18 μήνες από τώρα, Μάιος του 1982.» Τώρα είναι 22 χρόνια αργότερα, και δεν έγινε τίποτα. Πώς μπορείτε να κάνετε τέτοιους ανεύθυνους ισχυρισμούς; Απ. Το αρχικό σχέδιο της Ιεραρχίας ήταν ότι ο Μαϊτρέγια θα παρουσιαζόταν μέχρι το τέλος Μαΐου 1982 αν τα παγκόσμια ΜΜΕ εκπλήρωναν μια ελάχιστη συμβολική πράξη αναζητώντας Τον και προσκαλώντας Τον να έλθει στο προσκήνιο. Για να γίνει αυτό δυνατόν, μου ζήτησαν να κάνω μια συνέντευξη τύπου, να αποκαλύψω πού κατοικούσε ο Μαϊτρέγια και να καλέσω τα ΜΜΕ να κάνουν αυτή τη συμβολική ενέργεια εκ μέρους της ανθρωπότητας γενικά. Έκανα την συνέντευξη τύπου στο Λος Άντζελες στις 14 Μαΐου 1982. Όλα τα σπουδαιότερα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ήταν παρόντα και επιπλέον το BBC από το Λονδίνο. Πάνω από 90 αντιπρόσωποι των ΜΜΕ με άκουσαν να παρουσιάζω τις πληροφορίες μου και να αποκαλύπτω ότι ο Μαϊτρέγια ζούσε στην Ασιατική κοινότητα του Λονδίνου. Τους προκάλεσα να στείλουν δημοσιογράφους στο Λονδίνο, να κάνουν τη συμβολική αναζήτηση και ο Μαϊτρέγια θα τους παρουσιαζόταν. Τα μέσα ενημέρωσης, δυστυχώς, δεν έκαναν τίποτα, και ο μακρύς, μακρύς δρόμος για την ανάδυση έπρεπε να αναληφθεί από τον Μαϊτρέγια ώστε να μην παραβιαστεί η ελεύθερη βούληση της ανθρωπότητας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι απείρως περισσότεροι άνθρωποι έχουν επίγνωση της ανάγκης για αλλαγή στον κόσμο σύμφωνα με τις ιδέες του Μαϊτρέγια και προσδοκούν περισσότερο να Τον δουν και να εργαστούν για Αυτόν τώρα, παρά το 1982. Ίσως η ανθρωπότητα απλώς δεν ήταν έτοιμη για τον Μαϊτρέγια το

1982.

Ερ. *Είναι γιατί τα ΜΜΕ έχουν δυσκολία να συσχετίσουν τις πληροφορίες μας με τα γεγονότα, ο λόγος που δεν κάνουν τίποτα; Είναι η έλλειψη γεγονότων ή αποδείξεων ή κάτι άλλο;*

Απ. Είναι γεγονός ότι ο Νέλσον Μαντέλα, μετά από φυλάκιση 27 ετών, αποφυλακίστηκε ξαφνικά και έγινε πρόεδρος της νέας Νότιας Αφρικής. Είναι ένα γεγονός, και η πρόβλεψη για αυτό δημοσιεύτηκε στο *Share International* (Σεπτέμβριος 1988). Ο Μαϊτρέγια επισκέφτηκε τον Νέλσον Μαντέλα στο κελί του και του είπε να γράψει ένα γράμμα στον πρόεδρο ντε Κλερκ, προτείνοντας μια συνάντηση για να συζητηθεί το μέλλον της Νότιας Αφρικής. Ο Νέλσον Μαντέλα γέλασε και είπε: «Εγώ δεν μπορώ να συναντήσω ούτε τον διευθυντή της φυλακής, άσε πια τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.» Ο Μαϊτρέγια είπε: «Ναι, το ξέρω. Αλλά γράψε το γράμμα έτσι κι αλλιώς. Γράψε το γράμμα κι εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα.» Και έκανε Αυτός τα υπόλοιπα. Πλησίασε τον πρόεδρο όταν προσευχόταν και του έβαλε στο νου ότι έφτασε η ώρα να τελειώσει το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Ο πρόεδρος προσευχόταν και το πήρε ολόψυχα. Νόμισε ότι ο Θεός απαντούσε στην προσευχή του. Ήταν ένας ειλικρινής Χριστιανός. Μίλησε στο Θεό ρωτώντας τον τι πρέπει να κάνει και πήρε την απάντηση: «Ήρθε η ώρα να τελειώσει το απαρτχάιντ.» Και γνωρίζουμε τα αποτελέσματα.

Βλέπετε, αυτά είναι γεγονότα. Τώρα, είτε τα μέσα ενημέρωσης πιστεύουν σε αυτό είτε όχι, δεν παύει να αποτελεί μια εξαιρετική ιστορία. Και το ξέρουν ότι είναι. Αυτοί είναι άνθρωποι που όλη τους η ζωή είναι αφιερωμένη στο να αναζητούν εξαιρετικές ιστορίες.

Όταν έδωσα συνέντευξη τύπου στις 14 Μαΐου 1982 στο Λος Άντζελες, μιλώντας σε ομάδα σχεδόν εκατό δημοσιογράφων, είπα όλη την ιστορία και αυτοί οι δημοσιογράφοι είχαν πολύ ανάμικτες αντιδράσεις. Μερικοί ήταν εντελώς δογματικοί φανταμενταλιστές με το δικό τους τρόπο. Άλλοι ήταν απόλυτα εναντίον (της ιστορίας), αλλά πολλοί από αυτούς ήταν απροκατάληπτοι. Χειροκρότησαν πολλές φορές για την ανάγκη του να μοιράζεσαι και της δικαιοσύνης στον κόσμο –πρωμένοι δημοσιογράφοι που ποτέ δεν χειροκροτούν κανένα. Χειροκρότησαν αυτή την ιστορία μου, αυτή την απλή ιστορία, και τελικά αναφέρθηκα σχετικά με τον ερχομό δημοσιογράφων στο Λονδίνο για να διεκπεραιώσουν την αναζήτηση του Μαϊτρέγια και ότι αν την έκαναν, Αυτός θα τους παρουσιαζόταν.

Το BBC είχε συνδέσει αυτή τη συνέντευξη τύπου με ένα πρόγραμμα που προβαλλόταν συγχρόνως. Ήταν εκεί, στην τοποθεσία του Λονδίνου όπου είχα

πει ότι ζούσε ο Μαϊτρέγια. Όταν τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ερώτησαν τι θα έκανε το BBC γι αυτό, το Βρετανικό κανάλι είπε: «Τίποτα» Οι Αμερικανοί είπαν: «Μα, γιατί όχι; Είναι μια φανταστική ιστορία.» Και το BBC είπε: «Το ξέρουμε ότι είναι μια φανταστική ιστορία αλλά περιμένουμε για πιο χειροπιαστές αποδείξεις.» Τις «πιο χειροπιαστές αποδείξεις» θα τις είχαν μόνον αν έκαναν αυτό που τους ζήτησα να κάνουν: να έλθουν στο Λονδίνο και να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναζήτησης του Μαϊτρέγια ανάμεσα στην Ασιατική κοινότητα.

Αν αυτοί οι δημοσιογράφοι ήταν άνθρωποι με επιρροή οι οποίοι πίστευαν, αφού είχαν δει τον Μαϊτρέγια, τότε θα μιλούσαν στους συνεργάτες τους και θα έλεγαν: «Ναι, είναι αλήθεια. Η ιστορία είναι αληθινή. Τον συνάντησα. Είναι υπέροχος.» Ο Μαϊτρέγια είπε ότι αυτό θα ακρούσε το 1982. Τα ΜΜΕ θέλουν τις πληροφορίες «σερβιρισμένες στο πιάτο». Τους τις δίνουμε κι εμείς στο πιάτο αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θέλουν να δουν τον Μαϊτρέγια, και μόλις Αυτός ξεπροβάλλει, τότε θα δράσουν.

Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που συνάντησαν τον Μαϊτρέγια στη συνέντευξη που Αυτός έκανε στο Λονδίνο τον Απρίλιο 1990. Παρόντες ήταν περίπου 40 πολύ σπουδαίοι δημοσιογράφοι. Το ξέρουν όσο καλά το ξέρω και εγώ. Δεν θα αναλάβουν όμως την ευθύνη να κάνουν κάτι γι αυτό επειδή κινδυνεύουν οι δουλειές τους. Έχουν συζύγους και οικογενειακές ευθύνες. Δεν είναι εύκολο.

Ερ. Πώς εξηγείτε τις αντιφάσεις ανάμεσα στα σχόλια του Δασκάλου Τζβαλ Κουλ στην Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας (της Αλίκης Μπέιλη) και στη θέση σας για την Επανεμφάνιση που προηγείται της εξωτερίκευσης;

«Το πρώτο βήμα είναι η εμφάνιση ορισμένων Άσραμ, που ελέγχονται από ορισμένους Δασκάλους, στο φυσικό επίπεδο, προκαλώντας γενική αναγνώριση και εγγύηση στο κοινό για την πραγματικότητα της Ιεραρχίας και την αποκατάσταση των Μυστηρίων. Αργότερα αν αυτά τα βήματα είναι επιτυχή, άλλες και σπουδαιότερες επανεμφανίσεις θα γίνουν δυνατές, αρχίζοντας με την επιστροφή του Χριστού.»

Απ. Απλώς κάνω γνωστές τις εμπειρίες μου όπως μου έχει ζητηθεί να κάνω. Τα σχέδια της Ιεραρχίας είναι συχνά λεπτομερή και ακριβή αλλά επίσης ευμετάβλητα και ευπροσάρμοστα σε καταστάσεις που αλλάζουν. Πριν την είσοδο του Μαϊτρέγια τον Ιούλιο 1977 είχε προηγηθεί η εξωτερίκευση των πέντε Δασκάλων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Γενεύη, Νταρτζήλινγκ και Τοκιο το 1975. Αυτοί οι Δάσκαλοι δεν ζητούσαν να «επιφέρουν γενική αναγνώριση», αλλά εργάζονται στενά με τους μαθητές τους σε αυτές τις πόλεις και χώρες.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14 Δάσκαλοι μαζί με τον Μαϊτρέγια στον κόσμο.

Ερ. Πότε θα συμβεί η πρώτη εμφάνιση του Μαϊτρέγια στην τηλεόραση; Θα γίνει μέσα σε τρία χρόνια από τώρα; Μέσα σε επτά χρόνια ή σε περισσότερα από επτά χρόνια;

Απ. Εσείς τι νομίζετε; Ίσως θέλετε να κάνω κάποια προφητεία πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν ο Μαϊτρέγια γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία. Αυτοί (η Ιεραρχία) δεν αποφασίζουν μια ημερομηνία και βάσει αυτής μετά εργάζονται. Ο Μαϊτρέγια προβλέπει τις δυνατότητες, και υπάρχουν χιλιάδες δυνατότητες. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που πρέπει να λάβει υπ' όψη Του για να προσδιορίσει το πότε θα εμφανιστεί: πότε θα είναι η πιο ευνοϊκή στιγμή, πότε θα υπάρξει η μικρότερη αντίθεση που προέρχεται από συμπαντικά, και επίσης πλανητικά επίπεδα.

Αλλά θα πω τούτο: σχεδόν αμέσως. Θα εκπλαγείτε. Θα συγκλονιστείτε μια μέρα όταν θα δείτε ποιος έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση. Θα ρωτήσετε: «Μήπως αυτός να είναι ο Χριστός;». «Ποιος να είναι; Μήπως ο Ιμάμης Μαντί;» Αλλά μπορείτε να το φανταστείτε, ο Μαϊτρέγια θα μιλήσει αρχικά στην Αμερική, στην Αμερικανική τηλεόραση –και αν εσείς έχετε ποτέ εμφανιστεί στην Αμερικανική τηλεόραση θα ξέρετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να γίνει γιατί η Αμερική είναι τόσο πολύ εξαρτημένη στον ανταγωνισμό, στην προσκόλληση στα κεκτημένα, στην μη αλλαγή, στο να κανονίζουν τα πράγματα έτσι ώστε να βολεύουν την ανάγκη τους για ανταγωνισμό.

Δεν ξέρω αν θα σκεφτούν αμέσως ότι Αυτός είναι ο Χριστός. Ίσως είναι πιο πιθανό να σκεφτούν ότι είναι ο αντίχριστος. Δεν Τον έχουν δει ούτε Τον έχουν ακούσει. Έχουν μόνο δει και ακούσει ό,τι εγώ έχω πει γι' Αυτόν. Και σε πολλούς δεν αρέσει καθόλου. Δεν επιθυμούν τέτοιου είδους αλλαγή. Δεν θέλουν ούτε καν να αποδεχθούν το Πρωτόκολλο του Κιότο για την κλιματική αλλαγή. Δεν επιθυμούν καμία ενέργεια που θα σταματήσει τη ροή των δολαρίων προς τις μεγάλες Αμερικανικές εταιρείες. Έτσι όταν μιλώ, πολλοί νομίζουν ότι εκφράζομαι για τον αντίχριστο.

Αλλά ποιοι είναι «αυτοί»; «Αυτοί» τείνουν να είναι, σε μεγάλο βαθμό, ομάδες δογματικών Χριστιανών ακραίων πεποιθήσεων (φονταμενταλιστών) – τους οποίους ο Μαϊτρέγια, φυσικά, αγαπά. Έχει συχνά παρουσιαστεί σ' αυτούς, αλλά δεν ξέρουν ότι Αυτός είναι ο Μαϊτρέγια. Αν το ήξεραν θα πάθαιναν σοκ!

Η Αμερική είναι χωρισμένη στη μέση. Υπάρχουν εκατομμύρια που θα καλωσορίσουν τον Μαϊτρέγια και υπάρχουν εκατομμύρια που θα νομίσουν ότι

είναι ο αντίχριστος.

Ερ. (1) Γνωρίζει προσωπικά τον Μαϊτρέγια το πρόσωπο που θα του πάρει την πρώτη μεγάλη συνέντευξη στην Αμερική; (2) Αυτό το πρόσωπο πιστεύει ότι ο Μαϊτρέγια είναι ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος; (3) Είναι δεκτικό στις πληροφορίες που εσείς μεταδίδεται ακόμη και αν δεν πιστεύει ολοκληρωτικά την ιστορία;

Απ. (1) Όχι (2) Πιθανόν όχι. (3) Δεν ξέρω.

Ερ. Γιατί θα εμφανιστεί ο Μαϊτρέγια στις Ηνωμένες Πολιτείες αντί σε άλλες χώρες;

Απ. Θα εμφανιστεί σε άλλες χώρες. Θα εμφανιστεί πρώτα στην Αμερική με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να μιλήσει σε εκατομμύρια ανθρώπους. Κατόπιν στην Ιαπωνία. Ποια χώρα νομίζετε ότι έχει το μεγαλύτερο και με ισχυρότερη επιρροή δίκτυο Μέσων Πληροφόρησης στον κόσμο; Εάν Αυτός εμφανιστεί σ' ένα μεγάλο κανάλι στην Αμερική, θα ακουστεί αμέσως από εκατομμύρια ανθρώπους όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά μέσω του Ίντερνετ σε όλο τον πλανήτη. Τελικά, έπειτα από την Ημέρα της Αναγγελίας όταν θα είναι Αυτός γνωστός και αποδεκτός από την ανθρωπότητα, θα κάνει ένα οδοιπορικό στον κόσμο.

Ερ. Γιατί δεν εμφανίστηκε ο Μαϊτρέγια στην τηλεόραση για να αποτρέψει τον πόλεμο στο Ιράκ;

Απ. Για τους Δασκάλους, η ανθρώπινη ελεύθερη βούληση είναι ιερή: Ποτέ δεν την παραβιάζουν. Ο Μαϊτρέγια εκπονεί κάποιο σχέδιο και πιθανώς να υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικές απόψεις να λάβει υπ' όψη του για να πάρει απόφαση του τί και πότε θα κάνει ένα ορισμένο πράγμα. Αυτό το σχέδιο δεν είναι «χαραγμένο σε λίθο»: είναι ευπροσάρμοστο, ευεπηρέαστο – αλλά η ανθρώπινη ελεύθερη βούληση δεν θα παραβιαστεί.

Το να ξεκινήσει ένας πόλεμος στο Ιράκ ήταν απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, και για τον Μαϊτρέγια το να εμφανιστεί δημόσια για «να τον αποτρέψει» θα ήταν παραβίαση της ελεύθερης βούλησής μας, οσοδήποτε εξαπατημένη και καταστροφική να ήταν μια τέτοια επίθεση. Δεν εξαρτάται από τον Μαϊτρέγια το να παίρνει ή να ακυρώνει τις αποφάσεις μας. Επίσης, ακόμα και όταν Αυτός έλθει στο προσκήνιο, δεν θα έχει αμέσως την επιρροή που ο ερωτών φαίνεται να Του καταλογίζει.

Ο Νόμος πρέπει να ακολουθείται. Οι Δάσκαλοι είναι Δάσκαλοι γιατί ζουν βάσει του Νόμου – του Νόμου της Ζωής, της εξέλιξης. Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε, που πρέπει να κάνετε, και άλλα που δεν πρέπει να κάνετε. Εμείς κάνουμε τα πάντα. Καταπατούμε την ελεύθερη βούληση ο ένας

του άλλου – δολοφονούμε, τραυματίζουμε, ακρωτηριάζουμε – το κάνουμε με λέξεις και με πράξεις. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε προβλήματα, που έχουμε αρρώστιες, που υποφέρουμε.

Ερ. Υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να είχε κάνει η Ιεραρχία για να αποτρέψει τον πόλεμο με το Ιράκ;

Απ. Όχι, όχι χωρίς να παραβιάσει την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Υπήρχε η δυνατότητα επιρροής του νου ορισμένων αρχηγών κυβερνήσεων αλλά, δυστυχώς, οι πιθανότητες για μια ευνοϊκή ανταπόκριση σ' αυτή την επιρροή δεν ήταν μεγάλες.

Ερ. Εάν ο Μαϊτρέγια δεν συστηθεί αρχικά με το όνομά Του στις πρώτες συνεντεύξεις στην τηλεόραση, πώς θα συστηθεί;

Απ. Ως ένας συνηθισμένος άνθρωπος, ένας «δικός μας», αλλά με ιδέες, συμβουλές και απόψεις που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν αν τις ακολουθήσουμε. Στην αρχή θα είναι συγκρατημένος και συνεσταλμένος. Ο Μαϊτρέγια δεν θα μιλήσει στην τηλεόραση σε προσκεκλημένο ακροατήριο. Θα χρειαστεί να είναι κάπως επιφυλακτικός ώστε να μην φοβίσει το ακροατήριό του.

Ερ. Πώς θα Τον προσκαλέσουν στην τηλεόραση; Ποια θα είναι τα τυπικά προσόντα Του;

Απ. Θα έχει ένα όνομα, αλλά αυτό δεν θα είναι Μαϊτρέγια. Το θέμα είναι: Δεν θέλει οι ιδέες του να προέρχονται από ένα Όν τόσο σπουδαίο που οι άνθρωποι θα γίνουν οπαδοί Του. Δεν θέλει να Τον λατρεύουν. Δεν θέλει οπαδούς. Λεει: «Αν Με ακολουθήσετε θα Με χάσετε. Αν προσπαθήσετε να Με βάλετε στην τσέπη σας δεν θα Με βρείτε ποτέ». Οι Χριστιανοί θα προσπαθήσουν να Τον βάλουν στην τσέπη τους (Στμ: να τον οικειοποιηθούν). Το ίδιο και οι Μουσουλμάνοι, το ίδιο και οι Ινδουιστές και ιδιαίτερα οι Βουδιστές. Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα. Αν (κάποια θρησκευτική ομάδα) Τον προσκαλέσει να μιλήσει στην τηλεόραση (σε κάποιο κανάλι), μπορεί Αυτός να προσκληθεί (από άλλη θρησκευτική ομάδα) για να μιλήσει σ' ένα διαφορετικό κανάλι σε περισσότερους ανθρώπους. Είναι τόσο απλό. Την Ημέρα της Αναγγελίας θα επιβεβαιώσει αυτό που πολλοί άνθρωποι θα υποθέτουν αλλά ίσως να μην είναι σίγουροι: το ότι Αυτός είναι ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος. Θα προσκληθεί ως ο Κύριος Τάδε να μιλήσει για τις ιδέες του. Θα υπάρχει μετριοπάθεια αρχικά. Δεν θα πει στην αρχή αυτά που εγώ λέω, αλλά θα μεγαλώνει η ένταση της παρουσίας Του καθώς οι άνθρωποι γύρω Του θα ανταποκρίνονται. Αν έλεγε αυτά που εγώ θα έλεγα θα απωθούσε τους ανθρώπους μακριά Του. Δεν

ξεχωρίζει ανάμεσα σε φανατικούς θρησκευόμενους, φονταμενταλιστές Χριστιανούς, φονταμενταλιστές Εβραίους, φονταμενταλιστές Μουσουλμάνους, και τα λοιπά, και σε μη φονταμενταλιστές. Δεν κάνει αυτή τη διαφοροποίηση. Έχει χιλιάδες οπαδούς οι οποίοι Τον έχουν αισθανθεί σε κάποιο επίπεδο, και Τον ξέρουν. Είναι δύσκολο να περιγραφεί. Είναι τελείως ανεκτικός, χωρίς να αποκλείει κανένα.

Ερ. Μπορείτε να ξεκαθαρίσετε, για άλλη μια φορά, τι «μορφή» θα πάρει ο Μαϊτρέγια στην τηλεόραση; Για παράδειγμα, θα είναι ένας άνδρας που δίνει συνέντευξη σε κάποιον όπως ο Τεντ Κόπελ (πολύ γνωστός Αμερικανός εκφωνητής ειδήσεων);

Απ. Ο Μαϊτρέγια δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα Του, Μαϊτρέγια, αλλά θα δώσει συνέντευξη ως «ένας από μας» σε μεγάλο κανάλι σε «κάποιους σαν τον Τεντ Κόπελ» αν και όχι απαραίτητως στον Τεντ Κόπελ.

Ερ. Αν ερωτηθεί, θα παραδεχθεί ο Μαϊτρέγια ότι είναι ο Χριστός ή ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος;

Απ. Αρχικά, όχι. Θα χρησιμοποιούσε κάποιο τρόπο ώστε να μην απαντήσει κατ' ευθείαν, ή δεν θα προέκυπτε αυτή η ερώτηση. Τελικά, εννοείται, θα επιβεβαιώσει την ιδιότητά Του σε όλο και περισσότερο κόσμο. Να θυμηθείτε ότι Αυτός έχει ήδη συναντήσει ή εμφανιστεί σε πολλούς ηγέτες σε όλους τους κλάδους των ανθρωπίνων υποθέσεων. Αυτοί θα ενθαρρυνθούν να δώσουν το παρών και να κάνουν γνωστή την υποστήριξή τους. Αυτό αναπόφευκτα θα διεγείρει και θα δώσει κουράγιο στα πλήθη να συμβάλλουν στην έκφραση αιτημάτων για μοίρασμα από κοινού των αγαθών και δικαιοσύνη και έτσι να προετοιμάσουν τον δρόμο για την Ημέρα της Αναγγελίας.

Ερ. Υπάρχουν πολλοί διπλωμάτες, ηγετικές προσωπικότητες, πολιτικοί και δημοσιογράφοι που θα ενθαρρυνθούν να έλθουν στο προσκήνιο μετά από την πρώτη συνέντευξη για να επικυρώσουν τις εμπειρίες τους και την πεποίθηση για την ταυτότητα του Κυρίου Μαϊτρέγια;

Απ. Ναι, έτσι πιστεύω. Φυσικά μπορεί να χρειαστούν κάμποσες συνεντεύξεις και να έχει αναπτυχθεί κάποια θετική αντίδραση από τα μέσα ενημέρωσης ώστε οι άνθρωποι αυτού του επιπέδου να έχουν το κουράγιο να βγουν στο προσκήνιο. Έχει υπάρξει μια τρομερή έλλειψη θάρρους μέχρι τώρα.

Ερ. Διάβασα ένα μήνυμα από τον Μαϊτρέγια στην ιστοσελίδα σας στο οποίο Αυτός λέει ότι έρχεται τόσο σύντομα που «θα εκπλήξει αληθινά». (1) Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συνθήκες για το παγκόσμιο έργο Του έχουν εκπληρωθεί;

(2) Αναφέρεται ο Μαϊτρέγια σε μια βαρύνουσα συνέντευξη όταν λέει αυτό;

Απ. (1) Σχεδόν (έχουν εκπληρωθεί) (2) Όχι απαραίτητως βαρύνουσα.

Ερ. Όταν ο Μαϊτρέγια αρχίσει να κάνει τις εμφανίσεις Του στα ΜΜΕ, παρ' όλο που δεν θα δηλώνει αρχικά Ποιος είναι, θα συμβουλεύατε τους συνεργάτες του Share International που αναγνωρίζουν τον Μαϊτρέγια να μην Τον υποδείξουν σε ανθρώπους έξω από τον κύκλο τους (που περιλαμβάνει οικογένεια και φίλους) επειδή θα παρεμπόδιζε την ελεύθερη βούληση των ατόμων να αναγνωρίσουν τον Μαϊτρέγια από μόνοι τους;

Απ. Ναι. Έχω ξεκαθαρίσει αρκετές φορές σε συνεργάτες μας ότι αυτή πρέπει να είναι η διαδικασία. Είναι πολύ σπουδαίο, ειδικά σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, ότι η ελεύθερη βούλησή, αυτών και άλλων, να μην παραβιαστεί και να ανταποκριθούν στον Μαϊτρέγια σύμφωνα με ό,τι Αυτός λει σαν ένας άνθρωπος ανάμεσα σε ανθρώπους παρά σαν ο Χριστός ή ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος.

Ερ. Αν εμείς νομίζουμε ότι έχουμε αναγνωρίσει τον Μαϊτρέγια όταν Αυτός μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί ως ο Μαϊτρέγια, πώς θα πρέπει να ενεργήσουμε σε σχέση με τα ΜΜΕ;

Απ. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης εκτός από το να κάνουμε γνωστό ότι ο Μαϊτρέγια και η Ομάδα Του είναι στον κόσμο. Δεν αποτελεί καθήκον μας να Τον υποδείξουμε στα ΜΜΕ. Πρέπει και αυτοί, όπως όλη η ανθρωπότητα, να κάνουν αυτή την αναγνώριση από μόνοι τους. Αν οι άνθρωποι πιστεύουν, σωστά ή λανθασμένα, ότι ο Μαϊτρέγια είναι ο Χριστός, ο Ιμάμης Μαντί, ο Μαϊτρέγια Βούδας, ο Μεσσίας ή ο Κάλκι Αβατάρ, και δεχθούν τις συμβουλές Του γι' αυτό το λόγο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι από μόνοι τους έτοιμοι να κάνουν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να διασωθεί η Γη και η ανθρωπότητα μαζί της. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Μαϊτρέγια, όχι επειδή νομίζουμε ότι Αυτός είναι ο Μαϊτρέγια, ή ο Χριστός ή ο Μεσσίας, ή ο οποιοσδήποτε, αλλά επειδή συμφωνούμε με εκείνα που Αυτός λει - ότι επιθυμούμε για τον κόσμο ό,τι Αυτός λει ότι είναι απαραίτητο για τον κόσμο: δικαιοσύνη, να μοιραζόμαστε, και ελευθερία για όλους τους ανθρώπους, παρά επειδή νομίζουμε ότι Αυτός είναι ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος ή κάποιο μεγάλο πνευματικό ον.

Ερ. Θα μοιάζει ο Μαϊτρέγια σωματικά με τον Εαυτό Του - δηλαδή, όπως είναι στην πραγματικότητα - όταν δοθεί η πρώτη Του συνέντευξη, ή θα είναι σε μια διαφορετική «μεταμόρφωση» - όπως είναι συνήθως όταν εμφανίζεται στο κοινό;

Απ. Όταν Αυτός παρουσιάζεται στο κοινό χρησιμοποιεί συνήθως μια μορφή

ενός δημιουργημένου προσώπου μέσω του οποίου εκδηλώνει κάποιο τμήμα της συνειδήσής Του. Αλλά όταν εμφανιστεί δημόσια στον κόσμο, αν και δεν θα χρησιμοποιεί το όνομα Μαϊτρέγια, θα εμφανιστεί όπως Αυτός είναι στην πραγματικότητα, στο αυτοδημιούργητο σώμα μέσα στο οποίο παρουσιάζεται προς το παρόν στον κόσμο.

Ερ. (1) Όταν Μαϊτρέγια κάνει την πρώτη Του εμφάνιση στην τηλεόραση θα έχει ο τη μορφή που είχε στο Ναϊρόμπι; (2) Θα την έχει στην Ημέρα της Αναγγελίας;
Απ. (1) Όχι (2) Όχι

Ερ. Όταν δούμε τον Μαϊτρέγια στην τηλεόραση, ο Δάσκαλος σας έχει πει ότι θα αισθανθούμε την ακτίνα ή την ενέργειά Του. Θα μοιάζει δηλαδή σαν να διαδραματίζεται πρόωρα η Ημέρα της Αναγγελίας μαζί με ευλογία;

Απ. Θα είναι μια πνευματική εμπειρία, αλλά πάντα ανάλογη με το επίπεδο του ατόμου. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν μόνο αυτά που αυτοί μπορούν να αντιληφθούν. Μπορούν να είναι μόνο αυτοί που είναι. Μερικοί θα αισθανθούν και θα αναγνωρίσουν αμέσως τον Μαϊτρέγια σαν τον πνευματικό γίγαντα που είναι. Άλλοι θα ανταποκριθούν περισσότερο σε ό,τι Αυτός λει. Θα ικανοποιήσει τη δική τους αίσθηση δικαιοσύνης και την επιδίωξη στόχων. Αλλά αυτή η πνευματική εκροή θα συμβαίνει πάντα. Αμφιβάλλω ότι θα είναι τόσο ισχυρή όσο στην Ημέρα της Αναγγελίας.

Ερ. Έχει αναφερθεί πως ο Μαϊτρέγια έχει πει ότι «όταν αυτή η ηθική αρχή (του να μοιραζόμαστε) γίνει αποδεκτή, θα εκδηλωθώ». Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τις δικές σας προβλέψεις για την συνέντευξη στην τηλεόραση, για την επικείμενη κατάρρευση αγορών, και λοιπά. Επομένως ποιος έχει δίκιο, εσείς ή ο Μαϊτρέγια;

Απ. Φυσικά ο Μαϊτρέγια έχει δίκιο- επίσης δίκιο έχω και εγώ. Η αναγγελία του Ποιος και Τι είναι δεν θα γίνει έως ότου η ανθρωπότητα έχει αποδεχτεί τον ηθικό κανόνα του να μοιραζόμαστε. Αυτό θα οδηγήσει στην εμφάνισή Του μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο την Ημέρα της Αναγγελίας. Η συνέντευξη στην τηλεόραση και η κατάρρευση των αγορών θα προηγηθούν από αυτή την ημέρα.

Ερ. (1) Έχει ο Μαϊτρέγια επίγνωση, πάντοτε, των σκέψεων του κάθε ανθρώπου; (2) Έχει επίγνωση τότε εμείς Τον σκεπτόμαστε; Για παράδειγμα, όταν παίρνουμε τα τεύχη μας του Share International και διαβάζουμε γι Αυτόν, προσελκύεται ένα μικρό μέρος από την προσοχή Του προς αυτό το γεγονός; (3) Θα μπορούσε Αυτός να πιάσει οποιοδήποτε μουσικό όργανο και να παίζει το πιο περίπλοκο

κομμάτι μουσικής; (4) Θα μπορούσε να ζωγραφίσει ένα αριστούργημα; Ή (5) να γράψει ένα μεγαλύτερο θεατρικό έργο από τον Σαίξπηρ; (6) Αυτός θα μπορούσε να τραγουδήσει σαν τον Έλβις;

Απ. (1) Ναι. (2) Ναι. (3) Ναι. (4) Ναι. (5) Ναι. (6) Όχι!

Ερ. Πόσο μακριά ακτινοβολεί η αύρα του Μαϊτρέγια από εκεί που κατοικεί στο Λονδίνο;

Απ. Περιβάλλει ολόκληρο τον κόσμο.

Ερ. (1) Κατά την άποψη της Ιεραρχίας, κατά πόσον η ανθρωπότητα αποδέχεται τώρα (έτος 2002) τις ιδέες του Μαϊτρέγια; (2) Μήπως ο φόβος και η ένταση, που αυξήθηκαν, κάνουν τους ανθρώπους ψυχολογικά κλειστούς ως προς τις προτεραιότητές Του;

Απ. (1) Εικοσιπέντε τοις εκατό είναι πολύ δεκτικοί, 40 τοις εκατό είναι αρκετά δεκτικοί, 35 τοις εκατό δεν είναι δεκτικοί. (1) Όχι, Το αντίθετο. Ο φόβος οδηγεί τους ανθρώπους να ενεργούν υστερικά - όπως στις ΗΠΑ σήμερα - ή να αναζητήσουν απαντήσεις στα προβλήματα.

Ερ. (1) Συνεχίζει ο Μαϊτρέγια να συναντά πολιτικούς και δημοσιογράφους; (2) Αυτοί που τον επισκέπτονται Του κάνουν ερωτήσεις; (3) Ξέρουν ποιος είναι Αυτός; (4) Τον συσχετίζουν με την δική σας εργασία και τις πληροφορίες που εσείς μεταδίδετε;

Απ. (1) Πολιτικούς, ναι. Δημοσιογράφους, όχι. (2) Ναι. (3) Γενικά, όχι. (4) Μερικοί το κάνουν.

Ερ. Είμαι μπερδεμένος αναφορικά με την ανάδυση του Μαϊτρέγια. Μπορώ να καταλάβω ότι οι καρμικοί νόμοι παίζουν ρόλο στην περίπτωση αυτή και ότι επίσης δεν πρέπει να παραβιάζεται η ελεύθερη βούληση. Μερικές φορές με ανησυχεί λίγο ότι μόνον οι εκπρόσωποι των δυνάμεων του «φωτός» προσέχουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε πολλούς τρελούς έτοιμους να τινάξουν τους εαυτούς τους (μαζί με πολλούς άλλους) στον αέρα, υποτίθεται στο όνομα του Θεού. Δεν φαίνεται να προβληματίζονται (ή να έχουν επίγνωση) όσον αφορά το κάρμα, την ελεύθερη βούληση και τα λοιπά. Αν καταφέρουν σημαντικά τρομοκρατικά χτυπήματα (πυρηνικά, χημικά ή βιολογικά), φοβάμαι ότι ο πλανήτης, ή το ανθρώπινο γένος δεν θα υπάρχουν καν ώστε να γίνει η Ανάδυση. Πώς να είναι αυτό καρμικά σωστό;

Απ. Βέβαια, γι αυτό ακριβώς αυτή είναι μια εποχή τόσο μεγάλης έντασης και κρίσεων. Παρ' όλα αυτά ο Μαϊτρέγια και οι Δάσκαλοι πρέπει να υπακούν στον καρμικό νόμο – ακόμα και αν εμείς δεν το κάνουμε. Πρέπει να εμπιστευθούμε

το ότι ο Μαϊτρέγια γνωρίζει ακριβώς πότε πρέπει – και πότε δεν πρέπει – να επεμβαίνει, και παράλληλα να παραμένει μέσα στα όρια του καρμικού νόμου.

Ερ. Δεν νομίζετε ότι το πιο σημαντικό δεν είναι κατά πόσον θα εμφανιστεί ο Μαϊτρέγια ή όχι, αλλά κατά πόσον εμείς λειτουργούμε από την καρδιά μας, τελειοποιούμε την αγάπη μας και εκφράζουμε αυτό που προστάζει η καρδιά μας; Δεν είναι αυτός ο μόνος δρόμος για την Αυτό-πραγμάτωση;

Απ. Με όλο το σεβασμό, αυτό ακούγεται πολύ ωραίο αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα; Αυτή η προσέγγιση είναι άραγε ο γενικός κανόνας παντού στον κόσμο; Αν ναι, τότε γιατί έχουμε τόσα πολύ σοβαρά προβλήματα: φτώχεια και λιμοκτονία στο μέσο της αφθονίας, πόλεμους και απειλές πολέμων, περιβαλλοντική καταστροφή, εγκλήματα και κατάχρηση ναρκωτικών σε ευρεία κλίμακα, παγκόσμια τρομοκρατία που προοδεύει τεχνολογικά όλο και περισσότερο - ο κατάλογος είναι ατελείωτος; Είναι φανερό ότι ο κόσμος γενικά, δεν λειτουργεί από την καρδιά του και δεν εκφράζει τέλεια αγάπη. Ίσως ο ερωτών είναι η εξαίρεση. Ίσως αυτός ή αυτή πράγματι ασκεί την πρακτική του δρόμου της καρδιάς και της έμπρακτης αγάπης. Ίσως αυτός ή αυτή να είναι ήδη ένας Δάσκαλος, που δεν χρειάζεται τον Μαϊτρέγια και τις διδασκαλίες Του. Για τους υπόλοιπους από εμάς, πάντως, η βοήθεια και οι συμβουλές του Μαϊτρέγια και της Ομάδας Του είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιβίωση μας. Αυτός είναι η πυξίδα μας προς το αύριο.

Ερ. Όταν ο Μαϊτρέγια μας επι φωτίσει κατά την Ημέρα της Αναγγελίας, θα έχουμε όλοι και σωματική αίσθηση του γεγονότος;

Απ. Έχει πει ότι όταν η ενέργειά Του, δηλαδή η Χριστική Αρχή, θα εκρέει, θα είναι σαν Αυτός να αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο. Οι άνθρωποι θα το αισθανθούν - ακόμα και σωματικά. Καθώς η ενέργεια της Χριστικής Αρχής ρέει δια μέσου των τεσσάρων επιπέδων του αιθερικού σώματος προς το κατώτατο επίπεδο – το οποίο είναι το αμέσως ανώτερο από την αέρια κατάσταση της ύλης – θα δώσει στο φυσικό σώμα την αίσθηση μιας ισχυρής δόνησης. Αν έχετε καθόλου συναίσθηση του αιθερικού σώματος, θα το νοιώσετε σαν μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή σωματική εμπειρία. Αλλιώς θα το αισθανθείτε πιθανώς σαν μια πίεση στην κορυφή του κεφαλιού κατά τη διάρκεια της επιφώτισης. Μετά θα ακούσετε τα λόγια Του μέσα σας, στην ίδια σας τη γλώσσα.

*Ερ. Στην **Καινή Διαθήκη** λέει ότι ο Χριστός θα επιστρέψει σε μια «λάμψη Δόξας». Πού ήταν η λάμψη δόξας του Μαϊτρέγια ώστε να μπορούσαμε όλοι να την βλέπαμε και να την αναγνωρίζαμε;*

Απ. Αυτή η «λάμψη Δόξας» είναι, φυσικά, ένας συμβολικός όρος για το πνευματικό παράστημά Του που αναγνωρίζεται από όλους. Αυτό θα συμβεί την Ημέρα της Αναγγελίας όταν Αυτός θα επι φωτίσει όλη την ανθρωπότητα.

Ερ. Πώς θα ξέρουμε πότε να ανοίξουμε την τηλεόραση για την Ημέρα της Αναγγελίας;

Απ. Θα προειδοποιηθείτε από τα ΜΜΕ. Σε όλες τις χώρες τα μέσα ενημέρωσης θα πουν ότι έχουν προσκαλέσει τον Μαϊτρέγια (Στιμ: πιθανώς όχι με αυτό το όνομα) να μιλήσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα γνωρίζετε τον Άνθρωπο, Τον οποίο θα Τον έχετε δει, και έπειτα θα Τον δείτε να μιλά ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα γίνει σύνδεση με όλα τα δίκτυα μέσω δορυφόρων, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί με βαθύτερο προορισμό αυτό το γεγονός – όχι για να παρακολουθούμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, όσο συναρπαστικό κι αν είναι. Βρίσκονται εκεί ώστε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία να μπορεί να έλθει και να μιλήσει ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος απ' ευθείας στην ανθρωπότητα.

Ερ. Τί θα συμβεί αν μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τηλεόραση;

Απ. Θα το ακούσουν στο νου τους – θα έχουν τηλεπαθητική επαφή. Δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε την τηλεόραση, αλλά τότε δεν θα δείτε το πρόσωπό Του. Μπορεί να είστε κάτω από ένα αυτοκίνητο, επισκευάζοντας το αυτοκίνητο, αλλά θα ακούσετε τα λόγια Του, αφήστε κάτω τα εργαλεία που κρατάτε και ακούστε καλά!

Ερ. Την Ημέρα της Αναγγελίας το πρόσωπο του Διδασκάλου (Μαϊτρέγια) θα φανεί διαφορετικό στους τηλεθεατές (ανάλογα με τα διάφορα είδη φυλών ή πολιτισμών) ή θα φαίνεται ο ίδιος άνθρωπος παντού σε όλους;

Απ. Θα εμφανιστεί ο ίδιος σε όλους.

Ερ. Μπορούν τα παιδιά να αισθανθούν την Ευλογία κατά την Ημέρα της Αναγγελίας;

Απ. Κατά την Ημέρα της Αναγγελίας όλοι οι άνθρωποι άνω των 14 ετών θα ακούσουν στη δική τους γλώσσα τα λόγια του Μαϊτρέγια μέσα στο νου τους. Δεν είναι ζήτημα αν τα μικρότερα παιδιά μπορούν να αισθανθούν την Ευλογία Του – το αντίθετο, αλλά είναι περισσότερο ζήτημα του κατά πόσον η διάνοιά τους μπορεί να συλλάβει και να συσχετιστεί με το μήνυμά Του.

Μέχρι την ηλικία των 14 υπάρχει λίγη ή καθόλου διανοητική συγκέντρωση σε ένα παιδί μέσου όρου, κι έτσι κάτω από αυτή την ηλικία το παιδί δεν θα καταλάβαινε τι θα άκουγε. Σε κάθε ηλικία, ο καθένας θα

καταλάβει (ή όχι) ανάλογα με την ανάπτυξή του. Ο Μαϊτρέγια γνωρίζει ακριβώς το σημείο εξέλιξης οποιουδήποτε παιδιού και την κατάσταση των τσάκρα του, τι μπορεί να αφομοιώσει, τι θα ήταν ασφαλές. Η κατάσταση της υγείας, ηλικία και λοιπά του καθενός θα ληφθούν υπ' όψη. Αυτό είναι το θαύμα της πανταχού παρούσας επιφώτισης.

Ερ. Ποια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για να αποφασιστεί ποιος θα γιατρευτεί ή θεραπευτεί την Ημέρα της Αναγγελίας;

Απ. Το κάρμα και η πίστη. Θα γιατρευτούν αυτοί που το κάρμα τους το επιτρέπει και η πίστη τους κάνει ανοιχτούς στην ενέργεια της Χριστικής Αρχής όπως ρέει από τον Μαϊτρέγια.

Ερ. Πώς είναι δυνατόν ο Μαϊτρέγια να συνδεθεί τηλεπαθητικά με μας (την Ημέρα της Αναγγελίας) όταν οι περισσότεροί είμαστε νευρικοί και έχουμε «χαλασμένα» τα νοητικά μας μικρόφωνα; Δεν θεραπεύεται αυτή η χρόνια ασθένεια μόνο με τον τακτικό και βαθύ διαλογισμό;

Απ. Ναι, συμφωνώ ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε την εσωτερική διανοητική επικέντρωση ή μαγνητική αύρα η οποία δημιουργεί την δυνατότητα για συνειδητή τηλεπάθεια, όμως η Ημέρα της Αναγγελίας πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα απaráμιλλο γεγονός και κατάσταση για τον Μαϊτρέγια. Γι Αυτόν, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Αυτός είναι παντογνώστης και πανταχού παρών. Θα επιφωτήσει τον νου της ανθρωπότητας με τέτοιο τρόπο ώστε να μας κάνει – προσωρινά – ανοιχτούς προς το μήνυμά Του.

Ερ. Μετά από την Ημέρα της Αναγγελίας, θα είναι γνωστό σε όλους το γεγονός της παρουσίας του Μαϊτρέγια και της Ομάδας Του, των Δασκάλων της Σοφίας;

Απ. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον καθένα, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας θα έχει ακούσει τα λόγια Του τηλεπαθητικά κατά την Ημέρα της Αναγγελίας, και είναι προφανές ότι από εκεί και πέρα τα ΜΜΕ, με όλες τους τις δυνάμεις, θα κάνουν γνωστές τις συμβουλές και προτεραιότητες Του. Πρέπει να θυμάστε ότι το τηλεπαθητικό μήνυμα που θα δώσει ο Μαϊτρέγια δεν θα ηχογραφηθεί και χωρίς αμφιβολία θα υπάρξουν λανθασμένες αναμνήσεις και παραποιημένες αναφορές στο τι Αυτός εννοεί. Αλλά ο Μαϊτρέγια θα είναι διαθέσιμος για να διευκρινίσει με τον συνηθισμένο τρόπο, σε περαιτέρω συνεντεύξεις, το ακριβές νόημα των λόγων Του.

*Ερ. Όταν θα έχει αναδυθεί ο Μαϊτρέγια στο ευρύ κοινό, θα συνεχίσει Αυτός και οι άλλοι Δάσκαλοι να εμφανίζονται σε μεμονωμένα άτομα, σαν τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα «γράμματα των αναγνωστών» του περιοδικού **Share***

International;

Απ. Εφ' όσον προκύπτει η ανάγκη, ναι.

Ερ. Μετά την επίσημη εμφάνιση του Μαϊτρέγια στο κοινό κατά την Ημέρα της Αναγγελίας, πόσος χρόνος θα χρειαστεί πριν Αυτός παρουσιάσει τους Δασκάλους στον κόσμο;

Απ. Ο Μαϊτρέγια πιθανώς να κάνει την εισαγωγή της ιδέας του ότι οι Δάσκαλοι είναι μαθητές Του την Ημέρα της Αναγγελίας κατά την διάρκεια της επιφώτισης. Η παρουσίαση μερικών, τουλάχιστον, από τους Δασκάλους θα συμβεί μετά από σύντομο διάστημα.

Ερ. Ο Δάσκαλος Ιησούς θα κάνει άραγε και αυτός γνωστή την παρουσία Του στον κόσμο;

Απ. Την Ημέρα της Αναγγελίας ο Μαϊτρέγια δεν θα παρουσιάσει τους ίδιους τους Δασκάλους, αλλά το γεγονός της παρουσίας Τους. Αργότερα, οι Δάσκαλοι θα δώσουν το παρών ένας – ένας και θα γίνει γνωστή η παρουσία Τους. Ο Δάσκαλος Ιησούς θα είναι ένας από τους πρώτους που θα βγουν στο προσκήνιο.

Ερ. Νομίζετε ότι οι περισσότεροι Χριστιανοί θα αναγνωρίσουν και θα δεχθούν τον Δάσκαλο Ιησού, διασκεδάζοντας έτσι τον φόβο τους ότι ο Μαϊτρέγια είναι ο αντίχριστος;

Απ. Η σύντομη απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι ναι, το νομίζω. Ο Ιησούς είναι πιθανόν ο περισσότερο γνωστός από όλους τους Δασκάλους και η πιθανότητα είναι ότι εκατομμύρια θα τον ακολουθήσουν αμέσως, ίσως επ' αόριστον. Αυτό είναι καλό, γιατί οι στόχοι του Μαϊτρέγια και του Δασκάλου Ιησού είναι οι ίδιοι.

Ερ. Δεν θα εξακολουθήσουν οι Χριστιανοί να ακολουθούν και να λατρεύουν τον Δάσκαλο Ιησού προτιμώντας τον από Τον Μαϊτρέγια;

Απ. Μετά την Ημέρα της Αναγγελίας, πολλοί Χριστιανοί μπορεί να ακολουθήσουν τον Δάσκαλο Ιησού επειδή ξέρουν το όνομά Του. Ίσως να δουν τον Δάσκαλο Ιησού ως τον Χριστό και τον Μαϊτρέγια ως τον υπολογαγό Του. Πραγματικά, δεν πειράζει. Και αμφιβάλλω αν ο Μαϊτρέγια στενοχωρηθεί!

Ερ. Όταν ο Μαϊτρέγια παρουσιασθεί στο κοινό, πώς νομίζετε ότι οι άνθρωποι θα ανταποκριθούν σ' Αυτόν;

Απ. Λοιπόν, αυτό εξαρτάται από το ποιοι είναι. Εξαρτάται από το θρησκευτικό τους υπόβαθρο. Εξαρτάται, νομίζω, από το αν είναι Ιχθύς ή Υδροχόοι στον

τρόπο σκέψης τους. Ο κόσμος είναι χωρισμένος στα δύο: αυτοί που ανταγωνίζονται και αυτοί που συνεργάζονται. Αυτός (ο Μαϊτρέγια) υποστηρίζει τη συνεργασία, αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς να ανταγωνίζονται, εκείνοι που έχουν τον τρόπο σκέψης των Ιχθύων, θα τείνουν να απορρίπτουν την ιδέα ότι το να μοιραζόμαστε και η δικαιοσύνη στον κόσμο είναι απαραίτητες συνθήκες για την ειρήνη. Δεν σημαίνει ότι θέλουν πόλεμο, αλλά σίγουρα δεν θέλουν ειρήνη αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσουν κάτι. Δεν βλέπουν ότι δεν μπορείς να έχεις εσύ για πάντα μια δίκαιη κοινωνία αν σε μερικές (άλλες) περιοχές του κόσμου υπάρχει το ακριβώς αντίθετο. Ο κόσμος είναι ένα, και όσο πιο σύντομα το καταλάβουν όλοι, τόσο πιο σύντομα θα έχουμε έναν ικανοποιητικό κόσμο στον οποίο θα ζούμε.

Εξαρτάται από το ποιος είσαι. Αν είσαι σε κατάσταση λιμοκτονίας, αν είσαι πεινασμένος – Αυτός αναφέρεται στην παροχή τροφής σε αυτούς που λιμοκτονούν, στο να μοιραζόμαστε από κοινού τις παραγωγικές πηγές του κόσμου – θα Τον ακολουθήσεις ή όχι; Φυσικά και θα το κάνεις. Ίσως οι στερημένοι του κόσμου, που είναι τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού, θα είναι οι πρώτοι που θα συνταχθούν γύρω Του. Αυτό θα οικοδομήσει μια μεγάλη σε μέγεθος και παγκόσμια κοινή γνώμη. Αυτή η εμψυχωμένη, δραστηριοποιημένη, καλά καθοδηγούμενη κοινή γνώμη είναι μια δύναμη εναντίον της οποίας κανένα έθνος δεν μπορεί να αντισταθεί. Δεν θα πάρει πολύ χρόνο μέχρι ο κόσμος να είναι πραγματικά ένα, μέχρι να αρχίσουμε να δημιουργούμε τους θεσμούς που θα σκιαγραφήσουν τη μορφή της νέας κοινωνίας.

Ερ. Πώς θα αντιδράσουν οι ηγέτες στην ομιλία του Μαϊτρέγια κατά την Ημέρα της Αναγγελίας;

Απ. Εξαρτάται από το ποιοι είναι. Ποιοι θα ανταποκριθούν στον Μαϊτρέγια; Σημαντικότεροι από τους παγκόσμιους ηγέτες είναι οι λαοί της γης, οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι σε κάθε χώρα χωρίς εξαίρεση. Οι ηγέτες κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατούν τον κόσμο ήσυχο. Αν οι άνθρωποι παντού κινητοποιούνταν και απαιτούσαν δικαιοσύνη, ειρήνη και μοιρασιά, οι ηγέτες θα αναγκαζόντουσαν να ανταποκριθούν. Ακόμα και στη Γαλλία, στη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ιαπωνία, στις Η.Π.Α., οι ηγέτες θα πρέπει να ανταποκριθούν ή να εκτελεστούν – ή το ένα ή το άλλο.

Υπάρχουν άνθρωποι σε υψηλά αξιώματα, σε κυβερνήσεις, στις διπλωματικές υπηρεσίες, στη βιομηχανία, στον οικονομικό τομέα, σε θρησκευτικές ομάδες, που γνωρίζουν ότι ο Μαϊτρέγια είναι στον κόσμο. Τον έχουν δει, έχουν παρακολουθήσει ένα συνέδριο (το 1990 στο Λονδίνο) όπου

Αυτός εμφανίστηκε (και εξαφανίστηκε), και τους μίλησε. Ξέρουν Ποιος είναι Αυτός, και απλά περιμένουν να δουν το πρόσωπο Του «να ξεπροβάλλει στον ορίζοντα», και έπειτα να μιλήσουν ανοιχτά. Ο κόσμος θα τους ακολουθήσει. Οι τωρινοί ηγέτες δεν χρειάζεται να πρωτοστατήσουν – ο χρόνος τους είναι μεταβατικός, αποτελούν κυρίως μια ομάδα ανθρώπων από το παρελθόν και θα καταπεμφθούν στο παρελθόν.

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Ο ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ;

«Όταν η Ημέρα της Αναγγελίας ξημερώσει, θα ξέρετε ότι ο Αδελφός εκείνος σας έχει περισσότερες από μια φορές διδάξει, σας έχει δείξει τον δρόμο προς το Θεό και ανακοινώσει τις Διδασκαλίες της Αλήθειας του Θεού. Φίλοι μου, έχει έλθει ο καιρός αυτή η Αλήθεια να επεκταθεί, να σας δείξω ότι το να γνωρίζετε το Θεό είναι δημιουργική πράξη, το να γνωρίζετε το Θεό σημαίνει να εισέρχεστε στην Ίδια τη Θεότητα. Μόνο έτσι μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια της ύπαρξής μας. Στην εποχή που έρχεται, αυτή η γνώση θα είναι δική σας»

(Ο Μαϊτρέγια, από το Μήνυμα Αριθ. 112)

Ερ. Πόσο άμεση θα είναι η εργασία του Μαϊτρέγια σχετικά με την ανθρωπότητα όταν Αυτός γίνει αποδεκτός δημόσια; Κατά πόσον θα κατευθύνει Αυτός τα πράγματα, ή θα ανταποκρίνεται δίνοντας απλά συμβουλές;

Απ. Ο Μαϊτρέγια είναι εδώ για να συμβουλευεί, να καθοδηγεί και να διδάσκει. Δεν είναι εδώ για να κατευθύνει τις πράξεις μας και δεν θα το κάνει. Είναι διδάσκαλος. Οι Δάσκαλοι, οι άμεσοι μαθητές Του, θα είναι διαθέσιμοι με τις ανώτερες γνώσεις Τους και την πείρα Τους για να βοηθούν και να συμβουλευούν, όπως επίσης θα είναι και ο Μαϊτρέγια. Αλλά χρειάζεται να επιθυμούμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε. Ο Μαϊτρέγια θα σκιαγραφήσει την ευρεία γενική κατεύθυνση (που πρέπει να ακολουθήσει) ο τρόπος σκέψης μας. Δηλαδή: αίσθηση της ενότητας της ανθρωπότητας, απόλυτη αναγκαιότητα του να μοιραζόμαστε τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους του κόσμου και τερματισμό των πολέμων και της τρομοκρατίας σαν τρόπους λύσης των διεθνών προβλημάτων. Όταν δείξουμε ότι αυτά τα καταλαβαίνουμε, θα μας προσφερθεί όση βοήθεια και συμβουλές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά πρέπει να θέλουμε τις αλλαγές από μόνοι μας, να κάνουμε αυτές τις αλλαγές με προθυμία και ευχαρίστηση. Οι Δάσκαλοι δεν έρχονται για να μας

πουν τι θα κάνουμε. Ο Μαϊτρέγια έχει πει: «Εγώ είμαι ο Αρχιτέκτονας, μόνο, του Σχεδίου. Εσείς, αδελφοί και φίλοι Μου, είστε οι πρόθυμοι χτίστες του Λαμπρού Ναού της Αλήθειας». Ο ναός της αλήθειας είναι ο νέος πολιτισμός.

Ερ. Θα επικεντρωθεί ο Μαϊτρέγια σε πρακτικά ζητήματα – οικογένεια, γειτονιά, ανθρώπινες σχέσεις και λοιπά;

*Απ. Ναι. Είναι πρακτικός άνθρωπος και συσχετίζεται με τα πρακτικά μας προβλήματα. Αυτά είναι οι προτεραιότητες Του. Οι Δάσκαλοι δεν είναι μύστες. Οι μύστες είμαστε εμείς. Μυστικοποιούμε το κάθε τι. Οι Δάσκαλοι είναι Γνώστες της Σοφίας. Γνώση συν αγάπη ίσον σοφία. Αυτό είναι «το να ζεις σοφά», η πρακτική σοφία του να ζεις με αβλάβεια και με ορθές σχέσεις – αυτό είναι το μέλημα Τους. Θα καταλάβετε ότι ο Μαϊτρέγια είναι πολύ απλός. Είναι ένας πνευματικός γίγας αλλά δεν κυκλοφορεί με τα μάτια Του στραμμένα στον ουρανό! Αναμιγνύεται στη Ζωή και στη σχέση της αγάπης. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις «προτεραιότητες του Μαϊτρέγια», παραπέμπουμε στο κεφάλαιο “Maitreya’s priorities” στο βιβλίο *Maitreya’s Mission, Volume Three*, Κεφάλαιο 1.- βιβλίο του Μπ. Κρεμ που δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα Ελληνικά.)*

Ερ. Ποιο νομίζει ο Μαϊτρέγια ότι είναι το πιο επιτακτικό πρόβλημα του σημερινού κόσμου;

Απ. Το πιο σημαντικό με το οποίο ασχολείται ο Μαϊτρέγια είναι η διάσωση των εκατομμυρίων ανθρώπων που τώρα πεθαίνουν λιμοκτονώντας σε ένα κόσμο αφθονίας. Λεει ότι τίποτα δεν Τον λυπεί περισσότερο όσο αυτή η ντροπή: «Το έγκλημα του διαχωρισμού (των ανθρώπων) πρέπει να απομακρυνθεί από αυτό τον κόσμο. Το δηλώνω αυτό σαν Σκοπό Μου.» Έτσι ο πρώτος στόχος Του Μαϊτρέγια είναι να κάνει φανερό στην ανθρωπότητα ότι είμαστε ένα και είμαστε ίδιοι: οπουδήποτε ζούμε, οτιδήποτε χρώμα και αν έχουμε, οποιαδήποτε μόρφωση ή θρησκευτική πεποίθηση, οι ανάγκες όλων είναι ίδιες.

Εξ’ ίσου σημαντικό και το ίδιο επιτακτικό είναι η διάσωση του πλανήτη μας από την καταστροφή την οποία προκαλεί η αλόγιστη χρήση των παραγωγικών πηγών του πλανήτη. Μετά από πολλά χρόνια πληροφόρησης από τους επιστήμονες, οι κυβερνήσεις σήμερα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση ότι (ο κίνδυνος) της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι πραγματικός. Ο κίνδυνος έχει, σε ένα βαθμό, κατανοηθεί πια, αλλά η υπευθυνότητα για αυτόν δεν έχει ακόμα αναφανεί σε όλες τις κυβερνήσεις των χωρών. Αυτό είναι ένα από τις σημαντικότερα πράγματα που οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε – ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τουλάχιστον το 80% της υπερθέρμανσης του πλανήτη, και αν αυτή συνεχιστεί θα επηρεάσει ριζικά η καθημερινότητα

μας. Μόνο ο Μαϊτρέγια και οι Δάσκαλοι έχουν την ακριβή γνώση του πώς πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά ήδη ξέρουμε τα πρώτα μέτρα που πρέπει να πάρουμε (την ανάγκη να περιορίσουμε τις εκλύσεις του διοξειδίου του άνθρακα και τα λοιπά). Η επιτακτικότητα της δράσης δεν έχει πιθανώς εντελώς συνειδητοποιηθεί από τις κυβερνήσεις. Ο Μαϊτρέγια θα τονίσει πόσο πραγματικά επείγουσα είναι αυτή η δράση. Η καταστροφή των δένδρων του πλανήτη – για παράδειγμα, κάθε χρόνο καταστρέφεται στην Κεντρική και Νότια Αμερική μία περιοχή παρθένου δάσους του μεγέθους του Βελγίου- έχει ριζική επίδραση στο οξυγόνο που είναι απαραίτητο για την επιβίωση.

Η ανάγκη του μοιράσματος των παραγωγικών πηγών του πλανήτη είναι η πρώτη ενέργεια στην οποία θα δώσει έμφαση ο Μαϊτρέγια. Αυτή θα δημιουργήσει την εμπιστοσύνη που θα ανοίξει το δρόμο για τη λύση όλων των επόμενων προβλημάτων, εθνικών και διεθνών.

Ερ. Όπως ακριβώς έχετε πει, υπάρχει ένα σταδιακό σχέδιο για να σωθούν εκατομμύρια ανθρώπων από τη λιμοκτονία – πρώτα με βοήθεια έκτακτης ανάγκης και μετά με ένα νέο σύστημα διανομής μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Ποια θα πρέπει να είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για να αρχίσουμε τη διαδικασία της αποκατάστασης του πλανήτη μας; Θα υπάρξει πρώτα ένα αντίστοιχο πρόγραμμα εκτάκτου ανάγκης, και αν ναι, τι θα πρέπει να κάνουμε;
Απ. Οι άμεσες προτεραιότητες έχουν να κάνουν με τη μόλυνση του περιβάλλοντος και με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η χειρότερη, η πιο επικίνδυνη μόλυνση προέρχεται από τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας και γενικά την πυρηνική βιομηχανία. Αυτή πρέπει να σταματήσει όσο γίνεται γρηγορότερα.

Η μόλυνση του περιβάλλοντος, ειδικά η πυρηνική ακτινοβολία, σύμφωνα με τους Δασκάλους είναι ήδη ο υπ' αριθμόν ένα δολοφόνος στον κόσμο. Μειώνει τόσο την δράση του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε οι άνθρωποι να υποκύπτουν σε πολλές αρρώστιες όπως η πνευμονία, γρίπη, AIDS, HIV και άλλες. Ακόμα κι αυτός ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό, το χώμα, είναι εντελώς μολυσμένα, και καταστρέφουμε τον ίδιο τον πλανήτη τον οποίο χρειαζόμαστε για να συνεχισθεί η ύπαρξή μας, η δική μας και των παιδιών μας. Ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που θα συμβούν έπειτα από την Ημέρα της Αναγγελίας είναι η στροφή της προσοχής της ανθρωπότητας πολύ έντονα προς τον καθαρισμό του περιβάλλοντος και προς το να γίνει η Γη και πάλι βιώσιμη. Κάθε ανθρώπινο πλάσμα, οποιασδήποτε ηλικίας, θα σχετιστεί με αυτή τη διαδικασία. Μόλις ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εκατομμυρίων πεινασμένων, μόλις αρχίσει να πραγματοποιείται η διαδικασία του δίκαιου

μοιράσματος, τότε η προσοχή όλων θα πρέπει να στραφεί προς την υποστήριξη των οικολογικών μας συστημάτων, αλλιώς δεν θα συνεχίσει να υπάρχει πλανήτης.

Ο Ίδιος ο Μαϊτρέγια έχει πει ότι η διάσωση του περιβάλλοντος πρέπει να γίνει η πρώτη προτεραιότητα όλων των ανθρώπων, νέων και γέρον. Τα αποτελέσματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους πολιτικούς πάγους, για παράδειγμα, είναι τώρα προφανή σε όλους. Ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης αναμένει την εφαρμογή του. Αυτό, φυσικά, θα πάρει χρόνο για να επιτευχθεί, αλλά θα μπορούσε να ξεκινήσει κάπως από τώρα.

Ερ. Δεδομένου του ότι η πλανητική υπερθέρμανση δεν θα σταματήσει αμέσως, ακόμα και αν δεν καταναλωθεί ποτέ η διαθέσιμη για 200 χρόνια ποσότητα πετρελαιοφόρων άμμων του Καναδά (αναφορά αυτού του ποσού στις ειδήσεις του BBC) ούτε και η ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα άνθρακα, θα πρέπει άραγε να αναμένουμε πάλι το λιώσιμο των πολικών πάγων κατά την διάρκεια των προσεχών αιώνων, με αποτέλεσμα πολλές παράλιες περιοχές να γίνουν μη κατοικήσιμες;

Απ. Θα ληφθούν μέτρα για να λιγοστέψει αυτός ο κίνδυνος.

Ερ. Αν η πλανητική υπερθέρμανση είναι σημαντικό πρόβλημα τότε μπορείτε να εξηγήσετε γιατί ο Μαϊτρέγια «έχει φέρει την Γη λίγο κοντινότερα προς τον Ήλιο»; Δεν επιτείνει αυτό την υπερθέρμανση και εάν είναι έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι όποιες κλιματικές αλλαγές όντως θα συμβούν, δεν θα καταλήξουν να είναι περισσότερο επιβλαβείς από το αν ο Μαϊτρέγια δεν είχε κάνει αυτή την κίνηση που φαίνεται τόσο αλλόκοτη;

Απ. Είκοσι τοις εκατό της υπερθέρμανσης του πλανήτη προκαλείται από το ότι η Γη έχει μεταφερθεί λίγο πιο κοντά στον ήλιο. Το ογδόντα τοις εκατό δημιουργήθηκε από την αλόγιστη χρήση των παραγωγικών πηγών και από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Γιατί ο Μαϊτρέγια το έκανε αυτό; Πρέπει να θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι έγινε σύμφωνα με τον Νόμο και ότι είναι προς όφελος της ανθρωπότητας. Θα διαθέσει για καλλιέργεια μεγάλες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, Ασίας, Καναδά και Ρωσίας, που είναι εξαιρετικά εύφορες και προς το παρόν σκεπάζονται τους περισσότερους μήνες του χρόνου στην πλειοψηφία τους από τους πάγους. Επίσης επιτείνει από τη δική μας μεριά την ανάγκη για δράση ώστε να περιορίσουμε την πλανητική υπερθέρμανση.

Ερ. Στο τεύχος του Ιουνίου 2003 του περιοδικού Share International, στο τμήμα που αναφέρεται στις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια, αναφέρεται: «Να απολαύσετε το ζεστό καιρό, την άνοιξη και τη ζωή που ανθίζει γύρω σας. Δεν σχετίζεται

καθόλου με τρύπες στη ζώνη του όζοντος ή το 'φαινόμενο του θερμοκηπίου'. Αυτό που συνέβη είναι ότι η ταχύτητα περιστροφής της Γης έχει ελαττωθεί και η Γη έχει μετακινηθεί πιο κοντά στον ήλιο. Αυτό γίνεται ώστε να μπορεί να υπάρχει περισσότερη φυτική ζωή για να τραφεί ο κόσμος». Αν το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» και ειδικά η υπερθέρμανση του πλανήτη θεωρούνται ως σοβαρά παγκόσμια προβλήματα, γιατί το απόσπασμα αυτό από τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια υπονοεί ότι η πλανητική υπερθέρμανση είναι μια θετική εξέλιξη;

Απ. Το ζήτημα είναι σε τι βαθμό. Η επιβράδυνση της περιστροφής της Γης είναι ελεγχόμενη και υπόκειται σε νόμο – τα αποτελέσματα είναι προβλέψιμα και έχουν όρια. Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» και η πλανητική υπερθέρμανση, το αποτέλεσμα της μόλυνσης, είναι, αντίθετα, εκτός ελέγχου (εκτός αν σταματήσουμε να μολύνουμε) και θέτουν απειλές στο περιβάλλον που είναι, μέχρι κάποιο σημείο, απρόβλεπτες και αμετάκλητες. [Από τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό *Share International* και συλλέγονται στο βιβλίο *Maitreya's Teachings: The Laws of Life* – βιβλίο που δεν έχει ακόμα μεταφραστεί.]

Ερ. Γνώρισα για πρώτη φορά την ιστορία του Μαϊτρέγια στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέσω μιας αγγελίας σε εφημερίδα με τίτλο «Δεν θα γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος». Ποτέ δεν αμφέβαλα για την παρουσία του Μαϊτρέγια και την τελική ανάδυσή του, και έχω προσχωρήσει στις αντιπολεμικές εκστρατείες διαμαρτυρίας, αλλά τώρα διερωτώμαι αν εκείνη η δήλωση στην εφημερίδα ήταν μάλλον υπεραισιόδοξη;

Απ. Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται ακόμα ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, και η πρόσφατη εισβολή στο Ιράκ, προκαταβολική και με μονομερή επιθετικό τρόπο, από την Αμερική και την Βρετανία, έχει αυξήσει την ένταση παγκοσμίως σε αμέτρητο βαθμό. Οι μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες των ΗΠΑ, έτσι όπως εκφράζονται ανοιχτά από όσους ηγέτες είναι «γεράκια», δεν βοηθούν για την οικοδόμηση σχέσεων αρμονίας και συνεργασίας. Αλλά πάντως, παρ' όλα αυτά τα πραγματικά προβλήματα, η Ιεραρχία δεν αμφιβάλλει ότι τελικά θα εμπνεύσει (την ανθρωπότητα) για δικαιοσύνη και επομένως ειρήνη.

Ο Μαϊτρέγια, μπορείτε να είστε βέβαιοι, δεν έχει έλθει στον κόσμο για να παρακολουθήσει την καταστροφή του. Στις ημέρες μας, η ειρήνη δεν είναι μια απλή επιλογή αλλά μια απόλυτη ανάγκη για να επιζήσει η ανθρωπότητα. Γι αυτό, ο Μαϊτρέγια, μπορείτε να είστε σίγουροι, θα χρησιμοποιήσει όλα τα διάφορα μέσα που έχει για την εξασφάλιση του σχεδίου Του.

Ερ. Έχετε πει ότι μία από τις προτεραιότητες του Μαϊτρέγια θα ήταν να βρει

λύσεις για τη διαμάχη στη Μέση Ανατολή, και ότι δεν θα βρεθεί λύση πριν Αυτός έλθει έμπρακτα στο προσκήνιο. Μήπως γιατί οι διάφοροι λαοί που εμπλέκονται στη Μέση Ανατολή (Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Χριστιανοί), θα ανταποκριθούν σε Αυτόν ως Παγκόσμιο Διδάσκαλό τους, και θα αναγνωρίσουν ότι Αυτός έχει έλθει για όλους; Μήπως η τάση διαχωρισμού (που τους χαρακτηρίζει) θα αρχίσει να αλλάζει λόγω αυτής της ανταπόκρισης;

Απ. Το Παλαιστινιακό και Ισραηλινό πρόβλημα, που βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων της Μέσης Ανατολής, πιστεύω ότι θα λυθεί μόνο μέσω της δράσης του Μαϊτρέγια. Αλλά ακόμα και ο Μαϊτρέγια δεν μπορεί να επιβάλλει μια λύση. Μπορεί μόνο να συμβουλευσει. Όμως το γεγονός της αποδοχής Του από αμέτρητα εκατομμύρια στον κόσμο ως πνευματικό διδάσκαλο και καθοδηγητή θα κάνει πιο εύκολο και για τον πιο φανατικό Ισραηλινό Εβραίο ή Παλαιστίνιο Μουσουλμάνο να δεχτούν την ανάγκη συμβίωσης ο ένας δίπλα στον άλλο. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν δοθεί δίκαιο στους Παλαιστίνιους. Όταν απονεμηθεί δικαιοσύνη, με εμφανή τρόπο, πλήρως και εντελώς, τότε η λύση θα γίνει αποδεκτή από τους Μουσουλμάνους, και, έστω και απρόθυμα, από τους Ισραηλινούς. Πρέπει να μάθουν τελικά να ζουν ο ένας στο πλευρό του άλλου, και μπορούν να το κάνουν μόνο όταν υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλιώς θα υπάρχει αναπόφευκτα ατέλειωτος πόλεμος μεταξύ τους.

Αν δεν λυθούν τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη στον κόσμο, και ξέρουμε ότι αν δεν υπάρξει ειρήνη τότε το μέλλον της ανθρωπότητας θα είναι αλήθεια πολύ ζοφερό. Οι Μουσουλμάνοι αναμένουν τον Ιμάμη Μαντί και οι Εβραίοι αναμένουν τον Μεσσία, και πολλοί θα είναι έτοιμοι να αναγνωρίσουν τον Μαϊτρέγια υπό αυτές τις ιδιότητες. Αυτό, είμαι σίγουρος, θα απαλύνει την εχθρική στάση του ενός προς τον άλλο.

Αλλά το σημαντικό είναι να δοθεί δίκιο στους Παλαιστίνιους. Η Δυτική Όχθη είχε παραχωρηθεί από τον εκλιπόντα Βασιλιά της Ιορδανίας Χουσεϊν ως χώρα διαμονής για τους Παλαιστίνιους, και αυτό σημαίνει ολόκληρη η Δυτική Όχθη, όχι το μικρό τμήμα που έχει προσφερθεί στους Παλαιστίνιους μέχρι τώρα. Αυτό απαιτεί την επιστροφή των 4.7 εκατομμυρίων προσφύγων, που τώρα ζουν κυρίως στο Λίβανο, στην πατρίδα τους, και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ – που έχει εξαιρετική σημασία για τους Μουσουλμάνους, τους Εβραίους και τους Χριστιανούς – να αλλάξει σε μία ανοιχτή πόλη, κέντρο και για τις τρεις θρησκευτικές ομάδες. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί να εμφανιστεί ο ίδιος ο Μαϊτρέγια για να επιφέρει αυτή τη συμφιλίωση, αλλά έτσι θα γίνει.

Ερ. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα σε αυτό;

Απ. Λοιπόν, εμείς φτιάχνουμε το χρονοδιάγραμμα. Το ζήτημα είναι η θέληση

των ανθρώπων της περιοχής: αυτοί φτιάχνουν το χρονοδιάγραμμα. Αν είναι πρόθυμοι να κάνουν τις αλλαγές, να δεχθούν την επίλυση της διαμάχης και να κάνουν δυνατή μια δίκαιη ειρήνη, μπορεί να είναι πολύ σύντομο. Εξαρτάται από την αντίσταση των φανατικών ομάδων και στις δύο πλευρές. Αλλά όταν ολόκληρος ο κόσμος μεταβάλλεται, θα δείτε ότι αυτές οι μικρές περιοχές, όσο σπουδαίες και αν είναι, θα βρίσκουν όλο και δυσκολότερο να αντισταθούν στις αλλαγές οι οποίες θα φέρουν τις ειρηνικές λύσεις.

Στην ουσία, ο καθένας θέλει ένα ειρηνικό κόσμο. Μόνο οι τρελοί πολεμοκάπηλοι θέλουν τον πόλεμο, ο οποίος είναι καλός για τις δουλειές τους και δημιουργεί υπέρογκα κέρδη για ορισμένες ομάδες. Αλλά όταν η ανθρωπότητα σαν σύνολο καταλάβει την απόλυτη ανάγκη για ειρήνη, τότε το τέλος του πολέμου μπορεί να επιτευχθεί. Αυτή είναι η αποστολή του Μαϊτρέγια, να διδάξει την ανθρωπότητα αυτή τη πραγματικότητα. Το θέμα είναι να γίνει κατανοητό αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι: εγώ γνωρίζω, εσύ γνωρίζεις, ο καθένας γνωρίζει την ανάγκη για ειρήνη, αλλά ακόμα έχουμε πολέμους. Είναι γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι κάνοντας πόλεμο, σε κάποιο βαθμό, μπορούν με τον τρόπο τους να επαναφέρουν την ισορροπία. Αλλά όταν ο κόσμος σαν σύνολο πηγαίνει προς κάποια κατεύθυνση, τότε θα δείτε και τις μικρές κλίκες να ακολουθούν μαζί με τους υπόλοιπους.

Ερ. Θα συνενώσουν οι Δάσκαλοι τις υπάρχουσες θρησκείες και, αν το κάνουν, με ποιο τρόπο θα γίνει;

Απ. Ο Μαϊτρέγια δεν έρχεται σαν θρησκευτικός διδάσκαλος αλλά ως πνευματικός διδάσκαλος. Όλες οι όψεις της ζωής είναι θεμελιωμένες πνευματικά, κάθε τι που μας ωφελεί, κάθε τι που μας εξυψώνει σε ανώτερο επίπεδο, είναι στην πραγματικότητα πνευματικό. Ο στόχος της Ιεραρχίας δεν είναι η ενοποίηση όλων των θρησκειών. Οι θρησκείες θα παραμείνουν, αν και η παρουσία των Δασκάλων μαζί με την βελτιωμένη ανθρώπινη κατανόηση θα τις καθарίσει και θα τις εξαγνίσει. Σταδιακά θα εμφανιστεί, όχι ακριβώς μια νέα θρησκεία, αλλά μια νέα προσέγγιση προς την Θεότητα περισσότερο μέσω της επίκλησης παρά μέσω της λατρείας. Αυτή (η νέα προσέγγιση) δεν θα εμπεριέχει δόγμα, αλλά επίγνωση και εμπειρία του Θείου.

*Ερ. Στο βιβλίο σας **The Great Approach** σας ρώτησαν κατά πόσον ο Δάσκαλος ο Οποίος ήταν ο Προφήτης Μωάμεθ είναι στην τωρινή εποχή υπεύθυνος για την Ισλαμική θρησκεία. Απαντήσατε «Όχι». Αλλά θυμάμαι ότι είπατε ότι ο Μωάμεθ θα κάνει το ίδιο για το Ισλάμ (δηλαδή θα το απελευθερώσει από το δόγμα που πρόσθεσαν οι άνθρωποι κ.λ.π.) με αυτό που θα κάνει ο Ιησούς για τον Χριστιανισμό.*

Απ. Ο Προφήτης Μωάμεθ έχει την ευθύνη του Ισλάμ αλλά δεν είναι ένας από τους Δασκάλους που θα εξωτερικεύσουν τους Εαυτούς Τους μέσα στο ερχόμενο χρονικό διάστημα. Το έργο του εξαγνισμού του Ισλάμ (σε ευθυγράμμιση με τον εξαγνισμό του Χριστιανισμού που εκπληρώνεται από τον Δάσκαλο Ιησού) θα επιτελεστεί επομένως από κάποιον μνημένο που θα έχει καθοριστεί από τον Δάσκαλο ο Οποίος ήταν ο Μωάμεθ.

Ερ. *Αν ο Δάσκαλός σας ή ο Χριστός μπορούσαν σήμερα να απευθυνθούν απευθείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στους παγκόσμιους ηγέτες, τι θα συνιστούσαν ώστε να εμποδωθεί μια αληθινή και διαρκής συμφιλίωση στη Μέση Ανατολή και γενικά με τον Μουσουλμανικό κόσμο;*

Απ. Την δημιουργία δικαιοσύνης και ελευθερίας μέσω του μοιράσματος των βασικών παραγωγικών πόρων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το μοίρασμα από κοινού είναι αναπόφευκτο, και όσο ταχύτερα το κατανοήσουμε και το εφαρμόσουμε, τόσο συντομότερα θα επιτευχθεί ειρήνη και ασφάλεια για όλους. Αυτό ισχύει για τη Μέση Ανατολή αλλά και για όλο τον κόσμο.

Ερ. *Μας στέλνει ο Μαϊτρέγια σκεπτομορφές ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτές;*

Απ. Η Ιεραρχία στέλνει συνέχεια σκεπτομορφές – η νοητική ζώνη του πλανήτη είναι γεμάτη με σκεπτομορφές, πολλές από τις οποίες έχουν δημιουργηθεί από την ανθρωπότητα και δεν έχουν καμιά απολύτως χρησιμότητα. Τα περισσότερα άτομα της ανθρωπότητας δεν μπορούν να συντονιστούν στο πολύ υψηλό επίπεδο των σκεπτομορφών που στέλνουν οι Δάσκαλοι. Μερικές από αυτές, όμως, είναι οι μεγάλες ιδέες στις οποίες συντονίζονται τα ευαίσθητα μυαλά του ανθρώπινου γένους. Για παράδειγμα, ξαφνικά, παντού στον κόσμο μια ομάδα επιστημόνων έχει την ίδια ιδέα που τοποθετήθηκε εκεί από έναν Δάσκαλο, ή ακόμα και από τον Μαϊτρέγια. Οι Δάσκαλοι βλέπουν την ανάγκη να προχωρήσουμε ένα συγκεκριμένο βήμα μπροστά, για παράδειγμα να ανακαλυφθεί μια καινούργια τεχνολογία. Είναι αυτοί που μας εμπνέουν, οι «μούσες» του κόσμου. Κατά τη μακραίωνη πορεία της Ιστορίας, πίσω από όλους τους μεγάλους διδασκάλους, τους επιστήμονες, τους ζωγράφους και όλων των ειδών τους καλλιτέχνες έχει σταθεί η Ιεραρχία.

Ο Ρέμπραντ είναι ο Ρέμπραντ επειδή ήταν ένας μνημένος τρίτου βαθμού και εμπνεόταν από τον Δάσκαλό Του. Το ίδιο ήταν ο Τισιάνο και ο Μότσαρτ. Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι ήταν ένας μνημένος 4,4 βαθμού, στην ουσία ένας Δάσκαλος. Ο πολιτισμός έχει δημιουργηθεί από τους μνημένους, οι οποίοι στέλνονται για να διεγείρουν την σταδιακή διεύρυνση της συνείδησης της ανθρωπότητας, δηλαδή την εξέλιξη.

Ερ. Σχετικά με την επικοινωνία με τους Δασκάλους: είναι κάτι που μπορεί ο καθένας να μάθει να το κάνει;

Απ. Η τηλεπάθεια είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας. Όλοι είμαστε τηλεπαθητικοί, αλλά βέβαια είμαστε κατά μεγάλο μέρος ανεκπαιδευτοί σε αυτό. Μεταξύ των ανθρώπων που έχουν μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους, όπως είναι οι σύζυγοι, οι εραστές, ή η μητέρα με τα παιδιά της, σε αυτές τις περιπτώσεις, η τηλεπάθεια απλά συμβαίνει. Δεν είναι κάτι στο οποίο βασίζονται ή ακόμα και που το λαμβάνουν υπ' όψη. Αντίθετα, η τηλεπάθεια, έτσι όπως χρησιμοποιείται από τους Δασκάλους και από εκείνους από τους μαθητές που μπορούν να ανταποκριθούν, είναι ένας σκόπιμος, συνειδητός χειρισμός μιας νοητικής ικανότητας την οποία όλοι έχουμε σαν μια λανθάνουσα δυνατότητα αλλά δεν έχουμε γενικά αναπτύξει. Μπορεί να ενισχυθεί από τους Δασκάλους, αλλά οι Δάσκαλοι δεν το κάνουν απλά για να διασκεδάσουν, ή για να έχουν κι' Αυτοί κάτι να κάνουν. Το κάνουν μόνο για ένα λόγο – γιατί εκπαιδεύουν κάποιον που έχει να κάνει κάποια ειδική δουλειά, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με αυτόν γρήγορα και εύκολα χωρίς να κάνουν τον κόπο να εμφανίζονται μπροστά του - κάτι που απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια από μια αστραπιαία σκέψη.

Η σκέψη είναι παντού. Τα επίπεδα του νου είναι ανοιχτά στον καθένα. Όλες οι σκέψεις κινούνται στα νοητικά επίπεδα. Όταν, όπως γίνεται μεταξύ ενός Δασκάλου και ενός μαθητή, η σκέψη κατευθύνεται και ελέγχεται, έχουμε άμεση επικοινωνία. Μερικές φορές, οι Δάσκαλοι εμφανίζονται (αναγκαστικά) σε εκείνους από τους μαθητές που δεν έχουν ακόμα αναπτύξει τη δυνατότητα τηλεπαθητικής επικοινωνίας. Όταν, μέσω των φυσιολογικών διαδικασιών της εξέλιξης, η αύρα του μαθητή γίνει μαγνητική, τότε σαν αποτέλεσμα εδραιώνεται η τηλεπάθεια. Αυτό δεν είναι κάτι που μαθαίνεται. Με την εξάσκηση, όμως, η τηλεπαθητική επικοινωνία γίνεται πιο «άνετη» και εύκολη στη χρήση. Πάντως, οι Δάσκαλοι δεν λειτουργούν στα αστρικά επίπεδα. Επομένως δεν είναι δυνατόν να έλθει κάποιος σε επαφή με ένα Δάσκαλο με οποιονδήποτε συνειδητό τρόπο αν δεν φτάσει πρώτα σε νοητική, περισσότερο παρά σε αστρική, πόλωση. Η νοητική πόλωση αρχίζει περίπου στο μέσο μεταξύ πρώτης και δεύτερης μύησης.

Ερ. Όταν ένα άτομο δέχεται μηνύματα από κάποιο Δάσκαλο τον έχει επιλέξει ο Δάσκαλος για αυτόν τον σκοπό;

Απ. Ναι. Δεν κάνουν τίποτα στην τύχη. Το παραμικρό που κάνουν οι Δάσκαλοι έχουν κάποιο λόγο για να το κάνουν. Έχουν στην διάθεση τους τεράστιες ενέργειες, αλλά «τσιγκουνεύονται» την ενέργεια. Δεν σπαταλούν ούτε ένα

γραμμάριο – από την δική Του ενέργεια και την ενέργεια γενικά.

Ερ. *Οι τηλεπαθητικές ικανότητες εξαρτώνται από τον μαθητή;*

Απ. Φυσικά, ναι. Αν οι Δάσκαλοι θέλουν να προσεγγίσουν ένα μαθητή που μπορεί να προσεγγιστεί τηλεπαθητικά θα χρησιμοποιήσουν τηλεπάθεια. Εάν δεν υπάρχει λόγος να τη χρησιμοποιήσουν, δεν την χρησιμοποιούν. Φυσικά, οι Δάσκαλοι έχουν ολοκληρωτικό νοητικό έλεγχο και χρησιμοποιούν αποκλειστικά μεταξύ τους τηλεπάθεια.

Ερ. *Στο «Βιβλίο της Αποκάλυψης» στην **Καινή Διαθήκη**, υπάρχει κατάλογος από οιωνούς που αποκαλύπτουν στους Χριστιανούς την επιστροφή του Ιησού Χριστού - ένα κράτος ορθώνεται εναντίον άλλου κράτους, λιμοί, σεισμοί, συμφορές στην ανθρωπότητα που δεν υπήρχαν ποτέ πριν. Όμως, δεν πρέπει να φοβόμαστε, επειδή αυτά τα πράγματα πρέπει να συμβούν: και θα πρέπει να χαιρόμαστε επειδή θα σημαίνει ότι η σωτηρία μας είναι κοντά. Γιατί ο Μαϊτρέγια δεν αναφέρεται σε κανένα από αυτά ή άλλα ιερά κείμενα; Ναι, διδάσκετε να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, αλλά γιατί δεν μιλάτε για τους οιωνούς που προβλέπουν το τέλος του κόσμου σύμφωνα με τις Γραφές;*

Απ. Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν πολλές αναφορές σε χωρία μέσα στην Χριστιανική Καινή Διαθήκη σε αυτούς τους «τελευταίους χρόνους» τους οποίους ζούμε, και συχνά στη συζήτηση αναφέρομαι σε αυτούς. Αλλά χρειάζονται προσεκτική και σωστή επεξήγηση, την οποία φυσικά δίνω. Συχνά οι αναφορές είναι συμβολικές και δεν χρειάζεται να λαμβάνονται κατά γράμμα. Για παράδειγμα και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, δεν αναφέρονται στο τέλος του κόσμου αλλά στο τέλος της εποχής – της Εποχής των Ιχθύων – η οποία είναι η αστρονομική πραγματικότητα που βιώνουμε τώρα. Αυτό το γεγονός φέρνει στην ανοιχτή δημόσια ζωή όχι μόνο τον Δάσκαλο Ιησού αλλά και Τον Χριστό, τον Μαϊτρέγια, Ο Οποίος εκδηλώθηκε μέσα από Τον μαθητή Του Τον Ιησού για τρία χρόνια, όπως αναφέρεται στις Χριστιανικές Γραφές.

Ερ. *Λίγο πριν από τον θάνατο του το 1982, ο Σουάμι Μουκτανάντα είπε σε μια ομάδα μαθητών του ότι πλησίαζε η μέρα που η Αμερική θα ερήμωνε τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά μετά από αυτό θα εμφανιζόταν στον κόσμο ένας μεγάλος Διδάσκαλος και λουλούδια θα φύτρωναν στα βήματα που θα έκανε στην κατεστραμμένη περιοχή. (1) Άραγε αυτό βλέπουμε σήμερα στην Μέση Ανατολή, μέσα από την άμεση δράση της Αμερικής στην εισβολή του Ιράκ, επίσης μέσα από τη διεθνή πολιτική της, και (έμμεσα) δρώντας σαν πληρεξούσιος του Ισραήλ, υποστηρίζοντάς το; (2) Συνδέεται ο χρόνος της πλήρους ανάδυσης Του Μαϊτρέγια με τα τρέχοντα γεγονότα στη Μέση Ανατολή; (3) Πρέπει να θεωρούμε*

σωστή την πρόβλεψη αυτή του Σουάμι Μουκτανάντα;

Απ. (1) Ναι. (2) Όχι. (3) Ναι, λίγο-πολύ.

Ερ. *Είναι οι φτωχοί ένα σημαντικό μέρος από αυτό που ονομάζουμε «το σώμα του Χριστού;» Παρακαλώ μπορείτε να πείτε περισσότερα για την αληθινή σημασία αυτού του συμβολισμού;*

Απ. Επειδή για τον Μαϊτρέγια οι φτωχοί είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος από το «σώμα του Χριστού», η απάντηση είναι ναι.

«Το σώμα του Χριστού» είναι αυτοί στους οποίους έχει αφυπνιστεί η Χριστική Αρχή. Η δουλειά του Μαϊτρέγια είναι να συγκεντρώσει αυτές τις αφυπνισμένες συνειδήσεις σε ομάδες τις οποίες θα μύσει στην πρώτη και στη δεύτερη μύση σε αυτόν τον εξελικτικό κύκλο⁸. Πρόκειται για μια διαδικασία σε εξέλιξη. Γίνεται από Τον ίδιο αυτή τη στιγμή. Αυτός θα την επιταχύνει. Θα ταξιδέψει από χώρα σε χώρα, συλλέγοντας τις ομάδες που είναι έτοιμες για την πρώτη μύση και τις αριθμητικά λιγότερες ομάδες που είναι έτοιμες για την δεύτερη μύση. Αυτό είναι το «σώμα του Χριστού».

Συμπεριλαμβάνει ανθρώπους που είναι φτωχοί, πλούσιοι, μεσοαστοί, μισόφτωχοι, μισοπλούσιοι, και εκφράζει οποιονδήποτε έχει μέσα του φωτιστεί με το θεϊκό φως του Χριστού, που είναι η ψυχή της ανθρωπότητας. Εργάζεται σε αυτό το «σώμα», με το να το θρέφει, να το ενισχύει, να τους οδηγεί προς την πύλη της μύσης. Αυτές οι πρώτες δύο μύσεις προετοιμάζουν τον άνθρωπο για την Τρίτη μύση που γίνεται μπροστά στον Σάνατ Κουμάρα, τον Κύριο του Κόσμου.

Αυτό, φυσικά, είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ Αυτόν, Τον Χριστό, επειδή οποιοσδήποτε έρχεται μπροστά στον Σάνατ Κουμάρα κατά την τρίτη μύση πρέπει να έχει έλθει προηγουμένως μπροστά στο Χριστό. Με αυτή την έννοια ο Χριστός είναι, σύμφωνα με την Χριστιανική ορολογία, «η οδός» και «η ζωή».

Οι τελευταίες ολιγάριθμες ζωές του εξελικτικού κύκλου (μπορεί να είναι 20 ή 30, και είναι ολιγάριθμες σε σχέση με αυτές που έχουν ήδη βιωθεί) καλύπτονται από πέντε μεγάλες διευρύνσεις της συνείδησης. Αυτή είναι η έννοια της μύσης. Είναι μια διεύρυνση της συνείδησης, που αρχίζει κατά την πρώτη μύση και τελειώνει στην πέμπτη, στην μύση της Ανάστασης, που σε αναδείχνει Δάσκαλο. Όλοι οι Δάσκαλοι έχουν περάσει από αυτές τις πέντε εμπειρίες μύσης, και ο καθένας σε αυτόν τον πλανήτη θα περάσει τελικά από την ίδια διαδικασία.

⁸ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μύσεις, ανατρέξτε στα βιβλία του Μπέντζαμιν Κρεμ: *Maitreya's Mission*, τόμοι Ένας, Δύο και Τρία (στην Αγγλική γλώσσα).

Το «σώμα του Χριστού» είναι Χριστιανική συμβολογία, και υπονοεί ουσιαστικά αυτούς μέσα στους οποίους έχει βρεθεί και έχει εκφραστεί ο Χριστός – οι άνθρωποι μέσα στους οποίους έχει αφυπνιστεί η Χριστική Αρχή. Γνωρίζω κάποιες ομάδες αλλά και κάποια άτομα, που νομίζουν ότι ο Χριστός δεν μπορεί να ζήσει στον κόσμο επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί από «αυτούς», δηλαδή εκείνους μέσα στους οποίους έχει αφυπνιστεί η Χριστική Αρχή. Με το «αυτούς» εννοούν το ότι βλέπουν τους εαυτούς τους σαν περισσότερο εκλεκτούς από το μέσο άτομο. Αυτοί, κατά τη γνώμη μου, είναι εκείνοι που έχουν μια συναισθηματική (αλλά αληθινή για αυτούς) ιδέα ότι ο Χριστός είναι πραγματικότητα σε αυτούς. Δεν εννοώ απαραίτητα με τη θρησκευτική έννοια, αν και μπορεί να είναι έτσι, αλλά ότι ο Χριστός είναι αφυπνισμένος μέσα τους, και ίσως είναι. Αλλά αυτό συμβαίνει σε εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν είναι μόνο εκείνη η μικρή ομάδα που πιστεύει ότι ο Χριστός δεν μπορεί να βρίσκεται στον κόσμο επειδή υπάρχουν τόσο λίγοι από «αυτούς».

Ο Χριστός έχει αφυπνιστεί, για παράδειγμα, σε 850.000 ενσαρκωμένους ανθρώπους που ήδη έχουν πάρει την πρώτη μήση. Αυτός είναι μεγάλος αριθμός ανθρώπων, επομένως πώς μπορεί να υπάρχουν μόνο τόσο λίγοι, μόνο εκείνοι οι άνθρωποι σε εκείνες τις ορισμένες ομάδες που θεωρούν τους εαυτούς τους τόσο φωτισμένους και τόσο ιδιαίτερους ώστε ο Χριστός να μην μπορεί ακόμα να βρίσκεται στον κόσμο επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί από «αυτούς».

Αυτό είναι ανοησία, μεγάλη θυμαπάτη. Υπάρχουν ενσαρκωμένοι 850.000 άνθρωποι που μέσα τους έχει γεννηθεί ο Χριστός, δηλαδή έχουν λάβει την πρώτη μήση, και περίπου 240.000 που έχουν πάρει την δεύτερη μήση. Έτσι ο Χριστός έχει γεννηθεί μέσα σε πολλούς. Υπάρχουν μεταξύ 3.000 και 4.000 ανθρώπων στον κόσμο που έχουν πάρει την τρίτη μήση.

Το «σώμα του Χριστού» είναι αυτοί που μέσα τους έχει αφυπνιστεί η Χριστική Αρχή. Έως το τέλος αυτής της Εποχής (Στμ: του Υδροχόου) θα αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας, αυτοί που θα έχουν λάβει την πρώτη μήση, λιγότεροι την δεύτερη μήση, μερικοί ακόμα λιγότεροι την τρίτη και τέταρτη και ακόμα πιο λίγοι την πέμπτη.

Αυτό είναι το «σώμα του Χριστού». Δεν είναι αποκλειστικά οι φτωχοί όπως υπονοήθηκε στην ερώτηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι φτωχοί, που ζουν σε αγωνία λόγω της έλλειψης των καθημερινών αναγκών, για τους οποίους ο Μαϊτρέγια έχει ιδιαίτερη ανησυχία, ιδιαίτερη εγκαρδιότητα και αισθάνεται ιδιαίτερη ευθύνη, είναι ιδιαίτερα αγαπητοί σε Αυτόν γιατί η ανάγκη τους έλκει την αγάπη Του και Αυτός είναι ο Κύριος της Αγάπης.

Ερ. Παρακολουθώ το Share International για περισσότερο από 10 χρόνια. Έχω κάνει δωρεές, πηγαίνω στους διαλογισμούς, έχω διαβάσει μερικά βιβλία, διαβάζω τακτικά τις ιστοσελίδες του, και έχω δει τον Μπέντζαμιν Κρεμ προσωπικά στο Λος Άντζελες και στο Λονδίνο. Μέχρι που προγραμματίσα και τις οικογενειακές μου διακοπές στο Λονδίνο έτσι ώστε να παρευρεθώ σε μια διάλεξη. Είμαι αρκετά ευαίσθητος ώστε να αισθάνομαι την πνευματική ενέργεια γύρω από τον κ. Κρεμ. Είναι αυτή που με κάνει να συνεχίζω να παρακολουθώ. Όμως, ενώ βρίσκω την πνευματική καθοδήγηση διαφωτιστική, θεωρώ την πολιτική του θέση συχνά παραπλανημένη.

Συγκεκριμένα, διαβάζω προσεκτικά το τμήμα «Ερωτήσεις και Απαντήσεις» του περιοδικού σας κάθε μήνα αλλά αποθαρρύνομαι όλο και περισσότερο από τον πολιτικό προσανατολισμό του κ. Κρεμ και του Share International. Αυτό με έχει αποτρέψει από το να συμμετάσχω βαθύτερα στην οργάνωσή σας. Είναι επειδή έχουν γίνει τόσο πολλοί εξωφρενικοί και ανεύθυνοι ισχυρισμοί χωρίς να επαληθεύονται από άλλη πηγή, ώστε έχω αρχίσει να αμφιβάλλω για τα υπόλοιπα.

Δεν σας ζητώ να αποκρύψετε τον προσανατολισμό σας. Είναι καλό που τον αποκαλύπτετε τόσο ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά εμένα και ίσως κι άλλους, έτσι περιορίζεται η αξιοπιστία σας. Εν πάση περιπτώσει, σας εύχομαι το καλύτερο.

Απ. Είμαι βέβαιος ότι ο ερωτών δεν είναι ο μόνος που έχει δυσαρεστηθεί από το πολιτικό / οικονομικό στοιχείο του Share International. Μπορώ να καταλάβω τη στενοχώρια του για αυτό που θεωρεί σαν μια όλο και μεγαλύτερη διείσδυση του καθαρά «πολιτικού» στοιχείου μέσα στο χώρο του «πνευματικού» στοιχείου του περιοδικού. Όταν πολλές από τις πολιτικές τοποθετήσεις (του Share International) εξασκούν βαθιά κριτική στην παρούσα διοίκηση των ΗΠΑ και στην τεράστια συμβολή της στο τωρινό χάος, φόβο και ένταση στον κόσμο, και ο αναγνώστης είναι Αμερικανός και βλέπει τις πράξεις των ΗΠΑ διαφορετικά, τότε αυτό θα πρέπει να είναι οδυνηρό, εκνευριστικό και ντροπιαστικό. Έτσι είναι, επίσης, και για πολλούς εδώ στη Βρετανία όταν βλέπουμε την κυβέρνησή μας, προκειμένου να υποστηρίξει τις πράξεις των ΗΠΑ, να ψεύδεται και να εξαπατά.

Πρέπει να θυμάστε ότι η προσέγγισή μας δεν είναι ποτέ κομματική ή πολιτική, και οι ερωτήσεις προέρχονται από αναγνώστες που αναμφίβολα αναζητούν ειλικρινείς απαντήσεις, τις οποίες δεν παίρνουν από αλλού. Οποσδήποτε, δεν βρίσκουν όλοι πως οι απαντήσεις είναι «εξωφρενικοί και ανεύθυνοι ισχυρισμοί» αλλά ότι έχουν πράγματι την υποστήριξη της Ιεραρχίας. Η δηλωμένη πρόθεση του Share International είναι να συνενώσει τις δύο

κύριες κατευθύνσεις του τρόπου συλλογισμού της Νέας Εποχής – τον πολιτικό και τον πνευματικό – για να αναδείξει την σύνθεση που αποτελεί τη βάση των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πνευματικών αλλαγών που εμφανίζονται τώρα σε πλανητικό επίπεδο.

Όσον αφορά το *Share International*, πνευματικό είναι το κάθε τι που κάνει τη ζωή καλύτερη για την ανθρωπότητα, είτε ανήκει στο υλικό, είτε στο νοητικό είτε στο «πνευματικό» επίπεδο. Γιατί διαδηλώνει ο Μαϊτρέγια μαζί με εκατομμύρια άλλους που κάνουν έκκληση για πολιτική δραστηριοποίηση με σκοπό το τέλος του πολέμου και της αδικίας; Η πνευματική κρίση την οποία όλοι μας επώδυνα περνάμε, είναι επικεντρωμένη σήμερα στο πολιτικό και οικονομικό πεδίο. Μόνο σε αυτά μπορεί να επιλυθεί και να ανοίξει ο δρόμος για την καθιέρωση των ορθών ανθρωπίνων σχέσεων.

Ερ. Οι πνευματικοί δάσκαλοι στο παρελθόν από όσο ξέρουμε δεν ασχολούνταν με την πολιτική αλλά συγκεντρώνονταν στην πνευματική ανάπτυξη. Απορώ για την επικέντρωσή σας στην πολιτική. Παρακαλώ εξηγήστε μου.

Απ. Γιατί ενδιαφέρομαι για την πολιτική; Επειδή ενδιαφέρομαι για την αγάπη, για την δικαιοσύνη και την ελευθερία για όλους. Η πολιτική, τα οικονομικά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ βρίσκεται το πνευματικό. Πού σταματάς να είσαι πνευματικός;

Πότε σταματάς να είσαι πνευματικός; Πώς μετράς τον βαθμό της πνευματικότητας σε ένα άτομο; Το κάθε τι στη ζωή είναι πνευματικό – ζούμε σε ένα πνευματικό σύμπαν. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Το πρόβλημα είναι στο ότι εμείς δεν το κάνουμε πνευματικό. Έχουμε την πιο διεφθαρμένη πολιτική που έχει ποτέ επινοηθεί, τις πιο διεφθαρμένες οικονομικές υποδομές που έχουν ποτέ δημιουργηθεί από το ανθρώπινο γένος. Δεν είναι καθόλου πνευματικές αλλά θα έπρεπε να ήταν, και πρέπει να γίνουν πνευματικές.

Αυτό στο οποίο αναφέρομαι είναι η πνευματική πολιτική, τα πνευματικά οικονομικά, και θα δείτε ότι και ο Ίδιος ο Χριστός, ο Ίδιος ο Κύριος Μαϊτρέγια, ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος, θα επικεντρωθεί αρχικά στην πολιτική και στα οικονομικά. Αυτά που λέω προέρχονται από Αυτόν. Αυτές είναι οι δικές Του σκέψεις, οι ιδέες Του. Η πολιτική, τα οικονομικά, αυτά θα έπρεπε να είναι τα πιο πνευματικά πράγματα. Η πολιτική αφορά τον τρόπο που οι άνθρωποι συμβιώνουν, και τα οικονομικά αφορούν τον τρόπο που εμείς μοιραζόμαστε τους παραγωγικούς πόρους του πλανήτη. Αν δεν είσαι πνευματικός άνθρωπος, θα τα κάνεις άσχημα, όπως γίνεται σήμερα. Ποιος είναι πνευματικός: αυτοί οι πνευματικοί δάσκαλοι στους οποίους αναφέρεστε, ή εγώ; Ποιος ενδιαφέρεται για το πώς ζουν οι άνθρωποι; Δεν μπορείς να μιλάς

για πνευματική εξέλιξη σε ανθρώπους που πρέπει να δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα, για ένα δολάριο την ημέρα, ώστε η οικογένειά τους να αποφύγει τη λιμοκτονία. Η σημερινή κρίση είναι πνευματική, αλλά εστιάζεται στα πολιτικά και οικονομικά πεδία και σε αυτά τα πεδία μόνο μπορεί να επιλυθεί.

Ερ. Πώς μπορείτε να συνδυάσετε αυτό το «θαύμα» της εμφάνισης του Μαϊτρέγια με την ύπαρξη της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου;

Απ. Θα δείτε ότι πρακτικά δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Για τους Δασκάλους, η ελεύθερη ανθρώπινη βούληση είναι ιερή και δεν παραβιάζεται ποτέ από Αυτούς. Ο ερχομός του Μαϊτρέγια στην καθημερινότητα δεν είναι στ' αλήθεια θαύμα. Αυτός ενεργεί έτσι σύμφωνα με τον Νόμο και με το Σχέδιο, και ο ερχομός Του έχει προετοιμαστεί εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς οι άνθρωποι, κατά μεγάλο μέρος, δεν έχουν ακούσει για Αυτόν ή για το Σχέδιο.

Ερ. Εφ' όσον η ανθρωπότητα έχει ελεύθερη βούληση, πώς είναι δυνατόν να παρεμβαίνει ο Μαϊτρέγια σε ένα δεδομένο χρόνο χωρίς να παραβιάζει την ελεύθερη βούλησή μας; Αυτός είπε: «είτε αυτοί είναι έτοιμοι είτε όχι, εγώ έρχομαι.»

Απ. Ο ερχομός Του, αν δεν έχει διακηρυχθεί σε όλους, δεν παραβιάζει την ελεύθερη βούλησή μας. Φοβάμαι ότι η πλειοψηφία του κόσμου, ακόμα και τώρα, δεν έχει επίγνωση του ότι ο Μαϊτρέγια βρίσκεται στον κόσμο.

Ερ. Γιατί δεν ζητάτε από τον Μαϊτρέγια να μιλήσει απευθείας αντί πάντοτε δια μέσου σας;

Απ. Δεν έχεις έναν σκύλο για να γαβγίσεις ο ίδιος! Ο ερχομός ενός δασκάλου του πνευματικού αναστήματος του Μαϊτρέγια πρέπει να προετοιμαστεί από πολύ πριν.

Ερ. Αν οι Δάσκαλοι πρέπει να περιμένουν μέχρι η ανθρωπότητα δημιουργήσει καλό κάρμα προτού αποκαλυφθούν ανοιχτά, αυτό σημαίνει ότι επίσης και Αυτοί εξαρτώνται από το κάρμα;

Απ. Οι Δάσκαλοι δεν δημιουργούν προσωπικό κάρμα, αλλά οι πράξεις Τους σε σχέση με την ανθρωπότητα διέπονται από το παγκόσμιο κάρμα. Η ανθρωπότητα δεν χρειάζεται να «παράγει καλό κάρμα» αλλά μόνο να κάνει η ίδια τα πρώτα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ερ. Μιλώντας ρεαλιστικά, αν πράγματι εμφανιστεί ο Μαϊτρέγια, δεν θα υπάρξουν άνθρωποι που θα θέλουν να απαλλαγούν από αυτόν; Τι θα γίνει τότε;

Απ. Το πρόβλημα αυτό δεν προκύπτει. «Μιλώντας ρεαλιστικά» θα υπάρξουν

πολλοί που θα θέλουν να Τον ξεφορτωθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα θέλουν να απαλλαγούν από οποιονδήποτε κάνει κάτι καλό για την ανθρωπότητα – όπως τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ή τον Πρόεδρο Κέννεντι, πάντα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο Αβραάμ Λίνκολν δολοφονήθηκε επειδή είχε ένα όραμα δίκαιων σχέσεων για την ανθρωπότητα.

Μπορούν να προσπαθήσουν, αλλά θα αποτύχουν. Πώς μπορείς να απαλλαγείς από κάποιον αν δεν μπορείς ακόμα και να Τον δεις, αν Αυτός μπορεί να εξαφανίζεται κατά βούληση; Που είναι παντογνώστης, πανταχού παρών, που έχει δημιουργήσει ένα σώμα και μπορεί να το αναδημιουργήσει μετά από μια στιγμή;

Ερ. Λέτε ότι ο Δάσκαλος Ιησούς βρίσκεται κοντά στη Ρώμη. Εννοείτε γεωγραφικά ή ότι Αυτός ανήκει στη Χριστιανική κοινότητα, αν και είναι άγνωστος;

Απ. Εννοώ γεωγραφικά. Ο Δάσκαλος Ιησούς ζει στα περίχωρα της Ρώμης εδώ και μερικά χρόνια. Δεν είναι μέλος της Χριστιανικής κοινότητας ιδιαίτερα, αλλά έχει μαθητές στο Βατικανό μέσω των οποίων εργάζεται.

Ερ. Είπατε ότι ο Πρίγκιπας Γκαουτάμα επιφωτιζόταν από τον Βούδα. Αν είναι έτσι, αυτό σημαίνει ότι όλο το έργο του που αφορά τον ασκητισμό, τον διαλογισμό, την μη προσκόλληση κλπ του είχε δοθεί από ένα Δάσκαλο. Επομένως αυτό περιορίζει την δυνατότητα να φτάσει στη «γνώση» και στην πνευματική εμπειρία. Ποια είναι η άποψή σας;

Απ. Έχω πει ότι ο Πρίγκιπας Γκαουτάμα είχε επιφωτιστεί από τον Βούδα, αλλά ο Γκαουτάμα είχε ήδη μύηση τέταρτου βαθμού, έτσι ώστε όλες οι αρετές που αναφέρετε ήταν ήδη παρούσες μέσα Του. Αυτό που κέρδισε ο Γκαουτάμα μέσω της επιφώτισης ήταν το υψηλό πνευματικό ανάστημα που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους εδώ και 2,600 χρόνια.

Ερ. Τι ήταν αυτό που συνέβη ώστε να κάνει τους Δασκάλους να επιστρέψουν στον κόσμο τώρα, έπειτα από 98,000 χρόνια;

Απ. Οι Δάσκαλοι ήξεραν εδώ και καιρό ότι θα επέστρεφαν στον κόσμο. Έχουν φτάσει στο τέλος ενός κύκλου στη δική Τους εξέλιξη που απαιτεί την επιστροφή Τους σε ομαδική διάταξη για να επιδείξουν την ικανότητά Τους να λειτουργούν ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα. Το μόνο ερώτημα που υπήρχε ήταν το πότε θα γινόταν αυτό. Ο κόσμος έχει πυρηνικά όπλα, υπάρχουν 28 χώρες (Στμ: επίσημα πολύ λιγότερες) που έχουν ατομικά όπλα από τα οποία θα χρειαζόταν μόνο ένα μικρό μέρος για να καταστραφεί όλη η ζωή στη Γη. Κι έτσι οι Δάσκαλοι δίνουν το παρών μαζί με τον Μαϊτρέγια (ανήγγειλε την

πρόθεσή Του να επιστρέψει το 1945, στο τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου) για να αποτρέψουν τον αφανισμό όλης της ζωής στον πλανήτη μας. Εάν μας επιτρεπόταν να συνεχίσουμε όπως είμαστε τώρα θα μπορούσαμε να καταστρέψουμε όλη τη ζωή. Οι εντάσεις που είναι έμφυτες στους διαχωρισμούς μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών περικλείουν τους σπόρους ενός παγκόσμιου πολέμου, ο οποίος τώρα θα ήταν πυρηνικός.

Ερ. Οι 14 Δάσκαλοι έχουν επανενσαρκωθεί στη Γη ή απλώς έχουν εμφανιστεί στη Γη;

Απ. Έχουν τα δικά Τους, ενήλικα, υλικά σώματα και έχουν αναδυθεί από τα ησυχαστήρια Τους για να αναλάβουν τις θέσεις Τους στον σύγχρονο κόσμο.

*Ερ. Στο περιοδικό **Share International** τον Μάρτιο του 1994 υπήρχε ένα άρθρο για έναν σοφό από τη Νότια Ινδία, τον Σρι (=Άγιος στα Σανσκριτικά) Γκαναπάθι Σαχτσιντανάντα Σουάμιτζι, ο οποίος έχει το άσραμ του (το κέντρο του) στο Μάισορ. Κάνει τα ίδια θαύματα που κάνουν ο Σάι Μπάμπα και ο Σουάμι Πρεμανάντα, δηλαδή υλοποιεί βιπούτι (=αρωματική σκόνη σαν στάχτη που μεταφέρει τη ενέργεια του Αβατάρ που την έχει υλοποιήσει), μενταγιόν κλπ όπως έχει επίσης αναφερθεί στο άρθρο του **Share International**. Την νύχτα του Μ α χ α σ ι β α ρ ά τ ρ ι (μεγάλη Ινδουιστική γιορτή) ο Σρι Γκαναπάθι-τζι επίσης υλοποιεί σιβάλινγκαμς (τελετουργικά αυγά), αλλά όχι σαν τον Σάι Μπάμπα και τον Σουάμι Πρεμανάντα που τα βγάζουν από το στόμα Τους, αλλά Αυτός τα βγάζει από την φλόγα κατά την διάρκεια μιας τελετής με φωτιά. Για να το κάνει αυτό ο Σουάμιτζι (=τίτλος Ινδών Αγίων) μπαίνει στο λάκκο του πυρός και εκτελεί την τελετή για περίπου μισή ώρα χωρίς να καίγεται από τις μεγάλες φλόγες.*

Οι ακόλουθοι Του πιστεύουν ότι είναι ο Αβατάρ του Ινδού Θεού Νταττατρέγια, μέσα από τον οποίον δρουν οι ενέργειες του Βράχμα, Βίσνου και Σίβα. Μπορεί ο Δάσκαλός σας να εξηγήσει το πώς αυτός εναρμονίζεται με τον κύκλο των Δασκάλων της Σχολής της Νότιας Ινδίας και ποια είναι η σχέση του με τους άλλους δύο μεγάλους Αβατάρ της Νότιας Ινδίας που γνωρίζουμε, τον Σάι Μπάμπα και τον Σουάμι Πρεμανάντα;

Απ. Ο Σρι Γκαναπάθι Σαχτσιντανάντα Σουάμιτζι είναι ένας από μια μικρή ομάδα Αβατάρ οι Οποίοι έχουν ενσαρκωθεί αυτή την εποχή του κινδύνου και αλλαγής για την ανθρωπότητα. Οι μέθοδοι και τρόπος προσέγγισης (που χρησιμοποιούν) μπορεί να διαφέρουν αλλά ο βασικός σκοπός τους είναι το να υπηρετούν τον πλανήτη Γη.

*Ερ. Στην **Επανεμφάνιση του Χριστού της Α.Α. Μπέιλη**, αναφέρεται: «Υπάρχει*

η Φυσική Παρουσία στον πλανήτη μας τέτοιων αναγνωρισμένων πνευματικών μορφών όπως ο Κύριος του Κόσμου, ο Παλαιός των Ημερών. Τα επτά Πνεύματα τα Οποία στέκονται μπροστά στο Θρόνο του Θεού. Ο Βούδας, ο πνευματικός ηγέτης της Ανατολής. Και ο Χριστός, ο πνευματικός ηγέτης της Δύσης – όλους στους Οποίους προσφεύγουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα που εξελίσσονται τόσο σπουδαία γεγονότα.» Σημαίνει η λέξη «φυσική», με αυτά τα συμφραζόμενα, ότι: (1) Ο Σάνατ Κουμάρα είναι ένας άνθρωπος που ζει επί του πλανήτη όπως και ο Κύριος Μαϊτρέγια; (2) Παρουσιάζονται τα επτά Πνεύματα σε ανθρώπινη μορφή επίσης; (3) Ότι ο Βούδας όντως βρίσκεται σε ανθρώπινο σώμα και αυτήν την εποχή στον πλανήτη μας; Αυτή η παράγραφος σίγουρα δείχνει σαν να είναι έτσι η αλήθεια.

Απ. (1) Ναι.(2) Ναι. (3) Εκτός από τον Μαϊτρέγια, τον Χριστό, όλες οι προσωπικότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω ζουν, σε αιθερικά φυσικά σώματα, στο ανώτατο κέντρο, τη Σαμπάλλα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

«Κάνετε γνωστό σε όλους ότι είμαι εδώ, ότι είμαι επανελθών⁹ και προετοιμάστε τους ανθρώπους για την Ημέρα της Αναγγελίας, την Ημέρα του Δώρου του Θεού, διότι εκείνη την ημέρα, οι άνθρωποι θα γιορτάσουν μαζί την επίτευξη της Βούλησης του Θεού. Ο Ερχομός Μου δεν είναι τίποτα λιγότερο.» (Ο Μαϊτρέγια, από το Μήνυμα Αριθ. 25)

Ερ. Έχω διαβάσει τις πληροφορίες σας σχετικά με τον Μαϊτρέγια αλλά δεν γνωρίζω πώς «να τις εντάξω» στη καθημερινή μου ζωή. Τις πιστεύω, αλλά φαίνονται επίσης και εξωπραγματικές. Μπορείτε να με βοηθήσετε;

Απ. Ο ερχομός Του Μαϊτρέγια σχετίζεται με την παγκόσμια αλλαγή: αλλαγή στην κατανόηση μας για τις ανάγκες του πλανήτη, την οικολογική ισορροπία, όπως επίσης και για την αλλαγή στα οικονομικά μας συστήματα ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν επαρκές φαγητό και να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες τους σωστά. Γίνεται για την αλλαγή στις σχέσεις των ανθρώπων όπου και αν βρίσκονται. Η αληθινή κατανόηση της ενότητας της ανθρωπότητας θα δείξει την απόλυτη ανάγκη για αυτή τη θεμελιώδη μετατροπή. Αποτελεί την οικοδόμηση ενός νέου κόσμου.

Δεν είστε μόνος στον πλανήτη και επομένως θα δείτε ότι αυτές οι αλλαγές σχετίζονται με εσάς και την ζωή σας, και αυτό θα δώσει μια όλο και βαθύτερη αίσθηση της πραγματικότητας και της σημασίας της έλευσης Του

⁹ Στμ: Στο πρωτότυπο χρησιμοποιείται, περιέργως, η παθητική φωνή.

Μαϊτρέγια.

Ο Μαϊτρέγια δεν έρχεται μόνος του αλλά είναι επικεφαλής μιας ισχυρής ομάδας τελειοποιημένων ανθρώπων, των Δασκάλων της Σοφίας. Καθώς η ανθρωπότητα θα παίρνει στα σοβαρά τις συμβουλές και τις οδηγίες Του Μαϊτρέγια και των Δασκάλων, θα αρχίσει αυτή η διαδικασία της παγκόσμιας αλλαγής, που τελικά θα καλύψει κάθε πλευρά της ζωής μας. Αυτό φυσικά θα σας επηρεάσει εφόσον επηρεάζει κάθε άλλον άνθρωπο. Εκτιμήστε τον ερχομό του Μαϊτρέγια με αυτό τον τρόπο και νομίζω ότι θα έχετε μια βαθύτερη κατανόηση του τι σημαίνει η έλευσή Του για εμάς.

Ερ. Τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα που μας έχετε ενημερώσει;

Απ. Εγώ ο ίδιος έχω πειστεί 100 τοις εκατό λόγω των πολύχρονων εμπειριών μου. Αλλά ακόμα και αν εσείς είστε μόνο 5 τοις εκατό σίγουρος – να κάνετε αυτό που εγώ κάνω – να το κάνετε γνωστό όσο καλύτερα μπορείτε – πείτε το σε ανθρώπους, μιλήστε στα μέσα ενημέρωσης, γράψτε άρθρα, οργανώστε συγκεντρώσεις! Να πείτε στον καθένα που θα σας ακούσει ότι αυτό το γεγονός συμβαίνει. Να πείτε απλά τι ξέρετε, ή τι πιστεύετε.

Αν έχετε κάπως πειστεί (δεν πειράζει αν δεν ξέρετε όλες τις απαντήσεις, απλά πείτε ότι δεν τις ξέρετε όλες), πείτε ότι πιστεύετε. Με αυτό τον τρόπο δίδετε ειλικρινή μαρτυρία και οι άνθρωποι θα σας ακούσουν σοβαρά. Μπορεί να μην πειστούν απαραίτητως, αλλά θα ακούσουν την ενημέρωση. Ο νους τους γίνεται περισσότερο ανοιχτός σε αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό είναι το σπουδαίο.

Ερ. Τι μπορώ να κάνω τώρα αμέσως; Είμαι μόνο ένας ασήμαντος άνθρωπος.

Απ. Δεν είστε ο οποιοσδήποτε άνθρωπος. Είστε ένας από τα εκατομμύρια παντού στον κόσμο, εκατομμύρια από ανθρώπους αγαθής πρόθεσης που σκέπτονται σωστά. Ενωθείτε μαζί τους! Και αυτοί, όπως εσείς, θέλουν ειρήνη στη γη και ξέρουν ότι οι αδικίες που υπάρχουν στον κόσμο την αποτρέπουν. Κάντε το γνωστό. Συνδεθείτε με άλλους, προσχωρήστε σε ομάδες.

Η ανθρωπότητα είναι μια τεράστια δύναμη για το καλό, και οι αλλαγές θα γίνουν μέσω της ισχυροποιημένης φωνής των ανθρώπων. Μέσω της φωνής της διαμαρτυρίας των ανθρώπων όλων των εθνών που θα βροντοφωνάζουν, εμπνευσμένοι από τον Μαϊτρέγια, με την καθοδήγησή Του, ενεργοποιημένοι από τον Μαϊτρέγια – είτε ξέρουν ότι Αυτός είναι ο Μαϊτρέγια είτε όχι. Η ενωμένη θέληση των ανθρώπων θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις σε αλλαγή.

Ερ. Θα θριαμβεύσει το καλό απέναντι στο κακό;

Απ. Ναι! Και βέβαια. Το τέλος είναι γνωστό από την αρχή. Το καλό θα θριαμβεύσει αναπόφευκτα γιατί αυτό είναι το θέλημα του θεϊκού Όντος που

εμψυχώνει αυτόν τον πλανήτη. Αλλά θα πρέπει εμείς να το πραγματοποιήσουμε. Δεν γίνεται από μόνο του. Ο Μαϊτρέγια το θέτει έτσι: «Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Ο Άνθρωπος πρέπει να δράσει και να εκπληρώσει την θέλησή του.» Δεν έχει σημασία τι ιδανικά έχουμε, πόσο θα θέλαμε πραγματικά να ζουν όλοι σε ειρήνη, με επαρκές φαγητό, να μην υπάρχουν εκατομμύρια που λιμοκτονούν, χωρίς παιδάκια με πρησμένες κοιλιές γιατί δεν έχουν φαι τίποτα για εβδομάδες. Τέλος σε αυτά όλα. Δεν πρόκειται να συμβεί όμως αν δεν δράσουμε για να το πραγματοποιήσουμε.

Ερ. Αν έχετε δίκιο να νομίζετε ότι ο Χριστός και οι Δάσκαλοι είναι όντως μέσα στα πράγματα και καθ' οδόν προς τον κόσμο, δεν είναι αυτό κάτι που σε γενικές γραμμές παραείναι υπερβολικό, υπερβολικά έντονη εμπειρία για να την διαπραγματευτούν συνηθισμένοι άνθρωποι;

Απ. Θα διαπιστώσετε ότι ο Μαϊτρέγια και οι Δάσκαλοι, αν και από τη σκοπιά μας είναι τελειοποιημένα πνευματικά όντα, είναι ανεπιτήδευτοι, απλοί, και προσεγγίζουν την ανθρωπότητα με απόλυτο σεβασμό. Σε καμία περίπτωση δεν συμπεριφέρονται σαν τους απόμακρους Θεούς της λαϊκής φαντασίας, και ούτε θα το κάνουν ποτέ. Είναι άνθρωποι, όπως εμείς, αλλά άνθρωποι χωρίς ελαττώματα. Κάνουν εύκολα χιούμορ, είναι απλοί στη συμπεριφορά τους και ξέρουν καλύτερα από εμάς την εσωτερική πνευματική φύση όλων των ανθρώπων. Ο Μαϊτρέγια είναι ο Κύριος της Αγάπης. Η Πνευματική Ιεραρχία είναι το Κέντρο στον πλανήτη στο οποίο εκφράζεται η Αγάπη του Θεού, και αυτό είναι χαρακτηριστικό δείγμα του πώς Αυτοί μας προσεγγίζουν. (Η αγάπη Τους είναι) Χωρίς όρους.

Ερ. Μπορούμε να αναφέρουμε σε οποιονδήποτε αυτά που μας λέτε καθώς και για τον Μαϊτρέγια;

Απ. Ναι, σε οποιονδήποτε! Σε οποιονδήποτε που είναι πρόθυμος να σας ακούσει! Ακόμα και αν το πιστεύετε μόνο πολύ πολύ λίγο – πέστε το τόσο λίγο. Αν έχετε πεισθεί απόλυτα – κάντε το γνωστό σε όλους, απόλυτα. Πέστε το σε άλλους. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείτε ένα κλίμα ελπίδας και προσμονής για τον ερχομό Του ώστε να κάνει την είσοδό Του στις ζωές μας χωρίς να παραβιάζει την ελεύθερη θέλησή μας. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που μπορείτε να κάνετε προς το παρόν.

Ερ. Ποια είναι η πιο σημαντική υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτή την τωρινή περίοδο της παγκόσμιας ιστορίας;

Απ. Το να κάνετε γνωστό το γεγονός της επιστροφής της Ιεραρχίας που λειτουργεί πάλι φανερά, της παρουσίας και των σχεδίων του Μαϊτρέγια και

των Δασκάλων.

Ερ. Τώρα που αρχίζει η Νέα Εποχή, τι απλές αλλαγές μπορούμε να κάνουμε;

Απ. Να εφαρμόσετε το μοίρασμα των αγαθών. Δημιουργείστε δικαιοσύνη και επομένως ειρήνη. Δημιουργείστε ορθές ανθρώπινες σχέσεις και επομένως δημιουργείστε ενότητα και σύνθεση που είναι το κλειδί για την εποχή του Υδροχόου. Να καταλάβετε ότι όλοι μας είμαστε Ένα, όλοι είμαστε αδελφοί και αδελφές που ανήκουν στην ενιαία ανθρώπινη κοινωνία. Οι φαινομενικές διαφορές δεν έχουν καμιά σημασία – οποιαδήποτε εθνικότητα ή χρώμα δέρματος έχει κάποιος, δεν έχουν σπουδαιότητα. Όλοι μας πιθανώς ζήσαμε ζωές όπου ανήκαμε σε διάφορες φυλές, αποχρώσεις και εθνικότητες. Αν είστε τώρα Ολλανδός, ποιος ξέρει, μπορεί να γίνετε Κινέζος, Αφρικανός ή Ρουμάνος στην επόμενη ζωή σας. Κάντε φιλίες με αυτούς από τώρα!

Ερ. Είμαι χαρούμενος που βρήκα τον ιστοχώρο σας και έμαθα για τον Μαϊτρέγια και τις διδασκαλίες του. Μου έδωσε την δυνατότητα να ανοίξω τα μάτια μου και να βρω πολλές απαντήσεις στα ερωτήματά μου. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Από τότε που έμαθα για τον Μαϊτρέγια, έχω γίνει υπερευαίσθητος. Κάθε φορά που βλέπω κάτι θλιβερό ή φρικτό στην τηλεόραση, ή ακόμα και αν δω μια γριά γυναίκα να περπατά στο δρόμο ή κάτι το όμορφο, αρχίζω να κλαιω. Αν κάποιος μου πει τον πόνο του ή μου πει τα βάσανά του μπορώ να το νοιώσω συναισθηματικά ή ακόμα και σωματικά σαν να είμαι εγώ αυτό το πρόσωπο. Θα ήθελα να ξέρω αν μπορώ να κάνω κάτι σχετικά με αυτό, γιατί δεν μπορώ να το ελέγξω και αρχίζω να φαίνομαι αστείος στα μάτια των φίλων μου και του κόσμου γενικά.

Από τότε που έμαθα για τον Μαϊτρέγια, έχω μια εσωτερική σύγκρουση. Δεν ξέρω πώς να ενσωματώσω τις διδασκαλίες Του στην καθημερινή μου ζωή ιδιαίτερα σε αυτή την υλιστική κοινωνία. Δεν περνά μια μέρα που να μην σκεφτώ τα προβλήματα του κόσμου. Έτσι γίνομαι απαθής και νοιώθω ένοχος και άχρηστος. Ξέρω ότι δεν είστε ψυχολόγος, αλλά αν μπορούσατε να μου δώσετε μερικές συμβουλές, σίγουρα θα με βοηθούσατε.

Απ. Η αντίδραση Αυτή είναι έξοχη έκφραση του πώς η ευαίσθητη ανταπόκριση έστω και στις ιδέες, τις σκέψεις και την πνευματική σημασία των λόγων του Μαϊτρέγια, ανοίγει την καρδιά. Αυτό συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Ο ερωτών ανταποκρίνεται (σωστά) με αυτό που ο Μαϊτρέγια ονομάζει «εντιμότητα του νου και ειλικρίνεια του πνεύματος» που είναι έμφυτα σε όλους μας, αλλά δυστυχώς σπάνια εκδηλώνονται τόσο καλά. Είναι μια έκφραση της θεμελιώδους ενότητας και συνένωσης της ανθρωπότητας. Ο Μαϊτρέγια, πάντως, συνιστά επίσης την ανάπτυξη της αποκόλλησης (έλλειψη

προσκόλλησης)¹⁰, υποθέτω το ίδιο το οποίο οι Βουδιστές ονομάζουν απάθεια¹¹, που όταν λείπει δημιουργεί στο άτομο τόσες δυσκολίες. Αυτός ή αυτή βιώνει έντονα όλο τον πόνο και τις δυστυχίες του κόσμου. Αλλά όταν παρθεί η απόφαση να κάνει κάτι σχετικά με το πρόβλημα, δηλαδή να ασχοληθεί να το διορθώσει, τότε μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα στην αποκόλληση. Με τον ίδιο τρόπο που οι γιατροί και οι νοσοκόμες μαθαίνουν να αντέχουν τις πιο σπαρακτικές εμπειρίες χωρίς να εμπλέκονται συναισθηματικά. Η αποκόλληση είναι αυτή που τους επιτρέπει να εκτελούν τα απαραίτητα καθήκοντά τους. Γι' αυτό ο Μαϊτρέγια, ανάμεσα στις αρετές που πρέπει να αποκτηθούν, θέτει την αποκόλληση σε τόσο υψηλή εκτίμηση.

Ο Ίδιος ο Μαϊτρέγια είναι πανταχού παρών, αισθάνεται κάθε στιγμή τους πόνους και τα βάσανα, την τρομερή, συνεχιζόμενη οδύνη εκατομμυρίων ανθρώπων παντού στον κόσμο, και όμως είναι χωρίς προσκόλληση και γεμάτος χαρά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να τους βοηθήσει ή να εκτελέσει την αποστολή Του.

Η συμμετοχή σε προσφορά υπηρεσίας άλλων είναι ο ιδεώδης τρόπος να επιτευχθεί η αποκόλληση. Ο ερωτών θα μπορούσε να εξετάσει να γίνει μέλος μιας από τις ομάδες Διαλογισμού Μεταβίβασης σαν ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω, θεωρώ ότι αυτό το γράμμα είναι μια πανέμορφη και εξαιρετικά ορθή ανταπόκριση στις σκέψεις και ιδέες του Μαϊτρέγια, του Κυρίου της Αγάπης.

Ερ. Στο παρελθόν πίστευα τις πληροφορίες σας και όλα αυτά τα χρόνια ήλπιζα να δω τον Μαϊτρέγια, αλλά τώρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να το πιστέψω. Γιατί να μην μπορεί Αυτός να εμφανιστεί σε πλήρη ορατή δημοσιότητα τώρα; Τα πράγματα στον κόσμο σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν πολύ πιο άσχημα! Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν αντέχουν πια να βλέπουν ή να ακούν ειδήσεις – υπάρχει τόσο πολλή δυστυχία και αδικία.

Απ. Μπορώ να καταλάβω το συναίσθημά αυτό που έχετε αλλά είναι απλώς ένα συναίσθημα και δεν λαμβάνει υπ' όψη τον Νόμο τον οποίο ο Μαϊτρέγια δεν μπορεί να αγνοήσει: δηλαδή τον Νόμο της ελεύθερης ανθρώπινης βούλησης. Αν είχαμε εμείς οι ίδιοι λάβει κάποια μέτρα για να διορθώσουμε τα σφάλματα της σημερινής εποχής, να εφαρμόσουμε την αρχή του μοιράσματος, να αποκαταστήσουμε την δικαιοσύνη και την ειρήνη στον κόσμο, σε οποιοδήποτε χρονικό στιγμή τα τελευταία 30 χρόνια, τότε θα είχαμε δει φανερά τον

¹⁰ Στμ: ο όρος έχει μεταφραστεί και σαν απόσπαση. Εδώ προτιμήθηκε το αποκόλληση, βλέπε και [σελ. 82](#)

¹¹ Στμ: σχετίζεται επίσης με την απάθεια των Στωικών αλλά και την απάθεια, δηλ. καθαρότητα από τα πάθη, που οι Αγιορείτες συχνά αναφέρουν.

Μαϊτρέγια από τότε. Να κατακρίνετε τους εαυτούς σας και όχι τον Μαϊτρέγια (ή εμένα!)

Ερ. Αισθάνομαι θλίψη όταν οι Δάσκαλοι του κόσμου κρύβονται τόσο πολύ – εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε αηδιασμένοι με την καθημερινή ηλιθιότητα στον κόσμο, γιατί Αυτοί δεν μπορούν να εμφανιστούν αμέσως τώρα, περισσότερο για εκείνους που είναι έτοιμοι;

Απ. Αυτό αποτελεί τμήμα της ίδιας ιδέας – εσύ να κάθεται αναπαυτικά αλλά να παρακαλείς το Θεό ή τους Δασκάλους να έλθουν να ξεκαθαρίσουν τη χαώδη κατάσταση που εμείς έχουμε δημιουργήσει. Εμείς όμως πρέπει να το κάνουμε. Εμείς πρέπει να πάρουμε την ευθύνη που τα έχουμε κάνει θάλασσα. Δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε και να στηριζόμαστε στο Θεό ή στους Δασκάλους να μας βολέψουν. Αν δεν το θέλουμε, δεν θα γίνει ποτέ. Η ανθρωπότητα έχει ελεύθερη βούληση – αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο, αυτό είναι το θεϊκό μέρος της ανθρωπότητας. Αν δεν είχαμε ελεύθερη βούληση δεν θα εξελισσόμασταν. Για τους Δασκάλους, αυτή η ελεύθερη βούληση είναι απαραβίαστα ιερή, και δεν πρόκειται να την καταπατήσουν ποτέ. Επομένως δεν μπορούν να εμφανιστούν και να τακτοποιήσουν το κάθε τι για εμάς. Ξέρουν ότι εκατομμύρια στα εκατομμύρια ανθρώπων δεν ζουν σε θαυμάσιες συνθήκες. Όλα είναι καλά για τους καλοθρεμμένους, καλοβολεμένους ανθρώπους στις ευημερούσες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων που χάνονται από την πείνα, που βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν επειδή δεν έχουν τίποτα να τους δώσουν γιατί δεν υπάρχει τίποτα για εκατοντάδες χιλιόμετρα προς κάθε κατεύθυνση – ούτε καν καθαρό πόσιμο νερό.

Είμαστε τόσο εφησυχασμένοι – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, Γιαπωνέζοι, στην άνετη ζωούλα μας (ξέρω ότι δεν είναι άνετη για τον καθένα, αλλά είναι σε ευρείς γενικούς όρους) – δεν δίνουμε σημασία στο πώς ζει ή πώς πεθαίνει η μεγάλη πλειοψηφία. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό δεν θα το αλλάξουμε ποτέ. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε τότε πρέπει να δραστηριοποιηθούμε – αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα.

Ερ. Έχετε πει ότι ο Μαϊτρέγια γνωρίζει πως εμείς θα κάνουμε τις σωστές επιλογές. Έτσι δίνεται η εντύπωση ότι όλα θα είναι εντάξει στο τέλος, επομένως γιατί να ανησυχούμε; Σίγουρα όμως πρέπει να κάνουμε θυσίες και να κάνουμε μια προσπάθεια για να αλλάξουμε τα πράγματα! Χρειαζόμαστε κίνητρο για να κάνουμε αλλαγές.

Απ. Ναι! Ναι! Ναι! Ακριβώς. Αυτή είναι όλη η ουσία. Εμείς πρέπει να το κάνουμε. Εμείς πρέπει να επιφέρουμε τις αλλαγές. Όπως λει ο Μαϊτρέγια:

«Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Ο Άνθρωπος πρέπει να δράσει και να εφαρμόσει τη θέλησή του.» [Ο Μαϊτρέγια , από το Μήνυμα Αριθ. 31]. Δεν μπορούμε να καθίσουμε άνετα και να αφήσουμε κάποιον άλλο να το κάνει – φωνάξτε για να γίνει η αλλαγή, διαδηλώστε, οργανωθείτε, κάνετε οποιαδήποτε νόμιμη κίνηση που χρειάζεται ώστε εκείνοι που έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν αλλαγή να παρατηρήσουν την επιθυμία μας για αυτήν. Να η ευκαιρία που περιμένει τον οποιονδήποτε που θέλει να εμφανιστεί μπροστά, να κάνει έκκληση για αλλαγή, να αρχίσει το Ευρωπαϊκό κάλεσμα για δικαιοσύνη και ελευθερία για όλους. Γιατί όχι εσείς; Γιατί έρχεστε να με ακούσετε; Θα μπορούσατε να είστε έξω σε διαδήλωση με πλακάτ απαιτώντας ειρήνη, δικαιοσύνη και ελευθερία στον κόσμο. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να συμβούν αυτά. Πιθανόν να εμπνευστείτε από τον Μαϊτρέγια. Η ενέργειά Του θα το πραγματοποιήσει. Αλλά πρέπει να το κάνουμε εμείς. Πρέπει να το απαιτήσουμε.

Η φωνή του λαού κερδίζει έδαφος – αλλά (ακόμα) χρειάζεται να στήσετε αυτί για να την ακούσετε. Πρέπει να την κάνουμε πιο ηχηρή. Αυτό που μπορεί να κάνει ο Μαϊτρέγια είναι να διδάξει, να πληροφορήσει, να εμπνεύσει, να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο φορέα – τη φωνή των ανθρώπων από όλες τις χώρες του κόσμου – και να δημιουργήσει μια εκφραστική ανθρώπινη μάζα που καμιά χώρα στον κόσμο να μην μπορεί να εναντιωθεί απέναντί της. Χρειαζόμαστε μια ενημερωμένη, μορφωμένη παγκόσμια κοινή γνώμη για την ειρήνη, την δικαιοσύνη και την ελευθερία. Τίποτα λιγότερο δεν αρκεί. Έτσι θα γίνει.

Ερ. Πώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε τον Μαϊτρέγια, για παράδειγμα, αν θέλουμε να Του «μιλήσουμε» ή να ζητήσουμε την βοήθειά Του;

Απ. Ο Μαϊτρέγια έχει δώσει έναν απλό, άμεσο τρόπο για να έλθουμε σε επαφή μαζί Του. Χρησιμοποιείστε το «Χέρι» του Μαϊτρέγια που έχει δοθεί για αυτόν τον σκοπό. Απλά κοιτάξτε το και αυτό προσελκύει αμέσως την προσοχή Του προς το πρόσωπο που ζητά την βοήθειά Του. [Δείτε την φωτογραφία του «Χεριού» του Μαϊτρέγια στην σελίδα 114]

Ερ. Μου έχει κατά κάποιο τρόπο προκαλέσει αρκετή έκπληξη που το περιοδικό σας δίνει τόσο πολλή σπουδαιότητα στα θαύματα του Μαϊτρέγια. Όχι ότι εγώ προσωπικά έχω την παραμικρή αμφιβολία, αλλά μάλλον νομίζω ότι το να μιλάμε τόσο πολύ για τα θαύματα μπορεί να αποσπάσει πολλούς ανθρώπους από το πνευματικό μονοπάτι. Κατά κάποιο τρόπο, το είδος της προσέγγισης μου θα έτεινε να είναι ως εξής: «Ω Κύριε, πιστεύω σε σένα ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ των θαυμάτων σου» Η ίσως είναι με την ίδια τη λέξη «θαύμα» που δεν μπορώ να

συμβιβαστώ. Επειδή στην ουσία αυτό που ονομάζουμε «θαύματα» είναι κάτι τελείως φυσιολογικό για τον Κύριο Μαϊτρέγια, και το πιο θαυμαστό πράγμα για αυτό είναι ότι έπρεπε να μας εκπλήξει! Θα μπορούσατε να σχολιάσετε;

Απ. Ο ερωτών δεν είναι ο μοναδικός με αυτή την αντίδρασή στις αναφορές μας για τα θαύματα, αλλά αυτά είναι σημεία της παρουσίας του Μαϊτρέγια και για πολλούς είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η παρουσία Του είναι γεγονός. Ο Μαϊτρέγια έχει πει: «Εκείνοι που ψάχνουν για οiwονούς θα τους βρουν, αλλά ο τρόπος της εκδήλωσης Μου είναι πιο απλός.» [Ο Μαϊτρέγια από το Μήνυμα Αριθ. 10]. Για τους θρήσκους ανθρώπους αυτά είναι σύμβολα ελπίδας και πολλοί ψάχνουν, ακόμα και απαιτούν, για τέτοια θαύματα πριν δεχτούν και πιστέψουν στην ύπαρξη του Διδασκάλου, με οποιοδήποτε όνομα Τον ξέρουν.

Ερ. Είναι η φαντασία μου ή αυξάνεται ο αριθμός των σχεδίων από φως (ονομάζονται επίσης 'σταυροί από φως'); Φαίνονται να εμφανίζονται παντού!

Απ. Πράγματι έχετε δίκιο. Αυξάνονται τόσο πολύ που τώρα πια έχουν εμφανιστεί σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσμου. [Δείτε παραδείγματα σχεδίων από φως στις σελίδες 112-113.]

Ερ. Υπάρχουν πολλές ιστορίες ανθρώπων που θεραπεύτηκαν με τη βοήθεια των σχεδίων του φωτός που εμφανίζονται παντού στον κόσμο. Έχουν πράγματι θεραπευτική λειτουργία;

Απ. Τα σχέδια από φως δεν έχουν αποκλειστικά θεραπευτική λειτουργία, αλλά μερικές φορές ο Μαϊτρέγια χρησιμοποιεί την επίδειξη του φωτός για να πραγματοποιήσει τις «θαυματουργές» θεραπείες που έχουν αναφερθεί.

Ερ. Ο Μαϊτρέγια φαίνεται να παρουσιάζεται σε ανθρώπους που γνωρίζουν την ταυτότητά Του, και ξέρουν ότι Αυτός ξέρει ότι γνωρίζουν και τα λοιπά. Είναι, άραγε, αυτό μια ένδειξη ότι η Ανάδυση έχει μπει σε νέα φάση;

Απ. Ναι. Ο Μαϊτρέγια σίγουρα παρουσιάζεται όλο και πιο δημόσια, σε ομάδες που ασχολούνται με το έργο της Επανεμφάνισης. Παρουσιάζεται ακόμα και με μορφές που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί ότι είναι Αυτός. Αυτό ασφαλώς δίνει την εντύπωση ότι η υλική Του εμφάνιση πλησιάζει, πράγμα που το πιστεύω.

Ερ. Έχω την εντύπωση ότι ο Κύριος Μαϊτρέγια παρουσιάζει τον Εαυτό Του περισσότερο, δηλαδή εμφανίζεται σε ανθρώπους πιο συχνά – αν και υπό μεταμφίεση ίσως, αλλά επιτρέποντάς τους να Τον δουν περισσότερο όπως πράγματι είναι. Είναι έτσι τα πράγματα;

Απ. Όχι, δεν είναι έτσι. Με την χρήση των μορφών διαφόρων ανθρώπων σαν προσωπεία, Αυτός έχει διατηρήσει την ίδια συχνότητα εμφανίσεων για πολλά

χρόνια, αλλά παρουσιάζεται, όπως έχει ήδη λεχθεί, πιο συχνά με προσώπιο που έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι είναι του Μαϊτρέγια

Ερ. Διαβάζω τακτικά τις ιστοσελίδες σας. Εξηγείστε παρακαλώ γιατί οι Δάσκαλοι περνούν τον πολύτιμο χρόνο Τους εμφανιζόμενοι σε κάποιον – για να μείνουν καμιά φορά μία ή δύο ώρες με ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί σας – όταν Αυτοί έχουν τόσο πολύ δουλειά και υπάρχουν τόσο πολλά προβλήματα στον κόσμο, τόσο πολλοί άνθρωποι για να θεραπεύσουν, να σώσουν και να παρηγορήσουν. Δεν φαίνεται λογικό.

Απ. Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι όταν ο Μαϊτρέγια ή ένας Δάσκαλος εμφανίζεται σε κάποιον, δεν είναι ο Δάσκαλος ή ο Μαϊτρέγια αυτός που το άτομο βλέπει και συνομιλεί αλλά ένας σωσίας, μια «σκεπτομορφή», στην οποία μπορεί Αυτός να εκχωρήσει μερικά τμήματα από την συνείδησή Του. Η μαεστρία ενός Δασκάλου εμπεριέχει την ικανότητα να διαιρεί την συνείδησή Του σε χιλιάδες χωριστές και ταυτόχρονες δραστηριότητες. Στην περίπτωση του Μαϊτρέγια, Αυτός είναι κυριολεκτικά πανταχού παρών.

Ερ. Έπειτα από την εμφάνιση του Μαϊτρέγια στον κόσμο και το ξεκίνημα της δικής μας δραστηριοποίησης, θα κάνει Αυτός τις πράξεις μας πιο σθεναρές ή πιο αποτελεσματικές;

Απ. Ο Μαϊτρέγια βρίσκεται στον κόσμο, αλλά μόλις αναδυθεί δημόσια, κάθε ενέργεια που κάνουμε προς την σωστή κατεύθυνση – δηλαδή αποβλέποντας προς την ενότητα, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη για όλους τους ανθρώπους – θα προσελκύσει την βοήθεια και ενέργειά Του. Θα ισχυροποιήσει τις πράξεις μας και οι αλλαγές θα προχωρήσουν με τεράστια ταχύτητα και με σύστημα.

Ε.(1) Πόσοι άνθρωποι έχουν ακούσει πληροφορίες για τον Μαϊτρέγια; (2) Από αυτούς, πόσοι είναι ανοιχτοί ως προς αυτό το ενδεχόμενο; (3) Πόσοι άνθρωποι πραγματικά το πιστεύουν; (Share International, Σεπτέμβριος 2004)

Απ. (1) Περίπου 30 εκατομμύρια. (2) Περίπου 20 εκατομμύρια. (3) Περίπου 2 εκατομμύρια.

Ερ. (1) Πόσοι άνθρωποι, σαν ένα μέρος του προορισμού της ψυχής τους, έχουν, κατά προσέγγιση, ενσαρκωθεί στον παρόντα χρόνο για να βοηθήσουν να ετοιμαστεί ο δρόμος για τον Μαϊτρέγια και την Ιεραρχία; (2) Από αυτόν τον αριθμό, ποιο είναι το ποσοστό που έχει ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα και παίρνουν πραγματικά μέρος σε αυτή τη διαδικασία;

Απ. (1) 4.600. (2) 70 τοις εκατό.

Ερ. Γιατί είναι τόσο σπουδαίο να ενσαρκωθεί κάποιος στην τωρινή εποχή;

Απ. Η τωρινή εποχή είναι μοναδική στην ιστορία της Γης. Ένας νέος κοσμικός κύκλος – η εποχή του Υδροχόου – αρχίζει μόλις τώρα. Κατά συνέπεια, στα επόμενα 2.350 χρόνια περίπου, θα συμβούν τεράστιες αλλαγές σε κάθε τομέα της ζωής. Πάνω από όλα, θα ξεδιπλωθεί σταδιακά μια γιγάντια αλλαγή στην ανθρώπινη συνείδηση, κατά πολύ μεγαλύτερη σε βάθος και έκταση από οποιοδήποτε άλλο προηγούμενο σημείο της ιστορίας. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα της πρωτοφανούς διέγερσης που θα δοθεί στην εξέλιξή μας από τις ενέργειες του Υδροχόου και από την εξωτερική του έργου της Πνευματικής Ιεραρχίας μας για πρώτη φορά σε 98.000 χρόνια. Ο Χριστός, ο Κύριος Μαϊτρέγια, και μια μεγάλη ομάδα από τους μαθητές Του θα είναι σωματικά παρόντες σε όλη τη διάρκεια της Εποχής, για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να εξελιχθεί μέσα σε καθεστώς ειρήνης, ελευθερίας και δικαιοσύνης.

Με αυτό τον τρόπο προσφέρεται μια πρωτοφανής ευκαιρία στον καθένα για να υπηρετήσει τον κόσμο, βοηθώντας στη δημιουργία νέων δομών σε οποιονδήποτε κλάδο της ζωής αυτός έλκεται να ασχοληθεί. Ποιος δεν θα ήθελε να μην είναι παρών σε τέτοια εποχή;

Ερ. Ποια διαφορά νομίζετε υπάρχει στη ζωή ενός ατόμου όταν πιστεύει στην επανενσάρκωση ή όταν δεν πιστεύει;

Απ. Είναι προφανές, έτσι δεν είναι, ότι αν «πιστεύετε», ακόμα και σαν ιδέα στο επίπεδο της διανόησης, ότι θα ζήσετε ξανά και ξανά, αυτό αφαιρεί έναν από τους μεγαλύτερους φόβους στη ζωή, συγκεκριμένα τον φόβο του θανάτου. Σας δίνει μια αίσθηση μέτρου και «νομιμότητας» σε αυτή τη ζωή και σας συσχετίζει, αναπόφευκτα, με το «Νόμο του Κάρμα» (το νόμο της αιτίας και αποτελέσματος), τον βασικό νόμο που κυβερνά την ύπαρξή μας στη Γη.

Ερ. Μπορείτε παρακαλώ να επεξηγήσετε για το πώς εμείς ενσαρκωθήκαμε ειδικά για να συμμετάσχουμε ενεργά στο έργο της Επανεμφάνισης; Έχουμε εμείς εδώ όλοι (που βρισκόμαστε σε αυτό το συνέδριο) ενσαρκωθεί τώρα για αυτό το σκοπό;

Απ. Ο Μαϊτρέγια το παρουσιάζει με τόση διαύγεια και όμως εσείς αμφιβάλλετε [δείτε το Μήνυμα του Μαϊτρέγια Αριθ. 7]. Θέλετε να σας το εξηγήσω; Αυτό (που λει ο Μαϊτρέγια) είτε είναι αληθινό ή δεν είναι αληθινό. Τι θα μπορούσα να πω για να προσθέσω έστω και ένα γράμμα σε αυτό το μήνυμα που να ενισχύσει την πεποίθησή σας; Μιλάτε για εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι αποτέλεσμα πεποίθησης, και η πεποίθηση είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης. Πρέπει να αποκτήσετε την πεποίθηση. Πρέπει να αποκτήσετε την

εμπιστοσύνη. Πρέπει επίσης να αποκτήσετε την εμπειρία.

Αν ο Μαϊτρέγια σας λει ότι αυτή η ομάδα έχει σταλεί στον κόσμο για να εκπληρώσει αυτό το έργο, μπορείτε να το πιστέψετε ή όχι. Είναι φανερό ότι αν μου ζητάτε να το επεξηγήσω, τότε δεν το πιστεύετε. Δεν έχετε πραγματική πεποίθηση ότι είναι αληθινό και, επομένως, δεν κάνετε πολλά πράγματα. Δεν μιλώ για όλους, αλλά θα έλεγα ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων σε αυτή την αίθουσα αυτή την στιγμή δεν κάνουν και πάρα πολλά πράγματα εκτός από το να «εργάζονται στον εαυτό τους», που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Δεν μπορείτε να έχετε και τα δύο.

Ο καθένας θέλει να τον προσέξουν, να τον αναγνωρίσουν, να τον μεταχειριστούν ως μαθητή (των Δασκάλων). Μαθητής σημαίνει εκπαίδευση και πειθαρχία. Η μαθητεία συνεπάγεται την εκμάθηση της πειθαρχίας. Αν δεν έχεις δηλαδή μάθει πειθαρχία, αν δεν εργάζεσαι, αν δεν υπηρετείς, αν δεν εκπληρώνεις το έργο του να κάνεις γνωστές αυτές τις πληροφορίες με όποιο τρόπο μπορείς, όσο πιο συχνά μπορείς, καταναλώνοντας χρόνο και ενέργεια, τότε δεν τα κάνεις (αυτά) επειδή δεν το πιστεύεις. Ο Μαϊτρέγια έχει πει ότι έχεις έλθει στον κόσμο για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Κάποιος πρέπει να την κάνει, το καταλαβαίνεις; Κάποιος πρέπει να την κάνει.

Όταν ο Μαϊτρέγια συγκάλεσε Διάσκεψη στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 1990, έμενε τότε σε έναν από τους ναούς (όχι τον ίδιο ναό όπου μένει τώρα). Ζήτησε Αυτός από τους σουάμι (σουάμι = Ινδουιστής ιερέας ή διδάσκαλος) να γράψουν τις προσκλήσεις για την Διάσκεψη. Περίπου 350 άτομα είχαν προσκληθεί και ίσως ήλθαν οι μισοί έως τα δύο τρίτα. Όλοι τους ήταν άτομα με μεγάλη επιρροή στον κόσμο: βασιλιάδες, πολιτικοί και δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι και επιχειρηματίες, θρησκευτικοί ηγέτες, και τα λοιπά. Ήταν άνθρωποι όλων των ειδών, όλοι άνθρωποι με αρκετή ευαισθησία, ευφυΐα σίγουρα, μερικοί με ακόμα περισσότερα από αυτά. Αλλά οι σουάμι δεν ήθελαν να γράψουν τις προσκλητήριες κάρτες. Και έτσι, ποιος νομίζετε ότι τις έγραψε; Ο Μαϊτρέγια. Ο Μαϊτρέγια, ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος και ηγέτης της Ιεραρχίας, η Ενσάρκωση της Αγάπης, έγραψε με το χέρι Του τις προσκλητήριες κάρτες. Είπε: Κάποιος πρέπει να το κάνει. Δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ εξαναγκασμό ούτε θα ύψωνε την φωνή Του προς τους σουάμι. Είπε απλά: Κάποιος πρέπει να το κάνει. Αλλά αυτοί δεν ήθελαν να καταπιαστούν με κάτι τέτοιο. Ήταν τόσο πολύ απορροφημένοι από την θρησκεία τους, και έτσι ο Μαϊτρέγια ο Οποίος δεν είναι απορροφημένος από αυτήν, έγραψε τις κάρτες.

Κάποιος πρέπει να το κάνει. Κάποιος πρέπει να κάνει γνωστή αυτήν την πληροφορία. Δεν συμβαίνει από μόνο του. Όπως λει ο Μαϊτρέγια: «ο άνθρωπος πρέπει να δράσει και να εφαρμόσει τη θέλησή του.» Εσείς πρέπει να

το κάνετε. Δεν μπορείτε να το αφήσετε απλά στους άλλους να το κάνουν. Αυτό θα ήταν αδιαφορία – το να το αφήσετε να το κάνουν οι άλλοι.

Δεν μπορώ να σας αποδείξω ότι βρίσκεστε ενσαρκωμένοι στον κόσμο αυτή την στιγμή, για αυτό το λόγο. Δεν μπορώ να σας πω αν έχετε ενσαρκωθεί για να εκτελέσετε αυτό το έργο. Αλλά αν ο Μαϊτρέγια ο Οποίος μιλάει σε αυτή την ομάδα, λει ότι έχετε έλθει στον κόσμο για να το κάνετε, τότε το πιστεύω. Δεν μπορώ να ξέρω για εσάς. Δεν είστε αναγκασμένοι να Τον πιστέψετε. Κανένας δεν σας ζητά να Τον πιστέψετε. Μπορείτε μόνο είτε εσείς οι ίδιοι να Τον πιστέψετε ή εσείς οι ίδιοι να μην Τον πιστέψετε. Πρέπει να το κάνετε από μόνοι σας, όχι επειδή Αυτός σας ζητά να Τον πιστέψετε ή επειδή εγώ σας ζητώ να Τον πιστέψετε. Δεν με νοιάζει είτε πιστεύετε σε Αυτόν είτε όχι.

Εσείς είτε πιστεύετε ότι είναι αλήθεια, είτε όχι, το ότι Αυτός ο Οποίος το είπε ήταν ο Μαϊτρέγια, ότι αυτά τα λόγια ήλθαν από τον νου του Μαϊτρέγια και ότι Αυτός τα είπε (με τη μεσολάβησή μου βεβαίως), αλλά τα είπε και εγώ πιστεύω ότι είναι αληθινά. Πιστεύω ότι έχετε έλθει στον κόσμο για να εκπληρώσετε αυτό το έργο. Το ότι δεν βάζετε και τόσο πολύ τα δυνατά σας, επίσης πιστεύω ότι είναι αλήθεια, αλλά ίσως να είμαι προκατειλημμένος. Ίσως έχω υπερβολικές προσδοκίες. Νομίζω ότι ο Μαϊτρέγια πιθανώς απαιτεί λιγότερα από ότι εγώ απαιτώ, γιατί Αυτός σας ξέρει καλύτερα από ότι εγώ.

Αλλά και τόσο λίγα πράγματα μπορούν να καταφέρουν πολλά. Θα εκπλαγείτε. Τόσο λίγη εργασία καταφέρνει τόσα πολλά και έχει αποτελέσματα που δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Μιλάτε για αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η πιο μεγαλειώδης ιστορία που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα που έχει ποτέ λεχθεί που να είναι πιο σπουδαίο ή πιο διαφωτιστικό από αυτή την ιστορία. Δεν είμαι εγώ ο λόγος. Εγώ απλώς εκτελώ το δικό μου καθήκον στην υπόθεση. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο γεγονός στην ιστορία του κόσμου μέχρι τώρα. Τεράστια πράγματα θα προκύψουν από αυτό το γεγονός. Όλος ο κόσμος θα μεταμορφωθεί με τρόπους που δεν μπορείτε ακόμα και να ονειρευτείτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε ούτε χρησιμοποιώντας σενάριο γνωστής επιστημονικής φαντασίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς θα είναι ο κόσμος σε 25 χρόνια.

Επομένως το πιστεύω όταν λει ο Μαϊτρέγια ότι έχετε έλθει στον κόσμο για να κάνετε αυτή τη δουλειά, πιστεύω ότι Αυτός το εννοεί έτσι, με ειλικρίνεια, ακρίβεια, απλότητα. Έχετε έλθει στον κόσμο για να κάνετε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, κάντε την. Έτσι απλό είναι. Κάντε την!

Ερ. Αν ο Μαϊτρέγια έχει την πρόθεση να αξιοποιήσει την ευκαιρία να εμφανιστεί στην τηλεόραση αρκετά σύντομα, ποιο θα ήταν το πιο χρήσιμο θέμα στο να

επικεντρωθούν οι ομάδες στις εκθέσεις (που κάνουν) και διαλέξεις (που δίνουν) και στο διαφημιστικό υλικό; Υποθέτω ότι ο Μαϊτρέγια θα υποστηρίξει το επιχείρημα ότι το μοίρασμα από κοινού είναι η μοναδική λύση διαρκείας όσον αφορά την αδικία και την τρομοκρατία. Αν αυτό είναι ακριβές, τότε θα συνιστούσατε να συγκεντρωθούμε στα κοινωνικά Του ενδιαφέροντα και, πάνω από όλα στο ότι το μοίρασμα των πόρων δίνει τις λύσεις;

Απ. Ναι, και στο πόσο επιτακτικά αναγκαίο είναι να γνωστοποιηθούν οι πληροφορίες.

Ερ. Η φωτογραφική έκθεση του *Share International* φαίνεται να είναι ένας άριστος τρόπος προσέγγισης του κοινού. Οι λεζάντες των φωτογραφιών μπορεί να μην αναφέρουν απαραίτητα την ανάδυση του Μαϊτρέγια αλλά δείχνουν τα προβλήματα του κόσμου, διδάσκουν τους ανθρώπους και παρουσιάζουν τις προτεραιότητες του Μαϊτρέγια. Θα συνιστούσατε και εσείς επίσης αυτό τον τρόπο προσέγγισης;

Απ. Βεβαίως και θα συνιστούσα αυτό τον τρόπο προσέγγισης. Νομίζω ότι είναι μια θαυμάσια ιδέα, ένας από τους πολλούς τρόπους να πλησιάσουμε το κοινό. Είναι κοινή λογική. Αυτό θα διαφήμιζε επίσης και το περιοδικό *Share International* και είναι τόσο απλό. Η απλότητα είναι η βασική κατεύθυνση. Α κοιτάξετε το πίσω εξώφυλλο ενός περιοδικού, θα προσέχατε και το μπροστινό (εξώφυλλο) ή τις μεσαίες σελίδες. Αν είναι όλο έτσι, θα σκεφτόσασταν, τότε πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό.

Ο Ίδιος ο Μαϊτρέγια, εμφανίστηκε σαν ένας φωτορεπόρτερ και επιθεώρησε προσεκτικά μια συγκεκριμένη έκθεση στην Ιαπωνία για περίπου δύο ώρες. Έπειτα την επιδοκίμασε πολλές φορές. Είπε ότι αν πολλά άτομα έδειχναν αυτές τις φωτογραφίες σε όλα τα μέρη του κόσμου, αυτό θα είχε αποτέλεσμα να στραφούν πολύ σύντομα οι άνθρωποι προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι αν δείχνετε τέτοιου τύπου φωτογραφίες σε συνδυασμό με την ιστορία της Επανεμφάνισης, οι άνθρωποι θα καταλάβουν για το τι είναι. [Δείτε το άρθρο της Michiko Ichikawa «ο Μαϊτρέγια επισκέπτεται την Φωτογραφική Έκθεση SI» από το *Share International*, Ιούλιος / Αύγουστος του 2000]

Ερ. Άραγε μία από τις αποστολές του Μαϊτρέγια είναι να ανοίξει τις καρδιές μας στη δυστυχία των άλλων, και υπηρετεί αυτό τον σκοπό η φωτογραφική έκθεση;

Απ. Σίγουρα μια από τις ελπίδες του Μαϊτρέγια είναι το να ανοίξει τις καρδιές μας στον πόνο των άλλων. Αυτό κάνει Αυτός κάθε φορά που στέλνει τις ενέργειές Του στον κόσμο. Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα του κάθε τι που είπε Αυτός και του κάθε τι που είπα εγώ σε όλες τις ομιλίες και τα κείμενα που

έγραψα. Είναι ακριβώς αυτό που ελπίζει Αυτός να κάνει, ελπίζει να μας ανοίξει τις καρδιές στη δυστυχία του κόσμου. Με αυτό τον τρόπο αλλάζετε τον κόσμο. Είπε Αυτός: «Χρησιμοποίησε τις ανάγκες του αδερφού σου ως το μέτρο της δράσης σου και λύσε τα προβλήματα του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος δράσης.» [Ο Μαϊτρέγια, από το μήνυμα Αριθ. 52] Το εκφράζει καθαρά. Υπηρετεί η φωτογραφική έκθεση αυτόν τον σκοπό; Νομίζω ότι θα μπορούσε να τον προωθήσει αρκετά.

Ερ. Μπορείτε παρακαλώ να μιλήσετε για την φύση της αγάπης και της συνείδησης;

Αυτό για το οποίο μιλώ είναι η εκδήλωση της αγάπης. Η αγάπη δεν είναι κάτι που δημιουργεί ένα υπέροχο συναίσθημα, και τότε βάζουμε τα χέρια μας στην καρδιά και λέμε: «Είμαι γεμάτος αγάπη. Ω, την αγαπάω πραγματικά τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου και τον παππού και τη γιαγιά μου και τους ανθρώπους στην κοινότητά μου. Αλλά δεν μου αρέσουν οι Μουσουλμάνοι. Τους μισώ αυτούς τους Μουσουλμάνους. Είναι υπεύθυνοι για την τρομοκρατική επίθεση της 9/11 στη Ν. Υόρκη, είμαι σίγουρος για αυτό. Τους μισώ». Αυτή είναι η αγάπη όπως συνήθως την ξέρουμε.

Η αγάπη δεν έχει να κάνει με τίποτα από αυτά. Η αγάπη είναι πράξη. Είναι μια ικανότητα για δράση σύμφωνα με τις ανάγκες της ανθρωπότητας. Πρέπει να μάθετε να αγαπάτε τον κόσμο. Το να αγαπάς τον εαυτό σου είναι εύκολο. Το να αγαπάς τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου είναι εύκολο, το να αγαπάς την δική σου κοινότητα είναι εύκολο, το δικό σου έθνος είναι (αυτό αρχίζει να γίνεται δύσκολο για την Αμερική), αλλά είναι σχετικά εύκολο. Το να μάθεις να αγαπάς τον κόσμο σαν σύνολο, να θεωρείς όλους τους ανθρώπους ως μια οντότητα και να σέβεσαι τον καθένα, και το δικαίωμά του σε κάθε τι που ο κόσμος έχει να προσφέρει, αυτό είναι αγάπη. Αυτό που μετράει είναι η αγάπη στην πράξη.

Ερ. Γιατί βασανίζετε τους ανθρώπους με την ελπίδα και την προσδοκία ότι οι λύσεις στα παγκόσμια προβλήματα θα έλθουν από κάπου εξωτερικά από αυτούς; Οποιαδήποτε ειρήνη επιβληθεί από έξω, ακόμα και από τον Θεό τον ίδιο, θα θεωρηθεί τελικά ως απλά μια άλλη μια μορφή τυραννίας. Η αληθινή ειρήνη πρέπει πρώτα να φυτευτεί σαν σπόρος σε κάθε ανθρώπινη καρδιά ξεχωριστά, έπειτα να συντηρηθεί και να καλλιεργηθεί μέχρι στο τέλος να καθιερωθεί. Μόνο τότε θα μπορέσει να φτάσει στην ωριμότητα, και να γοητεύσει τον κόσμο με τους καρπούς της που τους έχουν ποθήσει πάρα πολύ καιρό και τους αναμένουν τόσο πολλοί.

Απ. Συμφωνώ απόλυτα – και αυτό είναι που συμβαίνει στα τελευταία 30 και

παραπάνω χρόνια.

Ερ. Έχει γίνει καμιά αλλαγή στην συνείδηση της ανθρωπότητας από τον καιρό της πρώτης σας διάλεξης στις ΗΠΑ, έτσι ώστε να έδινε τη δυνατότητα στον Χριστό να εμφανιστεί πιο ανοιχτά σε δημόσια προβολή;

Απ. Ναι, παρ' ότι δεν είναι εμφανές, η ανθρωπότητα αφυπνίζεται ως προς τα προβλήματά της και, μέχρι ένα σημείο, ως προς τις λύσεις τους. Κατά την άποψη της Ιεραρχίας, έχει γίνει πραγματική πρόοδος.

Ερ. Γιατί αισθάνονται οι άνθρωποι τις νέες ενέργειες αλλά όχι και οι πολιτικοί; Άνθρωποι είναι και αυτοί.

Απ. Ναι αλλά οι πολιτικοί ενδιαφέρονται για την εξουσία, όλοι τους θέλουν να διαχειρίζονται την εξουσία. Η ισχύς είναι μια ενέργεια και όπως όλες οι ενέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνετά ή όχι. Ορισμένοι πολιτικοί χρησιμοποιούν την εξουσία χωρίς σύνεση και προκαλούν διάφορες κρίσιμες καταστάσεις. Ο χρόνος θητείας τους πλησιάζει προς το τέλος. Η πιο σπουδαία και δραστική μελλοντική δομή θα είναι η αληθινά μορφωμένη, πνευματικά προσανατολισμένη και συνειδητά ενημερωμένη παγκόσμια κοινή γνώμη. Οι κοινοί άνθρωποι, οι πράοι, που δεν έχουν ισχύ ή εξουσία, αληθινά θα κληρονομήσουν την Γη. (Στμ: «Μακάριοι οι πραοίς διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γην» Ευαγγέλιο του Ματθαίου 5:5).

Ο Μαϊτρέγια έρχεται και για τους πολιτικούς, αλλά Αυτός έρχεται ιδιαίτερα για τους κοινούς ανθρώπους. Οι πολιτικοί είναι τόσο εγωιστές, ισχυροί και άπληστοι που μπορούν να φροντίσουν τους εαυτούς τους. Και συνήθως αυτό κάνουν!

Ερ. Παρακαλώ εξηγήστε γιατί εμείς στην Αμερική αποτελούμε τόσο σπουδαίο τμήμα του έργου του Μαϊτρέγια; Η συνεισφορά μας πραγματικά μπορεί να είναι πολύ μεγάλη;

Απ. Επειδή η Αμερική είναι τόσο μεγάλη, τόσο πλούσια, τόσο επιθετική και, επομένως, με τόσο μεγάλη επιρροή, ώστε να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην κατεύθυνση που παίρνει η ανθρωπότητα. Αυτό μπορεί να είναι για καλό ή για κακό. Η σημερινή κυβέρνηση [η κυβέρνηση του Μπους του νεότερου - George W. Bush] των ΗΠΑ είναι αποφασισμένη για τα καλά να ακολουθήσει μια πολύ καταστρεπτική πορεία που θα μπορούσε να είναι ολέθρια για τον κόσμο και έτσι χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση, και καθαρή κατανόηση των κινήτρων της και των δυνάμεων που την ωθούν

Ερ. Ο Σαϊ Μπάμπα ζητά από τους οπαδούς του να οργανώσουν δημόσιες

συγκεντρώσεις για να διαδώσουν την φήμη του. Αυτό είναι καινούριο. Βοηθάει (αυτός ο τρόπος) στο να ανέβει η επίγνωση των ανθρώπων ώστε να είναι δεκτικοί ως προς το μήνυμα του Μαϊτρέγια;

Απ. Ναι.

Ερ. Η καθημερινή απαγγελία της Μεγάλης Επίκλησης επιταχύνει τον ερχομό του Μαϊτρέγια;

Απ. Ναι, όπως και την ανάδυση εκείνων από τους Δασκάλους που σκοπεύουν να εξωτερικεύσουν το έργο Τους. [Δείτε την Μεγάλη Επίκληση στην σελίδα 118]

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ

«Αγαπητοί μου φίλοι, είμαι κοντά σας τώρα.

Πολλοί από σας περιμένουν την παρουσία Μου εδώ και πολύ καιρό. Σε λίγο θα βγω δημόσια μπροστά σε όλους, και θα αρχίσω την εξωτερική Μου αποστολή.

Δεν υπάρχει καμιά απόσταση μεταξύ μας. Να το γνωρίζετε αυτό. Να το καταλάβετε αυτό.

Όταν Μου κάνετε έκκληση μέσω του ‘χεριού’ ή όταν Μου ζητάτε απευθείας βοήθεια, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η βοήθεια είναι εξασφαλισμένη. Είναι πιθανό να μην αναγνωρίσετε το ότι η βοήθεια έχει δοθεί, αλλά έτσι θα είναι. Εμπιστευτείτε Με να σας συντρέξω διότι έρχομαι για να κάνω αυτό ακριβώς.

Θα σας προτρέψω να εργαστείτε μαζί Μου για το καλό όλων.

Είναι η ευκαιρία για να εξελιχθείτε ταχύτερα, πιο γρήγορα από ποτέ άλλοτε, και έτσι να σας φέρω μπροστά σε Εκείνον Τον Οποίον ονομάζουμε Θεό.

Μην σας φοβίζουν τα πολλά προβλήματα που εμφανίζονται τώρα σχεδόν κάθε μέρα στον κόσμο.

Αυτά τα γεγονότα είναι πρόσκαιρα και σύντομα οι άνθρωποι θα φθάσουν να αντιληφθούν ότι έχουν μπροστά τους ένα μέλλον λουσμένο στο φως.

Έτσι θα γίνει.»

[Αυτό το μήνυμα δόθηκε από τον Μαϊτρέγια τηλεπαθητικά μέσω του Μπέντζαμιν Κρεμ στις 27 Σεπτεμβρίου του 2007 στο τέλος της συνέντευξής του για ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ στο Κέντρο Πληροφοριών του Share Nederland στο Άμστερνταμ της

Ολλανδίας.]

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

«Σύντομα θα Με δείτε με πλήρη διαύγεια και καθώς θα συμβαίνει, θα διαπιστώσετε ότι για πολλούς αυτή η συνάντηση δεν είναι η πρώτη. Πολλοί από εσάς Με έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν, εδώ και πολύ, πολύ καιρό και τώρα που έρχομαι στον κόσμο, είναι πρόθυμοι να με υπηρετήσουν για ακόμα μια φορά. Να το ξέρετε αυτό, φίλοι Μου, και να αδράξετε την ευκαιρία που τώρα προσφέρεται για να υπηρετήσετε Εμένα και τον κόσμο.»
(ο Μαϊτρέγια, από το Μήνυμα αριθμός 88)

Ερ. Ο Δάσκαλος του Μπέντζαμιν Κρεμ μας παροτρύνει να κάνουμε συστηματική μελέτη των διδασκαλιών. Όσον αφορά την μελέτη, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο του να προσλάβουμε υπερβολικά πολλές πληροφορίες και να μην τις αφομοιώσουμε, παθαίνοντας έτσι πνευματική δυσπεψία; Υπάρχει κανένας πρακτικός τρόπος για να το αποφύγουμε αυτό;

Απ. Ο τρόπος για να αποφύγετε την πνευματική δυσπεψία και να κάνετε την καλύτερη δυνατή χρήση των πληροφοριών που μαθαίνετε, είναι να τις βάλετε σε πρακτική εφαρμογή. Για να έχουν οποιαδήποτε αξία στην ζωή σας θα πρέπει να τις εφαρμόσετε, να ακολουθήσετε τις διδασκαλίες στην πράξη.

Δίνονται οι γενικοί κανόνες ώστε να τεθούν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την σωστή χρήση των διδασκαλιών. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν τις διδασκαλίες της Αλίκης Μπέιλη όπως μερικοί άνθρωποι γνωρίζουν τα Ευαγγέλια, απ' έξω κι ανακατωτά. Θα μπορούσαν να απαγγείλουν κατά γράμμα σχεδόν οποιαδήποτε σελίδα από τα βιβλία. Αλλά δεν έχουν απαραίτητως εφαρμόσει τις διδασκαλίες στη ζωή τους, εκτός μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Για αυτούς είναι κάτι σαν ένας κορμός ακαδημαϊκής γνώσης, το οποίο έχει βέβαια την αξία του, αλλά δεν έχει σημαντική αξία. Θα μπορούσατε να μην ξέρετε τίποτα για αυτές τις διδασκαλίες, αλλά να τις ζείτε πραγματικά κάθε μέρα. Η επιστήμη αυτή δεν είναι κάτι το οποίο μπορείτε, επίσης, να μελετήσετε σε ένα βιβλίο και να το εφαρμόσετε, δεν είναι εφαρμοσμένη επιστήμη με αυτή την έννοια. Είναι μια επιστήμη που είναι επίσης και τέχνη. Είναι κατανόηση της φύσης του σύμπαντος, που είναι κατανόηση της φύσης της ζωής.

Μπορείτε να καταλάβετε την ζωή με την έννοια του μακρόκοσμου μόνο

αν την έχετε ζήσει στον μικρόκοσμο. Όπως άνωθεν, έτσι και κάτωθεν. (Σ.μ. ο «νόμος της αναλογίας», ένας από τους βασικούς νόμους των αλχημιστών, «όπως στον Ουρανό, έτσι και στην Γη» κλπ). Μπορείτε να γνωρίσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο αν το βιώσετε μέσα σας, εσείς που είστε το μικρότερο, επειδή υπάρχει μόνο μια ζωή. Η ζωή εκδηλώνεται ως ηλιακά συστήματα και επίσης ως ανθρώπινα όντα. Είναι ακριβώς η ίδια ζωή. Για αυτό τον λόγο μπορεί να λει ο Σάι Μπάμπα: «Ναι, είμαι Θεός. Αλλά και εσείς, επίσης, είστε Θεός. Υπάρχει μόνο ο Θεός, αυτός μόνο υπάρχει, άρα πώς θα μπορούσατε να είστε κάτι άλλο εκτός από τον Θεό;». Η διαφορά είναι, φυσικά, ότι ο Σάι Μπάμπα το ξέρει ότι είναι Θεός και, αυτό που είναι το πιο σημαντικό, Αυτός το επιδεικνύει, ενώ εμείς δεν το κάνουμε. Δεν το ξέρουμε και δεν το επιδεικνύουμε. Ακόμα και αν το ξέραμε, στη θεωρία, δεν θα το επιδεικνύαμε απαραίτητως. Πρέπει να το ξέρεις με την έννοια του «να το βιώνεις» για να το επιδείξεις.

Για να ενεργοποιήσετε την διαίσθηση, πρέπει να εκπληρώσετε τις απαιτήσεις του κατώτερου νου. Επομένως αυτές οι διδασκαλίες δίδονται με ένα ιδιαίτερο τρόπο, και είναι δύσκολες. Δεν έχουν γίνει δύσκολες επίτηδες, αλλά είναι δύσκολες γιατί ο Δάσκαλος Τζβαλ Κουλ είχε την αποστολή να χαμηλώσει την δικιά Του ενορατική, Βουδική, γνώση όλων αυτών που Αυτός αναφέρει σε ένα επίπεδο ώστε να σημαίνει κάτι στον κατώτερο υλικό μας νου – και να ενεργοποιήσει την διαίσθησή μας. Όταν λέμε ότι καταλαβαίνουμε τις διδασκαλίες διαισθητικά, σημαίνει ότι συμμετέχει η ψυχή. Με το να ενεργοποιήσετε την διαίσθηση, η οποία προέρχεται από την ψυχή, έρχεστε σε επαφή με την ψυχή. Όσο περισσότερο οι διδασκαλίες γίνονται ένα καθημερινό μέρος της συνείδησής σας, όχι κάτι που πρέπει να βλέπετε σαν ανώτερο ιδανικό, αλλά κάτι που έχει να κάνει με την καθημερινή πραγματικότητα, τόσο πιο πολύ θα τρέχει το ρεύμα της διαίσθησης, τόσο πιο πολύ θα αποκτάτε ενορατική κατανόηση των διδασκαλιών. Αν υπάρχει ενορατική κατανόηση, τότε έτσι θα είναι και η ζωή σας. Αυτή (η ενορατική κατανόηση) θα ακτινοβολεί προς τα έξω, επειδή η φύση της ψυχής είναι να ακτινοβολεί. Καθώς αυτή θα γίνεται μέρος της καθημερινής, ζωντανής επίγνωσης, θα ακτινοβολεί προς τα έξω και θα επικοινωνεί. Έπειτα θα αποκτήσετε την δημιουργικότητα του μαθητή. Δεν είναι κάτι που απλά θα το βρείτε σε ένα βιβλίο. Θα μπορείτε να το έχετε για πάντα.

Ερ. Όσον αφορά τις προτεραιότητες στη μελέτη μας, θα πρέπει να αρχίσουμε με τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια, με τα βιβλία της Αλίκης Μπέιλη, ή με τα βιβλία του Μπέντζαμιν Κρεμ;

Απ. Θα έλεγα ότι, επειδή είναι τα απλούστερα, τα πιο άμεσα και τα κοντινότερα σε εσάς, αρχίστε με τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια εφόσον είναι αυτές που έχουν δοθεί στο κοινό μέσω του συνεργάτη Του. [Δείτε το βιβλίο *Maitreya's Teachings: The Laws of Life*.] Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Είναι ίσως οι δυσκολότερες διδασκαλίες αλλά η πρόσβαση σε αυτές είναι ευκολότερη, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Μαϊτρέγια θα απευθύνεται στον κόσμο, φέρνοντας τα πράγματα στο πιο απλό δυνατό επίπεδο. Θα μιλάει σε ολόκληρο τον κόσμο, ο οποίος πρέπει να αλλάξει συνειδησιακά. Δεν πρόκειται να πει: «Κάντε αυτό το διαλογισμό ή εκείνο το διαλογισμό, έπειτα να ευθυγραμμίσετε αυτό το τσάκρα με εκείνο το τσάκρα, έπειτα χτίστε τη γέφυρα» και τα λοιπά. Δεν θα πει τίποτε τέτοιο.

Θα μιλήσει για εντιμότητα του νου, ειλικρίνεια του πνεύματος, και έλλειψη προσκόλλησης. Αυτά τα τρία είναι τα σημαντικά. Τα παρουσιάζει σαν τρεις πολύ ισχυρές δυνάμεις για την εξέλιξη. Έχουν ισχύ γιατί είναι τα ουσιώδη. Είναι ουσιώδη γιατί μόνο όταν αναπτύξεις αποκόλληση μπορείς να προχωρήσεις στο σημείο να γίνεις Δάσκαλος, να έχεις πετύχει Αυτοπραγμάτωση. Μόνο με την εντιμότητα του νου και την ειλικρίνεια του πνεύματος μπορείτε να αποκτήσετε αποκόλληση. Αν δεν είσατε αποκολλημένος, δεν μπορείτε να κάνετε τα άλλα. Αν δεν κάνετε τα άλλα δεν μπορείτε να αποφύγετε την προσκόλληση.

Ο πραγματικός σκοπός της ζωής είναι η αποκόλληση¹². Χωρίς την αποκόλληση, δεν μπορείτε να κάνετε ούτε ένα βήμα στην εξελικτική σας πορεία. Όταν αναπτύσσεται η αποκόλληση, απελευθερώνεστε πολύ φυσικά από την ταύτιση με το σώμα, από την ταύτιση με τα συναισθήματα, από τις διανοητικές σας αντιλήψεις. Αυτός είναι ο τρόπος που γίνονται τα εξελικτικά βήματα. Θα έλεγα, να διαβάσετε τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια και να τις βάλετε σε εφαρμογή. Διαβάστε τον Κρισναμούρτι και βάλτε τον σε εφαρμογή. Δεν είναι απλώς ζήτημα ανάγνωσης και γνώσης, είναι ζήτημα του να το βάζεις σε εφαρμογή. Μιλούν για το ίδιο πράγμα ακριβώς, την ίδια διαδικασία – την διαδικασία της αποκόλλησης.

Ερ. Γίνεται αυτές τις μέρες μια «υγιής αντιπαράθεση» ανάμεσα στα μέλη ορισμένων ομάδων Διαλογισμού Μεταβίβασης: Μερικοί νομίζουν ότι είναι πολύ σπουδαίο να συγκεντρώνονται οι ομάδες για μελέτη και για «ομάδες πνευματικής συζήτησης» ενώ άλλοι νομίζουν ότι η κατάσταση στον κόσμο και η καθημερινή εργασία της πληροφόρησης του κοινού, κλπ, χρειάζεται την προσοχή τους ειδικά στους τωρινούς καιρούς. Θα μπορούσατε παρακαλώ να σχολιάσετε

¹² Βλ και υποσημειώσεις στη [σελ. 68](#)

και να συμβουλευόμαστε;

Απ. Ο καιρός που ζούμε είναι μια εποχή κρίσιμων καταστάσεων και έντασης και απαιτείται σταθερή προσήλωση από όλες τις ομάδες που εργάζονται για την Επανεμφάνιση. Μερικές ομάδες έχουν «ξαναπέσει» στην θυμαπάτη των «ομάδων αυτοδίδακτων σπουδών» εις βάρος της πληροφόρησης του κοινού για τον Μαϊτρέγια και τα σχέδιά Του. Φαίνεται να έχουν αποφασίσει ότι η ανάδυση του Μαϊτρέγια είναι χρόνια μακριά οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιασύνη για να πληροφορήσουν το κοινό. Κάνουν λάθος και θα κριθούν ανεπαρκείς.

Ερ. Από που να αρχίσουμε; Από το να εργαζόμαστε πρώτα πάνω στον εαυτό μας ή να διαδίδουμε τις πληροφορίες μας σχετικά με την παρουσία του Μαϊτρέγια και των Δασκάλων και για τις προτεραιότητες του Μαϊτρέγια;

Απ. «Η εργασία πάνω στον εαυτό σου» εξαρτάται από το πώς θα την προσεγγίσεις. Μπορεί να σημαίνει απόλυτη συγκέντρωση της φροντίδας κάποιου πάνω στον εαυτό του, και με το να κάνει αυτό, να νομίζει ότι εργάζεται πάνω στον εαυτό του.

Τι σημαίνει: να εργάζεσαι πάνω στον εαυτό σου; Το να εργάζεσαι πάνω στον εαυτό σου σημαίνει να αναλαμβάνεις ευθύνη. Εργάζεσαι πάνω στον εαυτό σου για να βελτιώσεις τον χαρακτήρα σου, και αναγνωρίζεις τους ανθρώπους από την ποιότητα του χαρακτήρα τους. Όσο πιο προχωρημένο, πιο εξελιγμένο είναι ένα άτομο, τόσο πιο βαθυστόχαστη θα είναι η ποιότητα της σκέψης του, τόσο πιο αξιόπιστο, πιο δημιουργικό, θα είναι. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του να αναλαμβάνεις ευθύνη για τη ζωή.

Αρα, το να «εξελίξεις» τον εαυτό σου, να αφιερώσεις τις φροντίδες σου στον εαυτό σου και επομένως να «εργαστείς» πάνω στον εαυτό σου, συνήθως δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Είναι συχνά απλώς ένας τρόπος του να μην κάνεις τίποτα, να μην δίνεις προσοχή στον εξωτερικό κόσμο, να μην λες στους άλλους ότι ο Μαϊτρέγια και μια ομάδα Δασκάλων βρίσκονται στον πλανήτη, να μην αναφέρεις στον κόσμο τις προτεραιότητες του Μαϊτρέγια και την ανάγκη για αλλαγή. Δεν έχεις καιρό να τα κάνεις αυτά αν «εργάζεσαι πάνω στον εαυτό σου» με αυτό τον τρόπο.

Δεν εργάζεστε πάνω στους εαυτούς σας ξεχωριστά από το να λέτε στον κόσμο για τον Μαϊτρέγια. Μπορείτε να κάνετε και τα δύο συγχρόνως. Αν πράγματι μιλάτε στον κόσμο για τον Μαϊτρέγια, τότε εργάζεστε πάνω στον εαυτό σας. Μπορεί να μην το βλέπετε με αυτό τον τρόπο αλλά αυτό κάνετε στην ουσία. Αν βγείτε σε δημόσιο βήμα και μιλήσετε σε 50 ή 500 ανθρώπους για τον ερχομό του Μαϊτρέγια και της ομάδας Δασκάλων Του και τι σημαίνει

αυτό για την ανθρωπότητα, την σπουδαιότητα, τις συνέπειές του, τις πράξεις της ανθρωπότητας σε σχέση με αυτό (επειδή αυτές είναι κρίσιμες) είναι αδύνατον να μην έχετε αλλάξει. Χρειάζεται να σκεφτείτε, να σχηματίσετε αυτές τις φράσεις, να τις πείτε στον κόσμο. Αυτό αποτελεί εργασία πάνω στον εαυτό σας. Δεν είναι ένα ξεχωριστό πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε αντί να μιλάτε για τις προτεραιότητες του Μαϊτρέγια. Δεν μπορείτε να μιλάτε για τις προτεραιότητες του Μαϊτρέγια χωρίς συγχρόνως να εργάζεστε πάνω στον εαυτό σας.

Η εργασία πάνω στον εαυτό σου όσον αφορά τους περισσότερους σπουδαστές πνευματικών διδασκαλιών είναι το να διαβάζουν την Αλίκη Μπέιλη: το να την διαβάζουν όλη μέρα-κάθε μέρα, να έχουν πάντοτε ένα τόμο κάτω από την μασχάλη έτοιμοι να τον τραβήξουν έξω στα γρήγορα κάθε φορά που πίνουν τον καφέ τους, και να κάθονται για ώρες στην καφετέρια, διαβάζοντας που και που, και κοιτάζοντας γύρω και σκεπτόμενοι για το τι διάβασαν, «εργαζόμενοι πάνω στον εαυτό τους». Αυτό είναι που κάνουν πολλοί. Είναι τόσο ανώφελο. Τα βιβλία της Αλίκης Μπέιλη είναι θαυμάσια και πρέπει να διαβάζονται με επιμέλεια, αλλά είναι βιβλία μόνο, και ο προορισμός τους είναι η διέγερση για δράση όπως επίσης και για σκέψη.

Η εργασία πάνω στον εαυτό σου είναι πράξη. Είναι δουλειά, πραγματική δουλειά, το να ανεβαίνεις στο βήμα, να ξεπερνάς την νευρικότητά σου, τον φόβο για δημόσιες ομιλίες, να ανοίγεις το στόμα σου και να μιλάς σε άλλους ανθρώπους, σε ένα άτομο μόνο, σε έξι, σε εξακόσιους, δεν έχει σημασία. Η ίδια προσπάθεια που χρειάζεται για να μιλήσεις σε δύο ανθρώπους χρειάζεται για να μιλήσεις και σε 200 ανθρώπους. Λες τις ίδιες λέξεις. Είσαι τυχερός αν σε ακούσουν 200 αντί για δύο, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις.

Θυμάμαι όταν ξεκίνησα. Μερικές φορές ήταν τέσσερις άνθρωποι στο ακροατήριο και όλοι τους είχαν ξανακούσει την ιστορία! Δεν είναι εύκολο στην αρχή, απλά πρέπει να έχεις λίγο θάρρος. Για να έχεις θάρρος πρέπει να εργαστείς πάνω στον εαυτό σου με το να μάθεις την ιστορία, να αποφασίσεις τι θέλεις να πεις, να το σκεφτείς. Δεν εννοώ να την μάθεις απ' έξω παπαγαλία, αλλά να φροντίσεις πώς θα την εκφράσεις με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή να εργαστείς ώστε να είσαι έτοιμος να την παρουσιάσεις στο κοινό. Η παρουσίασή της ισοδυναμεί με το να εργάζεσαι πάνω στον εαυτό σου. Ωριμάζεις καθώς το κάνεις.

Εργάζεσαι πάνω στον εαυτό σου με σκοπό να ωριμάσεις, και ο καλύτερος τρόπος για να ωριμάσεις είναι να ωριμάσεις μέσα στη ζωή. Κάντε μια υπηρεσία στον κόσμο και θα ωριμάσετε. Δεν μπορεί, θα γίνει αναπόφευκτα. Δεν εργάζεστε πραγματικά πάνω στον εαυτό σας με το να κάθεστε σίτι σας

διαβάζοντας βιβλία. Αυτή είναι η διέξοδος. Ποτέ δεν θα πάτε μπροστά αν στηρίζετε μόνο στα βιβλία, ακόμα και αν είναι τα βιβλία της Αλίκης Μπέιλη.

Οι άνθρωποι δεν διαβάζουν τα βιβλία με τον σωστό τρόπο όπως και να έχει το πράγμα, και διαβάζουν υπερβολικά πολλά, ακόμα και από τα δικά μου. (Όχι, δεν μπορεί κανείς να διαβάσει υπερβολικά πολλά από τα δικά μου βιβλία, αυτό έτσι μου ξέφυγε και το είπα!) Αλλά αν τα διαβάσετε σωστά, θα με ακούσετε να λέω στα βιβλία ακριβώς αυτό που λέω τώρα. Αλλάζεις με το να κάνεις διάφορα πράγματα – αυτή είναι η πραγματική εργασία πάνω στον εαυτό σου. Η εργασία αυτή δεν είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα από το να μιλάς στον κόσμο για τον Μαϊτρέγια. Αν θέλεις να πεις ποιο είναι το πιο σπουδαίο πράγμα για σένα, λοιπόν, αυτό είναι ο ερχομός του Μαϊτρέγια. Αυτός είναι ο Χριστός. Είναι ο μέγας Αβατάρ. Έχει έλθει για να αλλάξει τον κόσμο με την δική σου μεσολάβηση. Πώς μπορεί Αυτός να αλλάξει τον κόσμο με την βοήθειά σου αν εσύ μόνο «εργάζεσαι πάνω στον εαυτό σου» με το να πίνεις εν τω μεταξύ τον καφέ σου, διαβάζοντας την Αλίκη Μπέιλη;

Ερ. Λέτε ότι η αδιαφορία είναι η ρίζα όλων των προβλημάτων. Πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε στους εαυτούς μας και στους άλλους;

Απ. Μόνο στους εαυτούς σας μπορείτε να αντιμετωπίσετε την αδιαφορία. Ξεφορτωθείτε την. Είναι ένα ελάττωμα στον χαρακτήρα, μια αίσθηση διαχωρισμού την οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε. Στους άλλους, το περισσότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να τους πείσετε. Πρέπει να τους μιλήσετε άφοβα, αν πρόκειται για κάποια αδιαφορία που επηρεάζει έντονα ολόκληρο τον κόσμο. Αν η αδιαφορία υπάρχει σε πολύ μικρότερη κλίμακα, αν είναι μόνο μια προσωπική υπόθεση, μια και πρέπει να είναι λίγοι οι άνθρωποι που δεν είναι σε κάποιο βαθμό αδιάφοροι, αυτούς θα πρέπει να τους αφήσουμε να ξεπεράσουν μόνοι τους το ελάττωμα τους.

Η αδιαφορία είναι μια βαθιά θυμαπάτη που είναι αποτέλεσμα της άγνοιας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός στον κόσμο. Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο πιο απειροελάχιστο άτομο και κάθε άλλο άτομο σε ολόκληρο το εκδηλωμένο σύμπαν. Κάθε ψυχή, και κάθε ένας από εμάς είναι μια ψυχή σε ενσάρκωση, σχετίζεται με κάθε άλλη ψυχή στο Σύμπαν.

Αρα το περισσότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να αντιμετωπίσετε την δική σας αδιαφορία, αν βέβαια την αναγνωρίζετε. Αν δεν την αναγνωρίζετε τότε δεν μπορείτε να είστε ελεύθεροι, δεν μπορείτε να βοηθήσετε τον κόσμο γιατί είστε τόσο πολύ αδιάφοροι ακόμα και για να παρατηρήσετε τις ανάγκες που υπάρχουν στον κόσμο. Ο Μαϊτρέγια αποκαλεί την αδιαφορία, και όχι το χρήμα, «πηγή του κάθε κακού». Το χρήμα είναι απλώς μια απρόσωπη ενέργεια,

και οι ενέργειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλό ή για κακό. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για καλό σε μεγάλη, γενική κλίμακα, ή μπορείτε να το συσσωρεύσετε και να προσπαθήσετε να το αυξήσετε για τον εαυτό σας και για να το μεταβιβάσετε στα παιδιά σας και να ελπίζετε ότι θα το μεταβιβάσουν στα δικά τους.

Όλα αυτά αποτελούν μια μεγάλη θυμαπάτη που προκαλείται από τον φόβο. Οι άνθρωποι γίνονται αδιάφοροι επειδή είναι φοβισμένοι. Φοβούνται τόσο πολύ να αντιμετωπίσουν τις ευθύνες και τον πραγματικό σκοπό και νόημα της ζωής ώστε γίνονται αδιάφοροι. Αγνοούν τους άλλους ανθρώπους. Δεν νομίζουν ότι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους ανθρώπους που ζουν στην άλλη άκρη του κόσμου, με ανθρώπους που δεν έχουν συναντήσει και έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος και διαφορετικές θρησκείες.

Αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους αδιάφορους. Είναι ένα βόλεμα. Η αδιαφορία σε βγάζει έξω από την αληθινή ανθρώπινη σου ευθύνη. Ενσαρκώνεσαι σαν ένα υπεύθυνο Ον. Τα μωρά είναι πιο υπεύθυνα, στην αρχή, από τους αδιάφορους ενήλικες. Τα μωρά έρχονται ως ψυχές. Έρχονται έχοντας έναν σκοπό, συνήθως μάλιστα αρκετούς σκοπούς, και βέβαια έχουν τον θεμελιώδη σκοπό: την δημιουργία σωστών ανθρώπινων σχέσεων.

Η ψυχή δεν μπορεί να δημιουργήσει σωστές ανθρώπινες σχέσεις αν η αντανάκλασή της, η προσωπικότητα, είναι αδιάφορη. Η αδιαφορία είναι απλώς ένας τρόπος επανάπαυσης όπου δεν κάνεις καμιά προσπάθεια να συμπεριλάβεις τον υπόλοιπο κόσμο. Και μπορείς να το κάνεις αυτό μόνο όταν έχεις μαζέψει λίγα λεφτά, λίγη καλοπέραση, λίγο «βόλεμα». Μετά μπορείς να κολυμπάς μέσα εκεί και να ελπίζεις ότι ο κόσμος θα εξαφανιστεί και θα σε αφήσει ήσυχο και δεν θα σε ενοχλεί. Αδιαφορία είναι, επίσης, να μην θέλεις να ενοχλείσαι μαθαίνοντας την ελεεινά χειρότερη κατάσταση (σε σχέση με εσένα) άλλων ανθρώπων.

Ερ. Μιλήσαμε για εμπιστοσύνη και τη γνώση ότι όλα θα πάνε καλά. Έγιναν μερικά σχόλια αναφορικά με την αδιαφορία που διεισδύει απαρατήρητη. Μπορείτε παρακαλώ να σχολιάσετε πάνω στην ισορροπία μεταξύ του να έχουμε εμπιστοσύνη, και εν τούτοις να εκτελούμε την εργασία;

Απ. Η εμπιστοσύνη δεν έχει καμιά σχέση με την αδιαφορία. Η αδιαφορία είναι αποτέλεσμα του φόβου. Η εμπιστοσύνη είναι αποτέλεσμα της πεποίθησης, της πεποίθησης ότι έχεις εμπιστοσύνη ότι ξέρεις τι συμβαίνει, ότι η δικιά ψυχή σου λέει ότι αυτό είναι αληθινό, ότι αυτό είναι πιστευτό, ότι μπορείς να το εμπιστευθείς. Ο Μαϊτρέγια ή ο Δάσκαλος λέει: «Να έχετε εμπιστοσύνη, όλα θα πάνε καλά, κάθε είδους πράγματα θα πάνε καλά.» Δεν περιμένουν Αυτοί όμως,

από εσάς λόγω αυτής της εμπιστοσύνης να επαναπαυτείτε, και να μην κάνετε τίποτα, να γίνετε αδιάφοροι.

Πρέπει να καταλάβετε τι είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι μια πεποίθηση. Είναι μια πεποίθηση ότι έτσι θα γίνει αυτό το πράγμα, ότι όλα θα πάνε καλά, για παράδειγμα, και αυτό το πράγμα θα γίνει στην ώρα του. Δεν σημαίνει αυτό ότι στο μεταξύ απλώς επαναπαύεστε και γίνεστε αδιάφοροι και λέτε: «Καλά, δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει ότι υπάρχουν εκατομμύρια στον κόσμο που λιμοκτονούν ή ότι ένα ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων γνωρίζει για τον Μαϊτρέγια, και θα μπορούσα να κάνω κάτι για να το αυξήσω, αλλά για ποιο λόγο; Όλα θα πάνε καλά». Αυτό είναι αδιαφορία, δεν είναι πεποίθηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Όταν ένας Δάσκαλος λέει «όλα θα πάνε καλά», Αυτός το εννοεί και το λέει για να απομακρύνει τον φόβο. Ο φόβος σταματά την δράση, και αν έχετε την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά τότε μπορείτε να εργαστείτε ελεύθεροι από τον φόβο που παρεμποδίζει την δράση σας. Δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δραστηριοποιηθείτε καθόλου, αλλά το αντίθετο. Όσο περισσότερο έχετε εμπιστοσύνη και είστε απελευθερωμένοι από τον φόβο, τόσο χρησιμότερες και με ευρύτερο πεδίο επιρροής μπορούν να είναι οι πράξεις σας.

Η εμπιστοσύνη και η αδιαφορία απέχουν μίλια μεταξύ τους. Αν έχεις εμπιστοσύνη, τότε δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος. Αν είσαι αδιάφορος, τότε δεν έχεις εμπιστοσύνη.

*Ερ. Μπορείτε να εξηγήσετε το πώς θα γεφυρωθεί η απόσταση ανάμεσα στους «κοινούς» ανθρώπους και στους μαθητές του κόσμου, όπως αναφέρεται στο άρθρο του Δασκάλου του Κρεμ «Βήμα προς βήμα» στο τεύχος Οκτωβρίου 2007 του **Share International**;*

Απ. Αυτό που εννοούσε ο Δάσκαλος σε σχέση με τα παραπάνω είναι ότι επειδή ο Μαϊτρέγια και οι Δάσκαλοι θα λειτουργούν σε πλήρη παγκόσμια δημοσιότητα – διδάσκοντας, απαντώντας ερωτήσεις από τα ΜΜΕ και λοιπά, διδάσκοντας τους «κοινούς ανθρώπους» που έρχονται στις συγκεντρώσεις, που παρακολουθούν το ραδιόφωνο και την τηλεόραση – θα δώσουν Αυτοί στους ανθρώπους να κατανοήσουν τις πιο απλές θεμελιώδεις απόψεις των Διδασκαλιών της Αιώνιας Σοφίας. Με αυτό τον τρόπο Αυτοί θα μειώσουν την απόσταση που υπάρχει τώρα ανάμεσα στον μέσο άνδρα και γυναίκα που συναντάς στον δρόμο ο οποίος δεν διαβάζει την Αλίκη Μπέιλη ή την Μπλαβάτσκι, και στους ανθρώπους που τις διαβάζουν.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχει απόσταση μεταξύ εκείνων που έχουν διαβάσει,

μέχρι κάποιο σημείο, τις εσωτερικές διδασκαλίες και των «κοινών» ανθρώπων που δεν τις έχουν διαβάσει. Αυτό δυσκολεύει κάποιους μαθητές να εκφραστούν και να γίνουν κατανοητοί από τον μέσο καθημερινό άνθρωπο. Γίνεται έτσι προσπάθεια από τους Ίδιους τους Δασκάλους, να μικρύνει αυτή η απόσταση προσεγγίζοντας σε ένα σχετικά απλό επίπεδο, αυτή την δραστηριότητα η οποία έως τώρα επιτελείτο από τους μαθητές. Για μένα, πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη μεταβολή στον τρόπο που γενικά η ανθρωπότητα εξοικειώνεται με τους εσωτερικούς νόμους, οι οποίοι είναι η καθαυτή βάση της ζωής μας.

Στις μέρες μας, ο μέσος άνδρας ή η γυναίκα που βλέπεις στο δρόμο (ίσως λόγω της επιρροής της 5^{ης} ακτίνας), στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, τείνει να μην αναγνωρίζει ή τείνει να μη δέχεται την ύπαρξη οτιδήποτε βρίσκεται ψηλότερα από το πυκνό-υλικό επίπεδο. Αλλά αν είσαι σπουδαστής των Διδασκαλιών της Αιώνιας Σοφίας τότε ξέρεις ότι αυτό είναι το σημείο εκκίνησης, το βασικό σημείο, το ότι όλα είναι σχετικά και ότι δεν υπάρχει τέλος σε αυτή την σχετικότητα. Επομένως η συνείδηση του τι είναι πραγματικό θα διαστέλλεται αιώνια.

Τώρα, με σκοπό να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ του μέσου ανθρώπου στο δρόμο και του μέσου σπουδαστή των Διδασκαλιών της Αιώνιας Σοφίας, οι Ίδιοι οι Δάσκαλοι πλησιάζουν τις μάζες απευθείας, με μερικές από τις εσωτερικές διδασκαλίες. Αυτό θα σχηματίσει αναπόφευκτα μια γέφυρα, θα μικρύνει την απόσταση, μεταξύ εκείνων που έχουν διαβάσει αυτές τις διδασκαλίες και που εργάζονται μέχρι ένα σημείο χρησιμοποιώντας αυτές τις διδασκαλίες, και εκείνων που δεν τις έχουν διαβάσει.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ

*Ερ. Υπάρχει ένα εξαιρετο απόσπασμα στις σελίδες 428-430 του βιβλίου **Οι Ακτίνες και οι Μνήμες, Μέρος Δεύτερο**, της Αλίκης Α. Μπέιλη, το οποίο αν και γράφτηκε το 1947 φαίνεται να περιγράφει σε μεγάλο βαθμό τις παρούσες παγκόσμιες συνθήκες. Ο Δάσκαλος Τζβαλ Κουλ λέει: «Η ένταση στον κόσμο σήμερα, ιδιαίτερα μάλιστα στην Ιεραρχία, είναι τέτοια που θα προκαλέσει άλλη μία και ίσως αποφασιστικής σημασίας παγκόσμια κρίση. Διαφορετικά, θα συμβεί μια τόσο μεγάλη επιτάχυνση της πνευματικής ζωής του πλανήτη που θα επισπεύσει με καταπληκτικό τρόπο την εμφάνιση των συνθηκών για την Νέα Εποχή που μακρόχρονα αναζητούμε.... Ο εγωισμός των Ηνωμένων Πολιτειών οφείλεται επίσης στην νεαρή ηλικία αυτού του κράτους, αλλά τελικά αυτός θα*

υποκύψει στην πείρα και στα βάσανα. Υπάρχουν – ευτυχώς για την ψυχή αυτού του μεγάλου λαού- πολλά βάσανα που αναμένονται στο μέλλον για τις Ηνωμένες Πολιτείες...Στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας, και επίσης στα χέρια της Γαλλίας, βρίσκεται το πεπρωμένο του παγκόσμιου μαθητή, της Ανθρωπότητας. Η Ανθρωπότητα έχει περάσει τις δοκιμασίες που αποτελούν την προετοιμασία για την πρώτη μύηση, οι οποίες ήταν δύσκολες και σκληρές και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί εντελώς. Οι Κύριοι του Κάρμα (που αριθμούν τέσσερις) εργάζονται σήμερα μέσω αυτών των τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων. Είναι, πάντως, ένα κάρμα που επιδιώκει να απελευθερώσει, όπως κάνει κάθε κάρμα. Στην επερχόμενη κρίση, υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης καινούργιας ελευθερίας και αληθινού οράματος, με επιπλέον ευρύτερο πνευματικό ορίζοντα. Αν (αυτή η κρίση) αντιμετωπιστεί με τον σωστό τρόπο, η κατάληξή της δεν χρειάζεται να είναι πάλι η απόλυτη φρίκη...Οι Εβραίοι [Σημ. Συντάκτη: δηλαδή οι Σιωνιστές] έχουν ξανανοίξει λίγο την πύλη προς τις Δυνάμεις του Κακού, οι οποίες λειτούργησαν αρχικά μέσω του Χίτλερ και της σατανικής του συμμορίας. Το «σφράγισμα» αυτής της πύλης δεν είχε εκπληρωθεί με επιτυχία, και ο ρόλος της σοφίας είναι να ανακαλύψει έγκαιρα αυτό το γεγονός. Αυτές οι Δυνάμεις του Κακού λειτουργούν μέσω ενός τριγώνου του κακού, του οποίου το ένα σημείο βρίσκεται στο Σιωνιστικό Κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το άλλο στην κεντρική Ευρώπη, και το τρίτο είναι στην Παλαιστίνη [Σημ. Συντάκτη: τωρινό Ισραήλ]...Στους χάρτες που βρίσκονται στα Αρχεία της πνευματικής Ιεραρχίας, σε ολόκληρη την περιοχή όπου ευρίσκεται η Εγγύς Ανατολή και πάνω από ένα μέρος της Ευρώπης – πάνω από την Ελλάδα, την Γιουγκοσλαβία, την Τουρκία, την Παλαιστίνη, τα Αραβικά Κράτη, την Αίγυπτο και την Ρωσία – υπάρχει ένα βαρύ σύννεφο που επισκιάζει όλες αυτές τις χώρες. Μπορεί άραγε αυτό το σύννεφο να διασκορπιστεί με κατάλληλη σκέψη και σχεδιασμό από την Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την πλειοψηφία των Ηνωμένων Εθνών – ή πρέπει να εκτονωθεί ως καταστροφή πάνω στον κόσμο;»)

(1) Άραγε, βρίσκεται ακόμα αυτή η «αποφασιστικής σημασίας παγκόσμια κρίση» μπροστά μας στο μέλλον, ή (2) είμαστε τώρα στα πρώτα στάδιά της, ή (3) έχει μετριαστεί από τις ραγδαίες εξελικτικές αλλαγές κατά την διάρκεια του τελευταίου μισού αιώνα;

Απ. (1) Όχι. (2) Είμαστε στα πρώτα στάδιά της. (3) Έχει μετριαστεί κάπως.

Ερ. (1) Μήπως η «επερχόμενη κρίση» ήταν ο Ψυχρός Πόλεμος και η πυρηνική του απειλή; (2) Θα μπορούσε να είναι επίσης η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση;

Απ. (1) Ναι. (2) Ναι.

Ερ. (1) Άραγε, τα «βάσανα που επιφυλάσσει το μέλλον για τις Ηνωμένες Πολιτείες» έχουν καμία σχέση με μεταμέλεια για τον πόλεμο στο Ιράκ και / ή (2) με άλλες πολεμικές περιπέτειες, ή είναι(3) τα αποτελέσματα ενός οικονομικού κραχ;

Απ. (1) Όχι με μεταμέλεια αλλά με τα αποτελέσματα που προκαλούνται από την μονομερή δράση και την απόρριψη του νομικού καθεστώτος των Ηνωμένων Εθνών.(2) Ναι. (3) Ναι.

Ερ. Σχετικά με τις ΗΠΑ καθημερινά βγαίνουν στο φως περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία, μέσω υπηρεσιών όπως η CIA, για εκφοβισμούς άλλων χωρών και παραποιήσεις θεμάτων που άπτονται της εθνικής τους κυριαρχίας (όπως οι εκλογές) προς όφελος των ΗΠΑ. (1) Μήπως αυτό συνέβαινε πάντοτε, και μόνο τώρα παρατηρούμε τη διαφθορά να έρχεται στην επιφάνεια, όπως προέβλεψε ο Μαϊτρέγια; Ή (2) έχει η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ (Στμ: του Τζ. Μπους του νεότερου) διευρύνει ακόμα περισσότερο την πολιτική διαφθορά;

Απ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια νεαρή χώρα, με την προσωπικότητα της να κυριαρχείται από τα κατώτερα στοιχεία της 6^{ης} ακτίνας του Ιδεαλισμού ή Αφοσίωσης. Επομένως υποφέρει από όλα τα ελαττώματα αυτής της ακτίνας: αφοσίωση στα δικά της συμφέροντα, καχυποψία για τα κίνητρα των άλλων, εριστικότητα και αυταρχικότητα, αυταπάτη για τα δικά της κίνητρα κ.τ.λ., κ.τ.λ. Σαν αποτέλεσμα, οι τακτικές εκφοβισμού που χρησιμοποιούνται από αυτή τη χώρα εδώ και πολύ καιρό έχουν τα χαρακτηριστικά αυτής της ακτίνας. Οι κάτοικοί της και οι κυβερνήσεις της πιστεύουν ότι διαδίδουν την Ελευθερία και την Δικαιοσύνη στον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Αυτή η αυταπάτη είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 6^{ης} ακτίνας. Η πολιτική διαφθορά, συνεπώς, υφίσταται αδιάκοπα. Η παρούσα κυβέρνηση που κυριαρχείται από ανθρώπους ακραίων πεποιθήσεων (φονταμενταλιστές), απλά υποβιβάζει την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Ο κόσμος, όπως έχει γράψει ο Δάσκαλος Τζβαλ Κουλ μέσω της Αλίκης Μπέιλη, περιμένει την ψυχή της Αμερικής που ανήκει στην 2^η ακτίνα να φανερωθεί, όπως το έκανε με το Σχέδιο Μάρσαλ μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ερ. Στο *Share International* ο Μαϊτρέγια αναφέρεται να μιλά για «δύσκολους καιρούς» που έρχονται. Σε τι αναφερόταν Αυτός; Εννοούσε την τωρινή παγκόσμια κατάσταση;

Απ. Εννοούσε οικονομικές δυσκολίες.

Ερ. Αναστατώθηκα που σας άκουσα να αναφέρεστε στο Ισραήλ σαν να είναι η αιχμή του δόρατος του κακού. Τι εννοείτε με αυτό;

Απ. Μου προκαλεί έκπληξη που ο ερωτών αναστατώθηκε, δεδομένης της σκληρής καταπίεσης του λαού της Παλαιστίνης από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δικαιολογεί τις πράξεις του σαν μέρος του «πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας» όπως υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Μπους (το νεότερο), ο οποίος επιτέθηκε στο Ιράκ, που δεν ήταν χώρα τρομοκρατών και σίγουρα δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ. Μετά από την ήττα των δυνάμεων του Άξονα από τους συμμάχους το 1945, οι «δυνάμεις του κακού», όπως τις αποκαλούμε – «οι Άρχοντες του Υλισμού» όπως είναι γνωστοί στην Ιεραρχία του Φωτός - αποκλειόντουσαν βαθμιαία στη δική τους σφαίρα επιρροής: στην υποστήριξη της Υλικής πλευράς του πλανήτη. Το κράτος του Ισραήλ δημιουργήθηκε το 1948 με τη χρήση τρομοκρατικής δράσης εναντίον της Βρετανικής Διοίκησης και εναντίον του λαού της Παλαιστίνης. Έτσι, σύμφωνα με τον Δάσκαλο Τζβαλ Κουλ, ήταν «σαν να μπήκαν πάλι οι δυνάμεις του κακού ένα βήμα μέσα από την πόρτα». Το Ισραήλ είναι το κεντρικό σημείο ενός τριγώνου του κακού που λειτουργεί μέσω του Ισραήλ, του Πενταγώνου στις ΗΠΑ και ορισμένων κρατών της Ανατολικής Ευρώπης.

Προς το παρόν παρατηρούμε μια έκρηξη αυτής της δαιμονικής ενέργειας με την οποία πρέπει η ανθρωπότητα να συγκρουστεί και να επιλύσει με την βοήθεια της Ιεραρχίας του Φωτός – του Μαϊτρέγια και της Ομάδας Του των Δασκάλων της Σοφίας.

*Ερ. Στο βιβλίο της Αλίκης Μπέιλη **Η εξωτερίκευση της Ιεραρχίας** υπάρχει ένα ενδιαφέρον απόσπασμα. Η Αλίκη Μπέιλη αναφέρεται στον «ρυθμιστή των οικονομικών», έναν εξελεγμένο μαθητή της Πνευματικής Ιεραρχίας, ο οποίος θα καταστεί ενεργός όταν θα αρχίσει η υιοθέτηση του κανόνα του αντιπραγματισμού και ανταλλαγής (δηλαδή του μοιράσματος από κοινού) σε παγκόσμια κλίμακα. (Στμ. Αντιπραγματισμός: ανταλλαγή σε είδος, χωρίς χρήματα).*

(1) Μήπως το απόσπασμα αναφέρεται σε κάποια προσαρμογή των αγορών σε παγκόσμια κλίμακα, ή στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, ή και στα δύο; (2) Άραγε, εκτελεί ενεργά το έργο του σήμερα αυτός ο «ρυθμιστής των οικονομικών»; (3) Θα εκτελεί το έργο του (ο ρυθμιστής) μέσω των Ηνωμένων Εθνών; (4) Θα είναι (ο ρυθμιστής) υπεύθυνος κάποιας επιτροπής ή υπηρεσίας που θα δημιουργηθεί από την διεθνή κοινότητα με άμεσο σκοπό την πραγματοποίηση αυτής της ρύθμισης;

Απ. (1) Αναφέρεται και στα δύο. (2) Όχι. (3) Ναι. (4) Ναι.

Ερ. Σχολιάστε παρακαλώ για την σπουδαιότητα που θα αποκτήσουν στο μέλλον οι δημόσιες εκτάσεις και εγκαταστάσεις σε αστικές περιοχές– και ιδιαίτερα στον τρόπο που συσχετίζονται με τις προτεραιότητες του Μαϊτρέγια και την 'τέχνη της ζωής'.

Απ. Όλες οι πόλεις έχουν ανάγκη από δημόσιες εκτάσεις χωρίς, ή σχεδόν χωρίς, κτίρια. Μια από τις προτεραιότητες του Μαϊτρέγια για το μέλλον, για την οποία έχει γράψει ο Δάσκαλός μου, είναι ο εξωραϊσμός των πόλεων μας. Αυτός πρέπει να περιλαμβάνει την δημιουργία εκτάσεων για πάρκα πολύ μεγαλύτερων από όσο υπάρχουν σήμερα στις περισσότερες πόλεις, με σκοπό την ανάπαυση, την ψυχαγωγία, ή απλά για να κάθεται κάποιος στον ήλιο και να παρακολουθεί τις πεταλούδες . Χρειάζονται να δημιουργηθούν εκτάσεις για ναούς και αντικείμενα φορτισμένα με ισχύ που θα χτιστούν σε ορισμένους ανοιχτούς χώρους και τα οποία θα δημιουργήσουν ισορροπία και επιπλέον ενέργεια για εκείνη την περιοχή του συγκεκριμένου αστικού χώρου. Πρόκειται για την μελέτη των ενεργειακών χαρακτηριστικών διαφόρων δομών όπως το τετράεδρο ή η πυραμίδα, τα οποία έχουν ενεργειακά χαρακτηριστικά απλώς λόγω του σχήματός τους. Ενεργειακές δομές είναι άλλη μια ονομασία για αυτό. Υπάρχουν πολλές ενεργειακές δομές οι οποίες, όταν ευθυγραμμιστούν, θα χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή του κλίματος και για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα στις πόλεις όλου του κόσμου.

Ερ. Τι είδους μέλλον προβλέπετε για την Αμερική και γενικά για τον κόσμο στις επόμενες δύο δεκαετίες;

Απ. Αν αρκετοί άνθρωποι δεχτούν γρήγορα τις αλλαγές που θα ζητήσει ο Μαϊτρέγια, θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να μεταμορφώσουμε την ζωή στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Μόλις τα ιδανικά του μοιράσματος από κοινού και της δικαιοσύνης κυριαρχήσουν στην σκέψη μας και θεωρηθούν ως οι μόνοι τρόποι για να δημιουργηθεί ειρήνη και για να δοθεί ένα τέλος στην τρομοκρατία και στον πόλεμο, τότε εκατομμύρια θα υποστηρίξουν τον Μαϊτρέγια.

Δεν γνωρίζετε πόσο εύγλωττος είναι ο Μαϊτρέγια, πόσο απλός και γεμάτος γνώσεις, με μυαλό ξυράφι που μπορεί να δια φωτίσει κάθε πρόβλημα. Η αγάπη και η σοφία Του είναι χωρίς τέλος, όντας η αγάπη του Θεού και η σοφία όλων των αιώνων. Η ικανότητα Του να μπαίνει στις καρδιές όλων και να σκορπίζει την ενέργεια της αγάπης Του είναι το σπαθί που Αυτός κρατάει για να αλλάξει τον κόσμο. Το Σπαθί αυτό που ονομάζεται και Μάχαιρα του Διχασμού¹³ είναι η ενέργεια της Αγάπης.

¹³ Σ.τ.Μ.: Παράβαλε με το " ...βάλαιν...μάχαιραν. Ήλθον γαρ διχάσαι...", Ευαγγέλιο του Ματθαίου Ι 34-35

Καθώς οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε αυτή την ενέργεια, ο κόσμος θα διαχωριστεί – σε αυτούς που απαιτούν έντονα την αλλαγή σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις που υποστηρίζει ο Μαϊτρέγια, και σε εκείνους που φοβούνται και κοιτάζουν προς το παρελθόν, που Τον βλέπουν ως τον αντίχριστο, που είναι γεμάτοι φόβο και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αυτοί θα σταθούν στο περιθώριο παρακολουθώντας τα γεγονότα, χάνοντας έτσι την ευκαιρία που παρουσιάζεται, για πρώτη φορά στην ιστορία, να συμμετάσχουν στην μεταμόρφωση του κόσμου. Εξαρτάται από το κάθε άτομο, από το σημείο όπου αυτός ή αυτή βρίσκεται, να επιβεβαιώσει την θεία ουσία του.

Ο Μαϊτρέγια καλεί για μοίρασμα, για δικαιοσύνη, για ελευθερία και ορθές ανθρώπινες σχέσεις. Όλα αυτά είναι θεϊκές αρχές. Οι ορθές σχέσεις, η ελευθερία, και η δικαιοσύνη είναι η βάση της ζωής και αποτελούν τις σχέσεις που πρέπει να επικρατούν μεταξύ των λαών και των εθνών επίσης.

Η ανταγωνιστικότητα είναι αυτή που οδηγεί στον πόλεμο και αποτρέπει την ανάπτυξη σωστών ανθρώπινων σχέσεων. Η δημιουργία ορθών ανθρώπινων σχέσεων είναι το επόμενο βήμα προς τα εμπρός στην εξέλιξή μας. Όταν το κάνεις αυτό τότε κάνεις το ξεκίνημα μιας αληθινά θεϊκής ζωής. Το πρώτο βήμα προς το μοίρασμα, λειο ο Μαϊτρέγια, είναι το πρώτο βήμα προς τη θεϊκή ουσία σου. Τι θα μπορούσε να είναι πιο απλό ή πιο αληθινό;

Ερ. Είναι θαυμάσιο ότι το φως αρχίζει σιγά-σιγά να ανατέλλει σε αυτό τον πλανήτη παρόλα τα προβλήματα που ακόμα αντιμετωπίζουμε. Η ερώτησή μου είναι: Ακούω συνέχεια από διάφορων ειδών πηγές για καταστροφές που προμηνούνται, για συμφορές, και για κάθε είδους κακοδαιμονίες και θλιβερές καταστάσεις που θα συμβούν σύντομα σε αυτό τον πλανήτη, περισσότερο λόγω κάποιου διαστρικού αντικειμένου ή από δυνάμεις στο εσωτερικό της ίδιας της Γης. Θα πρέπει να περιμένουμε μια μετατόπιση των πόλων ή ένα πλανητικό αντικείμενο να συγκρουστεί με την Γη, ή αυτοί οι ισχυρισμοί αποτελούν κάποια τακτική εκφοβισμού από εκείνους που επηρεάζονται εύκολα από τη μαύρη στοά;

Απ. Οι σκοτεινές καταστροφολογικές προβλέψεις, όταν δεν είναι προμελετημένα δημιουργήματα των σκοτεινών δυνάμεων οι οποίες πάντα προσπαθούν να κρατήσουν την ανθρωπότητα υπόδουλη, είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της πολιτικής εκφοβισμού που εξασκούν πολλοί και διάφοροι. Θα υπάρξει πράγματι κλιματική αλλαγή, αναστάτωση και δυσκολίες σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά όχι στο υπερβολικά διογκωμένο μέγεθος που οι προβλέψεις συμφορών και καταστροφών αναφέρουν.

Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αρκετές καταστροφές για να ικανοποιηθούν οι συναισθηματικές απαιτήσεις ορισμένων ανθρώπων. Τα ΜΜΕ παίζουν τεράστιο

ρόλο στην εξάπλωση αυτού του συνδρόμου καταστροφής με τις ανταποκρίσεις τους που αποβλέπουν στον εντυπωσιασμό, κάτι που μάλλον αυξάνει τις πωλήσεις των εφημερίδων και των περιοδικών. Η αλλαγή είναι πάντα δύσκολη για τους ανθρώπους, είτε είναι μικρή είτε μεγάλη. Οι αλλαγές που μεταμορφώνουν τον κόσμο είναι αυτές που φοβίζονται ιδιαίτερα πολλούς ανθρώπους. Αλλά δεν γνωρίζουν τη δύναμη του Μαϊτρέγια του Χριστού και Παγκόσμιου Διδάσκαλου, ο Οποίος είναι στις ημέρες μας παρών σε φυσική μορφή ανάμεσά μας, μαζί με μεγάλη ομάδα μαθητών Του. Οι ενέργειές τους εμπνέουν το καλύτερο τμήμα της ανθρωπότητας ώστε να κατανοήσει και να εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές. Όπως είπε ο Μαϊτρέγια: «Μη φοβάστε. Το τέλος είναι γνωστό από την αρχή. Όλα θα πάνε καλά. Το κάθε τι θα είναι εντάξει.»

Ερ. Πιστεύει ο Μαϊτρέγια ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο ακόμα και αν είμαστε εγωιστές ή ανταγωνιστικοί;

Απ. Ναι. Δεν είμαστε όλοι εγωιστές και ανταγωνιστικοί. Η πλειοψηφία των ανθρώπων πιθανόν είναι εν μέρει εγωιστές και εν μέρει αλτρομιστές. Οι άνθρωποι είναι ένα μίγμα, και όχι εκατό τοις εκατό αυτό ή εκείνο. Υπάρχουν βαθμοί εγωισμού και βαθμοί αλτροισμού. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που είναι έτοιμοι για κάποια ανιδιοτελή πράξη, έτοιμοι να φέρουν κάποια δικαιοσύνη στον κόσμο και επομένως ένα είδος μοιράσματος από κοινού.

Πριν πολλά χρόνια, το 1924, στα βιβλία της Άγκνι Γιόγκα, ο Μαϊτρέγια είχε πει ότι υπήρξε κάποια εποχή όπου 10 αληθινοί άνθρωποι μπορούσαν να σώσουν τον κόσμο. Έπειτα ήρθε εποχή όπου 10.000 δεν επαρκούσαν. Σήμερα θα απευθυνθεί σε ένα δισεκατομμύριο.

Πριν περίπου πέντε με έξι χρόνια ρώτησα τον Δάσκαλό μου αν ο Μαϊτρέγια βρήκε πια το δισεκατομμύριο Του. Ναι, μου είπε, ο Μαϊτρέγια είχε 1.5 δισεκατομμύρια ανθρώπων στη διάθεσή Του. Άρα υπήρχαν 1.5 δισεκατομμύρια άνθρωποι από το σύνολο των 6.5 δισεκατομμυρίων στον κόσμο, για τους οποίους Αυτός γνώριζε ότι είναι καλοπροαίρετοι, είναι αλτρομιστές και είναι έτοιμοι να διακρίνουν νέες δομές και νέους τρόπους ζωής. Σήμερα (το 2006) υπάρχουν 1.8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη διάθεσή Του – που επαρκούν και με το παραπάνω.

Άλλωστε, δεν έχουμε και εναλλακτικές λύσεις. Αν σας προσφέρω ζωή ή θάνατο- τί θα επιλέξετε; Ο Μαϊτρέγια θα πει: «Έχετε μια επιλογή. Διαλέξτε τη ζωή, αν είστε συνετοί, και δημιουργείστε έτσι ένα λαμπρό, χρυσό πολιτισμό, καλύτερο από οτιδήποτε έχει ποτέ δει ο κόσμος. Ή θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον αφανισμό.» Ποιο θα επιλέξετε;

Δεν υπήρξε ποτέ ένας Αβατάρ, ένας Διδάσκαλος, με τέτοια ισχύ όπως ο Μαϊτρέγια. Μην φοβάστε. Ο κόσμος θα αλλάξει γρήγορα. Θα σταματήσει να είναι άπληστος και εγωιστικός και θα επιδείξει τον αληθινό χαρακτήρα της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με την άποψη του Μαϊτρέγια, η ανθρωπότητα είναι θαυμάσια. Ο Μαϊτρέγια αγαπά την ανθρωπότητα. Όχι μόνο επειδή είναι ο Κύριος της Αγάπης – αυτός είναι ένας λόγος που έχει την ικανότητα να αγαπά την ανθρωπότητα – σε πείσμα όλων, παρά την απληστία μας και τον εγωισμό μας. Αλλά βλέπει επίσης το θεϊκό φως της ανθρωπότητας. Είναι ο επικεφαλής του βασιλείου των ψυχών. Βλέπει την ψυχή της ανθρωπότητας, και αυτή η ψυχή υπάρχει σε κάθε ξεχωριστό ανθρώπινο ον. Δεν έχει σημασία το πόσο εγωιστές ή αξιομίσητοι μπορεί να φαινόμαστε, Αυτός διακρίνει το φως της θείας φύσης μέσα μας, και σε αυτό μπορείτε να βασιστείτε.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΤΡΕΓΙΑ

«Φίλοι Μου, βρίσκομαι πιο κοντά σας από όσο ίσως νομίζετε. Η καρδιά Μου χτυπά βήμα βήμα μαζί με τη δική σας. Η καρδιά Μου κλαίει για τα βάσανα τόσων πολλών ανθρώπων. Και όμως γνωρίζω ότι οι καρδιές εκείνων που Με ακούν τώρα, είναι ανοικτές και πρόθυμες να βοηθήσουν. Μην φοβάστε, φίλοι Μου. Δώστε με γενναιότητα και πρόθυμα, για να βοηθήσετε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη. Όταν πράττετε αυτό, εισέρχεστε σε εκείνο τον χώρο της θείας φύσης από τον οποίο προέρχεστε. Αυτό είναι η πράξη της ίδιας της θεότητας.

Έτσι φίλοι Μου, μην περιμένετε άλλο την εκδήλωση των μεγάλων αλλαγών που πρόκειται να έλθουν. Να τις προκαλέσετε εσείς με τις ενέργειές σας.

Να σκέφτεστε με ευρύτητα σκέψης. Σκεφτείτε ότι οι αδελφοί και οι αδελφές σας, είσατε εσείς οι ίδιοι, και το ίδιο ισχύει παντού σε όλο τον κόσμο. Κάνετε αυτό φίλοι Μου, και θα Με δείτε πολύ σύντομα.

Η καρδιά Μου σας αγκαλιάζει όλους.»

*(Αυτό το μήνυμα δόθηκε από τον Μαϊτρέγια, τηλεπαθητικά μέσω του Μπέντζαμιν Κρεμ, στο τέλος της συνέντευξής του στο **Radio Ici & Maintenant**, στο Παρίσι, στη Γαλλία, την 6η Απριλίου του 2006.)*

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

από τον Δάσκαλο – μέσω του Μπέντζαμιν Κρεμ

Όταν ο Μαϊτρέγια εμφανιστεί στον κόσμο, οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι Τον ξέρουν από παλιά και ότι οι διδασκαλίες Του δεν είναι παράξενες ή πέρα από τις δυνατότητες της αντίληψής τους. Πράγματι, ο Μαϊτρέγια θα είναι απλός ώστε όλοι να μπορούν να καταλάβουν.

Αυτή ακριβώς η απλότητά Του είναι που θα καταπλήξει. Εντούτοις, θα διαπιστωθεί επίσης ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα βιώσουν εκείνο που ακούνε με ένα νέο τρόπο, ως μια αλήθεια που τώρα αναφαίνεται, καινούργια, κι ως μια αλήθεια που τους αγγίζει σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Μπορεί οι ιδέες να είναι απλές, αλλά θα αντηχήσουν στον ανθρώπων τις καρδιές και θα ακουστούν πρωτόγνωρες και γεμάτες ζωή. Έτσι θα είναι. Έτσι θα αγγίξει ο Μαϊτρέγια τις καρδιές των ανθρώπων, κάνοντας έκκληση να βοηθήσουν τον εαυτό τους συνδράμοντας τους αδελφούς και αδελφές τους σε όλο τον κόσμο. Όταν Τον ακούσουν οι άνθρωποι, θα στοχαστούν βαθιά επάνω σε αυτά που λέει, και θα νοιώσουν να συγκινούνται παράξενα από τις συχνά επαναλαμβανόμενες λέξεις. Οι καρδιές τους θα ανταποκριθούν με πρωτοφανή τρόπο και μια καινούργια κατανόηση και επιτακτικότητα θα ενδυναμώσει την ανταπόκρισή τους.

Με αυτό τον τρόπο ο Μαϊτρέγια θα εμπνεύσει τους λαούς του κόσμου για δράση και αλλαγή. Εκείνοι που υπήρξαν συγκρατημένοι, θα βγουν μπροστά και θα ενώσουν τη φωνή τους στην κραυγαλέα απαίτηση για δικαιοσύνη και μοίρασμα των αγαθών από κοινού, για ελευθερία και ειρήνη.

Πολλοί, φυσικά, θα αγνοήσουν τον Μαϊτρέγια. Πολλοί θα βρουν τις ιδέες Του απεχθείς και επικίνδυνες ή ουτοπικές και μη πραγματοποιήσιμες. Μερικοί, πιο καταθόνιοι και φοβισμένοι θα δουν σε Αυτόν τον αντίχριστο, την προσωποποίηση όλων των φόβων τους. Μερικοί θα ήθελαν να σταυρωθεί αμέσως αν είχαν την δυνατότητα. Πολλοί θα κρατήσουν μια σιωπηλή ουδετερότητα, ανήμποροι να διαλέξουν στρατόπεδο, υπέρ ή κατά.

Εκείνοι που μπορούν να ανταποκριθούν, θα αυξηθούν σε αριθμό και θα υψώσουν τις φωνές τους για μοίρασμα και δικαιοσύνη. Θα συγκεντρωθούν γύρω Του όλοι για να Τον υποστηρίξουν, και θα Τον θεωρήσουν ως ηγέτη και μέντορά τους, διδάσκαλο και καθοδηγητή τους.

Έτσι θα σχηματιστεί ένα σώμα πανίσχυρης παγκόσμιας κοινής γνώμης, που θα απαιτεί αλλαγή. Όλο και περισσότερο, οι κυβερνήσεις θα συναντούν δυσκολία στο να αντισταθούν σε ετούτες τις απαιτήσεις του κόσμου και θα εξαναγκαστούν να εφαρμόσουν κάποιες αλλαγές σε κάποιο βαθμό.

Η δύναμη των ανθρώπων αυτών θα αυξηθεί και ενδυναμωμένες από τον Μαϊτρέγια οι φωνές τους, θα αυξηθούν σε σθένος και στην διαύγεια των απαιτήσεων. Θα ζητήσουν επιτακτικά να μιλήσει ο Αντιπρόσωπός τους στον κόσμο και έτσι θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την Ημέρα της Αναγγελίας, την πρώτη ημέρα της Νέας Αυγής.

Η Ημέρα της Αναγγελίας κατά την οποία για πρώτη φορά ο Μαϊτρέγια θα επιβεβαιώσει το αληθινό Του πνευματικό ανάστημα και όνομα, θα ξεχωρίζει μέσα σε όλη την Ιστορία ως η καμπή στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Θα καταγραφεί στα χρονικά ως η Ημέρα των Ημερών, η Αρχή του Καινούργιου, η Καθαγίαση της Ανθρωπότητας, η Πύλη για το ένδοξο μέλλον που αναμένει την ανθρωπότητα. Αυτή η ημέρα δεν είναι πολύ μακριά.

Νοέμβριος 2006

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Από τον Δάσκαλο —, μέσω του Μπέντζαμιν Κρεμ

Πολλοί αναμένουν την επιστροφή του Χριστού με σκίρτημα καρδιάς και φόβο. Διαισθάνονται ότι η εμφάνισή του θα προωθήσει μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής. Ορθά υποθέτουν ότι οι αξίες Του αναγκαστικά θα μεταβάλλουν τον τρόπο που σκέπτονται και ζουν, και χλωμιάζουν μπροστά σ' αυτή την προοπτική. Επίσης, όλους αυτούς τους αιώνες, ανέκαθεν οι εκκλησίες παρουσίαζαν την έννοια του Χριστού με τέτοια μυστικοπάθεια ώστε πολλοί φοβούνται την κρίση Του και την ιδιότητα της παντοδυναμίας Του. Τον αναμένουν ως Θεό που θα έλθει για να τιμωρήσει τους φαύλους και να ανταμείψει τους πιστούς.

Είναι δυστυχώς λυπηρό που μια τέτοια παραμορφωμένη θεώρηση του Χριστού έχει διαποτίσει τόσο βαθιά την ανθρώπινη συνειδητότητα. Τέτοιο ον δεν υφίσταται. Προκειμένου να γίνει κατανοητή η αληθινή φύση του Χριστού, είναι αναγκαίο να Τον δούμε οι άνθρωποι ως έναν ανάμεσα σε ίσους Υιούς του Θεού, ο καθένας Τους προικισμένος με πλήρες θεϊκό δυναμικό, διαφέροντας μόνον κατά τον βαθμό της εκδήλωσης καθεμιάς από αυτές τις θείες δυνάμεις.

Είναι προς Δόξα Του το ότι έχει επιτύχει την πληρότητα αυτής της θείας φύσης, κι ορθώς με σέβας χαιρετίζουμε αυτό το επίτευγμα. Είναι επίσης αδιαμφισβήτητα αληθές ότι αυτό καθαυτό το επίτευγμα είναι πράγματι έξοχο. Αλλά το θαύμα του Χριστού για τους ανθρώπους είναι το ότι ήταν ένας απ' αυτούς. Τίποτε δεν υπάρχει για Αυτόν στις δοκιμασίες και στα βάσανα των ανθρώπων, αλλά τα βίωσε Ο Ίδιος στην πράξη. Έχει τόσο πολύ οδυνηρά κι Ο Ίδιος διαγράψει βιωματικά κάθε ένα βήμα της πορείας που οι άνθρωποι ακόμη ακολουθούν. Σε ολόκληρο το ιστορικό πανόραμα της ανθρώπινης εμπειρίας, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει μοιρασθεί κι Αυτός Ο Ίδιος. Συνεπώς ο Χριστός είναι αληθώς ο Υιός του Ανθρώπου.

Είναι μάλλον βέβαιο ότι εάν επρόκειτο να εμφανισθεί ανάμεσά μας χωρίς να Τον έχουν αναγγείλει προηγουμένως, ελάχιστοι θα Τον αναγνώριζαν μέσα στο πλήθος, αν όχι κανένας. Έως τώρα, αυτή την γενική αντίληψη έχει Ο Ίδιος, ότι θα περνούσε απαρατήρητος μέσα στο πλήθος. Έτσι έχει λοιπόν το πράγμα σήμερα, κι έτσι βρίσκεται ανάμεσα στους αδελφούς Του καθώς αναμένει την πρόσκληση των ανθρώπων για να ξεκινήσει την αποστολή Του. Πολλοί που Τον βλέπουν καθημερινά, δεν αναγνωρίζουν Αυτόν. Άλλοι Τον αναγνωρίζουν αλλά φοβούνται να μιλήσουν. Άλλοι ακόμη και τώρα περιμένουν και προσεύχονται με την ελπίδα ότι ίσως Αυτός είναι Εκείνος για Τον Οποίο δεν τολμούν καν να ελπίζουν. Μόνον η Αναγγελία Του μπροστά στον κόσμο θα Τον καθιερώσει στα μάτια και στην καρδιά των ανθρώπων.

Ενώ αναμένουμε εκείνη την Ημέρα των Ημερών, ας ξεκαθαρίσουμε στο νου μας τους λόγους της επιστροφής Του. Ας κατανοήσουμε την φύση της αποστολής την οποία Ο Ίδιος έχει προδιαγράψει. Για να καθιερώσει ανάμεσά μας το γεγονός του Θεού είναι ο λόγος που έχει έλθει. Για να αναβιώσει τα Θεϊκά Μυστήρια βρίσκεται εδώ. Για να διδάξει τους ανθρώπους πώς να αγαπούν, και να αγαπήσουν ξανά, υπάρχει ανάμεσά μας. Για να εγκαθιδρύσει την αδελφότητα του ανθρώπου είναι που βαδίζει πάνω στην Γη για μια ακόμη φορά. Για να παραμένει ακέραια πιστός στον Πατέρα και στον άνθρωπο είναι που αποδέχεται ετούτο εδώ το φορτίο. Για να εισάγει την ανθρωπότητα στην Νέα Εποχή είναι που έχει επιστρέψει. Για να θεμελιώσει τον θησαυρό του παρελθόντος, προκειμένου να εμπνεύσει τα όσα θαυμαστά θα συμβούν στο μέλλον, για να δοξάσει τον Θεό και τον άνθρωπο έχει κατέλθει από το υψηλό όρος Του.

Ας δούμε τις προτεραιότητές Του: η καθιέρωση της ειρήνης· να εγκαινιασθεί το σύστημα του από κοινού μοιράσματος των αγαθών· η άρση της ενοχής και του φόβου – έτσι ώστε να καθαρισθεί η καρδιά κι ο νους των ανθρώπων· η εκπαίδευση της ανθρωπότητας σύμφωνα με τους νόμους της ζωής και της αγάπης· μια εισαγωγή στα Μυστήρια· να γίνουν όμορφες οι πόλεις μας· να αρθούν τα εμπόδια που δεν αφήνουν τους ανθρώπους να ταξιδεύουν και να μετακινούνται οι πληθυσμοί· η δημιουργία μιας δεξαμενής γνώσης στην οποία όλοι να έχουν πρόσβαση.

Είναι ξεκάθαρο ότι ένα τέτοιο έργο δεν είναι εύκολο ακόμη και για τον Υιό του Ανθρώπου. Οι πανάρχαιες συνήθειες της διαίρεσης και του διαχωρισμού έχουν ρίζες γερές, κι επίσης ο φόβος κι η δεισιδαιμονία κατατρύχουν εκατομμύρια ανθρώπων. Αλλά στην ιστορία του κόσμου, ουδέποτε ξανά στο παρελθόν έχει έλθει Διδάσκαλος τόσο καλά εξοπλισμένος για την αποστολή Του. Ο Μαϊτρέγια έχει έλθει για να διεξάγει μάχη ενάντια στην άγνοια και τον φόβο, στην διαίρεση και στην χρεία. Τα όπλα Του είναι η πνευματική κατανόηση, η γνώση κι η αγάπη· η χρυσή πανοπλία Του είναι η Αλήθεια Η Ίδια.

Ιούνιος 1984

[Οι αναγνώστες παραπέμπονται στο σχόλιο του Μπέντζαμιν Κρεμ σχετικά με αυτό το άρθρο, στο 'Οι Προτεραιότητες του Μαϊτρέγια' που έχει δημοσιευθεί στο *Η Αποστολή του Μαϊτρέγια, Τρίτος Τόμος*, Κεφάλαιο 1 (στα Αγγλικά).]



Σχέδια από φως ('σταυροί' από φως) στο πολυκατάστημα Tokyu στο Sapporo του Χοκάιντο της Ιαπωνίας



Σχέδια από φως ('σταυροί' από φως) σε κτίριο στο κέντρο της πόλης Σπλιτ στην Κροατία (φωτογραφία: Vlatka Baksa).

ΤΟ 'ΧΕΡΙ' ΤΟΥ ΜΑΪΤΡΕΓΙΑ

Η ακόλουθη φωτογραφία δείχνει το αποτύπωμα του χεριού του ίδιου του Μαϊτρέγια, το οποίο φανερώθηκε θαυματουργά σε έναν καθρέφτη λουτρού στην Βαρκελώνη, στην Ισπανία το 2001. Δεν είναι ένα απλό αποτύπωμα αλλά μια τρισδιάστατη εικόνα με φωτογραφική λεπτομέρεια.

Αν βάλετε το χέρι σας επάνω από την εικόνα, ή αν απλώς την κοιτάξετε, μπορεί να γίνει επίκληση για θεραπεία και βοήθεια του Μαϊτρέγια (παραμένοντας υποκείμενο του Καρμικού Νόμου). Μέχρι που ο Μαϊτρέγια να αναδυθεί πλήρως, και να δούμε το πρόσωπό Του, είναι το εγγύτερο που Αυτός μπορεί να έλθει σε εμάς.

*«Η βοήθειά μου είναι στην διάθεσή σας να την ορίζετε,
το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να το ζητήσετε.»*

Μαϊτρέγια, Ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος

Από το Μήνυμα αρ. 49.



Το Χέρι του Μαϊτρέγια

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Ένας ομαδικός διαλογισμός που παρέχει αμφότερα μια δυναμική υπηρεσία στον κόσμο και ισχυρή, προσωπική ανάπτυξη.

Ο διαλογισμός διαβίβασης είναι ένας ομαδικός διαλογισμός που καθιερώθηκε για να διανέμει καλύτερα πνευματικές ενέργειες από τους Φύλακές τους, τους Δασκάλους της Σοφίας, την πλανητική μας Πνευματική Ιεραρχία. Είναι ένας τρόπος να ‘κατεβαίνουν’ (να μετασχηματίζονται) αυτές οι ενέργειες έτσι ώστε να γίνονται προσβάσιμες και χρήσιμες στο πλατύ κοινό. Είναι η δημιουργία, σε συνεργασία με την Ιεραρχία των Δασκάλων, μιας δίνης ή δεξαμενής ανώτερης ενέργειας προς όφελος της ανθρωπότητας.

Τον Μάρτιο του 1974, κάτω από τις οδηγίες του Δασκάλου του, ο Μπέντζαμιν Κρεμ έφτιαξε την πρώτη ομάδα Διαλογισμού Διαβίβασης στο Λονδίνο. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες από τέτοιες ομάδες παντού στον κόσμο, και σχηματίζονται καινούργιες ομάδες διαρκώς.

Οι ομάδες Διαλογισμού Διαβίβασης παρέχουν έναν σύνδεσμο μέσα από τον οποίο η Ιεραρχία μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου. Το πρώτιστο κίνητρο αυτού του έργου είναι η υπηρεσία, αλλά συνιστά επίσης και κι έναν ισχυρό τρόπο ζωής προσωπικής ανάπτυξης. Πολλοί αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν τον κόσμο· αυτή η επιθυμία για υπηρεσία μπορεί να υπάρχει έντονη αλλά είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί μέσα στην πολυάσχολη ζωή μας. Η ψυχή μας χρειάζεται έναν τρόπο για να υπηρετήσει, αλλά δεν ανταποκρινόμαστε πάντα στο κάλεσμά της, κι έτσι παράγουμε ανισορροπία και σύγκρουση εντός μας. Ο Διαλογισμός Διαβίβασης προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για υπηρεσία κατά έναν αποτελεσματικό και πλήρως επιστημονικό τρόπο με την ελάχιστη δαπάνη χρόνου και ενέργειας για τον άνθρωπο.

Ο Μπέντζαμιν Κρεμ διεξάγει οργανωμένες συγκεντρώσεις Διαλογισμού Διαβίβασης παντού στον κόσμο. Στην διάρκεια του διαλογισμού, επιφωτίζεται από τον Μαϊτρέγια, τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο, πράγμα το οποίο επιτρέπει στον Μαϊτρέγια να παρέχει σπουδαία πνευματική τροφή σε όσους συμμετέχουν. Πολλοί ενθαρρύνονται να αρχίσουν Διαλογισμό Διαβίβασης αφού παρακολουθήσουν μια τέτοια οργανωμένη συγκέντρωση, και πολλοί παραδέχονται ότι έχουν λάβει θεραπεία κατά την διαδικασία.

[Βλέπε *Διαβίβαση: Ένας Διαλογισμός για την Νέα Εποχή* του Μπέντζαμιν Κρεμ, Ίδρυμα Share International].

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Από την εστία του Φωτός μέσ' από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης μέσ' από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων -
Ο σκοπός που οι Δάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί.
Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη κι η Δύναμη,
ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.



Η Μεγάλη Επίκληση, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τον Χριστό για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1945, δόθηκε από Αυτόν στην ανθρωπότητα ώστε να καταστήσει τον άνθρωπο ικανό να επικαλεσθεί τις ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο μας, και να καταστήσουν εφικτή την επιστροφή του Χριστού και της Ιεραρχίας. Αυτός εδώ δεν είναι ο τύπος ο οποίος χρησιμοποιείται από τον Χριστό. Χρησιμοποιεί έναν αρχαίο υποδειγματικό τύπο, που αποτελείται από επτά μυστικές φράσεις, σε μια αρχαία ιερατική γλώσσα. Έχει μεταφρασθεί (από την Ιεραρχία) με όρους τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να κατανοήσουμε, κι αφού έχει μεταφρασθεί σε πολλές γλώσσες, χρησιμοποιείται σήμερα σε κάθε χώρα του κόσμου.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Είμαι ο δημιουργός του σύμπαντος.
Είμαι ο πατέρας και η μητέρα του σύμπαντος.
Όλα προέρχονται από εμένα.
Όλα θα επιστρέψουν σ' εμένα.
Νους, πνεύμα και σώμα είναι οι ναοί μου,
για να πραγματώσει ο Εαυτός μέσα τους
το υπέρτατό Μου Είναι και το Γίγνεσθαί Μου.



Η Προσευχή για τη Νέα Εποχή, την οποία έχει δώσει ο Μαϊτρέγια, ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος, είναι ένα σπουδαίο μάντραμ ή επιβεβαίωση με αποτέλεσμα επίκλησης. Θα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να αναγνωρίσουμε ότι ο άνθρωπος και ο Θεός είναι Ένα, ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός. Το 'Εγώ' είναι η Θεϊκή Αρχή πίσω από όλη τη δημιουργία. Ο Εαυτός εκπορεύεται απ' αυτή και είναι ταυτόσημος με την Θεϊκή Αρχή.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χρησιμοποιούμε αυτό το μάντραμ είναι να λέμε ή να σκεφτόμαστε τα λόγια με εστιασμένη την θέληση ενώ κρατούμε την προσοχή στο κέντρο άζνα μεταξύ των φρυδιών. Όταν ο νους συλλάβει το νόημα των εννοιών και ταυτόχρονα λειτουργήσει η θέληση συνειδητά, αυτές ακριβώς οι έννοιες θα ενεργοποιηθούν και το μάντραμ θα λειτουργήσει με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν αυτή η προσευχή λέγεται με σοβαρότητα κάθε μέρα, θ' αναπτυχθεί μέσα σας μια συνειδητοποίηση του αληθινού σας Εαυτού.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

Αβατάρ¹⁴— Ένα πνευματικό Όν Το Οποίο «κατέρχεται στη Γη» ως απάντηση στο κάλεσμα και στις ανάγκες της ανθρωπότητας. Υπάρχουν ανθρώπινοι, πλανητικοί και κοσμικοί Αβατάρ. Αυτοί οι τελευταίοι θα ονομάζονταν «Θείες Ενσαρκώσεις». Εφ' όσον η ανθρωπότητα συλλάβει και προοδευτικά εφαρμόσει την διδασκαλία τους ορθά, θα επέλθει η διεύρυνση της κατανόησής μας και θα παρουσιασθεί το επόμενο βήμα προς τα εμπρός στην κατεύθυνση της εξελικτικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας.

Αβατάρ της Σύνθεσης— Ένα μέγα κοσμικό Όν Το Οποίο ενσωματώνει τις ενέργειες της Θέλησης, της Αγάπης, της Νοημοσύνης και μια άλλη ενέργεια για την οποία δεν έχουμε κάποιο όνομα ακόμη. Από την δεκαετία του 1940, στέλνει αυτές τις ενέργειες μέσ' τον κόσμο, βαθμιαία μεταμορφώνοντας την διαιρετότητα σε ενότητα.

Άζνα, το κέντρο— Το ενεργειακό κέντρο (τσάκρα) μεταξύ των φρυδιών. Κέντρο που κατευθύνει την προσωπικότητα. Στο φυσικό πεδίο, αντιστοιχεί στον μυξαδένα (υπόφυση).

Αιθερικά Πεδία— Τέσσερα πεδία ύλης λεπτότερης από την αέρια-φυσική. Ως τώρα αόρατα στους περισσότερους ανθρώπους.

Αιθερικό σώμα— Το ενεργειακό αντίστοιχο του φυσικού σώματος, που αποτελείται από επτά κύρια κέντρα (τσάκρα) και 42 δευτερεύοντα κέντρα, ένα δίκτυο που συνδέει όλα τα κέντρα, και άπειρα μικρές χορδές ενέργειας (νάντι) που βρίσκονται στη βάση κάθε τμήματος του νευρικού συστήματος. Εμπόδια μέσα στο αιθερικό σώμα, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την φυσική ασθένεια.

Αιτιατό πεδίο— Το τρίτο από τα τέσσερα ανώτερα νοητικά πεδία όπου κατοικεί η ψυχή.

Αιτιατό σώμα — Το όχημα της έκφρασης της ψυχής στο αιτιατό επίπεδο. Ο υποδοχέας όπου αποθηκεύεται η συνείδηση του εξελικτικού σημείου ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται κάποιος.

Ακτίνες— Τα επτά ρεύματα της συμπαντικής θείας ενέργειας, καθένα η έκφραση μιας πολύ μεγάλης Ζωής, Της Οποίας η αλληλεπίδραση σε κάθε συχνότητα που υπάρχει, δημιουργεί τα ηλιακά συστήματα, τους γαλαξίες

¹⁴ Σημ. Μετ. Υπερατλαντικά προφέρεται 'άβαταρ' συχνά. Ευρωπαϊκά, επικρατεί η Γαλλόφωνη 'αβατάρ'.

και τα σύμπαντα. Η κίνηση ετούτων των ενεργειών, σε σπειροειδείς κύκλους, παρασύρει όλα τα Όντα μέσα και έξω από την εκδηλωμένη φύση, χρωματίζοντας και διαποτίζοντάς τα με συγκεκριμένες ποιότητες και χαρακτηριστικά.

Ακτίνες των Εθνών— Κάθε έθνος κυβερνάται από δύο ακτίνες, μια ακτίνα της ψυχής που γίνεται αντιληπτή και εκφράζεται από τους μυημένους και τους μαθητές ενός έθνους· και μια ακτίνα της προσωπικότητας που είναι η κυρίαρχη μαζική επίδραση και έκφραση. Από καιρό σε καιρό, μέσα από τις δραστηριότητες των μυημένων και των μαθητών μιας χώρας, η ακτίνα της ψυχής μπορεί να λάβει έκφραση και να γίνει ορατή η αληθινή ποιότητα του έθνους.

Άνθρωπος (Άνδρας/Γυναίκα)— Η φυσική εκδήλωση μιας πνευματικής Μονάδας (ή Εαυτού) που είναι μια μοναδική σπίθα του Ενός Πνεύματος (Θεού).

Αντακαράνα— Ένας αόρατος διάυλος φωτός που συγκροτεί την γέφυρα μεταξύ του φυσικού εγκεφάλου και της ψυχής, που δημιουργείται με τον διαλογισμό και την υπηρεσία.

Αντίχριστος— Σε φάση υποστροφής ενέργεια της όψης της Θέλησης του Θεού, η οποία καταστρέφει τα παλαιά σχήματα και σχέσεις, για παράδειγμα στο τέλος μιας εποχής, προκειμένου να προετοιμάσει την οδό για τις δημιουργικές δυνάμεις της Χριστικής Αρχής. Εκδηλώθηκε μέσω του αυτοκράτορα Νέρωνα στους Ρωμαϊκούς χρόνους και του Χίτλερ και έξι συνεργατών του στην σύγχρονη εποχή.

Απόκρυφο— Κρυμμένο. Η κρυμμένη επιστήμη της ενέργειας (βλέπε Εσωτερισμός).

Άσραμ— Η ομάδα ενός Δασκάλου. Στην Πνευματική Ιεραρχία υπάρχουν 49 άσραμ, επτά κύρια και 42 δευτερεύοντα, καθένα από αυτά κατηγορούμενο από έναν Δάσκαλο Σοφίας.

Αστρικό πεδίο— Το πεδίο των συναισθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πολικών αντιθέτων όπως την ελπίδα και τον φόβο, την συναισθηματική αγάπη και το μίσος, την ευτυχία και την δυστυχία. Το πεδίο της ψευδαίσθησης.

Αστρική Πόλωση— Η εστίαση της συνείδησης είναι στο αστρικό πεδίο. Η πρώτη ρίζα-φυλή, η Λεμούρια, είχε ως στόχο την τελειοποίηση της συνείδησης του φυσικού πεδίου. Ο στόχος του Ατλάντιου ανθρώπου ήταν

η τελειοποίηση της συνείδησης στο αστρικό/συναισθηματικό πεδίο. Η πλειοψηφία στην ανθρωπότητα σήμερα είναι ακόμη πολωμένη στο αστρικό πεδίο. Βλέπε επίσης Νοητική Πόλωση.

Αστρικό σώμα— Ο συναισθηματικός φορέας του ατόμου.

Αυτοπραγμάτωση— Η διαδικασία της αναγνώρισης και έκφρασης της θείας φύσης μας.

Βούδδας— Ο τελευταίος Αβατάρ της εποχής του Κριού. Παρελθών Παγκόσμιος Διδάσκαλος Ο Οποίος εκδηλώθηκε μέσω του Πρίγκιπα Γκοτάμα περί το 500 π.Χ. Η Ενσωμάτωση της Σοφίας, τώρα ενεργεί ως ο «Θείος Διαμεσολαβητής» μεταξύ της Σαμπάλλα και της ιεραρχίας. Οι Βουδδιστές προσδοκούν τον επόμενο μέγα διδάσκαλό τους με το όνομα Μαϊτρέγια Βούδδα.

Βουδδικό πεδίο— Πεδίο θείας ενόρασης.

Γιόγκα— Ένωση της κατώτερης φύσης με την ανώτερη. Επίσης, διαφορετικές μορφές και τεχνικές για την απόκτηση ελέγχου στο φυσικό, αστρικό ή νοητικό σώμα.

Γκουρού¹⁵— Ένας πνευματικός Διδάσκαλος.

Δάσκαλοι της Σοφίας— Άτομα Οι Οποίοι έχουν λάβει την πέμπτη μύηση, αφού διέτρεξαν όλες τις εμπειρίες που η ζωή σε αυτό τον κόσμο προσφέρει και κατά την διαδικασία αυτή, έχουν αποκτήσει πλήρη κυριαρχία στον εαυτό τους και τους νόμους της φύσης. Φύλακες του Σχεδίου της εξέλιξης και όλων των ενεργειών που εισέρχονται σε αυτό τον πλανήτη που επιφέρουν την εκπλήρωση του Σχεδίου.

Διαλογισμός— Επιστημονικό μέσο για την επικοινωνία ενός ανθρώπου με την ψυχή του και τελικά της ένωσής του με αυτή. Επίσης η διαδικασία να είναι κάποιος ανοικτός σε πνευματικές αντιλήψεις κι επομένως στην συνεργασία με την Πνευματική Ιεραρχία.

Διαλογισμός Διαβίβασης— Ένας ομαδικός διαλογισμός με σκοπό την 'κάθοδο' (μεταμόρφωση) πνευματικών ενεργειών που εκπορεύονται από την Πνευματική Ιεραρχία των Δασκάλων οι οποίες έτσι γίνονται προσβάσιμες και χρήσιμες για το γενικό κοινό. Είναι η δημιουργία μιας δίνης ή μιας δεξαμενής ανώτερης ενέργειας προς όφελος της ανθρωπότητας. Αυτή είναι μια μορφή υπηρεσίας που είναι εύκολο να

¹⁵ Σημ. Μετ. Προφορά όπως η περίπτωση 'αβατάρ' – βλπ. πιο πάνω.

κάνει κάποιος, και ταυτόχρονα είναι ένα ισχυρό μέσο για την προσωπική ανάπτυξη. Υπάρχουν εκατοντάδες ομάδες Διαλογισμού Μετάδοσης ενεργές σε πολλές χώρες τριγύρω στον κόσμο.

Δόνηση— Κίνηση της ενέργειας. Κάθε ενέργεια δονείται στη δική της συγκεκριμένη συχνότητα. Η εξελικτική διαδικασία πορεύεται μέσα από την αύξηση του ρυθμού δόνησης ώστε να ανταποκριθεί σε ανώτερες ενέργειες οι οποίες έρχονται σε επαφή μαζί της.

Δυνάμεις του Σκότους (Δυνάμεις του Κακού, Δυνάμεις του Υλισμού)— Οι υπόστροφες ή υλιστικές δυνάμεις που στηρίζουν την υλική όψη του πλανήτη. Όταν παραβιάζουν τον ρόλο τους και προσκρούουν στην πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας, ορίζονται ως ‘κακό’.

Δυνάμεις του Φωτός (Δυνάμεις της Εξέλιξης)— Η Πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη μας. Το πλανητικό κέντρο της Αγάπης-Σοφίας. Βλέπε επίσης Πνευματική Ιεραρχία.

Εαυτός/Μονάδα— Η θεία σπίθα μέσα σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα.

Ενέργεια— Από την άποψη του εσωτερισμού, δεν υπάρχει παρά ενέργεια σε ολόκληρο το εκδηλωμένο σύμπαν παντού. Η ενέργεια δονείται σε διάφορες συχνότητες και η συγκεκριμένη συχνότητα καθορίζει την μορφή που θα λάβει η ενέργεια. Η σκέψη μπορεί να επιδράσει επάνω στην ενέργεια και να την κατευθύνει.

Ενσάρκωση— Εκδήλωση της ψυχής ως τρίπτυχη προσωπικότητα, σύμφωνα με τον Νόμο των Αναγεννήσεων.

Εξέλιξη— Η διαδικασία της πνευματικοποίησης της ύλης· η οδός που απάγει πίσω στην Πηγή. Η απόρριψη των προπετασμάτων της πλάνης και των ψευδαισθήσεων, που οδηγεί τελικά στην κοσμική συνείδηση.

Επανενσάρκωση (Ο Νόμος των Αναγεννήσεων)— Η διαδικασία που επιτρέπει στον Θεό, μέσα από ένα παράγοντα (εμάς) να κατέλθει στο πολικό Του αντίθετο – την ύλη – προκειμένου να επαναφέρει εκείνη την ύλη μέσα στον Εαυτό Του, απόλυτα εμποτισμένη με την φύση του Θεού. Ο Νόμος του Κάρμα μας σύρει πίσω σε ενσάρκωση μέχρι που σταδιακά, μέσα από την εξελικτική διαδικασία, να αποκαλύψουμε την έμφυτή μας θεϊκή ουσία περισσότερο επακριβώς.

Επιφώτιση— Μια εθελούσια διαδικασία συνεργασίας κατά την οποία η συνείδηση ενός Δασκάλου προσωρινά εισέρχεται και εργάζεται μέσα από

το φυσικό, συναισθηματικό και νοητικό σώμα ενός μαθητή.

Εποχή— Παγκόσμιος κύκλος, κατά προσέγγιση 2.500 έτη, που καθορίζεται από τις σχετικές θέσεις της Γης, του Ηλίου και των αστερισμών του Ζωδιακού.

Εσωτερισμός— Η φιλοσοφία της εξελικτικής διαδικασίας τόσο στον άνθρωπο όσο και στα κατώτερα βασίλεια στη Φύση. Η επιστήμη της συσσωρευμένης σοφίας των αιώνων. Παρουσιάζει μια συστηματική και κατανοητή λεπτομερή περιγραφή της ενεργειακής δομής του σύμπαντος και της θέσης του ανθρώπου μέσα σε αυτό. Περιγράφει τις δυνάμεις και τις επιρροές που βρίσκονται πίσω από τον φαινομενικό κόσμο. Επίσης, η διαδικασία της συνειδητοποίησης αυτών των δυνάμεων και της προοδευτικής ικανότητας του να γίνει ο άνθρωπος κύριος αυτών.

Η Ημέρα Της Αναγγελίας— Η ημέρα όταν ο Μαϊτρέγια θα εμφανίσει εαυτόν στον κόσμο στην διάρκεια μιας παγκόσμιας ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής. Ακόμη κι εκείνοι που δεν την ακούν ή δεν παρακολουθούν, θα ακούσουν τα λόγια Του τηλεπαθητικά στη δική τους γλώσσα και ταυτόχρονα, εκατοντάδες χιλιάδες θεραπείες θα συμβούν στον κόσμο. Η αρχή της ανοικτής αποστολής του Μαϊτρέγια στον κόσμο.

Ηλιακός Λόγος— Θείο Ον που αποτελεί την ψυχή του ηλιακού μας συστήματος.

Θεός (βλέπε επίσης Λόγος) — Το μέγα Κοσμικό Ον Το Οποίο αποτελεί την ψυχή ετούτου του πλανήτη, κι ενσωματώνει όλους τους Νόμους και όλες τις ενέργειες που κυβερνώνται από αυτούς τους Νόμους, που συνιστούν όλα όσα μπορούμε να δούμε και όσα δεν μπορούμε.

Θυμική αυταπάτη— Η ψευδαίσθηση στο αστρικό πεδίο. Η κατάσταση όπου ο νους συσκοτίζεται από συναισθηματικές ορμές που δημιουργούνται σε αστρικά επίπεδα, κι εμποδίζει τον οφθαλμό του νου από του να διακρίνει την πραγματικότητα καθαρά. Παραδείγματα: φόβος, αυτολύπηση, επικριτική διάθεση, τάση για υποψίες, προσποιητή ευλάβεια, υπερβολική προσήλωση στα υλικά πράγματα.

Ιεραρχία— Βλέπε Πνευματική Ιεραρχία.

Ιεροφάντης— Ο Μνητής. Είτε ο Χριστός, στις δύο πρώτες πλανητικές μηήσεις, ή ο Κύριος του Κόσμου, στην τρίτη και στις ανώτερες μηήσεις.

Ιησούς— Ένας Δάσκαλος της Σοφίας και μαθητής του Χριστού,

Μαϊτρέγια. Επέτρεψε στον Χριστό να εργασθεί μέσα από Αυτόν στο διάστημα από την βάπτισή Του έως την σταύρωσή Του. Στο προσεχές μέλλον, θα έχει έναν καταλυτικό ρόλο προκειμένου όλος ο χώρος της Χριστιανικής θρησκείας να επανακτήσει την πνευματικότητά του και να προσανατολισθεί ξανά. Ως ο Δάσκαλος Ιησούς, συνεργάζεται στενά με τον Μαϊτρέγια, συχνά εμφανιζόμενος στους ανθρώπους (συγκαλυμμένα).

Ιμάμης Μα(χ)ντί— Ο προφήτης Του οποίου την επιστροφή προσδοκούν μερικές Ισλαμικές θρησκευτικές ομάδες προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει την εργασία που άρχισε ο Μωάμεθ.

Κακό— Ο,τιδήποτε το οποίο εμποδίζει την εξελικτική ανάπτυξη.

Κάρμα— Ανατολική ονομασία για τον Νόμο της Αιτίας και του Αποτελέσματος. Ο βασικός Νόμος που κυβερνάει την ύπαρξή μας σε αυτό το ηλιακό σύστημα. Κάθε σκέψη που έχουμε, κάθε πράξη που κάνουμε, βάζει σε κίνηση ένα αίτιο. Αυτά τα αίτια έχουν τα αποτελέσματά τους τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μας προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Με βιβλικούς όρους, αυτό εκφράζεται με την φράση: «όπως έσπειρες, έτσι θα θερίσεις»· με επιστημονικούς όρους: «για κάθε δράση υπάρχει μια ισοδύναμη και αντίθετη αντίδραση.»

Κρίσνα— Ένας μέγας Αβατάρ που εμφανίστηκε περί το 3.000 π.Χ. και υπηρέτησε ως ο φορέας της εκδήλωσης του Κυρίου Μαϊτρέγια στην διάρκεια της εποχής του Κριού. Ο Κρίσνα άνοιξε την θύρα προς την δεύτερη μύηση δείχνοντας πρακτικά την ανάγκη για έλεγχο της αστρικής/συναισθηματικής φύσης. Οι Ινδουϊστές αναμένουν μια νέα ενσάρκωση του Κρίσνα στο τέλος της Κάλι Γιούγκα, της σκοτεινής εποχής.

Κύριος του Κόσμου— Βλέπε Σανάτ¹⁶ Κουμάρα.

Λόγος— Θεός. Το Κοσμικό Ον Που αποτελεί την ψυχή ενός πλανήτη (Πλανητικός Λόγος), ενός ηλιακού συστήματος (Ηλιακός Λόγος), ενός γαλαξία (Γαλακτικός Λόγος) και ούτω καθ' εξής στο άπειρο.

Μαϊτρέγια— Ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος για την εποχή του Υδροχόου. Ο Χριστός και κεφαλή της Πνευματικής Ιεραρχίας του πλανήτη μας. Ο Δάσκαλος όλων των Δασκάλων.

Μάνας— Ανώτερος νους.

¹⁶ Σημ. Μετ. Προφορά όπως η περίπτωση 'αβατάρ' – βλπ. πιο πάνω.

Μάντραμ— Σχήμα ή διάταξη λέξεων ή συλλαβών που όταν προφέρεται ορθά, επικαλείται ενέργεια.

Μεγάλη Επίκληση — Μια αρχαία στερεότυπη διατύπωση που μεταφράστηκε από την Ιεραρχία για να χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα προκειμένου να επικαλείται τις ενέργειες που θα αλλάξουν τον κόσμο μας. Έχοντας μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους.

Μονάδα/Εαυτός— Αγνό Πνεύμα που καθρεφτίζει την τριαδικότητα της Θεότητας:

(1) Την Θεία Θέληση ή Δύναμη (τον Πατέρα)· (2) Την Αγάπη-Σοφία (τον Υιό)· (3) Την Ενεργή Νοημοσύνη (το Άγιο Πνεύμα). Η «σπίθα του Θεού» που κατοικεί σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα.

Μόνιμα άτομα— τα τρία άτομα της ύλης – φυσικά, αστρικά και νοητικά – γύρω από τα οποία σχηματίζονται τα σώματα για μια νέα ενσάρκωση. Διατηρούν την συχνότητα δόνησης του ατόμου την στιγμή του θανάτου, κι έτσι εγγυώνται ότι η ενεργειακή «κατάσταση» της εξέλιξης που έχει μέχρι εκείνη την στιγμή επιτευχθεί, θα μεταφέρεται και στις επόμενες διαδοχικές ζωές.

Μπούντι— Η συμπαντική ψυχή ή νους· η ανώτερη λογική· η κατανόηση με αγάπη· η αγάπη-σοφία. Η ενέργεια της αγάπης όπως οι Δάσκαλοι την βιώνουν.

Μύηση— Μια αυτόβουλη διαδικασία όπου διαδοχικά και σταδιακά βήματα ένωσης και εξιλέωσης συμβαίνουν μεταξύ του άνδρα ή της γυναίκας σε ενσάρκωση, της ψυχής του/της, και της θείας Μονάδας ή «σπίθας του Θεού». Κάθε στάδιο επιφέρει στον μούμενο μια βαθύτερη κατανόηση του νοήματος και του σκοπού του Σχεδίου του Θεού, μια πληρέστερη επίγνωση της θέσης του/της μέσα σε εκείνο το Σχέδιο και μια αυξανόμενη ικανότητα να εργάζεται συνειδητά και ευφυώς προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσής του.

Νοητική Πόλωση— Η εστίαση της συνείδησης επάνω στο νοητικό πεδίο. Η μετατόπιση της συνείδησης πάνω στο νοητικό πεδίο αρχίζει περίπου στα μισά μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλανητικής μύησης.

Νοητικό πεδίο— Το πεδίο του νου όπου συμβαίνουν οι νοητικές διαδικασίες.

Νοητικό σώμα— Ο φορέας της προσωπικότητας στα νοητικά πεδία.

Νόμος της Αιτίας και του Αποτελέσματος (Νόμος Δράσης και Αντίδρασης)— Βλέπε Κάρμα.

Νόμος των Αναγεννήσεων— Βλέπε Επανενσάρκωση.

Ντέβα— Άγγελος ή ουράνιο ον που ανήκει σε ένα βασίλειο της Φύσης το οποίο εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρωπότητα, και ποικίλει από στοιχειακά κατώτερα του ανθρώπινου έως υπεράνθρωπα όντα στο ίδιο επίπεδο με τον πλανητικό Λόγο. Αυτοί είναι οι «ενεργοί κτίστες», εργαζόμενοι νοητικά με την ουσία προκειμένου να δημιουργήσουν όλες τις μορφές που βλέπουμε, συμπεριλαμβανομένων των νοητικών, συναισθηματικών και φυσικών σωμάτων της ανθρωπότητας.

Παγκόσμιος Διδάσκαλος— η κεφαλή της Πνευματικής Ιεραρχίας σε κάθε δεδομένο κύκλο. Ο Δάσκαλος όλων των Δασκάλων. Το αξίωμα κατέχεται αυτή την στιγμή από τον Κύριο Μαϊτρέγια.

Πεδίο— Ένα επίπεδο εκδήλωσης.

Πλάνη— Παραπλάνηση στο νοητικό πεδίο. Η ψυχή αποκτά μια διεστραμμένη εικόνα του κόσμου των φαινομένων επειδή χρησιμοποιεί, ως όργανο για αυτό, νου που έχει πλανηθεί, έχει σαηνηευθεί.

Πλανητικός Λόγος— Θείο Ον που αποτελεί την ψυχή ενός πλανήτη.

Πνεύμα— Όπως χρησιμοποιείται από τον Μαϊτρέγια, ένας όρος που σημαίνει το γενικό σύνολο όλων των ενεργειών – την δύναμη της ζωής – που ζωοποιεί και ζωογονεί ένα άτομο. Επίσης χρησιμοποιείται, βαθύτερα εσωτερικτικά, για να σημάνει την Μονάδα η οποία αντανακλά τον εαυτό της μέσα στην ψυχή.

Πνεύμα της Ειρήνης ή Εξισορρόπησης— Ένα κοσμικό Ον Το Οποίο συνεργεί στην εργασία του Μαϊτρέγια επι φωτίζοντάς Τον με την ενέργειά Του. Εργάζεται στενά με τον Νόμο της Δράσης και Αντίδρασης, προκειμένου να μεταμορφώσει τις παρούσες χαοτικές συνθήκες στην αντίθετη κατάσταση σε επακριβή αναλογία.

Πνευματική Ιεραρχία (Λευκή Αδελφότητα, Κοινωνία των Φωτισμένων Μυαλών)— Το Βασίλειο του Θεού, το Πνευματικό Βασίλειο ή το Βασίλειο των ψυχών, που αποτελείται από του Δασκάλους και τους μνημένους όλων των βαθμών και των Οποίων ο σκοπός είναι η εφαρμογή του Σχεδίου του Θεού. Πλανητικό κέντρο της Αγάπης-Σοφίας.

Πνευματικό— Η ποιότητα κάθε δραστηριότητας που οδηγεί το ανθρώπινο πλάσμα προς τα εμπρός στην κατεύθυνση κάποιου είδους ανάπτυξης – φυσικής, συναισθηματικής, ενορατικής, κοινωνικής – που προάγει την παρούσα του/της κατάσταση.

Πραλάγια— Μια μη-νοητική, μη-αστρική, μη-υλική κατάσταση ύπαρξης κάπου μεταξύ θανάτου και αναγέννησης, όπου η παρόρμηση για ζωή αναπαύεται. Μια εμπειρία τέλειας ειρήνης και ατελείωτης ευδαιμονίας πριν την επόμενη ενσάρκωση. Αντιστοιχεί στην Χριστιανική ιδέα του παραδείσου.

Προαιώνια Σοφία— Ένα αρχαίο σύνολο πνευματικών διδασκαλιών που υπάρχει στο υπόβαθρο όλων των θρησκειών του κόσμου όπως επίσης και σε όλα τα επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτιστικά επιτεύγματα. Έγινε διαθέσιμο με γραπτό λόγο στο πλατύ κοινό για πρώτη φορά στα τέλη του 19^{ου} αιώνα από την Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκι και στον 20^ο αιώνα από την Αλίκη Α. Μπέιλη, την Έλενα Ρέριχ και τον Μπένζαμιν Κρεμ.

Προσωπικότητα— Τρίπτυχος φορέας της ψυχής στο φυσικό πεδίο, αποτελούμενο από ένα νοητικό, ένα συναισθηματικό (αστρικό) και ένα φυσικό-αιθερικό σώμα.

Σαμπάλλα— Ένα κέντρο ενέργειας· το κύριο κέντρο μέσα στον πλανήτη. Εντοπίζεται πάνω από την Έρημο Γκόμπι στα δύο ανώτατα αιθερικά πεδία. Η Δύναμη της Σαμπάλλα – η ενέργεια της Θέλησης ή του Σκοπού - ρέει από αυτή και μέσα από αυτή. Αντιστοιχεί στο κέντρο (τσάκρα) στην κορυφή του κεφαλιού.

Σανάτ Κουμάρα— Ο Κύριος του Κόσμου· η αιθερική-φυσική έκφραση του Πλανητικού μας Λόγου Ο Οποίος κατοικεί στη Σαμπάλλα. Ένα πολύ μεγάλο Ον, προερχόμενο από την Αφροδίτη, Ο Οποίος θυσίασε τον εαυτό Του προκειμένου να γίνει ο φορέας της προσωπικότητας για την θεότητα που αποτελεί την ψυχή του πλανήτη μας 18,5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η εγγύτερη όψη του Θεού που μπορούμε να γνωρίζουμε.

Τα Τσάκρα— Ενεργειακά κέντρα (δίνες) στο αιθερικό σώμα που σχετίζονται με την σπονδυλική στήλη και τους επτά πιο σπουδαίους ενδοκρινείς αδένες. Υπεύθυνα για τον συντονισμό και την ζωογόνηση όλων των σωμάτων (νοητικό, αστρικό και φυσικό) και τον συσχετισμό τους με την ψυχή, το κύριο κέντρο της συνείδησης. Υπάρχουν επτά κύρια τσάκρα και 42 ελάσσονα τέτοια.

Τρίγωνο— Μια ομάδα τριών ανθρώπων που συνδέονται με την σκέψη κάθε ημέρα για λίγα λεπτά δημιουργικού διαλογισμού.

Υδροχόος— Αστρονομικά, η εποχή του Υδροχόου, που τώρα αρχίζει και διαρκεί 2.350-2.500 έτη. Εσωτερικά, αναφέρεται στον Φέροντα το Ύδωρ, την εποχή του Μαϊτρέγια, και την πνευματική ενέργεια του Υδροχόου : αυτή της σύνθεσης και της αδελφοσύνης.

Υποστροφή— Η διαδικασία στην οποία το πνεύμα κατέρχεται μέσα στην ύλη, το πολικό του αντίθετο.

Φορέας— Η μορφή μέσα από την οποία ανώτερα όντα βρίσκουν έκφραση στα κατώτερα πεδία. Το φυσικό, αστρικό και νοητικό σώμα για παράδειγμα, σχηματίζουν τους φορείς της ψυχής σε κατώτερα επίπεδα.

Φυσικό πεδίο— Οι κατώτατες καταστάσεις δόνησης της ουσίας, που συμπεριλαμβάνουν: πυκνή-φυσική, υγρή, αεριώδη και αιθερική ύλη.

Χριστική συνείδηση— Η ενέργεια του Κοσμικού Χριστού, επίσης γνωστή και ως η Χριστική Αρχή. Ενσωματώνεται για χάρη μας στον Χριστό, αυτή την ώρα ξυπνάει στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων ολούθε στον κόσμο. Είναι η ενέργεια της εξέλιξης αυτή καθ' αυτή.

Χριστός— Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την κεφαλή της Πνευματικής Ιεραρχίας· τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο· τον Δάσκαλο όλων των Δασκάλων. Αυτή την ώρα, το αξίωμα κατέχει ο Κύριος Μαϊτρέγια.

Ψυχή (Εγώ, Ανώτερος Εαυτός, εσωτερικός κυβερνήτης, ο Χριστός μέσα μας, Υιός του Νου, Ηλιακός Άγγελος)— Η συνδετική αρχή μεταξύ του Πνεύματος και της ύλης· μεταξύ του Θεού και της μορφής Του. Παρέχει συνείδηση, χαρακτήρα και ποιότητα σε κάθε εκδήλωση που έχει λάβει μορφή.

BIBΛΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΚΡΕΜ

(Με σειρά δημοσίευσης της Αγγλικής έκδοσης)

Η Επανεμφάνιση του Χριστού και των Δασκάλων της Σοφίας

The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom

Στο πρώτο του βιβλίο, ο Μπέντζαμιν Κρεμ δίνει το υπόβαθρο κι όλη την σχετική πληροφόρηση που αφορά στην ανάδυση του Μαϊτρέγια (του Χριστού), ως ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος για την Νέα Εποχή που τώρα ανατέλλει. Αναμενόμενος υπό διαφορετικά ονόματα από όλες τις θρησκευτικές ομάδες, ο Μαϊτρέγια έρχεται για να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε συνεργασία ανάμεσα στις πολλές ιδεολογικές φατρίες, να προάγουμε και να θεμελιώσουμε την παγκόσμια αγαθή πρόθεση¹⁷ και το μοίρασμα των αγαθών, και να εμπνεύσει σαρωτικές πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές μεταρρυθμίσεις. Ο Μπέντζαμιν Κρεμ θέτει το πλέον σημαντικό γεγονός των τελευταίων 2.000 ετών στο σωστό ιστορικό κι εσωτερικό του πλαίσιο και περιγράφει τι αποτέλεσμα θα έχει η παρουσία του Παγκόσμιου Διδάσκαλου ταυτόχρονα και στους παγκόσμιους θεσμούς και στον μέσο άνθρωπο. Μέσω της τηλεπαθητικής του επαφής με έναν Δάσκαλο της Σοφίας, ο Κρεμ προσφέρει διεισδυτικές απόψεις σε θέματα όπως η ψυχή και η επανενσάρκωση· ο φόβος του θανάτου· η τηλεπάθεια· ο διαλογισμός· η πυρηνική ενέργεια· οι αρχαίοι πολιτισμοί· τα Α.Τ.Ι.Α· τα προβλήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου· η νέα οικονομική τάξη· ο Αντίχριστος· και η ‘Τελευταία Κρίση’.

1^η έκδοση 1979. 2^η έκδοση 2007. ISBN: 978-90-71484-32-2,288σσ¹⁸. Στην Αγγλική γλώσσα.

Μηνύματα από τον Μαϊτρέγια τον Χριστό

Messages from Maitreya the Christ.

Στην διάρκεια των ετών της προετοιμασίας για την ανάδυσή Του, ο Μαϊτρέγια παρέδωσε 140 Μηνύματα μέσα από τον Μπέντζαμιν Κρεμ στην διάρκεια δημοσίων διαλέξεων στο Λονδίνο από το 1977 έως το 1982. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η διανοητική επιφώτιση κι έτσι δημιουργήθηκε μια τηλεπαθητική επαφή.

¹⁷ Σημ. μετ. Συχνά μεταφράζεται ‘καλή θέληση’.

¹⁸ Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά από τις εκδόσεις ‘Τετράεδρο’ αλλά έχει εξαντληθεί πλέον.

Τα μηνύματα του Μαϊτρέγια για το μοίρασμα των αγαθών, την συνεργασία και την ενότητα εμπνέουν τους αναγνώστες να διαδώσουν τα νέα της επανεμφάνισής Του και να εργασθούν άμεσα για την διάσωση εκατομμυρίων που υποφέρουν από φτώχεια και λιμοκτονία σε έναν κόσμο αφθονίας. Στο Μήνυμα με αριθμό 11, ο Μαϊτρέγια λέει: «Το Σχέδιό Μου είναι να σας δείξω ότι ο δρόμος για την έξοδο από τα προβλήματά σας είναι να ακούσετε πάλι την αληθινή φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά σας, να μοιρασθείτε με τους αδελφούς σας και τις αδελφές σας παντού, τους καρπούς αυτού εδώ που είναι ο πιο πλούσιος κόσμος» Τα λόγια του Μαϊτρέγια είναι μια μοναδική πηγή σοφίας, αγάπης και αρωγής σ' ετούτη την στιγμή μιας παγκόσμιας αλλαγής, κι όταν εκφωνούνται, αυτά τα Μηνύματα επικαλούνται την ενέργεια και την ευλογία Του.

1^η έκδοση Τόμος I 1981, Τόμος II 1986. 2^η, συνδυασμένη έκδοση 1992, ανατύπωση 2001. ISBN 978-90-71484-22-3 ,286σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.

Διαβίβαση: Ένας διαλογισμός για την Νέα Εποχή

Transmission: A Meditation for the New Age

Ο Διαλογισμός Διαβίβασης είναι ένα είδος ομαδικού διαλογισμού με σκοπό την 'κάθοδο' (μεταμόρφωση) πνευματικών ενεργειών οι οποίες έτσι γίνονται προσβάσιμες και χρήσιμες για το κοινό. Είναι η δημιουργία, σε συνεργασία με την Ιεραρχία των Δασκάλων, μιας δίνης ή μιας δεξαμενής ανώτερης ενέργειας προς όφελος της ανθρωπότητας.

Παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 1974 από τον Μπέντζαμιν Κρεμ, κάτω από τις οδηγίες του Δασκάλου του. Είναι μια μορφή υπηρεσίας η οποία είναι απλή να την κάνει κάποιος, και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για την προσωπική ανάπτυξη. Ο διαλογισμός είναι ένας συνδυασμός δύο μορφών γιόγκα: της Κάρμα Γιόγκα (της γιόγκα της υπηρεσίας) και της Λάγια Γιόγκα (της γιόγκα της ενέργειας ή των τσάκρας). Είναι μια υπηρεσία με την οποία μπορούμε να κάνουμε έργο για το υπόλοιπο της ζωής μας γνωρίζοντας ότι βοηθούμε την εξέλιξη της ανθρωπότητας μέσα στην Νέα Εποχή και πιο πέρα από αυτή. Υπάρχουν εκατοντάδες ομάδες Διαλογισμού Διαβίβασης που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες παντού στον κόσμο.

Σε αυτό το πρακτικό βιβλίο που τόσο εμπυγχώνει, ο Μπέντζαμιν Κρεμ, περιγράφει τους σκοπούς, την τεχνική και τα αποτελέσματα του Διαλογισμού Διαβίβασης, όπως επίσης και τον σκοπό που αποτελεί την βάση του διαλογισμού για την ανάπτυξη των μαθητών.

1^η έκδοση 1983. 5^η έκδοση 2006. ISBN 978-90-71484-35-3,212 σσ. Στην

Αγγλική γλώσσα.

Ένας Δάσκαλος ομιλεί

A Master Speaks

Η ανθρωπότητα καθοδηγείται από το παρασκήνιο, από μια ομάδα ιδιαίτερα ανεπτυγμένων και φωτισμένων ανθρώπων. Οι οποίοι προηγούνται από εμάς επάνω στο μονοπάτι της εξέλιξης. Αυτοί οι Δάσκαλοι της Σοφίας, όπως καλούνται, σπάνια εμφανίζονται δημόσια, αλλά συνήθως ενεργούν μέσω των μαθητών. Τους – ανδρών και γυναικών οι οποίοι επηρεάζουν την κοινωνία με το έργο τους στην επιστήμη, στην παιδεία, στην τέχνη, στην θρησκεία, στην πολιτική, και σε κάθε τομέα της ζωής.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης Μπέντζαμιν Κρεμ είναι μαθητής ενός Δασκάλου με τον οποίο βρίσκεται σε τηλεπαθητική επαφή. Από το ξεκίνημα του *Share International*, το περιοδικό του οποίου την σύνταξη έχει ο Μπέντζαμιν Κρεμ, ο Δάσκαλός του έχει συνεισφέρει ένα αποκαλυπτικό άρθρο σε κάθε τεύχος πάνω σε μια ευρεία ποικιλία θεμάτων: λογική και διαίσθηση· ο νέος πολιτισμός· υγεία και θεραπεία· η τέχνη του να ζούμε· η ανάγκη για σύνθεση· η δικαιοσύνη είναι θεϊκή· ο Υιός του Ανθρώπου· τα ανθρώπινα δικαιώματα· ο νόμος της αναγέννησης· το τέλος της πείνας· το μοίρασμα των αγαθών για χάρη της ειρήνης· η ανατολή της δύναμης του λαού· το πλέον λαμπρό μέλλον· συνεργασία – και πολλά ακόμη.

Ο κύριος σκοπός αυτών των άρθρων είναι να επιστήσουν την προσοχή στις ανάγκες του παρόντος και το άμεσο μέλλοντος, και να προσφέρουν πληροφορίες γύρω από τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια, του Δασκάλου όλων των Δασκάλων. Αυτή η Τρίτη έκδοση περιέχει όλα τα 223 άρθρα από τους πρώτους 22 τόμους του *Share International*.

1^η έκδοση 1985. 3^η εκτεταμένη έκδοση 2004. ISBN 978-90-71484-29-2, 452σσ.

Στην Αγγλική γλώσσα.

Η Αποστολή του Μαϊτρέγια, Πρώτος Τόμος

Maitreya's Mission, Volume One

Το πρώτο μιας τριλογίας βιβλίων τα οποία περιγράφουν την ανάδυση και τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια, του Παγκόσμιου Διδασκάλου. Καθώς ωριμάζει η ανθρώπινη συνειδητότητα σταθερά, πολλά από τα αρχαία 'μυστήρια' αποκαλύπτονται τώρα. Αυτός ο τόμος μπορεί να θεωρηθεί ως ένας οδηγός για την ανθρωπότητα καθώς αυτή διαγράφει το ταξίδι της εξέλιξης. Ο καμβάς του

βιβλίου είναι απέραντος: από τις νέες διδασκαλίες του Χριστού έως τον διαλογισμό και το κάρμα· από το θέμα της ζωής μετά τον θάνατο και την επανενσάρκωση, έως την θεραπεία και τον κοινωνικό μετασχηματισμό· από την μύηση και τον ρόλο της υπηρεσίας έως τις Επτά Ακτίνες· από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι και τον Μότσαρτ έως τον Σάτυα Σάι Μπάμπα. Θέτει το σκηνικό και προετοιμάζει τον δρόμο για το έργο του Μαϊτρέγια, ως Παγκόσμιο Διδάσκαλο, και την δημιουργία μιας νέας και καλύτερης ζωής για όλους. Είναι ένα πανίσχυρο μήνυμα ελπίδας.

1^η έκδοση 1986. 3^η έκδοση 1993, ανατύπωση 2003. ISBN 978-90-71484-08-7, 419σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.

Η Αποστολή του Μαϊτρέγια, Δεύτερος Τόμος

Maitreya's Mission, Volume Two

Το βιβλίο αυτό που ταυτόχρονα εμπνέει και εμπυχώνει, προσφέρει νέα ελπίδα και καθοδήγηση σε έναν κόσμο που υποφέρει ενώ βρίσκεται στο κατώφλι μιας Χρυσής Εποχής. Παρουσιάζει τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια, του Παγκόσμιου Διδάσκαλου, και στα δύο πεδία, και το εξωτερικό, το πρακτικό, και το εσωτερικό, το πνευματικό πεδίο· τις μοναδικά ακριβείς προβλέψεις Του για τα γεγονότα του κόσμου, οι οποίες έχουν καταπλήξει τα παγκόσμια Μέσα Ενημέρωσης· και τις εκ θαύματος εμφανίσεις Του οι οποίες έχουν φέρει ελπίδα και θεία φώτιση σε πολλές χιλιάδες ανθρώπους. Επίσης περιέχει μια σειρά από μοναδικές συνεντεύξεις με τον Δάσκαλο του Μπέντζαμιν Κρεμ οι οποίες φωτίζουν εκ νέου κάποια από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Αυτό το βιβλίο καλύπτει ένα τεράστιο εύρος: τις διδασκαλίες του Μαϊτρέγια· την ανάπτυξη της συνειδητότητας· νέες μορφές κυβέρνησης· την εμπορευματοποίηση και τις δυνάμεις της αγοράς· την αρχή του να μοιραζόμαστε τα αγαθά· την ζωή στην Νέα Εποχή· τα σχολεία χωρίς τοίχους· την Τεχνολογία του Φωτός· τα αγρογλυφικά· τον Εαυτό· την τηλεπάθεια· την ασθένεια και τον θάνατο· την ενέργεια και την σκέψη· τον Διαλογισμό Διαβίβασης· τον σκοπό της ψυχής. Επίσης περιλαμβάνει τα κείμενα από τις αποκαλυπτικές διαλέξεις του Μπέντζαμιν Κρεμ με θέμα 'Το Ξεπέραςμα του Φόβου' και 'Το Κάλεσμα σε Υπηρεσία'.

1^η έκδοση 1993, ανατύπωση 2004. ISBN 978-90-71484-11-7, 753σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.

Η Διδασκαλία της Προαιώνιας Σοφίας

The Ageless Wisdom Teaching

Μια επισκόπηση της πνευματικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, αυτό το μικρό βιβλίο αποτελεί ουσιαστικά μια περιεκτική κι εύκολη στην κατανόηση εισαγωγή στην Διδασκαλία της Προαιώνιας Σοφίας. Εξηγεί τα βασικά αξιώματα του εσωτερισμού, και συμπεριλαμβάνει: την πηγή της Διδασκαλίας· την ανάδυση του Παγκόσμιου Διδασκάλου· την αναγέννηση και την επανενσάρκωση· τον Νόμο της Αιτίας και του Αποτελέσματος· το Σχέδιο της εξέλιξης· την προέλευση του ανθρώπου· τον διαλογισμό και την υπηρεσία· τις μελλοντικές αλλαγές. Συμπεριλαμβάνονται επίσης ένα λεξιλόγιο εσωτερισμού και ένας κατάλογος με προτεινόμενα αναγνώσματα.

1^η έκδοση 1996, ανατύπωση 2006. ISBN 978-90-71484-13-1, 76σσ. Στην Αγγλική γλώσσα¹⁹.

Η Αποστολή του Μαϊτρέγια, Τρίτος Τόμος

Maitreya's Mission, Volume Three

Ο Μπέντζαμιν Κρεμ παρουσιάζει μια ακαταμάχητη όψη του μέλλοντος. Με τον Μαϊτρέγια, τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο, και τους μαθητές Του, τους Δασκάλους της Σοφίας, να προσφέρουν την καθοδήγησή Του δημόσια, η ανθρωπότητα θα δημιουργήσει έναν πολιτισμό άξιο του θεϊκού της δυναμικού. Η ειρήνη θα καθιερωθεί· το μοίρασμα των αγαθών θα είναι ο τρόπος ζωής· η διατήρηση του περιβάλλοντος θα είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η νέα παιδεία θα διδάσκει το γεγονός της ψυχής και της εξέλιξης της συνειδητότητας. Οι πόλεις του κόσμου θα μετασχηματισθούν σε κέντρα μεγάλης ομορφιάς.

Αυτό το βιβλίο προσφέρει ανυπολόγιστης αξίας σοφία πάνω σε ένα πλατύ εύρος θεμάτων. Συμπεριλαμβάνει τις προτεραιότητες του Μαϊτρέγια για το μέλλον, και συνεντεύξεις ενός Δασκάλου στο θέμα 'Η Πρόκληση του 21ου Αιώνα'. Εξερευνεί το κάρμα και την επανενσάρκωση, την προέλευση της ανθρωπότητας, τον διαλογισμό και την υπηρεσία, το Σχέδιο της εξέλιξης, και άλλες θεμελιώδεις έννοιες της Διδασκαλίας της Προαιώνιας Σοφίας. Περιλαμβάνει μια καταπληκτική ματιά του Μπέντζαμιν Κρεμ – που είναι καλλιτέχνης ο ίδιος, από μια εσωτερική, πνευματική άποψη 10 διάσημων καλλιτεχνών – μεταξύ τους τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τον Μιχαηλάγγελλο και τον Ρέμπραντ.

¹⁹ Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά και μοιράζεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) από τον ιστοχώρο του Ελληνικού Share International www.share-gr.org

Όπως και οι δύο πρώτοι τόμοι της Αποστολής του Μαϊτρέγια , αυτό το έργο συνδυάζει βαθιές πνευματικές αλήθειες με τις πρακτικές λύσεις των πιο πολύπλοκων προβλημάτων της σημερινής εποχής. Είναι πραγματικά ένα μήνυμα ελπίδας για μια ανθρωπότητα η οποία είναι έτοιμη «να αρχίσει την δημιουργία ενός πολιτισμού που ο κόσμος ποτέ δεν έχει δει ξανά ως τώρα».

1^η έκδοση 1997. ISBN 978-90-71484-15-5, 705σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.

Η Μεγάλη Προσέγγιση: Νέο Φως και Ζωή για την Ανθρωπότητα

The Great Approach: New Light for Humanity

Αυτό το προφητικό βιβλίο ασχολείται με τα προβλήματα του χαοτικού κόσμου μας και της βαθμιαίας αλλαγής του κάτω από την επιρροή μιας ομάδας τελειοποιημένων ανθρώπων, των Δασκάλων της Σοφίας, Οι Οποίοι, με ηγέτη Τους τον Μαϊτρέγια, τον Παγκόσμιο Διδάσκαλο, επιστρέφουν τώρα δημόσια στον κόσμο για πρώτη φορά μέσα σε 98.000 χρόνια.

Το βιβλίο καλύπτει τέτοια θέματα όπως: το μοίρασμα των αγαθών· οι Η.Π.Α σε αμηχανία· φυλετικές συγκρούσεις· έγκλημα και βία· περιβάλλον και ρύπανση· τροποποίηση του γενετικού κώδικα· επιστήμη και θρησκεία· η φύση του φωτός· υγεία και θεραπεία· παιδεία· θαύματα· η ψυχή κι επανενσάρκωση. Μια εξαιρετική σύνθεση γνώσης, ρίχνει φως στο μέλλον· με ξεκάθαρη θωριά προλέγει τα υψηλότερα επιτεύγματα της σκέψης του ανθρώπου για να αποκαλύψει τις καταπληκτικές επιστημονικές ανακαλύψεις που μέλλουν να γίνουν. Μας δείχνει έναν κόσμο όπου ο πόλεμος ανήκει στο παρελθόν, κι οι ανάγκες όλων των ανθρώπων καλύπτονται.

1^η έκδοση 2001. ISBN 978-90-71484-23-0, 320σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.

Η Τέχνη της Συνεργασίας

The Art of Co-operation

Η Τέχνη της Συνεργασίας καταπιάνεται με τα πιο βασανιστικά προβλήματα των καιρών μας, και με την λύση τους, από την άποψη των Διδασκαλιών της Προαιώνιας Σοφίας οι οποίες εδώ και εκατομμύρια χρόνια αποκαλύπτουν τις δυνάμεις που υπάρχουν στην βάση του εξωτερικού κόσμου. Ο Μπέντζαμιν Κρεμ ενημερώνει αυτές τις διδασκαλίες ως την σύγχρονη εποχή, προετοιμάζοντας έτσι την οδό για την επικείμενη ανάδυση του Μαϊτρέγια, του Παγκόσμιου Διδασκάλου, και της ομάδας Του από Δασκάλους της Σοφίας.

Αυτός ο τόμος παρατηρεί κριτικά έναν κόσμο εγκλωβισμένο σε πανάρχαιο ανταγωνισμό, έναν κόσμο που προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά του με

παλιές και ξεφτισμένες μεθόδους, ενώ η απάντηση – η συνεργασία – είναι στο χέρι μας και μόνο. Δείχνει τον δρόμο προς έναν κόσμο δικαιοσύνης, ελευθερίας κι ειρήνης μέσα από την ανάπτυξη της εκτίμησης της ενότητας που υπάρχει στην ουσία όλων των μορφών ζωής. Ο Μαϊτρέγια θα εμπνεύσει μέσα μας αυτή την αναπτυσσόμενη κατανόηση.

Τα θέματα περιλαμβάνουν: την ανάγκη για συνεργασία· οι Η.Π.Α. κι ο ανταγωνισμός· ο ζωντανός οργανισμός σε αντιδιαστολή με τον κοινωνικό οργανισμό· ευκαιρία για υπηρεσία· ο φόβος της απώλειας²⁰· το κάρμα· η αγάπη· το κουράγιο κι η αποδέσμευση· το να ξεπεράσουμε την θυμική αυταπάτη· πώς οι Δάσκαλοι διδάσκουν· η ενότητα στην διαφορετικότητα· κοινή συναίνεση· εμπιστοσύνη.

1^η έκδοση 2002. ISBN 978-90-71484-26-1, 235σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.

Οι Διδασκαλίες του Μαϊτρέγια: Οι Νόμοι της Ζωής

Maitreya's Teachings: The Laws of Life

Δεν έχουμε καν ψήγματα από τις διδασκαλίες προηγούμενων Παγκόσμιων Διδασκάλων που να δόθηκαν πριν από την βέβαια γνώση της παρουσίας Του. Δεν έχουμε τις διδασκαλίες ενός Χριστού, ή ενός Βούδδα, ή ενός Κρίσνα, παρά μόνο από τον τρόπο που τις είδαν οπαδοί τους μετά την εμφάνισή Του. Είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται τώρα, αυτή την στιγμή το άρωμα των σκέψεων και των βαθύτερων γνώσεων που έχει ένα Ον ασύγκριτου αναστήματος, προκειμένου να μας καταστήσει ικανούς να κατανοήσουμε την ατραπό της εξέλιξης η οποία βρίσκεται μπροστά μας και την οποία έχει έλθει για να σκιαγραφήσει για χάρη μας. Η εντύπωση που αφήνει στο νου ο Διδάσκαλος είναι ότι η ευρύτητα και το βάθος της γνώσης και συνειδητότητάς Του δεν έχουν όρια· πως είναι ασύλληπτα ανεκτικός και σοφός, κι εκπληκτικά ταπεινός.

Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που κατάφεραν να διαβάσουν από ετούτες τις σελίδες χωρίς να αλλάξουν οι ίδιοι. Σε κάποιους, οι εξαιρετικές γνώσεις περί των γεγονότων του κόσμου θα είναι κυρίου ενδιαφέροντος, ενώ σε άλλους η παράθεση των μυστικών της αυτοπραγμάτωσης, η απλή περιγραφή της αλήθειας όπως αυτή βιώθηκε, θα αποτελέσει μια αποκάλυψη. Όσον αφορά οποιονδήποτε ο οποίος αναζητά να κατανοήσει τους Νόμους της Ζωής, αυτές οι λεπτοφυείς και μεστές γνώσεις θα τους οδηγήσουν γρήγορα στον πυρήνα

²⁰ Σημ. Μετ.: Το ουσιαστικό 'απώλεια' (loss) που χρησιμοποιείται στο πρωτότυπο κυριολεκτεί στην απώλεια πραγμάτων ή όντων, όχι στην απώλεια της ψυχής αφού εξ αιτίας της συντακτικής δομής, στερείται συνεκδοχής ή μεταφορικής προέκτασης. Άρα ο συγγραφέας εδώ, δεν αναφέρεται στον φόβο της Απώλειας.

της ίδιας της Ζωής, και θα τους προσφέρουν μια απλή ατραπό η οποία απάγει στην κορυφή του όρους. Η ουσιαστική ενότητα όλων των μορφών ζωής, υπογραμμίζεται κατά έναν τρόπο ξεκάθαρο και πλήρη νοήματος. Θα λέγαμε ότι πως ποτέ ως τώρα δεν είχαν φανεί οι Νόμοι με βάση τους οποίους ζούμε, τόσο φυσιολογικοί και μη δεσμευτικοί.

1^η έκδοση, 2005. ISBN 978-90-71484-31-5, 258σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.

Η Τέχνη Του Να Ζούμε: Ζώντας εντός των Νόμων της Ζωής

The Art of Living: Living Within the Laws of Life

Εμπνευσμένο από τα γραπτά δύο Δασκάλων της Σοφίας, τον Δάσκαλο Τζβαλ Κουλ, και ιδιαίτερα τον Δάσκαλο του ίδιου του Μπέντζαμιν Κρεμ, το Πρώτο μέρος αυτού εδώ του βιβλίου εξετάζει την εμπειρία του να ζει κάποιος ως ένα είδος τέχνης, σαν την ζωγραφική ή την μουσική. Το να επιτύχει κάποιος ένα υψηλό επίπεδο έκφρασης, απαιτεί ταυτόχρονα και την γνώση ορισμένων θεμελιωδών κανόνων και την πιστή τήρησή τους. Στην τέχνη της ζωής, είναι μέσα από την κατανόηση του σπουδαίου Νόμου της Αιτίας και του Αποτελέσματος, και του σχετικού με αυτόν Νόμου της Αναγέννησης, που επιτυγχάνουμε την ισορροπημένη ακακία²¹ η οποία οδηγεί στην προσωπική ευτυχία, στις ορθές ανθρώπινες σχέσεις και στον σωστό δρόμο για όλη την ανθρωπότητα στο εξελικτικό της ταξίδι.

Το Δεύτερο και Τρίτο Μέρος, ‘Τα Ζεύγη των Αντιθέτων’ και ‘Η Πλάνη’, διατυπώνουν την πρόταση ότι είναι η μοναδική θέση του ανθρώπου στο σχέδιο της εξέλιξης – το σημείο όπου συναντώνται το πνεύμα και η ύλη – η οποία παράγει ως αποτέλεσμα την φαινομενικά ατέρμονα πάλη του ταυτόχρονα και εντός του και στην εξωτερική ζωή. Το μέσο το οποίο επιτρέπει την έξοδο από την ομίχλη της πλάνης, και αναμιγνύει αυτές εδώ τις δύο όψεις του σε ένα τέλει Όλο, είναι το να διάγει τον βίο με όλο και περισσότερη αποδέσμευση και αντικειμενική αυτογνωσία.

1^η έκδοση 2006. ISBN 978- 90-71484-37-7, 215σσ. Στην Αγγλική γλώσσα.

²¹ Συχνά μεταφράζεται ‘αβλάβεια’.

Ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος για όλη την Ανθρωπότητα

The World Teacher for All Humanity

Ο Μαϊτρέγια, ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος, είναι πανέτοιμος να αναδυθεί σε πλήρη δημόσια δράση. Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει μια σύνοψη αυτού του βαρυσήμαντου γεγονότος: την επιστροφή του Μαϊτρέγια στον καθημερινό κόσμο τον Ιούλιο του 1977 και την σταδιακή ανάδυση της ομάδας Του, των Δασκάλων της Σοφίας· τις τεράστιες αλλαγές που η παρουσία του Μαϊτρέγια έχει επιφέρει· και τα σχέδιά Του, τις προτεραιότητές Του, και τις προτάσεις Του για το εγγύς μέλλον. Παρουσιάζει σε βάθος την ποιότητα και ικανότητα του Μαϊτρέγια σύμφωνα με μια σειρά άρθρων που έχουν γραφτεί από τον Δάσκαλο του Μπέντζαμιν Κρεμ. Παρουσιάζει τον Μαϊτρέγια ως έναν μεγάλο πνευματικό Αβατάρ με αμέτρητη αγάπη, σοφία και δύναμη· και ως έναν φίλο και αδερφό της ανθρωπότητας ο οποίος έχει έρθει να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην Νέα Εποχή του Υδροχόου.

1^η έκδοση 2007. ISBN 978- 90-71484-39-1, 132σσ. Στην Αγγλική γλώσσα. Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf):

<http://share-international.org/books?d=WTAH>

Έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά (1^η έκδοση 2010) και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) από τον ιστοχώρο του Ελληνικού Share International:

<http://www.share-gr.org/WorldTeacherGR.pdf>

~ ~ ~

Τα ως άνω βιβλία εκδίδονται από το Ίδρυμα Share International (Άμστερνταμ, Λονδίνο). Τα περισσότερα έχουν μεταφραστεί στην Ολλανδική, στην Γαλλική, στην Γερμανική, στην Ιαπωνική και στην Ισπανική από ομάδες οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτό το μήνυμα. Μερικά έχουν επίσης μεταφραστεί στην Κινεζική, στην Κροατική, στην Φιλανδική, στην Ελληνική, στην Εβραϊκή, στην Ιταλική, στην Πορτογαλική, στην Ρουμανική, στην Ρωσική, στην Σλοβενική και στην Σουηδική. Σχεδιάζονται περαιτέρω μεταφράσεις.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SHARE INTERNATIONAL

Ένα μοναδικό περιοδικό (στην Αγγλική γλώσσα) με μηνιαία αναφορά: ενημερωμένες πληροφορίες για την ανάδυση του Μαϊτρέγια, του Παγκόσμιου Διδασκάλου· ένα άρθρο από έναν Δάσκαλο της Σοφίας· προεκτάσεις των εσωτερικών διδασκαλιών· απαντήσεις του Μπέντζαμιν Κρεμ σε μια μεγάλη ποικιλία επίκαιρων και εσωτερικών ερωτήσεων· άρθρα και συνεντεύξεις ανθρώπων που βρίσκονται στην προμετωπίδα της προοδευτικής αλλαγής του κόσμου· νέα από κλιμάκια των Ενωμένων Εθνών και αναφορές από θετικές εξελίξεις στο θέμα του μετασχηματισμού του κόσμου μας.

Το *Share International* συγκεράζει τις δύο κυρίαρχες κατευθύνσεις της νοοτροπίας της Νέας Εποχής – την πολιτική και την πνευματική. Δείχνει την σύνθεση που βρίσκεται στην βάση των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πνευματικών αλλαγών οι οποίες τώρα λαβαίνουν χώρα σε παγκόσμια κλίμακα, και αναζητεί να ενισχύει τονωτικά την πρακτική δράση στην κατεύθυνση του να κτίσουμε ξανά τον κόσμο μας σε κατευθύνσεις περισσότερο δίκαιες και μεγαλύτερης συμπόνιας.

Το *Share International* καλύπτει νέα, γεγονότα και σχόλια σχετικά με τις προτεραιότητες του Μαϊτρέγια: επαρκή παροχή της σωστής τροφής, κατοικίας και στέγης για όλους, φροντίδα υγείας και παιδεία ως δικαιώματα όλων των ανθρώπων χωρίς εξαίρεση, και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στον κόσμο.

Διαφορετικές εκδόσεις του *Share International* είναι διαθέσιμες στην Ολλανδική, Γαλλική, Γερμανική, Ιαπωνική, Ρουμανική, Σλοβενική και Ισπανική γλώσσα. Για πληροφορίες σχετικά με συνδρομή, επικοινωνήστε με το κατάλληλο γραφείο παρακάτω.

Για την Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και τις Φιλιππίνες:

Share International
PO Box 971, North Hollywood, CA 91603, USA

Για το Ηνωμένο Βασίλειο:
Share International
PO Box 3677, London NW5 1RU, UK

Για τον υπόλοιπο κόσμο:
Share International
PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland

Εκτενείς πληροφορίες και αποσπάσματα από το περιοδικό δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο στο:

<http://www.share-international.org/>

Ορισμένα αποσπάσματα μεταφράζονται και αναρτούνται στον ιστοχώρο του Ελληνικού Share International:

<http://www.share-gr.org/>

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Γεννημένος στην Σκωτία, ο ζωγράφος και εσωτεριστής Μπέντζαμιν Κρεμ, εδώ και πάνω από 30 έτη προετοιμάζει τον κόσμο για το πλέον εξαιρετικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία – την επιστροφή των πνευματικών μας σοφών συμβούλων στην καθημερινή ζωή.

Ο Μπέντζαμιν Κρεμ έχει εμφανισθεί στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και σε αφηγηματικές ταινίες μικρού μήκους παντού στον κόσμο και σε διαλέξεις απ' άκρη σ' άκρη στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, στις Η.Π.Α., στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, στην Νέα Ζηλανδία, στον Καναδά και στο Μεξικό.

Εκπαιδευόμενος και εποπτευόμενος για πάρα πολλά χρόνια από τον δικό του Δάσκαλο, άρχισε το δημόσιο έργο του το 1974. Το 1982 ανακοίνωσε ότι ο Κύριος Μαϊτρέγια, ο από πολύ καιρό αναμενόμενος Παγκόσμιος Διδάσκαλος, ζούσε στο Λονδίνο, έτοιμος να παρουσιασθεί δημόσια όταν τα Μέσα Ενημέρωσης θα Τον προσκαλούσαν να πράξει ετούτο. Το γεγονός είναι τώρα επικείμενο²².

Ο Μπέντζαμιν Κρεμ συνεχίζει να εκτελεί την αποστολή του ως αγγελιαφόρος που φέρνει αυτά τα τόσο ενθουσιώδη νέα. Τα βιβλία του, δεκατέσσερα αυτή την στιγμή, έχουν μεταφρασθεί σε πολλές γλώσσες. Είναι επίσης ο συντάκτης του περιοδικού *Share International*, το οποίο κυκλοφορεί σε περισσότερες από 70 χώρες. Δεν δέχεται χρήματα για οτιδήποτε από ετούτη την εργασία.

Ο Μπέντζαμιν Κρεμ ζει στο Λονδίνο, είναι έγγαμος, κι έχει τρία παιδιά.

²² Σημ: Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε ο Μπέντζαμιν Κρεμ την 14η Ιανουαρίου του 2010, η δημόσια παρουσία του Μαϊτρέγια έχει ξεκινήσει. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον ιστοχώρο του Ελληνικού Share International <http://www.share-gr.org/> ή του Αγγλικού <http://www.share-international.org/>